

ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΙC ΤΙΜΗN ΤΟY ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟC ΧΑΛΚΗΔΟΝΟ

ΜΕΛΙΤΩΝΟC

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟN ΙΑΡΥΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1977

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τηδ
ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΖΗΖΙΟΥΛΑ

I

‘Ο σεβασμὸς πρὸς τὴν «προσωπικότητα» τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἵσως τὸ πλέον σημαντικὸν ἰδεῶδες τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ προσπάθεια τοῦ νεωτέρου ἀνθρωπισμοῦ νὰ ὑποκαταστήσῃ τὸν Χριστιανισμὸν εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τὴν ἀξιοπρέπειαν τοῦ ἀνθρώπου ἐπέφερε ἔνα διαχωρισμὸν τῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου ἀπὸ τὴν Θεολογίαν, καὶ τὴν συνέδεσε μὲ τὴν ἰδέαν μιᾶς αὐτονόμου ἥθικῆς ἢ μιᾶς καθαρὰ ἀνθρωπιστικῆς ὑπαρξιακῆς φιλοσοφίας. “Ἐτσι ἐνῷ γίνεται εὐρύτατος λόγος διὰ τὸ πρόσωπον καὶ τὴν «προσωπικότητα» ὡς ὑψιστὸν ἰδεῶδες σήμερα, οὐδὲν φαίνεται νὰ ἀναγνωρίζῃ ὅτι τόσον ἴστορικὰ ὅσον καὶ ὑπαρξιακὰ ἡ ἐννοια τοῦ προσώπου συνδέεται ἀδιάρρηκτα μὲ τὴν Θεολογίαν. Εἰς τὴν μελέτην αὐτὴν θὰ γίνη μία προσπάθεια νὰ καταδειχθῇ —μέσα εἰς τὰ στενὰ ὅρια τοῦ χώρου ποὺ τίθεται εἰς τὴν διάθεσίν της— πόσον βαθὺς καὶ ἀκατάλυτος εἶναι ὁ δεσμὸς τῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου μὲ τὴν Πατερικὴν Θεολογίαν. Τὸ πρόσωπον ὡς ἐννοια καὶ ὡς βίωμα εἶναι γέννημα καὶ θρέμμα τῆς Πατερικῆς Θεολογίας. Χωρὶς αὐτὴν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κατανοηθῇ οὕτε νὰ δικαιωθῇ τὸ βαθύτατον περιεχόμενόν του.

II

Ἡ ἀρχαία ‘Ελληνικὴ σκέψις ἔχει ἀπὸ πολλοὺς χαρακτηρισθῆ ὡς «ἀ-προσωπική» εἰς τὴν οὐσίαν της. Εἰς τὴν Πλατωνικὴν χροιάν της κάθε τι τὸ συγκεκριμένον καὶ «ἀτομικὸν» ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὴν ἀφηρημένην ἰδέαν ποὺ ἀποτελεῖ τελικὰ τὴν βάσιν του καὶ τὴν ὑστάτην δικαίωσίν του. “Ἄν δὲ Ἔγελος εἶχε δίκαιον, ὅταν πρότεινε τὴν Γλυπτικὴν ὡς τὸ κλειδὶ τῆς κατανοήσεως τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς νοοτροπίας, τότε ἀποκτοῦν ἰδιαίτεραν σημασίαν ὅσα γράφει νεώτερος ἐπιστήμων σχετικὰ μὲ τὸν «γλυπτικὸν συμβολισμὸν» ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ἐλληνικὴν καὶ ἰδιαίτερα τὴν Πλατωνικὴν νοοτροπίαν: «Σ’ ἔνα σκοτεινὸν ὑπόβαθρο, ἔνεκα

τοῦ παιχνιδιοῦ φωτὸς καὶ σκιᾶς, προβάλλει ἔνα τυπό, ἄχρωμο, κρύο, μαρμάρινο, θεϊκὰ δμορφο, περήφανο καὶ μεγαλόπρεπο σῶμα, ἔνα ἄγαλμα. Καὶ ὁ κόσμος εἶναι ἔνα τέτοιο ἄγαλμα, καὶ οἱ Θεοὶ εἶναι ἀγάλματα· καὶ τὸ κράτος, καὶ οἱ ἥρωες καὶ οἱ μῆθοι, καὶ οἱ ἴδεες, τὰ πάντα ὑποκρύπτουν τὴν ἀρχικὴν αὐτὴν ἔμφυτη γλυπτικὴν ἐνόπτεισι . . . Δὲν ὑπάρχει προσωπικότητα, οὔτε μάτια, οὔτε πνευματικὴ ἀτομικότητα. ‘Ὑπάρχει κάτι· ἀλλ’ ὅχι ζωντανὸ πρόσωπο μὲν ἴδιαίτερο δνομα . . . Δὲν ὑπάρχει κανείς. ‘Ὑπάρχουν σώματα, καὶ ὑπάρχουν ἴδεες. ‘Ο πνευματικὸς χαρακτήρας τῆς ἴδεας φονεύεται ἀπὸ τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ ἡ ζεστασιὰ τοῦ σώματος ἀναστέλλεται ἀπὸ τὴν ἀφηρημένη ἴδεα. Προβάλλουν μπροστά μας ὥραια, ἀλλὰ κρύα καὶ στὴν μακαριότητά τους ἀδιάφορα ἀγάλματα»¹.

‘Η φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλους μὲ τὴν ἐπιμονήν της εἰς τὸ συγκεκριμένον καὶ ἀτομικὸν προσφέρει τὴν βάσιν κάποιας ἔννοίας τοῦ προσώπου, ἀλλὰ ἡ ἀδυναμία τῆς φιλοσοφίας αὐτῆς νὰ προσδώσῃ μονιμότητα, ἔνα εῖδος διαρκείας καὶ «αἰωνίου ζωῆς», εἰς τὴν ἐνιαίαν ψυχοσωματικὴν ὀντότητα τοῦ ἀνθρώπου² καθιστᾶ ἀδύνατη τὴν σύνδεσιν τοῦ προσώπου μὲ τὴν «ούσιαν» τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ μὲ μίαν ἀληθινὴν ὀντολογίαν. Εἰς τὴν Πλατωνικὴν σκέψιν τὸ πρόσωπον εἶναι ἔννοια ὀντολογικὰ ἀδύνατος, διότι ἡ ψυχή, ἡ ὄποια ἐξασφαλίζει τὴν διάρκειαν, τὸ «εἶναι» ἐνὸς ἀνθρώπου, δὲν συνδέεται μόνιμα μὲ τὸν συγκεκριμένον, τὸν «ἀτομικὸν» ἄνθρωπον: ζῆ μὲν αἰώνια, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ συνδεθῇ καὶ μὲ ἄλλο συγκεκριμένο σῶμα, ν' ἀποτελέσῃ ἄλλην «ἀτομικότητα» - π.χ. εἰς μίαν μετενσωμάτωσιν. Διὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ἀντιστρόφως, τὸ πρόσωπο ἀποδεικνύεται ἔννοια ὀντολογικὰ ἀδύνατος, ἀκριβῶς διότι ὑπάρχει τὸ συγκεκριμένον καὶ «ἀτομικόν», μὲ τὸ ὄποιον καὶ συνδέεται ἀδιάρρηκτα ἡ ψυχή: ὁ ἄνθρωπος εἶναι μὲν συγκεκριμένη ἀτομικότης διαρκεῖ δόμως μόνον ἐφ' ὅσον διαρκεῖ ἡ ψυχοσωματικὴ του σύνθεσις — ὁ θάνατος καταλύει πλήρως καὶ δριστικὰ τὴν συγκεκριμένην «ἀτομικότητα».

“Ετσι ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ σκέψις ἀποδεικνύεται ἀνίκανη νὰ συνθέσῃ τὴν μονιμότητα μὲ τὴν «ἀτομικότητα» καὶ νὰ δημιουργήσῃ μίαν ἀληθινὴν ὀντολογίαν τοῦ προσώπου ὡς ἔννοίας ἀπολύτου. Διὰ νὰ τὸ ἐπιτύχῃ αὐτὸν ἡ Ἑλληνικὴ σκέψις χρειάζεται μίαν φιλικὴν ἀναθεώ-

1. A. TH. LOSSEV παρὰ G. FLOROFISKY «Eschatology in the Patristic Age: An Introduction» ἐν *Studia Patristica*, II, 1957, σ. 235-50. ‘Η ἐλληνικὴ μετάφρασις εἶναι τοῦ Ἀ. Κουμάντου ἐν Γ. Φλωρόφσκη, Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας, 1975, σ. 153.

2. Βλέπε σχετικὰ χωρία κύτση.

ρησιν τῆς ὄντολογίας της, πράγμα πού ἐπιτυγχάνουν, δπως θὰ δοῦμε, μάνον οἱ Ἐλληνες Πατέρες, χάρις εἰς τὸν Χριστιανισμόν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἑλληνικότητά τους. Ἡ ἀρχαὶ ἑλληνικὴ σκέψις παραμένει δεσμὸν τῆς βασικῆς ἀρχῆς ποὺ ἔχει θέσει εἰς τὸν ἐαυτὸν τῆς: τῆς ἀρχῆς, κατὰ τὴν ὅποιαν τὸ εἶναι ἀποτελεῖ παρὰ τὴν πολλαπλότητα τῶν δυτῶν ἐνότητα, ἢτι τὰ συγκεκριμένα ὕντα τελικά ἀνάγουν τὸ εἶναι τους εἰς τὴν ἀναγκαῖαν σχέσιν καὶ «սυγγένειάν» τους μὲ τὸ ἔνα αὐτὸν εἶναι, καὶ δτι, πινεπῶς, κάθε «έτερότητα» ἡ «μεταβατικότητα» πρέπει νὰ τὴν θεωρήσουμε δις «μὴ εἶναι», ἐφ' ὃσον δὲν συνδέεται κατ' ἀνάγκην μὲ τὸ ἔντειον αὐτὸν εἶναι. Ὁ δυτολογικὸς αὐτὸς μονισμὸς ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τῆς³ ὁδηγεῖ τὴν ἑλληνικὴν σκέψιν εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ κόσμου, δηλαδὴ τῆς ἀρμονικῆς σχέσεως τῶν δυτῶν μεταξύ τους. Οὔτε ὁ Θεός μπορεῖ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν δυτολογικὴν αὐτὴν ἐνότητα καὶ νὰ σταθῇ ἀλεύθερα ἔναντι τοῦ κόσμου ὡς «αὖνώπιος ἐνωπεύω» εἰς διάλογον. Εἶναι καὶ αὐτὸς κατ' ὄντολογικὴν ἀναγκαιότητα δεμένος μὲ τὸν κόσμον καὶ ὁ κόσμος μὲ αὐτὸν, εἴτε ὡς δημιουργὸς τοῦ Πλατωνικοῦ Τυμαίου εἴτε ὡς «ἀπορρεαλ» τῶν Ἐννεάδων τοῦ Πλωτίνου⁴. Μὲ τὸν τρόπον αὕτὸν ἡ ἑλληνικὴ σκέψις δημιουργεῖ μίχη θαυμαστὴν ἔννοιαν «ακόσμου», δηλαδὴ ἐνότητος καὶ ἀρμονίας, ἔνα κόσμον γεμάτον ἐσωτερικόν δυναμισμὸν καὶ αἰσθητικὴν πληρότητα, ἔνα κόσμον δυτῶν «κακάδυνον»

3. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴν ἀκόμη τῶν προσωρικτικῶν ἡ ἑλληνικὴ σκέψις στηρίζεται εἰς ἓνα βασικὸν ταυτισμὸν μεταξύ τοῦ αἰνεῖν καὶ τοῦ συοεῖν. (Βλ. ΠΑΡΜΕΝΙΔΑΣΤ 'Ἀπόσπι. 5δ, 7. Πρβλ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πορεινόδης* 128b). Παρό τὰς ἔξελίζεις ποὺ παρατηροῦνται εἰς τὴν ἑλληνικὴν σκέψιν ὡς πρὸς τὸ σημεῖον αὐτό, κατὰ τὰς ὅποιας σύμφωνα μὲ τὴν λεπτὴν ἀνάλυσιν τοῦ M. HEIDEGGER εἰς τὸ ἔργον του *Einführung in die metaphysik*, 1953, σ. 88 ἐ. τὸ κείνου τοῦ ἀρχῆς θεμελιόδον νὰ τίθεται ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ συοεῖν, ἡ ὄντολογικὴ καταγγέλειαι μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν παραμένει ἡ σταθερά βάσις τῆς ἑλληνικῆς σκέψιος μέχρι καὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Νεοπλατωνισμοῦ, ὁ ὅποιος διεπηρεῖ πλήρως τὴν ἐνότητα μεταξύ τοῦ νοητοῦ κόσμου, τοῦ νοός καὶ τοῦ εἶναι. (Βλ. ΠΛΩΤΙΝΟΥ, 'Επ. V. I, 8 κλπ. Πρβλ. K. KREMER, *Die Neuplatonische seinsphilosophie und ihre Wirkung auf Thomas von Aquin*, 1966 (1971) σ. 79 ἐ.). Πρόκειται περὶ ἐπιβιώσεως τοῦ ἀρχικοῦ μονισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς σκέψεως (Βλ. DR VOGEL, *Philosophia I. Studies in Greek Philosophy*, σειρά *Philosophical Texts and Studies* 19, I, 1970, σ. 397-416).

4. Χαρακτηριστικὸν εἶναι τὸ ἐπιχειρήμα ποὺ φέρει ὁ Πλάτων πρὸς ἀπόδειξιν τῆς ὄντολογίας τοῦ Θεοῦ. Κατὰ τὸν Πλάτωνα φθάνομεν εἰς τὴν μπαρξίην τοῦ Θεοῦ, ἐάν λέβωμεν ὑπ' δύον κατὰ πρῶτον λόγῳ τὴν φυσήν «ὡς πρεσβύτερον τε καὶ θειάτατον... πάντων διν κίνησις γένεσιν παραλαβοῦσσα δέναον σύσταν ἐπόρισεν», καὶ κατὰ δεύτερον λόγῳ τὴν τάξιν, ἡ ὅποια ἐκπλάρχει εἰς τὴν κίνησιν τῶν μάστρων οκτώ δύον ἀλλων ἐγκρατής νοῦς ἔστιν τὸ πᾶν διπλεκοσμηκάνω. (Βλ. Νομ. XII, 966d-e). Πρόκειται διὸ μίαν τυπικὴ ἑλληνικὴν δυτολογικὴν σύνδεσιν Θεοῦ καὶ κόσμου.

καὶ αθεῖον». Εἰς τὸν κόσμον δμως αὐτὸν ἀδυνατεῖ νὰ κινηθῇ τὸ ἀπρόσπιτον καὶ τὴ ἐλευθερία: δῆλα δσα ἀπειλοῦν τὴν κοσμικὴν ἀρμονίαν καὶ δὲν ἔξτηγοῦνται μὲ τὸν «λόγον», ὁ ἀποῖος «συνάγει» καὶ ἀνάγει τὰ πάντα εἰς αὐτὴν τὴν ἀρμονίαν καὶ ἐνότητα, εἶναι ἀπόβλητα καὶ καταδικασμένα⁵. Αὐτὸς ἴσχύει καὶ διὰ τὸν ἀνθρώπον.

‘Η θέσις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸν ἀρμονικὸν καὶ «λογικὸν» αὐτὸν ἐνιαῖον κόσμον ἀποτελεῖ τὸ θέμα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς τραγωδίας. Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς κατὰ σύμπτωσιν(;) ἐμφανίζεται ὁ δρος πρόσωπων εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικήν του χρῆσιν. Βεβαίως ὁ δρος αὐτὸς δὲν ἀπουσιάζει: ἀπὸ τὸ λεξιλόγιον τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνος ἐκτὸς τῆς θεατρικῆς ζωῆς. ‘Αργινά φαίνεται νὰ σημαίνῃ τὸ μέρος ἀκριβῶς τῆς κεφαλῆς αὐτὸς ἢ πό τὸ κρανίον⁶. Αὐτὴ εἶναι τὴ «ἀνατομική» του ἔννοια⁷. Πᾶς δμως καὶ διατί ἔρχεται τόσον γρήγορα νὰ ταυτισθῇ τῇ ἔννοιᾳ αὐτὴ μὲ τὸ προσωπεῖον ποὺ χρησιμοποιεῖται εἰς τὸ θέατρον;⁸ Τί σχέσιν ἔχει τὴ «μάσκα» τοῦ ἡμιοποιοῦ μὲ τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου; Εἴναι ἀπλῶς τὸ διτι τὸ προσωπεῖον «ὑπενθυμίζει» τρόπον τινὰ τὸ ἀληθινὸν πρόσωπον;⁹ ‘Η μήπως εἶναι κάποιος βαθύτερος λόγος ποὺ συνδέει τοὺς δύο αὐτοὺς τρόπους χρήσεως τοῦ δροῦ «πρόσωπον»;

5. Χαρακτηριστικὴ εἶναι τὴ ἀρχαϊκὴ ἔννοια καὶ ρίζα τοῦ δροῦ «λόγος», δικας τὴν ἀνελλει δ. M. HEDDEGER εἰς τὸ γεν. ἔργον του σ. 96 έ. ‘Η ἀναγωγὴ τοῦ λόγου εἰς κοινωνιοκήν ἀρχήν, δπως παρατηρεῖται ἀνεπτυγμένη εἰς τὸν Στωικισμόν, ἀποτελεῖ φυσικὴν συνέπειαν τοῦ ἀρχικοῦ ταυτισμοῦ τοῦ λόγου μὲ τὸ εἶναι (π.χ. εἰς τὸν ‘Ηράκλειτον) καὶ τῆς διῆς νοοτροπίας τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ.

6. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΣ, *Περὶ Ζώων* Ιστ. 1,8 σ. 491b, 9. ‘Ομιλίας ΟΜΗΡΟΥ, ΙΙ. Σ. 24 Η 212 κ.ά.

7. ‘Η ἔννοια τοῦ προσώπου ὡς διαφορᾶς καὶ σχέσεως, θὰ ήταν ίσως εὐλογον νὰ διεπειθῇ ὡς τὴ ἀρχαϊκὴ ἔννοια τοῦ δροῦ βάσει κάπους ἑταμολογικῆς ἀναλύσεως του. ‘Ἄλλα τὴ ἔννοια αὐτὴ δὲν μαρτυρεῖται εἰς τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ κείμενα. Διὰ τοῦτο καὶ κατεβλήθη προσπάθεια νὰ ἐτυμολογηθῇ δρος πρόσωπον μᾶλλον ἐπὶ τῇ βάσει αὐτοτροφᾶς ἀνατομικῆς ἀναλύσεως: π.χ. τὸ σημεῖον τὸ προσδιορίζομεν ἀπὸ τοὺς δύο ὄρθιαλμασί (καὶ πρὸς τοὺς ὄψι μέροσι). Βλ. H. STEPHANO, *Thesaurus Graecae Linguae* VI, σ. 2048.

8. ‘Η χρῆσις αὐτὴ τοῦ δροῦ πρόσωπον ἀπαντᾷ ξδηγεῖται τὸν ‘Αριστοτέλη (μτά τραγικά πρόσωπα). Πρβλ. 31,7 σ. 958 α. 17). Βλ. ἐπίσης ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Κων.* 142. Αὐτὸς διδηγεῖται τὴν χρῆσιν τοῦ δροῦ δηγεῖ μάνον διὰ τὸ ἀντικείμενον τῆς «μάσκας», ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν θεατρικὸν ρόλον τοῦ ἡθοποιοῦ: «τριῶν δ’ διντων πρόσωπων καθάπερ ἐν ταῖς κοιμ. φθίσιαις τοῦ διαβάλλοντος καὶ τοῦ διεβάλλομένου καὶ τοῦ πρὸς δην τὴ διαβολὴ» (ΔΟΥΚΙΑΝΟΥ, *Περὶ συμφ.* 6). ‘Ἐτοι δρος πρόσωπον καταλήγει νὰ ταυτισθῇ πλήρως μὲ τὸν δρον «πρόσωπον» ὡς συνώνυμος (Βλ. ΙΩΣΗΠΟΥ Πόλ. Ιονδ., 4, 156. Πρβλ. ΘΚΟΦΡΑΣΤΟΥ *Χαρακτηρ.* 6,3).

9. Διὰ τὴν ἔξτηγησιν αὐτὴν βλ. π.χ. S. SCHLOSSMANN, *Personae und Propositi im Recht und im Christ. Dogma*, 1906, σ. 37.

Τὸ θέατρον καὶ εἰδικὰ ἡ τραγωδία εἶναι ὁ χῶρος ὃπου διαδραματίζονται αἱ συγκρούσεις τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν λογικὴν ἀναγκαιότητα τοῦ ἔνιαίου καὶ ἀρμονικοῦ κόσμου, ὅπως τὸν ἀντελαμβάνοντο οἱ ἀρχαῖοι Ἑλληνες. Εἰς τὸ θέατρον ἀκριβῶς ὁ ἀνθρωπος ἐπιχειρεῖ νὰ γίνη «πρόσωπον», νὰ ὑψώσῃ τὸ ἀνάστημά του ἔναντι αὐτῆς τῆς ἀρμονικῆς ἐνότητος, ἡ δποία τοῦ ἐπιβάλλεται ὡς λογικὴ καὶ ἡθικὴ ἀνάγκη. Ἐκεῖ μάχεται τοὺς θεούς καὶ τὴν μοῖραν του, ἐκεῖ ἀμαρτάνει καὶ παρανομεῖ, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ πάντοτε μαθαίνει—κατὰ στερεότυπον ἀρχὴν τῆς ἀρχαίας τραγωδίας—ὅτι οὔτε τὴν μοῖραν τελικὰ μπορεῖ νὰ ἀποφύγῃ, οὔτε τὴν «ὕβριν» τῶν θεῶν νὰ συνεχίζῃ ἀτιμώρητος, οὔτε νὰ ἀμαρτάνῃ χωρὶς νὰ ὑφίσταται τὰς συνεπείας. «Ἐτσι διαπιστώνει τραγικὰ ὅτι ἡ ἐλευθερία του εἶναι περιωρισμένη ἢ μᾶλλον ὅτι δὲν ὑπάρχει δι’ αὐτὸν ἐλευθερία—ἀφοῦ μία «περιωρισμένη ἐλευθερία» θὰ ἥταν σχῆμα δξύμωρον—καὶ συνεπῶς ὅτι τὸ «πρόσωπόν» του δὲν ἥταν παρὰ «προσωπεῖον», κάτι ποὺ δὲν συνδέεται μὲ τὴν ἀληθινὴν ὑπόστασίν του, κάτι χωρὶς ὄντολογικὸν περιεχόμενον.

Αὐτὴ εἶναι ἡ μία πλευρά, ἡ μία ἔννοια τοῦ προσωπείου. Μαζὶ μὲ αὐτὴν ὅμως ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη, ὅτι δηλαδὴ χάρις εἰς τὸ προσωπεῖον αὐτὸ ἀπέκτησεν ὁ ἀνθρωπος—ὁ ἡθοποιὸς ἀλλὰ καὶ ὁ θεατὴς κυρίως—κάποιαν γεῦσιν τῆς ἐλευθερίας, κάποιαν ὑπόστασιν ἴδιαιτέραν, κάποιαν ὄντότητα ποὺ τοῦ ἀρνεῖται ἡ λογικὴ καὶ ἡθικὴ ἀρμονία τοῦ κόσμου, εἰς τὸν ὅποιον ζῆ. Οἱ ἴδιοι βεβαίως ἀνθρωπος χάρις εἰς τὸν ἴδιον προσωπεῖον ἀπέκτησεν ἐπίσης καὶ τὴν πικρὰν γεῦσιν τῶν συνεπειῶν τῆς ἀνταρσίας του. Ἀλλὰ χάρις εἰς τὸ προσωπεῖον ἔγινε πρόσωπον, ἔστω καὶ ἐπ’ ὀλίγον, καὶ ἔμαθε τί εἶναι νὰ ὑπάρχης ὡς ἐλευθέρα, μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτος ὄντότης¹⁰. Τὸ προσωπεῖον δὲν εἶναι ἀσχετον μὲ τὸ πρόσωπον, ἡ σχέσις των ὅμως εἶναι τραγική: εἰς τὸν ἀρχαῖον ἐλληνικὸν κόσμον τὸ νὰ εἶναι κανεὶς πρόσωπον εἶναι ἔνα ἐπίθεμα τῆς ὄντότητός του,

10. Πρβλ. τὴν βαθυστόχαστον διατύπωσιν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ προβλήματος ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, «Λόγος ἐν τῷ Ιερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀθηνῶν (τὴν 8ην Μαρτίου 1970)» ἐν Στάχυς, τεύχ. 19-26 (1969-71)49 ἐ.: «εἶναι πανάρχαιο τὸ φαινόμενο βαθυτάτου καὶ ἀγχώδους αἰτήματος τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου νὰ λυτρωθῇ ἀπὸ τὴν καθημερινὴν του ὑπηρεσίαν μὲ μίαν ἔκφρασιν ἀνωνύμου, διονυσιακῆς νέας ὑποκρισίας. Εἶναι τραγικὴ μορφὴ ὁ Καρνάβαλος. Ζητεῖ νὰ λυτρωθῇ ἀπὸ τὴν ὑποκρισίαν ὑποκρινόμενος. Ζητεῖ νὰ καταλύσῃ ὅλες τὶς ποικίλες προσωπίδες ποὺ φορεῖ κάθε μέρα μὲ μιὰ νέα, τὴν πιὸ ἀπίθανη. Ζητεῖ νὰ ἐκκενώσῃ διπάρχει ἀπωθημένο μέσα στὸ ὑποσυνείδητό του καὶ νὰ ἐλευθερωθῇ, ἀλλὰ ἐλευθερία δὲν ὑπάρχει, ἡ τραγωδία τοῦ Καρνάβαλου παχαμένει ἀλυτῇ. Τὸ βαθύτατον αἴτημά του εἶναι νὰ μεταμορφωθῇ».

δὲν εἶναι ἡ ἀληθινὴ ὑπόστασίς του. «Ὕπόστασις» σημαίνει ἀκόμη «φύσιν», «οὐσίαν»¹¹. Θὰ χρειασθῇ νὰ περάσουν ἀρκετοὶ αἰῶνες, διὸ νὰ φθάσῃ ἡ ἔλληνική σκέψις εἰς τὸ ἴστορικὸν ταυτισμὸν «ὑποστάσεως» καὶ «προσώπου».

III

Ἡ Ρωμαϊκὴ σκέψις βαδίζει εἰς τὰ ἵχνη τῆς ἔλληνικῆς καὶ εἰς τὸ θέμα τοῦ προσώπου. Ὁ ὄρος *persona* σημαίνει «ρόλον», ὁ διποῖος διαδραματίζεται εἴτε εἰς τὸ θέατρον εἴτε εἰς τὴν κοινωνικὴν ζωήν. Οἱ εἰδικοὶ συζητοῦν μέχρι ποίου σημείου ἔχει ἐπιδράσει ἡ ἔλληνικὴ χρῆσις τοῦ ὄρου πρόσωπον εἰς τὴν ρωμαϊκὴν καὶ ἐὰν ὁ ὄρος *persona* ἀνάγεται εἰς ἔλληνικὴν ἡ ἄλλην ρίζαν¹². Πέρα δημος ἀπὸ τὸ ἐτυμολογικὸν πρόβλημα ἡ πραγματικότης φαίνεται νὰ εἶναι ὅτι εἰς τὴν ἀρχὴν τούλαχιστον ἡ ρωμαϊκὴ χρῆσις τοῦ ὄρου δὲν διαφέρει ἀπὸ τὴν ἔλληνικήν. Ἀργότερα¹³, ἡ ρωμαϊκὴ *persona* ἀρχίζει νὰ χρησιμοποιεῖται εἰς τὸ λεξιλόγιον τῶν νομικῶν μὲ τὴν ἔννοιαν ποὺ ὑπάρχει ἀκόμη σήμερα καὶ ποὺ δὲν ἀφίσταται οὐσιαστικὰ τοῦ ἀρχαίου ἔλληνικοῦ «προσωπείου»: εἶναι δὲ ρόλος τὸν διποῖον διαδραματίζει κανεὶς εἰς τὰς κοινωνικὰς καὶ νομικάς του σχέσεις, τὸ «νομικὸν πρόσωπον», τὸ διποῖον εἴτε συλλογικὰ εἴτε ἀτομικὰ δὲν ἄπτεται τῆς ὄντολογίας τοῦ προσώπου.

Ἡ ἀντίληψις αὐτὴ περὶ τοῦ προσώπου συνδέεται βασικὰ μὲ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν ἀρχαίαν ρωμαϊκὴν ἐποχήν. Ἡ ρωμαϊκὴ σκέψις, ὁργανωτικὴ καὶ κοινωνικὴ εἰς τὴν βάσιν της, δὲν ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν ὄντολογίαν, διὰ τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τὴν σχέσιν του μὲ τοὺς ἄλλους, διὰ τὴν ἴκανότητά του νὰ συνεταιρίζεται, νὰ συνέρχεται, νὰ συνιστᾶ *collegia*, νὰ ὀργανώνῃ τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν εἰς κράτος. Ἔτσι τὸ πρόσωπον δὲν ἔχει καὶ πάλιν ὄντολογικὸν περιεχόμενον: εἶναι ἕνα ἐπίθεμα εἰς τὴν συγκεκριμένην ὄντότητα, πρᾶγμα ποὺ ἐπιτρέπει —χωρὶς αὐτὸν νὰ ἔνοχλῇ διόλου τὴν ρωμαϊκὴν νοοτροπίαν—εἰς τὸν ἴδιον ἄνθρωπον νὰ διαδραματίζῃ περισσότερα ἀπὸ ἓνα πρόσωπα, πολλοὺς καὶ διαφόρους «ρόλους». Εἰς τὴν κατάστασιν αὐτὴν ἡ ἐλευθερία καὶ τὸ ἀπρόοπτον εἶναι καὶ πάλιν ξένα πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ προσώπου. Τὴν ἐλευθερίαν τὴν χειρίζεται ἡ ὁμάς ἢ τελικὰ τὸ κράτος, τὸ ὀργανωμένον

11. Βλ. σημ. 14 καὶ 21.

12. Βλ. M. NÉDONCELLE, «Prosopon et persona dans l'antiquité classique» ἐν *Revue des sciences religieuses*, 22(1948) 277-99.

13. Μέσλον μετὰ τὸν β' μ.Χ. αἰῶνα. Βλ. S. SCHLOSSMANN, μν. ἔργ., σ. 119 ε.

αύτὸν σύνολον τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, τὸ δόποιον θέτει καὶ τὰ ὄριά της. Ἐλλοτε τοιοῦτον παρετηρήσαμε σχετικά μὲ τὸ ἑλληνικὸν «πρόσωπον» ή «προσωπεῖον», ἡ ρωμαϊκὴ persona ἐκφράζει καὶ αὐτὴ συγχρόνως τὴν ἄρνησιν καὶ τὴν θέσιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου: ὡς persona ὁ ἀνθρωπὸς δεσμεύει τὴν ἐλευθερίαν του εἰς τὸ ὠργανωμένον σύνολον, ἀλλὰ καὶ ἐξασφαλίζει ταυτοχρόνως ἐνα μέσον, μία δυνατότητα νὰ γευθῇ τὴν ἐλευθερίαν, νὰ βεβαιώσῃ τὴν ταυτότητά του. Ἡ ταυτότης, αὐτὸν τὸ καίριο συστατικὸν τῆς ἐννοίας τοῦ προσώπου, αὐτὸν ποὺ κάμει κάποιον ἀνθρωπὸν νὰ διαφέρῃ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, νὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι, αὐτὴ ἡ ταυτότης ἐξασφαλίζεται καὶ χορηγεῖται ἀπὸ τὸ κράτος ἢ κάποιο ὠργανωμένο σύνολον. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἀμφισβητηθῇ ἡ αὐθεντία τοῦ κράτους καὶ ὁ ἀνθρωπὸς ἐπαναστατήσῃ κατ' αὐτοῦ, καὶ τότε ἀκόμη, ἀν κατορθώσῃ νὰ ἀποφύγῃ τὴν τιμωρίαν διὰ τὴν «ὕβριν» του αὐτήν, πάλιν εἰς κάποιαν νομικὴν καὶ πολιτικὴν δύναμιν, εἰς κάποιαν ἐννοιαν τοῦ κράτους, θὰ ἀποβλέψῃ διὰ νὰ τοῦ δώσῃ τὴν νέαν του ταυτότητα, τὴν βεβαίωσιν τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἡ πολιτικοποίησις τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀνοδος τῆς κοινωνιολογίας εἰς τὰς ἡμέρας μας δὲν μποροῦν νὰ κατανοηθοῦν χωρὶς ἀναφορὰν εἰς τὴν ρωμαϊκὴν persona. Πρόκειται διὰ τὴν κατ' ἐξοχὴν δυτικὴν νοοτροπίαν τοῦ πολιτισμοῦ μας, διὰ μίαν σύζευξιν τῆς persona μὲ τὸ προσωπεῖον τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Ἐδῶ ἀκριβῶς ἀφήνει τὸ πρόσωπον ὁ ἀρχαῖος ἑλληνορρωμαϊκὸς κόσμος. Τὸ μεγαλεῖον τοῦ κόσμου αὐτοῦ συνίσταται εἰς τὸ ὅτι ἔδειξεν εἰς τὸν ἀνθρωπὸν μίαν διάστασιν τῆς ὑπάρξεώς του ποὺ μπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ προσωπική. Ἡ ἀδυναμία του συνίσταται εἰς τὸ ὅτι τὰ κοσμοθεωριακὰ του πλαίσια δὲν ἐπέτρεπαν εἰς τὴν διάσπασιν αὐτὴν νὰ δικαιωθῇ ὄντολογικά. Τὸ προσωπεῖον καὶ ἡ persona παρέμειναν δεῖκται πρὸς τὸ πρόσωπον, ἀλλὰ συνειδητὰ—τοῦτο ἀκριβῶς ἀπαιτοῦσαν τὰ κοσμοθεωριακὰ πλαίσια μιᾶς αὐτοβεβαιουμένης κοσμικῆς ἢ κρατικῆς ἀρμονίας—ἀποτελοῦσαν τὴν ὑπόμνησιν ὅτι ἡ προσωπικὴ αὐτὴ διάστασις δὲν εἶναι, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ εἶναι, ταυτόσημη μὲ τὴν οὖσίαν τῶν πραγμάτων, μὲ τὸ ἀληθινὸν εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλαι δυνάμεις διεκδικοῦσαν τὸ ὄντολογικὸν περιεχόμενον τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως καὶ ὅχι ἡ ἴδιότης τοῦ προσώπου.

Πῶς θὰ ἐφθάναμε, λοιπόν, εἰς ἐνα ταυτισμὸν τοῦ προσώπου μὲ τὴν οὖσίαν τοῦ ἀνθρώπου; Πῶς θὰ ἐγίνετο ἡ ἐλευθερία ταυτόσημος μὲ τὸν «κόσμον», ἡ ταυτότης τοῦ συγκεκριμένου ἀνθρώπου προϊὸν τῆς ἐλευθερίας, ὁ ἀνθρωπὸς ταυτόσημος μὲ τὸ πρόσωπον; Διὰ νὰ γίνουν αὐτὰ ἐχρειάζαντα δύο βασικαὶ προϋποθέσεις:

α) μία ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς κοσμοθεωρίας, ποὺ θὰ ἀπελευθέρωνε τὸν

κόσμον καὶ τὸν ἀνθρωπὸν ἀπὸ τὴν ὄντολογικὴν ἀπολυτότητα τοῦ κοσμολογικοῦ «δεδομένου». Καὶ

β) μία ὄντολογικὴ θεώρησις τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὅποια θὰ συνέδεε τὸ πρόσωπον μὲ τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου, μὲ τὴν μόνιμον καὶ διαρκῆ ὑπαρξίν του, μὲ τὸν γνήσιον καὶ ἀπόλυτον ἔαυτόν του.

Τὸ πρῶτον ἀπὸ αὐτὰ μόνον ὁ Χριστιανισμὸς μὲ τὴν Βιβλικὴν νοοτροπίαν του μποροῦσε νὰ τὸ προσφέρῃ. Τὸ δεύτερον μόνον ὁ Ἐλληνισμὸς μὲ τὸ ὄντολογικὸν ἐνδιαφέρον του μποροῦσε νὰ τὸ κατορθώσῃ. Οἱ ἔλληνες Πατέρες ἥσαν ἀκριβῶς ἐκεῖνοι ποὺ συνεδίαζαν αὐτὰ τὰ δύο. Μὲ μίαν δημιουργικότητα σπανίαν καὶ ἀνταξίαν μόνον τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος ἔδωσαν εἰς τὴν ἴστορίαν τὴν ἔννοιαν τοῦ προσώπου μὲ τὴν ἀπολυτότητα ποὺ συγκινεῖ ἀκόμη καὶ τὸν ἀνθρωπὸν τῆς ἐποχῆς μας, ὁ ὅποιος ἔχει βασικὰ ἀπαρνηθῆ τὸ πνεῦμα τους.

IV

Ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου εἰς τὸ ἀπόλυτον καὶ ὄντολογικὸν περιεχόμενόν της γεννᾶται ἴστορικὰ μέσα ἀπὸ τὴν προσπάθειαν τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐκφράσῃ ὄντολογικὰ τὴν πίστιν της εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν. Ἡ πίστις αὐτὴ ἥτο παλαιὰ—ἀνάγεται εἰς τοὺς πρώτους ἥδη χρόνους—καὶ παρεδίδετο ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν μὲ τὴν πρᾶξιν τοῦ Βαπτίσματος. Ἡ διαρκῶς καὶ βαθυτέρα ὅμως ἐπαφὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸν Ἐλληνισμὸν ἔθετε ὅξε τὸ πρόβλημα τῆς ἐρμηνείας τῆς πίστεως αὐτῆς κατὰ τρόπον ποὺ νὰ ἵκανοποιεῖ τὴν σκέψιν τῶν Ἑλλήνων. Τί σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Πατήρ, Γίδος καὶ Πνεῦμα, χωρὶς νὰ παύῃ νὰ εἶναι "Ἐνας Θεός; Ἡ ἴστορία τῶν συζητήσεων ποὺ διεξήχθησαν ὡς πρὸς τὸ μέγα αὐτὸ θέμα δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν ἐδῶ λεπτομερῶς. Ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον ἔχει σημασίαν εἶναι ὅτι ἡ ἴστορία αὐτὴ περιλαμβάνει ἔνα φιλοσοφικὸν ὅροσημον, μίαν ἐπανάστασιν εἰς τὴν ἐλληνικὴν φιλοσοφίαν. Ἡ ἐπανάστασις αὐτὴ ἐκφράζεται ἴστορικὰ μὲ ἔνα ταυτισμόν: τὸν ταυτισμὸν τῆς «ὑποστάσεως» μὲ τὸ «πρόσωπον». Πῶς συνετελέσθη ἡ ἀνεπίδεικτος ἐπανάστασις αὐτῇ; Τί εἴδους συνεπείας εἶχε διὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ προσώπου; Τὰ ἐρώτηματα αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσουν μὲ συντομίαν.

Ο ὅρος ὑπόστασις οὐδέποτε εἶχε σχέσιν μὲ τὸν ὅρον πρόσωπον εἰς τὴν ἐλληνικὴν φιλοσοφίαν. "Οπως εἴδαμε, τὸ πρόσωπον κάθε ἄλλο παρὰ ἐκφραστὴς τῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθῇ ἀπὸ τοὺς "Ἑλληνας, ἐνῶ ὁ ὅρος ὑπόστασις συνεδέετο πάντοτε στενά μὲ τὸν ὅρον

ούσία καὶ κατέληξε νὰ ταυτισθῇ πλήρως μὲ αὐτόν¹⁴. Ἐκριβῶς αὐτὸς ὁ ταυτισμὸς οὐσίας καὶ ὑποστάσεως, ὁ τόσον διάχυτος εἰς τὴν ἐλληνικὴν σκέψιν τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, ἐδημιούργησε ὅλην τὴν δυσχέρειαν εἰς τὰς διενέξεις περὶ ἀγίας Τριάδος κατὰ τὸν τέταρτον αἰῶνα. Χαρακτηριστικὸν διὰ τὸ θέμα μας εἶναι ὅτι ὁ ὄρος «πρόσωπον», ὁ δποῖος εἶχεν ἥδη χρησιμοποιηθῆ ἐις τὴν Δύσιν ἀπὸ τὸν Τερτυλλιανὸν πρὸς δήλωσιν τῆς ἀγίας Τριάδος (*Una substantia, tres personae*)¹⁵, δὲν ἐγίνετο δεκτὸς εἰς τὴν Ἀνατολὴν ἀκριβῶς διότι ὁ ὄρος πρόσωπον ἐστερεῖτο ὄντολογικοῦ περιεχομένου καὶ ὡδηγοῦσε εἰς τὸν Σαβελλιανισμὸν (ἐμφάνισιν τοῦ Θεοῦ κατὰ τρεῖς «ρόλους»)¹⁶. Τόση ἦτο ἡ ἀποξένωσις τοῦ ὄρου πρόσωπον ἀπὸ τὴν ὄντολογίαν! Ἀντὶ τοῦ ὄρου αὐτοῦ ἥδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Ὁριγένους¹⁷ ἡ Ἀνατολὴ ἐχρησιμοποιοῦσε διὰ τὴν ἀγίαν Τριάδα τὸν ὄρον «ὑποστάσεις». Ἀλλὰ καὶ ὁ ὄρος αὐτὸς εἶχε τοὺς κινδύνους του. Θὰ μποροῦσε νὰ ἔρμηνευθῇ Νεοπλατωνικὰ—ὅτι Πλωτῖνος ἥδη κάμει λόγον περὶ «ὑποστάσεων» τοῦ Θείου—μὲ ὅλους τοὺς κινδύνους ποὺ θὰ εἶχε διὰ τὴν χριστιανικὴν θεολογίαν μία σύνδεσις Θεοῦ καὶ αόσμου κατὰ Νεοπλατωνικὸν τρόπον¹⁸. Θὰ μποροῦσε ἐξ ἄλλου νὰ ἔρμηνευθῇ τριθεϊστικά, ἐὰν ἡ τρέχουσα ταύτισις ὑποστάσεως καὶ οὐσίας ἐλαμβάνετο ὑπ’ ὄψιν¹⁹. Ἔτσι ἐπρεπε νὰ εὑρεθῇ τρόπος ἐκφράσεως, ὁ δποῖος θὰ ἔδιδε τὴν δυνατότητα εἰς τὴν θεολογίαν νὰ ἀποφύγῃ τὸν Σαβελλιανισμόν, νὰ δώσῃ δηλαδὴ ὄντολογικὸν περιεχόμενον εἰς κάθε πρόσωπον τῆς ἀγίας Τριάδος, χωρὶς νὰ διακινδυνεύσῃ τὰς δύο Βιβλικὰς ἀρχὰς της:

14. Ὁ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, *Ἐπίστ. τῶν κατ' Αἴγ. καὶ Λιβ. ἐπισκ.* (PG. 26, 1036B) σαφῶς ταυτίζει τὰ δύο: «ἡ δὲ ὑπόστασις οὐσίᾳ ἐστὶ καὶ οὐδὲν ἄλλο σημαίνομενον ἔχει ἡ αὐτὸ τὸ δν . . . Ἡ γάρ ὑπόστασις καὶ οὐσίᾳ ὑπαρξίς ἐστιν. Ἔστι γάρ καὶ ὑπάρχει». Μὲ βάσιν αὐτὸν τὸν ταυτισμὸν μποροῦσε ἀκόμη νὰ γίνη λόγος καὶ περὶ τριῶν οὐσιῶν εἰς τὸν Θεόν. Ἔτσι π.χ. ὁ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, *Ὀμιλ.* (23) εἰς ἄγ. Μάμ., 4 (PG. 31, 597C).

15. Βλ. ΤΕΡΤΥΛΙΑΝΟΥ, *Adv. Prax.* 11-12 (PL. 2,167 CD).

16. Ὁ Σαβέλλιος ἐχρησιμοποίησε τὸν ὄρον «πρόσωπον» ἀκριβῶς μὲ τὴν ἀρχαίαν ἐλληνικὴν ἔννοιαν τοῦ «προσωπείου». Βλ. A. HARNACK, *Dogmengeschichte*, I. 1894², σ. 764.

17. ΟΡΙΓΕΝΟΥΣ, *Ἑἰς τὸ κατὰ Ἰωάνν. 2,6* (PG. 14, 128A).

18. Ὁ ΠΛΩΤΙΝΟΣ (*Ἐνν. V,1*) δρᾶται τὰς «ἀρχικὰς ὑποστάσεις» ὡς τὸ ὄψιστον ἀγαθόν, τὴν νόησιν καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ κόσμου. Πρόκειται διὰ μίαν ἀκόμη χαρακτηριστικὴν περίπτωσιν ὄντολογικοῦ μονισμοῦ-συνδέσεως τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν κόσμον εἰς μίαν ἐνότητα—ὅ δποῖος ἔθετε εἰς κίνδυνον τὴν βιβλικὴν ἀντίληψιν περὶ τῆς σχέσεως Θεοῦ καὶ κόσμου. Διὰ τὴν συμβολὴν τοῦ Πλωτίνου εἰς τὴν φιλοσοφικὴν χρῆσιν τοῦ ὄρου ὑπόστασις, βλ. K. OEHLER, *Antike Philosophie und Byzantinisches Mittelalter*, 1969, σ. 23 ἐ.

19. Πρβλ. σημ. 14 (ἱδιαίτερα ἐκφρασιν Μ. Βασιλείου).

τὴν μονοθεῖαν καὶ τὴν ἀπόλυτον δύντολογικὴν ἑτερότητα καὶ ἀνεξαρτησίαν τοῦ Θεοῦ ἐν σχέσει πρὸς τὸν κόσμον. Ἀπὸ τὴν προσπάθειαν αὐτὴν προῆλθεν ὁ ταυτισμὸς ὑποστάσεως καὶ προσώπου.

‘Η ἴστορικὴ πλευρὰ τῆς ἔξελίζεως αὐτῆς εἶναι πολὺ σκοτεινὴ καὶ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ ἄμεσα. Προσωπικὰ πιστεύομεν ὅτι τὸ κλειδὶ εἰς τὴν ἔξελιξιν αὐτὴν πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ εἰς τὸν Ἰππόλυτον, τὸν Ἐλληνοδυτικὸν αὐτὸν συγγραφέα, ὁ διποῖος πρῶτος Ἰσως χρησιμοποιεῖ τὸν ἑλληνικὸν ὄρον «πρόσωπον» - κατ’ ἀπομίμησιν τοῦ Τερτυλλιανοῦ; - εἰς τὴν θεολογίαν περὶ ἀγίας Τριάδος²⁰. Ἐνδιαφέρον ἐπίσης ἔχει διὰ τὴν ἴστορίαν νὰ ἐρευνηθοῦν αἱ ἀποχρώσεις τοῦ ὄρου ὑπόστασις, αἱ διποῖαι ἔδωσαν λαβὴν εἰς τὴν ἀπόσπασίν του ἀπὸ τὸν ὄρον οὐσίᾳ²¹. Τίποτε ὅμως

20. Τὸ θέμα αὐτὸν ἀπασχολεῖ λεπτομερῶς προσεχῆ μελέτην μας. Ἡ σχέσις τῆς θεολογίας τοῦ Τερτυλλιανοῦ καὶ ἐκείνης τοῦ Ἰππολύτου ἀποτελεῖ καίριον σταθμὸν εἰς τὴν διαμόρφωσιν τοῦ δόγματος τῆς ἀγίας Τριάδος.

21. ‘Η ἴστορία τῶν ὄρων οὐσία καὶ ὑπόστασις εἶναι ἔξαιρετικὰ πολύπλοκος. Εἰδικὰ ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν ὄρων αὐτῶν εἰς τὴν Τριαδικὴν θεολογίαν τῶν ἑλλήνων Πατέρων ὑπάρχει ἡ γνώμη ὅτι ἡ διάκρισις μεταξὺ οὐσίας καὶ ὑπόστασεως κατέστη δυνατὴ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς λογικῆς διακρίσεως τοῦ Ἀριστοτέλους μεταξὺ «οὐσίας πρώτης» καὶ «οὐσίας δευτέρας» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Κατηγ. 5, 2α, 11-16· Μεταφυσ. 7, 13, 1037α5). Σύμφωνα μὲ τὴν γνώμην αὐτὴν οἱ Καππαδόκαι Πατέρες εἰς τὴν Τριαδικὴν θεολογίαν των ἐταύτισαν τὸν ὄρον ὑπόστασις μὲ τὴν «οὐσίαν πρώτην» (τὸ ἀτομικὸν καὶ συγκεκριμένον) καὶ τὸν ὄρον «οὐσίᾳ» μὲ τὴν «οὐσίαν δευτέραν» (τὸ γενικὸν καὶ κοινὸν) τοῦ Ἀριστοτέλους. (Βλ. π.χ. G. L. PRESTIGE, *God in Patristic thought*, 1936, σ. 245 ἐ. καὶ J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, 1950, σ. 243 ἐ.). Ἄλλ’ ἡ γνώμη αὐτὴ ἐμφανίζεται πολὺ συζητήσιμος, ἐὰν μελετήσῃ κανεὶς προσεκτικὰ τοὺς Ἑλληνας Πατέρας (βλ. π.χ. διὰ τὸν Ἀθανάσιον σημ. 14 ἀνωτέρω), ὅπου ἡ ἀριστοτελικὴ διάκρισις μεταξὺ πρώτης καὶ δευτέρας οὐσίας φαίνεται νὰ ἀπουσιάζῃ ἀπὸ τὴν ὅλην σκέψιν των, εἶναι δὲ ἀμφίβολον ἐὰν ἡ διάκρισις αὐτὴ ἀποδίδῃ σωστὰ καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν σκέψιν τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅπως παρατηρεῖ διαπρεπής εἰδικός (βλ. D. M. MACKINNON, «Substance in Christology-A cross-Bench view», ἐν S. W. SYKES-J. P. CLAYTON, *Christ, Faith and History. Cambridge Studies in Christology*, 1972, σ. 279-300). Πιθανὴ ἐμφανίζεται μία σχέσις τῆς ἔξελίζεως τῶν ὄρων αὐτῶν πρὸς τὴν ἴστορίαν τῆς φιλοσοφικῆς ἐννοίας τοῦ ὄρου ὑποκείμενον ἀπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ἔξῆς. Λόγῳ τῆς διπλῆς σημασίας, τὴν διποίαν φαίνεται νὰ ἀποδίδῃ εἰς τὸν ὄρον αὐτὸν ὁ Ἀριστοτέλης (ὑποκείμενον = α) ἡ ὅλη καὶ β) τὸ συγκεκριμένον καὶ ἀνεξαρτητὸν ὄν. Βλ. Μεταφ. 6,3), κατὰ τοὺς μετὰ τὸν Ἀριστοτέλη χρόνους ὁ ὄρος ὑπόστασις, ἐκτοπίζει τὸν ὄρον ὑποκείμενον λόγῳ τῆς ὑλιστικῆς σημασίας τοῦ τελευταίου καὶ προσλαμβάνει αὐτὸς τὴν ἐννοίαν τοῦ συγκεκριμένου καὶ ἀνεξαρτήτου ὄντος. “Ἐτσι εἰς τοὺς πρώτους μ.Χ. αἰῶνας ὁ ὄρος ὑπόστασις ἀποκτᾶ βαθμηδὸν τὴν σημασίαν τοῦ πραγματικοῦ καὶ συγκεκριμένου ὄντος, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ φαινόμενον καὶ «ἀερῶδες». Ἡ ἔξελιξις αὐτὴ φαίνεται νὰ διφεύλεται κυρίως εἰς τοὺς Στωικούς (Πρβλ. E. ZELLER, *Philosophie der Griechen*, III, 1881³, σ. 644 ἐ.). Δεδομένου ὅτι ἡ ἐπίδρασις τοῦ Στωικισμοῦ εἰς τὴν φιλοσοφίαν

ἀπὸ αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἔξηγήσῃ τὸ μέγιστο βῆμα τοῦ ταυτισμοῦ τῆς ὑποστάσεως μὲ τὸν δρὸν πρόσωπον, χωρὶς μίαν ἔξέτασιν τῶν εὔρυτέρων κοσμοθεωρικῶν ἀλλοιώσεων ποὺ συνετελέσθησαν εἰς τὴν Πατερικὴν περίοδον ἐν σχέσει μὲ τὴν Ἑλληνικὴν σκέψιν.

Ἡ βαθυτέρα σημασία τοῦ ταυτισμοῦ ὑποστάσεως καὶ προσώπου —σημασία τῆς δοπίας ἡ ἐπαναστατικότης εἰς τὴν πορείαν τῆς Ἑλληνικῆς σκέψεως φαίνεται νὰ ἔχῃ διαφύγει ἀπὸ τὴν προσοχὴν τῆς ἴστορίας τῆς φιλοσοφίας—συνίσταται εἰς μίαν διπλῆν θέσιν: (α) Τὸ πρόσωπον δὲν εἶναι πλέον ἐπίθεμα τοῦ ὄντος, μία κατηγορία τὴν δοπίαν προσθέτομεν εἰς ἓνα συγκεκριμένον ὄν, ἀφοῦ πρῶτα βεβαιώσωμεν τὴν δοντολογικὴν «ὑπόστασίν» του. *Εἶναι αὐτὴ αὕτη ή ὑπόστασις τοῦ ὄντος.* (β) Τὰ ὄντα δὲν ἀνάγουν πλέον τὸ εἶναι τους εἰς τὸ εἶναι καθ' ἔαυτό—τὸ εἶναι δηλαδὴ δὲν εἶναι μία ἀπόλυτος κατηγορία καθ' ἔαυτὴν—ἀλλ' εἰς τὸ πρόσωπον, τὸ δοπίον ἀκριβῶς συνιστᾶ τὸ εἶναι, δηλαδὴ κάμει τὰ ὄντα νὰ εἶναι ὄντα. Μὲ ἀλλούς λόγους τὸ πρόσωπον ἀπὸ ἐπίθεμα τοῦ ὄντος (ἀπὸ εἶδος προσωπείου) γίνεται τὸ ὄν καθ' ἔαυτὸν καὶ συγχρόνως—πρᾶγμα σπουδαιότατον—τὸ συστατικὸν (ἢ «ἀρχὴ» η ἢ «αἴτια») τῶν ὄντων.

Διὰ νὰ φθάσῃ ἡ Ἑλληνικὴ σκέψις εἰς τὴν τόσον ριζικὴν ἀναθεώρησιν τῆς δοντολογίας της, προηγήθησαν δύο βασικὲς ζυμώσεις εἰς τὸν χῶρον τῆς Πατερικῆς Θεολογίας. Ἡ πρώτη ἀφοροῦσε εἰς αὐτὸν ποὺ ὠνομάσαμε πρὸ διάλιγου δοντολογικὴν ἀπολυτότητα τοῦ κοσμολογικοῦ «δεδομένου». Σύμφωνα μὲ τὴν Βιβλικὴν θεολογίαν, τὴν δοπίαν οἱ Πατέρες δὲν μποροῦσαν νὰ ἀγνοήσουν, ὁ κόσμος δὲν εἶναι «δεδομένος» δοντολογικά. Ἔνω οἱ ἀρχαῖοι "Ἐλληνες προϋπέθεταν εἰς τὴν δοντολογίαν των τὸν κόσμον ὡς κάτι «δεδομένον» ἀφ' ἔαυτοῦ, τὸ βιβλικὸν δόγμα τῆς δημιουργίας ἐκ τοῦ μηδενὸς ὑπεχρέωντες τοὺς Πατέρας νὰ εἰσαγάγουν μίαν ριζικὴν ἐτερότητα εἰς τὴν δοντολογίαν, νὰ ἀναγάγουν τὸν κόσμον εἰς μίαν δοντολογίαν ἐκτὸς τοῦ κόσμου, εἰς τὸν Θεόν²². "Ετσι διέσπασαν τὸν κύκλον τῆς κλειστῆς δοντολογίας τῶν 'Ἐλλήνων, καὶ συγχρόνως ἔκαμαν κάτι πολὺ σημαντικώτερον ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἀμεσα ἐδῶ: ἔκαμαν τὸ εἶναι—τὴν ὑπαρξίαν τοῦ κόσμου, τὰ ὄντα—προϊὸν τῆς ἐλευθερίας. "Ετσι συνετελέσθη

τῶν χρόνων τῶν Πατέρων εἶναι ἰσχυρή, εἶναι πιθανὸν ἡ χρῆσις τοῦ ὄντος ὑπόστασις διὰ τὴν ἔκφρασιν τοῦ συγκεκριμένου ὄντος (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ γενικὸν) νὰ εἶχε προπαρασκευασθῆ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον. Γεγονὸς ὅμως παραμένει ὅτι ἡ θεολογικὴ σκέψις τῶν Καππαδοκῶν ἐπέφερε μίαν ριζικὴν ἀλλαγὴν εἰς τὴν φιλοσοφικὴν χρῆσίν αὐτῶν τῶν δρῶν.

22. Πρβλ. G. FLOROVSKY, «The Concept of creation in Saint Athanasius» ἐν *Studia Patristica*, VI, 1962 σ. 36-67 (δι' Ἑλληνικὴν μετάφρασιν βλ. σημ. 1)

ή πρώτη ζύμωσις: μὲ τὸ δόγμα τῆς δημιουργίας ἐκ τοῦ μηδενὸς μετατοπίσθηκε ἡ ἀρχὴ τῆς ἑλληνικῆς ὄντολογίας, ἡ ἀρχὴ τοῦ κόσμου, εἰς τὴν σφαίραν τῆς ἐλευθερίας: τὸ δὲ ἀποδεσμεύθηκε ἀπὸ τὸν ἔαυτόν του· τὸ εἶναι τοῦ κόσμου ἔγινε ἀπὸ ἀναγκαιότητα ἐλευθερία.

Αλλὰ ὑπάρχει καὶ μία δευτέρα ζύμωσις, ἡ ὅποια ὁδηγεῖ τὴν ἀναθεώρησιν τῆς ἑλληνικῆς ὄντολογίας ἀκόμη μακριά. "Οχι μόνον τὸ εἶναι τοῦ κόσμου ἀνάγεται εἰς τὴν προσωπικὴν ἐλευθερίαν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ ταυτίζεται μὲ τὸ πρόσωπον. Ἡ ζύμωσις αὐτὴ πραγματοποιεῖται μὲ τὰς συζητήσεις περὶ ἀγίας Τριάδος καὶ κυρίως μὲ τὴν θεολογίαν τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων, ἴδιαίτερα τοῦ Μ. Βασιλείου²³. Ἡ θεολογία αὐτὴ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ παρὰ μόνον ὡς πρὸς ἓνα βασικὸν σημεῖον της, τὸ ὅποιον, ἀτυχῶς, συνήθως παραθεωρεῖται." Οπως εἶναι γνωστόν, ἡ τελικὴ διατύπωσις τοῦ δόγματος τῆς ἀγίας Τριάδος «ὅμιλεῖ διὰ «μίαν οὐσίαν, τρίᾳ πρόσωπα». "Ετσι θὰ ἔλεγε κανείς, ὅτι τὸ ἔνιαῖον τοῦ Θεοῦ, ἡ «όντολογία» τοῦ Θεοῦ, συνίσταται εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ μᾶς ἐπαναφέρει εἰς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν ὄντολογίαν: ὁ Θεὸς πρῶτα εἶναι Θεὸς (ἡ οὐσία ἡ φύσις Του, τὸ Εἶναι Του) καὶ ἔπειτα²⁴ ὑπάρχει (αἰώνια βέβαια) ὡς Τριάς, δηλαδὴ ὡς πρόσωπα. Αὐτὴ ἡ ἔρμηνεία πράγματι ἐπεκράτησεν εἰς τὴν Δυτικὴν Θεολογίαν καὶ δυστυχῶς εἰσέδυσε καὶ εἰς τὴν νεωτέραν Ὁρθόδοξον Δογματικὴν μὲ τὴν πρόταξιν εἰς τὰ δογματικὰ ἐγχειρίδια τοῦ κεφαλαίου περὶ τοῦ ἑνὸς Θεοῦ πρὶν ἀπὸ τὸ κεφάλαιον περὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ²⁵. Ἡ σημασία τῆς ἔρμηνείας αὐτῆς ἔγκειται εἰς τοῦτο, ὅτι δηλαδὴ ἡ ὄντολογικὴ ἀρχὴ εἰς τὸν Θεὸν δὲν εὑρίσκεται εἰς τὸ πρόσωπον, ἀλλὰ εἰς τὸν οὐσίαν, δηλαδὴ εἰς αὐτὸ τὸ «εἶναι» τοῦ Θεοῦ. Πράγματι εἰς τὴν Δυτικὴν Θεολογίαν διαμορφώθηκε ἡ ἵδεα ὅτι ἐκεῖνο ποὺ συνιστᾶ τὴν ἑνότητα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μία θεία οὐσία, ἡ μία θεότης—αὐτὴ εἶναι τρόπον τινὰ ἡ ὄντολογικὴ ἀρχὴ τοῦ Θεοῦ.

Αλλ' ἡ ἔρμηνεία αὐτὴ ἀποτελεῖ παρερμηνείαν τῆς ἀρχικῆς τρια-

23. Διὰ νὰ φάσῃ ἡ Πατερικὴ Θεολογία εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, προηγήθηκε μακρὰ θεολογικὴ διεργασία εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Πατερικὴν σκέψιν. Ἐπίκεντρον τῆς διεργασίας αὐτῆς ἦτο ἡ εὐχαριστιακὴ θεολογία, δπως διαγράφεται κυρίως εἰς τοὺς ἀγίους Ἱγνάτιον Ἀντιοχείας, Εἰρηναῖον καὶ Ἀθανάσιον. Μὲ τὰς ἐξελίξεις αὐτὰς καὶ τὰς φιλοσοφικὰς ἐπιπτώσεις των ἀσχολούμεθα εἰς τὴν μελέτην *Truth and Communion in the perspective of Greek Patristic Thought*, συμβολὴ εἰς τὸν τόμον ποὺ ἐκδίδεται εἰς τημήν Dom Olivier Rousseau.

24. Τὸ «πρῶτα» καὶ τὸ «ἔπειτα» ἐδῶ σημαίνει βέβαια ὅχι χρονικήν, ἀλλὰ λογικήν, ὄντολογικήν προτεραιότητα.

25. Πρβλ. κριτικὴν τῆς τυπικὰ δυτικῆς αὐτῆς προσεγγίσεως τοῦ δόγματος περὶ Θεοῦ ἀπὸ τὸν K. RAHNER εἰς τὸ ἔργον του *The Trinity*, 1970, *Passim* καὶ ἴδ. σ. 58 ἔ.

δυκῆς θεολογίας. Διὰ τοὺς ἔλληνας Πατέρας τὸ ἐνιαῖον τοῦ Θεοῦ, ὁ ἕνας Θεός, καὶ ἡ ὄντολογικὴ ἀρχὴ ἡ αἰτία τῆς προσωπικῆς - τριαδικῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ δὲν συνίσταται εἰς τὴν μίαν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ εἰς τὴν ὑπόστασιν, δηλαδὴ τὸ πρόσωπον, τοῦ Πατρός. Ὁ ἕνας Θεός δὲν εἶναι ἡ μία οὐσία, ἀλλ' ὁ Πατήρ, ὁ ὅποιος εἶναι καὶ ἡ «αἰτία» τῆς γεννήσεως τοῦ Γίοῦ καὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Πνεύματος²⁶. Ἡ ὄντολογικὴ ἀρχὴ τοῦ Θεοῦ ἀνάγεται, συνεπῶς, καὶ πάλιν εἰς τὸ πρόσωπον. Ἔτσι δταν λέγωμεν ὅτι ὁ Θεὸς «εἶναι», δὲν δεσμεύομεν τὴν προσωπικὴν ἐλευθερίαν τοῦ Θεοῦ—τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἕνα ὄντολογικὸν «δεδομένον» ἡ μία ἀπλῆ «πραγματικότης» διὰ τὸν Θεὸν—ἀλλὰ ἀνάγομεν τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν προσωπικὴν ἐλευθερίαν Του. Ἀναλυτικώτερα αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Θεός, ὡς Πατήρ καὶ ὅχι ὡς «οὐσίᾳ», μὲ τὸ νὰ «εἶναι» διαρκῶς ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐλευθέραν θέλησίν του νὰ ὑπάρχῃ, καὶ τὴν διαβεβαίωσιν αὐτὴν συνιστᾶ ἀκριβῶς ἡ Τριαδική Του ὑπαρξία: ὁ Πατήρ ἀπὸ ἀγάπην—δηλαδὴ ἐλεύθερα—γεννᾷ τὸν Γίον καὶ ἐκπορεύει τὸ Πνεῦμα. Ἀν ὑπάρχῃ Θεός, ὑπάρχει διότι ὑπάρχει ὁ Πατήρ, δηλαδὴ Ἐκεῖνος, ὁ ὅποιος ἀπὸ ἀγάπην ἐλευθέρα γεννᾷ τὸν Γίον καὶ ἐκπορεύει τὸ Πνεῦμα. Ἔτσι ὁ Θεὸς ὡς πρόσωπον—ὡς ὑπόστασις τοῦ Πατρός—κάμει τὴν μίαν θείαν οὐσίαν νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι: ὁ ἕνας Θεός. Τὸ σημεῖον αὐτὸ εἶναι ἀπόλυτα καίριον. Διότι ἀκριβῶς μὲ τὸ σημεῖον αὐτὸ συνδέεται ἄμεσα ἡ νέα φιλοσοφικὴ θέσις τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων καὶ μάλιστα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁτι δηλαδὴ ἡ οὐσία δὲν ὑπάρχει ποτὲ «γυμνή», δηλαδὴ χωρὶς ὑπόστασιν, χωρὶς «τρόπον ὑπάρξεως»²⁷. Καὶ ἡ μία θεία οὐσία συνεπῶς εἶναι τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ μόνον διότι ἔχει τοὺς τρεῖς αὐτοὺς τρόπους ὑπάρξεως, τοὺς ὅποιους ὀφείλει ὅχι εἰς τὴν οὐσίαν ἀλλ' εἰς ἕνα πρόσωπον, τὸν Πατέρα. Ἐξω ἀπὸ τὴν Τριάδα δὲν ὑπάρχει Θεός, δηλαδὴ θεία οὐσία, διότι ἡ ὄντολογικὴ ἀρχὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ Πατήρ. Ἡ προ-

26. Τὸ πρόβλημα τοῦ Filioque συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸ θέμα αὐτό. Ἡ Δύσις, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ μελέτη τῆς Τριαδικῆς θεολογίας τοῦ Αὐγουστίνου καὶ τοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτου, δὲν εἶχε δυσκολίαν εἰς τὴν ὑποστήριξιν τοῦ Filioque, ἀκριβῶς διότι, ἐταύτιζε τὸ εἶναι, τὴν ὄντολογικὴν ἀρχὴν τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν οὐσίαν Του, μᾶλλον παρὰ μὲ τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρός.

27. Βλ. κ.ά. M. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, *Ἐπιστ. 38,2* (PG. 32, §325 έ.). Πρβλ. G. L. PRESTIGE, *μν. ἔργ., σ. 245* καὶ 279. Τὴν σπουδαίαν αὐτὴν θέσιν χρησιμοποιεῖ ἀργότερα καὶ ὁ ἄγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὁ ὅποιος διακρίνει μεταξὺ «λόγου φύσεως» καὶ «τρόπου ὑπάρξεως», καὶ τονίζει ὅτι οἱ διάφοροι «λόγοι» δὲν ὑφίστανται ποτὲ γυμνοί, ἀλλὰ ὡς τρόποι ὑπάρξεως, (βλ. π.χ. *Ἀπορ. 42*, PG. 91, 1341D έ.). Πρβλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ, *Κατὰ Εὐνομ. 1* (PG. 45, 337).

σωπική υπαρξίας του Θεοῦ (ό Πατήρ) συνιστᾶ, κάμει «ύποστάσεις», τὴν οὐσίαν Του. Τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ ταυτίζεται μὲ τὸ πρόσωπον²⁸.

V

Τὸ ὅτι δὲ Θεὸς «ύφίσταται» ἔνεκα ἐνὸς προσώπου, τοῦ Πατρὸς—καὶ ὅχι ἔνεκα τῆς μιᾶς «οὐσίας»—αὐτὸς εἶναι τὸ σημαντικὸν εἰς τὴν Τριαδικὴν Θεολογίαν. Διότι ἡ σημασία του δὲν εἶναι θεωρητική - ἀκαδημαϊκή, ἀλλὰ συγκλονιστικά υπαρξιακή. "Ας ἐπιχειρήσωμεν μίαν σύντομον ἡνάλυσίν της.

α) Ἡ ἐσχάτη πρόκλησις διὰ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ προσώπου εἶναι τὸ «δεδομένον» τῆς υπάρξεως. Ἡ ἡθικὴ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας, εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς ἔχει συνηθίσει ἡ δυτικὴ Φιλοσοφία, ίκανον ποιεῖται μὲ τὴν ἡπλῆν δυνατότητα τῆς ἐκλογῆς: ἐλεύθερος εἶναι ἐκεῖνος, διὸ ποιος μπορεῖ νὰ ἐκλέξῃ μίαν ἀπὸ τὰς δυνατότητας ποὺ τίθενται ἐνώπιόν του. Ἀλλὰ ἡ «ἐλευθερία» αὐτὴ εἶναι ἥδη δεσμευμένη ἀπὸ τὸ «δεδομένον» τῶν δυνατοτήτων αὐτῶν, τὸ δὲ ἐσχατον καὶ πλέον δεσμευτικὸν ἀπὸ τὰ «δεδομένα» εἰς τὸν ἄνθρωπον εἶναι αὐτὴ ἡ υπαρξίας του: πῶς μπορεῖ νὰ θεωρῇ ἀπόλυτα ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δὲν μπορῇ νὰ κάμη διαφορετικὰ παρὰ νὰ δεχθῇ τὴν υπαρξίν του; Ὁ Dostoevsky θέτει τὸ μεγάλο κύτο θέμα κατὰ τρόπον συγκλονιστικὸν εἰς τοὺς «Δαιμονισμένους». Λέγει ἐκεῖ διὰ Kirilov: «Κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποκτήσῃ πλήρη ἐλευθερίαν πρέπει νὰ εἶναι ἀρκετὰ τολμηρὸς νὰ θέση τέρμα εἰς τὴν ζωήν του... Αὐτὸς εἶναι τὸ ἐσχατονόριο τῆς ἐλευθερίας, αὐτὸς εἶναι ὅλος, τίποτα πέρα ἀπὸ αὐτό. "Οποιος τολμήσῃ νὰ αὐτοκτονήσῃ γίνεται Θεός. Καθένας μπορεῖ νὰ τὸ κάμη αὐτὸς καὶ ἔτσι νὰ θέση τέρμα εἰς τὴν υπαρξίν τοῦ Θεοῦ, καὶ τότε δὲν θὰ υπάρχῃ ἀπολύτως τίποτε...»

Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Kirilov περικλείουν τὴν πλέον τραγικὴν ἀναζήτησιν τοῦ προσώπου: τὴν υπέρβασιν τοῦ «δεδομένου» τῆς υπάρξεως, τὴν δυνατότητα νὰ βεβαιώνῃ τὴν υπαρξίαν του ὅχι ὡς μίαν ἀναγνώρισιν ἐνὸς δεδομένου γεγονότος, μιᾶς «πραγματικότητος», ἀλλ' ὡς προϊὸν τῆς ἐλευθέρας συγκαταθέσεως καὶ αὐτοβεβαιώσεώς του. Αὐτό, καὶ

28. Ἡ βασικὴ ὀντολογικὴ θέσις τῆς Θεολογίας τῶν ἡλλήνων Πατέρων θὰ μποροῦσε νὰ ἐκτεθῇ συνοπτικὰ ὡς ἔξῆς: Χωρὶς πρόσωπον ἢ υπόστασιν ἢ τρόπον υπάρξεως δὲν υπάρχει οὐσία ἢ φύσις· χωρὶς οὐσίαν ἢ φύσιν δὲν υπάρχει πρόσωπον· πλὴν ὅμως, ἢ ὀντολογικὴ «ἀρχὴ» ἢ «αἰτία» τοῦ εἶναι —αὐτὸς δηλαδὴ ποὺ κάμει κάτι νὰ εἶναι—εἶναι ὅχι ἡ οὐσία ἢ φύσις, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον ἢ ἡ υπόστασις. "Αφα τὸ εἶναι ἀνάγεται ὅχι εἰς τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ εἰς τὸ πρόσωπον.

τίποτε λιγώτερο άπό αύτό, ζητεῖ δὲ ἀνθρωπος μὲ τὸ νὰ εἶναι πρόσωπον²⁹. Αλλὰ ἡ ἀναζήτησις αὐτὴ προσκρούει διὰ τὸν ἀνθρωπὸν εἰς τὴν κτιστότητά του: ὡς δημιουργημα δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφεύγῃ τὸ δεδομένον τῆς ὑπάρξεώς του. Τὸ πρόσωπον, συνεπῶς, δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθῇ ὡς ἐνδοκοσμικὴ ἡ ἀνθρωπιστικὴ πραγματικότης. Ἡ φιλοσοφία μπορεῖ νὰ φθάσῃ ὡς τὴν διαπίστωσιν τῆς πραγματικότητος τοῦ προσώπου, ἀλλὰ μόνον ἡ Θεολογία μπορεῖ νὰ κάμη λόγον διὰ τὸ γνήσιον, τὸ ὄντως πρόσωπον. Διότι τὸ ὄντως πρόσωπον, ὡς ἀπόλυτος ὄντολογικὴ ἐλευθερία, πρέπει νὰ εἶναι «ἄκτιστον», δηλαδὴ ἀδέσμευτον ἀπὸ κάθε «δεδομένο», περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἴδιας τῆς ὑπάρξεώς του. "Αν δὲν ὑπάρχῃ πράγματι ἔνα τέτοιο πρόσωπον, τότε ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου εἶναι αὐθαίρετος ὀνειροπόλησις. "Αν δὲν ὑπάρχῃ Θεός, δὲν ὑπάρχει πρόσωπον.

β) Ἀλλὰ τί εἶναι αὐτὴ ἡ ἐλευθερία αὐτοβεβαιώσεως τῆς ὑπάρξεως; Μὲ ποιὸν τρόπον ἐκφράζεται, πῶς πραγματοποιεῖται; Τὰ συνταρακτικὰ λόγια ποὺ θέτει δὲ Dostoevsky εἰς τὸ στόμα τοῦ Kirilov προκαλοῦν ἔνα συναγερμόν: ἀν δὲν ὁ μόνος τρόπος ἀσκήσεως τῆς ἀπολύτου ὄντολογικῆς ἐλευθερίας εἶναι διὰ τὸν ἀνθρωπὸν ἡ αὐτοκτονία, τότε ἡ ἐλευθερία ὁδηγεῖ εἰς τὸν μηδενισμόν· τὸ πρόσωπον ἀποδεικνύεται δὲ ἀρνητὴς τῆς ὄντολογίας. Ὁ ὑπαρξιακὸς αὐτὸς συναγερμός, δὲ φόβος τοῦ μηδενισμοῦ, εἶναι τόσον σοβαρός, ὥστε αὐτὸς πρέπει νὰ θεωρηθῇ εἰς τελικὴν ἀνάλυσιν ὑπεύθυνος διὰ κάθε σχέτικοποίησιν τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου. Πράγματι, κάθε διεκδίκησις ἀπολύτου ἐλευθερίας ἀντιμετωπίζεται πάντοτε μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ πραγματοποίησίς της θὰ ὀδηγοῦσε εἰς τὸ χάος. Ἡ ἔννοια τοῦ «νόμου» τόσον εἰς τὴν ἡθικὴν ὅσον καὶ εἰς τὴν δικανικὴν της σημασίαν προϋποθέτει πάντοτε κάποιον περιορισμὸν τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας ἐν ὀνόματι τῆς «τάξεως» καὶ τῆς «ἀρμονίας», τῆς ἀνάγκης τῆς συμβιώσεως μὲ τοὺς ἄλλους. "Ετσι «δ ἄλλος» γίνεται ἡ ἀπειλὴ τοῦ

29. Αὐτὸ φαίνεται ἵδιαίτερα εἰς τὴν Τέχνην. Ἡ Τέχνη ὡς γνησία δημιουργία καὶ ὅχι ὡς ἀπεικόνισις ἡ ἀναπαράστασις τῆς πραγματικότητος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ βεβαιώσῃ τὴν παρουσίαν του κατὰ τρόπον ἐλεύθερον ἀπὸ τὰ «δεδομένα» τῆς ὑπάρξεως. Ἡ γνησία Τέχνη δὲν εἶναι ἀπλῶς δημιουργία μὲ βάσιν κάπι ποὺ προϋπάρχει, ἀλλὰ τάσις πρὸς δημιουργίαν ἐκ τοῦ μηδενός. "Ετσι ἐξηγεῖται ἡ τάσις τῆς νεωτέρας Τέχνης, ἡ ὄποια, ἀς σημειωθῇ, συνδέεται ἴστορικὰ μὲ τὴν ἔμφασιν εἰς τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὸ πρόσωπον, νὰ ἀγνοῇ ἡ καὶ νὰ καταλύῃ ἡ διασπά τὴν μορφὴν ἡ φύσιν τῶν ὄντων (τὰ φυσικὰ ἡ λεκτικὰ σχήματα κλπ.). Εἰς δλα αὐτὰ διαφένεται ἡ τάσις τοῦ προσώπου νὰ ἀπαλλαγῇ εἰς τὴν αὐτοβεβαιώσιν του ἀπὸ τὸ «δεδομένον» τῆς ὑπάρξεως, νὰ γίνη δηλαδὴ Θεός. Πρόκειται διὰ μίαν τάσιν ἀδιάρπεπτα δεμένην μὲ τὴν ἔννοιαν τοῦ προσώπου.

προσώπου, «ἡ κόλασις» καὶ ἡ «πτῶσις» του—διὰ νὰ θυμηθοῦμε τὰ λόγια τοῦ Sartre. Διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου ὁδηγεῖ τὴν ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν εἰς ἀδιέξοδον· ὁ ἀνθρωπισμὸς ἀποδεικνύεται ἀνίκανος νὰ βεβαιώσῃ τὸ πρόσωπον.

Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸν ἡ Θεολογία—ὅ λόγος περὶ Θεοῦ—ἔχει καὶ πάλιν ἀναπόφευκτα τὸν λόγον, ἀν πρόκειται ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου νὰ λάβῃ θετικὸν περιεχόμενον. Ἀλλὰ διὰ μίαν φορὰν ἀκόμη μόνον μιὰ δρθὴ Θεολογία, ὅπως τὴν διετύπωσαν οἱ "Ἐλληνες Πατέρες, μπορεῖ νὰ δώσῃ τὴν ἀπάντησιν (ἢ Ὁρθοδοξία δὲν εἶναι πολυτέλεια διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν). Πῶς βεβαιώνει ὁ Θεὸς τὴν ὄντολογικὴν ἐλευθερίαν Του;

Εἴπαμε προηγουμένως ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀσκήσῃ ἀπόλυτα τὴν ὄντολογικὴν ἐλευθερίαν του, διότι εἶναι δεσμευμένος ἀπὸ τὴν κτιστότητά του, ἀπὸ τὸ δεδομένον τῆς ὑπάρξεώς του, ἐνῷ ὁ Θεὸς ὡς «ἀκτιστος» δὲν ἀντιμετωπίζει τὸν περιορισμὸν αὐτόν. Ἀλλ' ἐὰν ὁ λόγος τῆς ὄντολογικῆς ἐλευθερίας τοῦ Θεοῦ ἔγκειται ἀπλῶς εἰς τὴν «φύσιν» του, εἰς τὸ ὅτι δηλαδὴ ἐκ φύσεως εἶναι ἀκτιστος, ἐνῷ ἐμεῖς ἐκ φύσεως κτιστοί, τότε καμμιὰ ἐλπίς, καμμιὰ δυνατότης δὲν ὑπάρχει διὰ τὸν ἀνθρωπὸν νὰ γίνη ποτὲ πρόσωπον μὲ τὴν ἔννοιαν ποὺ εἶναι ὁ Θεός, δηλαδὴ ὅντως πρόσωπον. Ἀλλ' ὅχι ὁ λόγος τῆς ὄντολογικῆς ἐλευθερίας τοῦ Θεοῦ δὲν ἔγκειται εἰς τὴν φύσιν Του, ἀλλ' εἰς τὴν προσωπικὴν Του ὕπαρξιν, δηλαδὴ εἰς τὸν «τρόπον ὑπάρξεως» μὲ τὸν ὄποιον ὑφίσταται ὡς θεία φύσις³⁰. Καὶ τοῦτο ἀκριβῶς ἐπιτρέπει καὶ εἰς τὸν ἀνθρωπὸν, παρὰ τὴν διαφορετικὴν φύσιν του, τὴν ἐλπίδα νὰ γίνη ὅντως πρόσωπον.

Ο τρόπος, μὲ τὸν ὄποιον ὁ Θεὸς ἀσκεῖ τὴν ὄντολογικὴν ἐλευθερίαν Του, ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ Τὸν κάμει νὰ εἶναι ὄντολογικὰ ἐλεύθερος, εἶναι τὸ ὅτι ὑπερβαίνει καὶ καταργεῖ τὴν ὄντολογικὴν ἀναγκαιότητα τῆς οὐσίας μὲ τὸ νὰ εἶναι Θεὸς ὡς Πατήρ, δηλαδὴ ὡς Ἐκεῖνος ποὺ «γεννᾶ» καὶ «ἐκπορεύει» τὸν Γίὸν καὶ τὸ Πνεῦμα. Αὐτὸς ὁ ἐκστατικὸς χαρακτὴρ τοῦ Θεοῦ, τὸ ὅτι δηλαδὴ τὸ εἶναι Του ταυτίζεται μὲ ἔνα γεγονὸς κοινωνίας, δημιουργεῖ τὴν ὑπέρβασιν τῆς ὄντολογικῆς ἀναγκαιότητος ποὺ θὰ συνεπήγετο ἡ οὐσία Του —ἄν ἡ οὐσία ἦταν τὸ πρωταρχικὸν ὄντολογικὸν κατηγόρημα τοῦ Θεοῦ— καὶ ἀντικαθιστᾶ τὴν ἀναγκαιότητα αὐτὴν μὲ τὴν ἐλευθέραν αὐτοβεβαίωσιν τῆς θείας ὑπάρξεως. Διότι ἡ κοινωνία αὐτὴ εἶναι προϊὸν ἐλευθερίας ὡς ἀποτέλεσμα ὅχι τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ ἐνὸς προσώπου, τοῦ Πατρὸς —ἰδοὺ διατί ἡ δογματικὴ αὐτὴ λεπτομέρεια ἔχει τόσην σημασίαν—, ὁ Ὁποῖος εἶναι Τριάς, ὅχι

30. Ἔάν, ἀλλωστε, συνδέσωμε τὴν ἀπόλυτον ἐλευθερίαν τοῦ Θεοῦ με τὴν φύσιν Του, αὐτόματα, ὅπως δείξαμε πρὸ δλίγου, τὴν ἀναγκαιότητα

διότι ή θεία φύσις εἶναι ἐκστατική, ἀλλὰ διότι ὁ Πατὴρ ὡς πρόσωπον θέλει ἐλεύθερα τὴν κοινώνιαν αὐτήν³¹.

Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ μόνη ἀσκησις τῆς ἐλευθερίας κατὰ τρόπον ὄντολογικὸν εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἡ φράσις «ὁ Θεὸς

31. Ἡ ἔννοια τῆς «ἐκστάσεως» ὡς ὄντολογικῆς κατηγορίας ἀπαντᾶ εἰς τοὺς μυστικοὺς ἔλληνας Πατέρες (ἴδιαίτερα εἰς τὰ λεγόμενα Ἀφεοπαγητικὰ συγγράμματα καὶ τὸν Μάξιμον τὸν Ὁμολογητήν), καθὼς καὶ ἐντελῶς ἀνεξάρτητα εἰς τὴν Φιλοσοφίαν τοῦ M. HEIDDEGER. Ὁ X. GIANNAPAS εἰς τὸ ἀξιόλογον ἔργον του *Tὸ ὄντολογικὸν Περιεχόμενον τῆς Θεολογικῆς Εννοίας τοῦ Προσώπου*, 1970, ἐπιχειρεῖ μίαν χρησιμοποίησιν τοῦ Heidegger διὰ τὴν φιλοσοφικὴν δικαιίωσιν, καὶ κατανόησιν τῆς ἐλληνικῆς Πατερικῆς Θεολογίας. Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ Heidegger ἀντιπροσωπεύει ἔνα σπουδαῖον ἀριθμὸν εἰς τὴν πορείαν τῆς δυτικῆς σκέψεως, κυρίως εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς ὄντολογίας ἀπὸ τὸν ἀπόλυτον «ὄντισμόν» καὶ τὸν ὄρθολογισμόν, ἀν καὶ δχι πράγματι ἀπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς συνειδήσεως καὶ τοῦ ὑποκειμένου (βλ. τὴν κριτικὴν τοῦ HEIDDEGER ἀπὸ τὸν ἀξιόλογον νεώτερον φιλόσοφον E. LEVINAS εἰς τὸ σπουδαιότατον ἔργον του *Totalité et Infini. Essai sur l'Exteriorité*, 1971⁴, σ. 15: «Sein und Zeit n'apent soutenu qu'une seule thèse: l'être est inseparable de la comprehension de l'être (qui se deroule comme temps), l'être est déjà appell à la subjectivité». Ἐν τούτοις ἡ χρησιμοποίησίς του διὰ τὴν ἐρμηνείαν τῆς Πατερικῆς Θεολογίας προσκρούει εἰς θεμελιώδεις δυσκολίας. Ἐνδεικτικὰ θὰ πρέπει νὰ θέση κανεὶς μεταξὺ ἀλλων τὰ ἐρωτήματα: (α) Εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθῇ ὄντολογία χωρὶς χρόνον εἰς τὸν Heidegger ἡ ὄντολογία προκειμένου περὶ τοῦ Θεοῦ μὲ χρόνον εἰς τοὺς ἔλληνας Πατέρες; (β) εἶναι δυνατὸν ὁ θάνατος νὰ ἀποτελέσῃ ὄντολογικὴν ἔννοιαν διὰ τοὺς Πατέρες, οἱ ὅποιοι τὸν θεωροῦν ὡς ἔσχατον ἔχθρὸν τοῦ ὄντος; (γ) Εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῇ ἡ ἔννοια τῆς ἀ-ληθείας, ὡς φανερώσεως καὶ ἀναδύσεως ἀπὸ τὴν λήθην, ἀναπόφευκτον κατηγόρημα τῆς ὄντολογίας προκειμένου περὶ τοῦ Θεοῦ; Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ ἀποδεικνύονται καίρια ὅταν λάβῃ κανεὶς ὑπ' ὅψιν ὅτι δσοὶ ἀπὸ τοὺς συγχρόνους δυτικούς θεολόγους ἐπεχείρησαν νὰ χρησιμοποιήσουν τὸν H. εἰς τὴν Θεολογίαν δὲν κατώρθωσαν νὰ ἀποφύγουν εἴτε τὴν εἰσαγωγὴν τῆς ἔννοιας τοῦ χρόνου εἰς τὸν Θεὸν (K. BARTH), εἴτε τὴν θεώρησιν τῆς ἔννοιας τῆς ἀποκαλύψεως ὡς οὐσιαστικῆς ὄντολογικῆς κατηγορίας τοῦ εἶναι τοῦ Θεοῦ (K. RAHNER) εἰς τρόπον, ὥστε ἡ «οἰκονομία», δ τρόπος ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ὄνθρωπον, ν' ἀποτελέσῃ τὴν βάσιν, τὴν ἀφετηρίαν καὶ τὴν ὄντολογικὴν δομὴν τῆς Θεολογίας περὶ ἀγίας Τριάδος. Ὁ X. GIANNAPAS εἰς τὴν νέαν ἔκδοσιν τοῦ βιβλίου του (μὲ τὸν τίτλον: *Tὸ πρόσωπο καὶ ὁ "Ἐρως*, 1976, σ. 60 ἐ.) προσπαθεῖ νὰ προχωρήσῃ πέρα ἀπὸ τὸν H. μὲ τὸ νὰ ταυτίζῃ τὴν ἔκστασιν δχι «ἀπλῶς μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ὅ,τι εἶναι φαινεται ἀναδύομενο στὸν δρίζοντα τοῦ χρόνου», ἀλλὰ «μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς προσωπικῆς καθολικότητος, δηλαδὴ τῆς ἐκστατικῆς, ἐρωτικῆς αὐθυπέρβασης». Ἡ δυσκολία ὅμως εἰς τὴν χρησιμοποίησιν τοῦ H. διὰ τὴν ἐρμηνείαν τῆς Πατερικῆς Θεολογίας παραμένει ἀνυπέρβλητος, ὅταν λάβῃ κανεὶς ὑπ' ὅψιν ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τρία καίρια ἐρωτήματα ποὺ θέσαμε πρὸ ὀλίγου καὶ τὸ γενικὸν πρόβλημα τῆς σχέσεως φιλοσοφίας καὶ θεολογίας, ὅπως ἐμφανίζεται εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ H. Μὲ τὴν ἐμμονήν μας ἐδῶ εἰς τὴν θέσιν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἐκστατικός, δηλαδὴ ὑπάρχει, ἔνεκα τοῦ Πατρός, ἀρνούμεθα

ἀγάπη ἐστὶν» (*A' Iωάν.* 4,16) σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς «ὑφίσταται» ως Τριάς, δηλαδὴ ως πρόσωπον, καὶ ὅχι ως οὐσία. «Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ἀπόρροια ἡ «ἰδιότης» τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ —ή λεπτομέρεια αὐτὴ ἔχει σημασίαν ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ὅσων εἴπαμε μέχρι τώρα— ἀλλὰ συστατικὸν τῆς οὐσίας Του, ἐκεῖνο δηλαδὴ ποὺ κάμει τὸν Θεὸν νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι: ὁ ἔνας Θεός. »Ετσι ἡ ἀγάπη παύει νὰ εἶναι ἰδιότης ἐπιθετικὴ —δηλ. δευτερεύουσα— τοῦ ὄντος, καὶ γίνεται ἡ κατ' ἔξοχὴν ὄντολογικὴ κατηγορία. «Ἡ ἀγάπη ως τρόπος ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ ὑποστασιάζει τὸν Θεὸν, συνιστᾶ τὸ εἶναι Του. »Ετσι χάρις εἰς τὴν ἀγάπην ἡ ὄντολογία τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπόκειται εἰς τὴν ἀναγκαιότητα τῆς οὐσίας. «Ἡ ἀγάπη ταυτίζεται μὲ τὴν ὄντολογικὴν ἐλευθερίαν

32. «Ολα αὐτὰ σημαίνουν ὅτι τὸ πρόσωπον δημιουργεῖ διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ὑπαρξίαν τὸ δίλημμα: ἡ ἐλευθερία ως ἀγάπη ἡ ἐλευθερία ως μηδέν.

συγχρόνως ὅχι μόνον τὴν ὄντολογικὴν προτεραιότητα τῆς οὐσίας ἔναντι τοῦ προσώπου, ἀλλὰ καὶ μίαν «πανοραμικὴν» ὄντολογίαν (ὁ ὄρος ἀνήκει εἰς τὴν κριτικὴν τοῦ HEIDDEGER ἀπὸ τὸν E. LEVINAS εἰς τὸ μν. ἔργον του, σ. 270 ἐ. Πρβλ. σ. 16 ἐ.), ἡ ὁποία θὰ ἔβλεπε τὴν Τριάδα ως μίαν παράλληλον συνύπαρξιν τῶν τριῶν προσώπων, ἔνα εἶδος πολλαπλῆς φανερώσεως τοῦ εἶναι τοῦ Θεοῦ. «Ἡ ἐμμονὴ εἰς τὴν «μοναρχίαν» τοῦ Πατρὸς ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴν Πατερικὴν σκέψιν ἀποκλείει πλήρως μίαν ἔτερότητα προσώπων ποὺ δικαιώνεται ὄντολογικὰ ἀπὸ τὸν «ὅρίζοντα» τῆς φανερώσεώς των: εἰς τὸν Θεὸν ἔνας τέτοιος ὅρίζων «εἶναι ἀνύπαρκτος καὶ ἀδιανόητος καὶ συνεπῶς ἡ ὄντολογία ως φανέρωσις εἶναι ἵσως (;) δυνατὴ διὰ τὴν «οἰκονομικὴν» θεολογίαν ποὺ συντελεῖται «ἐν χρόνῳ», ἀλλὰ ὅχι καὶ διὰ μίαν ὄντολογίαν τῆς Τριαδικῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀχρόνου Θεοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ θεολογικὴ ὄντολογία ποὺ βασίζεται εἰς τὴν ἔνοιαν τῆς μοναρχίας τοῦ Πατρὸς καὶ ἀποκλείει τόσον τὴν προτεραιότητα τῆς οὐσίας ἔναντι τοῦ προσώπου ὃσον καὶ τὴν παράλληλον συνύπαρξιν τῶν τριῶν προσώπων τῆς Τριάδος εἰς ἔνα κοινὸν «ὅρίζοντα» ἐκφάνσεως, ἀποδεσμεύει τὴν ὄντολογίαν ἀπὸ τὴν γνωσιολογίαν, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἴσχυει διὰ τὸν HEIDDEGER, ἀλλ' οὕτε ἵσως διὰ καμμίαν φιλοσοφικὴν ὄντολογίαν, ποὺ εἶναι πάντοτε δεμένη μὲ τὴν γνωσιολογίαν. Γεννᾶται συνεπῶς ἔνα γενικώτερον πρόβλημα: εἶναι δυνατὴ ἡ φιλοσοφικὴ δικαιώσις τῆς Πατερικῆς Θεολογίας; »Ἡ μήπως ἡ Πατερικὴ Θεολογία εἰς τὴν οὐσίαν τῆς ἀποτελεῖ τὸ ἀντίστροφον, δηλαδὴ μίαν θεολογικὴν δικαίωσιν τῆς φιλοσοφίας, μίαν διακήρυξιν ὅτι ἡ φιλοσοφία καὶ ὁ κόσμος μποροῦν νὰ «ἀποκτήσουν ἀληθινὴν ὄντολογίαν μόνον ἐὰν δεχθοῦν νὰ προϋποθέσουν τὸν Θεὸν ως τὸ μόνον ὅν, τοῦ διποίου τὸ εἶναι ταυτίζεται μὲ τὸ πρόσωπον καὶ τὴν ἐλευθερίαν;

32. Πρέπει ὅμως ἀμέσως νὰ προστεθῇ καὶ πάλιν ὅτι ἡ ἀγάπη αὐτὴ ποὺ ὑποστασιάζει τὸν Θεόν, δὲν εἶναι κάτι «κοινὸν» μεταξὺ τῶν τριῶν προσώπων, κάτι δηλαδὴ, ὅπως ἡ κοινὴ φύσις τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ταυτίζεται μὲ τὸν Πατέρα. «Οταν λέγωμεν ὅτι ὁ «Θεὸς ἀγάπη ἐστί», ἀναφερόμεθα εἰς τὸν Πατέρα, δηλαδὴ εἰς τὸ πρόσωπον ἐκεῖνο ποὺ ὑποστασιάζει τὸν Θεόν, ποὺ κάμει τὸν Θεόν, νὰ εἶναι τρία πρόσωπα. Προσεκτικὴ μελέτη τῆς *A' Iωάν.* μαρτυρεῖ ὅτι καὶ ἐκεῖ ἡ φράσις «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶν» ἀναφέρεται εἰς τὸν Πατέρα: ἡ λέξις «Θεὸς» ταυτίζεται μὲ 'Εκεῖνον, ὁ 'Οποῖος «τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκε κλπ.» (4,7-17).

Η ἐκλογὴ τοῦ τελευταίου ἀποτελεῖ ἔκφρασιν μὲν τοῦ προσώπου —μόνον τὸ πρόσωπον μπορεῖ νὰ ἀναζητῇ τὴν ἐλευθερίαν³³— ἄρνησιν ὅμως τοῦ ὄντολογικοῦ περιεχομένου του. Διότι τὸ μηδὲν δὲν ἔχει ὄντολογικὸν περιεχόμενον, ὅταν τὸ πρόσωπον τεθῇ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Τραδικῆς Θεολογίας.

γ) Τὸ πρόσωπον δὲν θέλει ἀπλῶς νὰ εἶναι, νὰ ὑπάρχῃ «αἰωνίως», νὰ ἔχῃ δηλαδὴ ὄντολογικὸν περιεχόμενον. Θέλει κάτι περισσότερον: νὰ ὑπάρχῃ ὡς συγκεκριμένη, μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτος ὄντότης. Τὸ πρόσωπον δὲν μπορεῖ νὰ ἐρμηνευθῇ ἀπλῶς ὡς «ἔκστασις» τῆς οὐσίας· πρέπει νὰ θεωρηθῇ ἀπαραίτητα καὶ ὡς ὑπόστασις τῆς οὐσίας, ὡς συγκεκριμένη καὶ μοναδικὴ ταυτότης.

Ἡ μοναδικότης εἶναι κάτι τὸ ἀπόλυτον διὰ τὸ πρόσωπον. Τὸ πρόσωπον εἶναι τόσον ἀπόλυτον εἰς τὴν μοναδικότητά του, ὥστε δὲν ἐπιτρέπει εἰς τὸν ἑαυτόν του νὰ θεωρηθῇ ὡς ἔννοια ἀριθμητική, νὰ προστεθῇ εἰς ἄλλα ὄντα, νὰ συνδυασθῇ μὲ ἄλλα ἀντικείμενα, νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς μέσον, ἔστω καὶ διὰ τὸν ἵερωτερον σκοπόν. Σκοπὸς εἶναι τὸ ἴδιο τὸ πρόσωπον, αὐτὸς εἶναι τὸ πλήρωμα ὃλον τοῦ ὄντος, ἡ καθολικὴ ἔκφρασις τῆς φύσεώς του. Αὐτὴ ἡ τάσις τοῦ προσώπου εἶναι, ὅπως καὶ ἡ ἐλευθερία, τὸ «δίκοπο μαχαίρι» τῆς ὑπάρξεως. Διότι εἰς τὴν ἐφαρμογήν της εἰς τὸν ἀνθρώπον σημαίνει ἄρνησιν τῶν ἄλλων, ἐγωκεντρικότητα, πλήρη καταστροφὴν τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. «Οπως συμβαίνει μὲ τὴν ἐλευθερίαν, ἔτσι καὶ μὲ τὴν μοναδικότητα καὶ ὑποστατικότητα τοῦ προσώπου, μία σχετικοποίησις ἐμφανίζεται ἀπαραίτητος, ἀν πρόκειται ν' ἀποφευχθῇ τὸ χάος. »Ετοι ἡ μοναδικότης σχετικοποιεῖται εἰς τὴν κοινωνικὴν ζωὴν καὶ ὁ ἀνθρώπος γίνεται —ἄλλοτε πολὺ καὶ ἄλλοτε λιγότερο, πάντως ὀπωσδήποτε— ἔνα χρήσιμον «ἀντικείμενον, ἔνας συνδυασμός», μία persona. 'Αλλ' αὐτὸς ἀκριβῶς δημιουργεῖ τὴν τραγικότητα τοῦ προσώπου. Εἶναι διάχυτος σήμερα εἰς ὅλας τὰς μορφὰς κοινωνικῆς ζωῆς ἡ ἔντονος ἀναζήτησις τῆς προσωπικῆς ταυτότητος. Τὸ πρόσωπον δὲν σχετικοποιεῖται χωρὶς νὰ δημιουργήσῃ ἀντιδράσεις.

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἔξασφαλίσῃ τὴν ἀπόλυτον ταυτότητά του εἰς τὸν κόσμον κορυφώνεται εἰς τὸν θάνατον. 'Ο θάνατος γίνε-

33. Τὸ «μονογενῆς» εἰς τὴν Ἰωάννειον γραμματείαν δὲν σημαίνει μόνον τὴν κατὰ μοναδικὸν τρόπον γέννησιν τοῦ Γίοῦ ἀπὸ τὸν Πατέρα, ἀλλὰ καὶ «τὸν κατὰ τρόπον μοναδικὸν ἀγαπημένον» (Σ. ΑΓΟΤΡΙΔΟΥ, 'Υπόμνημα εἰς τὰς A', B' καὶ Γ" 'Ἐπιστολὰς τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννου', 1973, σ. 158). Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ ταυτισμὸς τῆς ὄντολογίας μὲ τὴν ἀγάπην εἰς τὸν Θεὸν σημαίνει ὅτι ἡ αἰωνιότης καὶ ἀθανασία δὲν ἀνήκει εἰς τὴν «φύσιν» Του, ἀλλ' εἰς τὴν προσωπικὴν σχέσιν, τὴν δποίαν δημιουργεῖ ὁ Πατήρ.

ται τραγικὸς καὶ ἀπαράδεκτος, μόνον ὅταν ὁ ἄνθρωπος θεωρηθῇ ὡς πρόσωπον, καὶ μάλιστα ὡς ὑπόστασις καὶ μοναδικὴ ταυτότης. Διὰ τὴν βιολογίαν ὁ θάνατος εἶναι κάτι φυσικὸν καὶ εὐπρόσδεκτον, διότι ἔτσι μόνον διαιωνίζεται ἡ ζωή. Εἰς τὸν φυσικὸν κόσμον ἡ «προσωπικὴ» ταυτότης ἔξασφαλίζεται μὲ τὴν τεκνοποιίαν, τὴν «ἐπιβίωσιν» τῶν γονέων εἰς τὰ πρόσωπα τῶν τέκνων. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι ἐπιβίωσις προσώπων· εἶναι ἐπιβίωσις τοῦ εἴδους, κάτι ποὺ παρατηρεῖται ἔξ ἴσου εἰς ὅλο τὸ ζωϊκὸν βασίλειον καὶ ποὺ τὸ κατευθύνουν οἱ σκληροὶ νόμοι τῆς ἐπιλογῆς τῶν εἰδῶν. Ἡ ἐπιβίωσις τοῦ προσώπου ὡς μοναδικῆς ταυτότητος δὲν ἔξασφαλίζεται μὲ τὸν γάμον καὶ τὴν τεκνοποιίαν, ποὺ δὲν ἀποδεικνύονται τελικὰ παρὰ τροφοδόται τοῦ θανάτου. Διότι ἂν μὲ ὅλα αὐτὰ τελικὰ ἐπιβιώνῃ τὸ εἶγαι ὡς «οὐσία» ἢ ὡς «εἶδος» ἐνὸς ἀνθρώπου, ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἐπιβιώνει εἶναι ἡ συγκεκριμένη καὶ μοναδικὴ ταυτότης, τὸ πρόσωπον.

Ἡ ἐπιβίωσις τῆς μοναδικότητος, τῆς ὑποστάσεως, ἐνὸς προσώπου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔξασφαλισθῇ μὲ καμμίαν ἰδιότητα τῆς οὐσίας ἢ τῆς φύσεως. Ἡ προσπάθεια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας —καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίδρασίν της διαφόρων ἐπίσης μορφῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ— νὰ τοποθετήσῃ τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ ἀνθρώπου εἰς μίαν φυσικὴν ἢ οὐσιαστικὴν βάσιν, δπως ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς, δὲν ὀδηγεῖ εἰς μίαν ἐπιβίωσιν προσωπικήν. "Ἄν ἡ ψυχὴ εἶναι φύσει ἀθάνατος, τότε ἡ προσωπικὴ ἐπιβίωσις εἶναι ἀναγκαστικὴ —ἐπανερχόμεθα πάλιν εἰς τὴν ἀρχαίαν κλασικὴν ὀντολογίαν. Τότε καὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἀθάνατος ἀπὸ τὴν φύσιν Του, δηλαδὴ κατ' ἀνάγκην, καὶ ὁ ἄνθρωπος συγγενεύει οὐσιαστικὰ —ἀναγκαστικὰ— μὲ τὸν Θεόν. "Ολα αὐτὰ ποὺ εἶναι τόσον φυσικὰ διὰ τὸν ἀρχαῖον ἑλληνα, ὁ δποῖος δὲν εἶχεν ἔννοιαν τοῦ προσώπου, δημιουργοῦν τεράστια ὑπαρξίακα προβλήματα εἰς τὴν ἐφαρμογήν τους εἰς τὸ πρόσωπον. Διότι μία ἀθανασία ἀναπόφευκτος δὲν εἶναι νοητὴ διὰ τὸν ἐλεύθερον Θεόν, καὶ ἀποτελεῖ πρόκλησιν διὰ τὸ πρόσωπον. Πῶς τότε ἔξασφαλίζεται ἡ ἀπόλυτος καὶ μοναδικὴ ταυτότης τοῦ προσώπου, ἀφοῦ ἡ οὐσία δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἔξασφαλίσῃ;

Ἡ ἀνθρωπιστικὴ ὑπαρξιακὴ φιλοσοφία τείνει νὰ δώσῃ τὴν ἀπάντησιν μὲ μίαν ὀντολογοποίησιν τοῦ θανάτου, μὲ τὴν ἀδιάρρηκτον σύνδεσιν τοῦ ὄντος μὲ τὸ μὴ ὄν, τοῦ εἶναι μὲ τὸν θάνατον. Δὲν εἶναι ἔδω ὁ χῶρος διὰ μίαν κριτικὴν αὐτῆς τῆς «ὄντολογίας». Ἡ φιλοσοφία αὐτὴ εἶναι ἀπόλυτα συνεπής πρὸς τὸν ἔαυτόν της, διότι ἀρνεῖται ἀπὸ τὴν ἀρχήν, δπως ἀκριβῶς καὶ ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ σκέψις, νὰ συζητήσῃ καν τὴν ὑπόθεσιν μιᾶς ὀντολογίας ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμον αὐτόν. Ἀσυνεπεῖς εἶναι οἱ θεολόγοι, οἱ δποῖοι ἀποδέχονται αὐτὴν τὴν «ὄντολογίαν» τοῦ

θανάτου, ἐνῶ συγχρόνως ὄμιλοῦν περὶ τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ Θεὸς ἀποτελεῖ τὴν βεβαίωσιν τοῦ δόντος ὡς ζωῆς, «ζωῆς αἰώνιου», καὶ δὲν εἶναι «Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων» (*Ματθ.* 22,32). Καὶ αὐτὸς σημαίνει ὅτι ἡ Θεολογία, ἀντίθετα μὲ τὴν φιλοσοφίαν, ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ μίαν ὄντολογίαν ποὺ ὑπερβαίνει τὴν τραγικότητα τοῦ θανάτου, χωρὶς νὰ ἀποδέχεται ὄντολογικὰ οὕτε καὶ ἐπ' ἐλάχιστον τὸν θάνατον, αὐτὸν τὸν «ἔσχατον ἐχθρὸν» τῆς ὑπάρξεως (*Α'* *Κορ.* 15,26).

‘Η ἐπιβίωσις τῆς προσωπικῆς ταυτότητος εἶναι δυνατή εἰς τὸν Θεὸν ὅχι λόγω τῆς οὐσίας Του, ἀλλὰ λόγω τῆς Τριαδικῆς Του ὑπάρξεως.’ Εὰν ὁ Θεὸς Πατήρ εἶναι ἀθάνατος, εἶναι διότι διαρκῶς βεβαιώνεται ἡ μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτος ταυτότης Του ὡς Πατρὸς ἀπὸ τὸν Γίον καὶ τὸ Πνεῦμα, οἱ δόποι Τὸν καλοῦν «Πατέρα». ‘Αν ὁ Γίος εἶναι ἀθάνατος, τοῦτο ὀφείλεται κατ’ ἀρχὴν ὅχι εἰς τὴν οὐσίαν Του, ἀλλ’ εἰς τὸ ὅτι εἶναι δ «μονογενῆς» (ἀς σημειωθῇ ἐδῶ ἡ ἔννοια τῆς μοναδικότητος) καὶ δ «ἐνῷ ηύδοκησεν» ὁ Πατήρ. Κατὰ παρόμοιον τρόπον τὸ Πνεῦμα εἶναι «ζωοποιὸν» διότι εἶναι «κοινωνία» (*Β'* *Κορ.* 13,13). ‘Η ζωὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι αἰώνια, διότι εἶναι προσωπική, δηλαδὴ πραγματώνεται ὡς ἔκφρασις ἐλευθέρας κοινωνίας, ὡς ἀγάπη. Ζωὴ καὶ ἀγάπη ταυτίζονται εἰς πρόσωπον: τὸ πρόσωπον δὲν ἀποθνήσκει, μόνον διότι ἀγαπᾶται καὶ ἀγαπᾶ· ἔξω ἀπὸ τὴν κοινωνίαν τῆς ἀγάπης τὸ πρόσωπον χάνει τὴν μοναδικότητά του, γίνεται ἔνα δὲν δύναται καὶ τὰ ἄλλα³⁴, ἔνα «πρᾶγμα» χωρὶς ἀπόλυτον «ταυτότητα» καὶ «ὄνομα», χωρὶς πρόσωπον. Θάνατος διὰ τὸ πρόσωπον σημαίνει τὸ νὰ παύσῃ νὰ ἀγαπᾶται καὶ νὰ ἀγαπᾶ, νὰ εἶναι μοναδικὸν καὶ ἀνεπανάληπτον, ἐνῶ ζωὴ διὰ τὸ πρόσωπον σημαίνει τὴν ἐπιβίωσιν τῆς μοναδικότητος τῆς ὑποστάσεώς του, τὴν δόποιαν βεβαιώνει καὶ συντηρεῖ ἡ ἀγάπη³⁵.

34. Θὰ ἀξιζε τὸν κόπον νὰ διαβάσῃ δποιος ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν ὄντολογίαν τῆς ἀγάπης τὸν *Μικρὸ Πρίγκηπα τοῦ ANTOINE DE ST.-EXUPÉRY*. Εἶναι εἰς τὴν ἀπλότητά του ἔνα βαθύτατα θεολογικὸν βιβλίον.

35. Τὸ μυστήριον τοῦ προσώπου ὡς ὄντολογικῆς «ἀρχῆς» καὶ «αἰτίας» συνίσταται εἰς τὸ ὅτι ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ κάμη κάτι νὰ εἶναι μοναδικόν, νὰ ἔχῃ ἀπόλυτον ταυτότητα καὶ ὄνομα. Αὐτὸς ἀκριβῶς δηλώνει ὁ ὄρος «αἰώνιος ζωὴ», ἡ δόπια ἀκριβῶς δι’ αὐτὸν τὸν λόγον σημαίνει ὅτι τὸ πρόσωπον μπορεῖ νὰ ἀνυψώσῃ εἰς προσωπικὴν ἀξίαν καὶ ζωὴν ἀκόμη καὶ ἀψυχα ἀντικείμενα, ἀρκεῖ αὐτὰ ν’ ἀποτελέσουν ὄργανικὸν μέρος μιᾶς ἀγαπητικῆς σχέσεως (νὰ σωθῇ π.χ. ὅλη ἡ κτίσις χάρις εἰς τὴν «ἀνακεφαλαίωσίν της» εἰς τὴν ἀγαπητικὴν σχέσιν τοῦ Πατρὸς μὲ τὸν Γίον). ‘Αντίθετα, καταδίκη εἰς αἰώνιον θάνατον δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἀφεθῇ τὸ πρόσωπον νὰ περιπέσῃ εἰς «πρᾶγμα», εἰς τὴν ἀπόλυτον ἀνωνυμίαν, νὰ ἀκούσῃ τὸ τρομερὸν «οὐκ οἶδα ὑμᾶς» (*Ματθ.* 25,12). (Εἰς αὐτὸς ἀκριβῶς ἀντιδρᾷ ἡ Ἐκκλησία ὅταν μνημονεύῃ τὰ «ὄνόματα» εἰς τὴν Εὐχαριστίαν).

VI

‘Η αἰωνία ἐπιβίωσις τοῦ προσώπου ὡς μοναδικῆς, ἀνεπαναλήπτου καὶ ἐλευθέρας «ύποστάσεως», ὡς ἀγαπῶντος καὶ ἀγαπωμένου, ἀποτελεῖ τὴν πεμπτουσίαν τῆς σωτηρίας, τὸν εὐαγγελισμὸν τοῦ ἀνθρώπου. Εἰς τὴν γλῶσσαν τῶν Πατέρων αὐτὸς λέγεται θέωσις, ποὺ σημαίνει μετοχὴν ὅχι εἰς τὴν φύσιν ἢ τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ εἰς τὴν προσωπικήν Του ὑπαρξίαν. Σκοπὸς τῆς σωτηρίας εἶναι νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ὑπαρξίαν ἢ προσωπικὴ ζωὴ ποὺ πραγματοποιεῖται εἰς τὸν Θεόν, εἰς τὴν Τριάδα. ‘Η σωτηρία συνεπῶς ταυτίζεται μὲ τὴν πραγμάτωσιν τοῦ προσώπου εἰς τὸν ἀνθρώπον. ’Αλλὰ δὲν εἶναι πρόσωπον ὁ «ἀνθρωπὸς καὶ χωρὶς τὴν σωτηρίαν; Δὲν ἀρκεῖ νὰ εἶναι «ἀνθρωπος», διὰ νὰ εἶναι πρόσωπον;

‘Η Πατερικὴ Θεολογία βέλει τὸ πρόσωπον «εἰκόνα καὶ δμοίωσιν τοῦ Θεοῦ». Δὲν ἀρκεῖται εἰς μίαν ἀνθρωπιστικὴν ἔρμηνείαν τοῦ προσώπου. ‘Η τοποθέτησις αὐτὴ τῆς Πατερικῆς Θεολογίας βλέπει τὸν ἀνθρώπον ὑπὸ τὸ φῶς δύο «τρόπων ὑπάρξεως». ‘Ο ἔνας θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομασθῇ ὑπόστασις τῆς βιολογικῆς ὑπάρξεως· ὁ ἄλλος ὑπόστασις τῆς ἐκκλησιολογικῆς ὑπάρξεως. Μία σύντομος ἀνάλυσις καὶ σύγκρισις τῶν δύο αὐτῶν «τρόπων ὑπάρξεως» τοῦ ἀνθρώπου θὰ ἔξηγοῦσε διατί ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου εἶναι ἀναπόφευκτα δεμένη μὲ τὴν Θεολογίαν.

α) ‘Η ὑπόστασις τῆς βιολογικῆς ὑπάρξεως «συνιστᾶται» μὲ τὴν σύλληψιν καὶ γέννησιν ἐνὸς ἀνθρώπου. Κάθε ἀνθρωπὸς ἔρχόμενος εἰς τὸν κόσμον φέρει τὴν «ὑπόστασίν» του, ἢ ὅποια δὲν εἶναι ἐντελῶς ἀσχετος μὲ τὴν ἀγάπην: εἶναι προϊὸν κοινωνίας δύο ἀνθρώπων. ‘Ο ἔρως καὶ ὡς ψυχρὴ ἀκόμη καὶ χωρὶς συναισθηματικὴν δέσμευσιν πρᾶξις εἶναι ἔνα συγκλονιστικὸν μυστήριον τῆς ὑπάρξεως, ὑποκρύπτει μίαν τάσιν δι’ ἔνα βαθύτατον γεγονὸς κοινωνίας, διὰ μίαν ἐκστατικὴν ὑπέρβασιν τῆς ἀτομικότητος εἰς τὴν δημιουργίαν. ’Αλλὰ ἡ βιολογικὴ αὐτὴ σύστασις τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου πάσχει ριζικὰ ἀπὸ δύο «πάθη» ποιῶν καὶ ριζικῶν ἀκριβῶν ἐκεῖνο, εἰς τὸ δποῖον κατατείνει ἢ ἀνθρωπίνη ὑπόστασις: τὸ πρόσωπον. Τὸ πρῶτον «πάθος» εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ὀνομάζαμε ὀντολογικὴν ἀναγκαιότητα. Τὸ συστατικὸν γεγονὸς τῆς ὑποστάσεως εἶναι ἀναπόφευκτα συνδεδεμένον μὲ τὸ φυσικὸν ἔνστικτον, μὲ μίαν ὅρμην «δεδομένην» καὶ ἀνεξέλεγκτον ἡπὸ τὴν ἐλειθερίαν. ”Ετσι τὸ πρόσωπον ὡς «δὲν» «ὑφίσταται» ὅχι ὡς ἐλειθερία, ἀλλὰ ὡς ἀνάγκη. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι δτὶ δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ βεβαιώσῃ τὴν ὑπόστασίν του μὲ ἀπόλυτον ὀντολογικὴν ἐλευθερίαν, ἐπως τὴν περιγράψαμε ἐνωρίτερα:

έλαν ἐπιχειρήση νὰ ἀναγάγῃ τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὸ ὄντολογικὸν ἀπόλυτόν της, θὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ δίλημμα τοῦ μηδενισμοῦ³⁶.

Τὸ δευτερὸν «πάθος» εἶναι φυσικὴ συνέπεια τοῦ πρώτου. Εἰς πρῶτον στάδιον θὰ μποροῦσε νὰ δύνομασθῇ τὸ παθος τοῦ ἀτομισμοῦ, τῆς διαστάσεως τῆς ὑποστάσεως. Τελικὰ ὅμως ταυτίζεται μὲ τὸ ἔσγατον καὶ μέγιστον πάθος τοῦ ἀνθρώπου, μὲ τὴν διάσπασιν τῆς ὑποστάσεως, τὸν θάνατον. Ἡ βιολογικὴ σύστασις τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου, δεξμευμένη εἰς τὴν βάσιν της μὲ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς «φύσεώς» της, καταχλήγει εἰς τὴν διαιώνισιν τῆς «φύσεως» αὐτῆς μὲ τὴν δημιουργίαν σωμάτων, δηλαδὴ ὑποστατικῶν ἐνοτήτων ποὺ βεβαιώνουν τὴν ταυτότητά τους ὡς διάστασιν ἀπὸ τὰς ἄλλας ἐνότυτας ἢ «ὑποστάσεις». Τὸ σῶμα, ποὺ γεννᾶται ὡς βιολογικὴ ὑπόστασις, ἐνεργεῖ ὡς φρούριον κάποιο «έγώ», ὡς νέον «πρωσωπεῖον», ποὺ ἐμποδίζει τὴν ὑπόστασιν νὰ γίνη πρόσωπον, νὰ βεβαιωθῇ δηλαδὴ ὡς ἀγάπη καὶ ἐλευθερία. Τὸ σῶμα τείνει εἰς τὸ πρόσωπον, ἀλλ’ ὅδηγεῖ τελικὰ εἰς τὸ ἄτομον. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι τὸ ὅτι διὰ νὰ βεβαιώσῃ πλέον ἐ ἀνθρωπὸς τὴν ὑπόστασίν του, δὲν χρειάζεται τὴν σχέσιν (τὴν ὄντολογικὴν καὶ ὅχι ἀπλῶς τὴν ψυχολογικὴν) μὲ τοὺς γονεῖς του: ἀντιθέτως ἡ διακοπὴ τῆς σχέσεως αὐτῆς ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν τῆς αὐτοβεβαιώσεώς του.

Ο θάνατος εἶναι ἡ «φυσικὴ» ἐξέλιξις τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως, ἡ παραχώρησις «χώρου» καὶ «χρόνου» εἰς ἄλλας ἀτομικὰς ὑποστάσεις, ἡ ἐισφράνισις τῆς ὑποστάσεως ὡς ἀτομικότητος. Ταυτόχρονα εἶναι καὶ ἡ πλέον τραγικὴ αὐτοαναίρεσις τῆς ἴδιας τῆς ὑποστάσεως, (διάλυσις καὶ ἐξαφάνισις τοῦ σώματος καὶ τῆς ἀτομικότητος), ἡ ὅποια εἰς τὴν ἐπιδίωξίν της νὰ αὐτοβεβαιωθῇ ὡς ὑπόστασις ἀνακαλύπτει ὅτι τελικὰ ἡ «φύσις» της τὴν ὠδήγησεν εἰς ἐσφαλμένον δρόμον, εἰς τὸν θάνατον. Ἡ «ἀστοχία» αὐτὴ τῆς φύσεως, ὅπως ἐκφράζεται μὲ τὴν βιολογικὴν ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀποκαλύπτει δύο πράγματα συγχρόνως: τὸ πρώτον εἶναι ὅτι, ἀντίθετα μὲ τὴν «διαβεβαίωσιν» τῆς βιολογικῆς φορᾶς της, ἡ «ὑπόστασις» διὰ νὰ ἐπιβιώσῃ πρέπει νὰ ἐκφρασθῇ ὅχι ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀλλὰ ταύτοχρόνως, ὡς «έκστασις»—ὅχι πρῶτα ὡς ὃν καὶ ἔπειτα ὡς πρόσωπον—. Τὸ δεύτερον εἶναι ὅτι ἡ «ἀστοχία»

36. Πρβλ. τὴν ἀναφορὰ ποὺ κάμαμε ἐνωρίτερα εἰς τὸν Dostoevsky. Ὁ νέος ποὺ εἰς τὴν περίοδον ἀκριβῶς, κατὰ τὴν ὅποιαν συνειδητοποιεῖ τὴν ἐλευθερίαν του, κατὰ τὴν ἐφηβείαν, ἔρωτα: «καὶ ποιός μὲ ρώτησε, ὅταν μὲ ἔφερεν εἰς τὸν κόσμον;», θέτει ἀσυνείδητα τὸ μεγάλο θέμα τῆς ὄντολογικῆς ἀναγκαιότητος ποὺ ἐνυπάρχει εἰς τὴν βιολογικὴν ὑπόστασιν.

αὐτὴ τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως νὰ ἐπιβιώσῃ δὲν ὀφείλεται εἰς κάπιοι ἐπίκτητον ἡθικῆς μορφῆς σφάλμα (εἰς ἓνα παράπτωμα), ἀλλ’ εἰς αὐτὸν τὸν τρόπον συστάσεως τῆς ὑποστάσεως, δηλαδὴ εἰς τὴν βιολογικὴν πρᾶξιν τῆς διαιωνίσεως τοῦ εἰδους³⁷.

“Ολα αὐτὰ σημαίνουν ὅτι ὁ ἀνθρωπος ὡς βιολογικὴ ὑπόστασις εἶναι ἐκ καταβολῆς μία τραγικὴ ταυτότης: Γεννᾶται ἀπὸ ἓνα γεγονὸς ἐκστατικὸν —τὸν ἔρωτα— ἀλλὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸς εἶναι συνυφασμένον μὲ μίαν φυσικὴν ἀναγκαιότητα, χωρὶς δηλαδὴ ὄντολογικὴν ἐλευθερίαν. Γεννᾶται ὡς ἓνα γεγονὸς ὑποστατικόν, ὡς σῶμα, ἀλλὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸς εἶναι συνυφασμένον μὲ τὴν ἀτομικότητα καὶ μὲ τὸν θάνατον. Μὲ τὴν ἴδιαν ἔρωτικὴν πρᾶξιν, μὲ τὴν ὅποιαν προσπαθεῖ νὰ γίνη ἐκστατική, ὀδηγεῖται εἰς τὸν ἀτομισμόν. Τὸ σῶμα του εἶναι τὸ τραγικὸν ὄργανον, τὸ ὅποιον ὀδηγεῖ εἰς κοινωνίαν μὲ τοὺς ἄλλους, τείνοντας τὸ χέρι, δημιουργώντας γλῶσσαν, λόγον, δύμιλίαν, τέχνην, ἀσπασμόν. Συγχρόνως ὅμως εἶναι ἡ «μάσκα» τῆς ὑποκρισίας, τὸ ὄχυρὸν τοῦ ἀτομισμοῦ, ὁ φορεὺς τοῦ ἐσχάτου χωρισμοῦ, τοῦ θανάτου. «Ταλαίπωρος ἐγὼ ἀνθρώπος· τίς μὲ ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7,24). ‘Η τραγικότης τῆς βιολογικῆς συστάσεως τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔγκειται εἰς τὸ ὅτι μὲ αὐτὴν ὁ ἀνθρωπος δὲν εἶναι πρόσωπον· ἔγκειται εἰς τὸ ὅτι μὲ αὐτὴν τείνει νὰ γίνη πρόσωπον καὶ ἀστοχεῖ. ‘Η ἀμαρτία εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀστοχία. Καὶ ἡ ἀμαρτία εἶναι τὸ τραγικὸν προνόμιον μόνον τοῦ προσώπου.

Διὰ νὰ γίνη συνεπῶς δυνατὴ ἡ σωτηρία, διὰ νὰ εύστοχήσῃ ἡ ἀστοχοῦσα ὑπόστασις, εἶναι ἀνάγκη ὁ ἔρως καὶ τὸ σῶμα ὡς ἐκφράσεις τῆς

37. Ο ἄγιος Μάξιμος ὁ διολογητὴς ἀκολουθῶντας τὸν Γρηγόριον Νύσσης (Περὶ κατ’ ἄνθρ. 16-18, PG. 44, 177 ἐ.) θέτει ἀκριβῶς τὸ πρόβλημα τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως εἰς τὴν ρίζαν του, δταν θεωρῆ τὸν βιολογικὸν τρόπον τῆς τεκνοποίας ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως (Ἄπορ. 41· 42, PG. 91, 1309A· 1340C ἐ. Πρβλ. Ἐρωτ. Θαλ. 61, PG 90, 636B). “Οσοι ἀποδίδουν τὴν θέσιν αὐτὴν τοῦ Μαξίμου εἰς μίαν μοναστικὴν, ἀσκητικὴν προκατάληψίν του, ἀγνοοῦν ὅτι ὁ Μάξιμος δὲν εἶναι τυχαῖος στοχαστής, ἀλλ’ ἵσως ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καὶ δημιουργικώτερα πνεύματα τῆς Ἰστορίας, καὶ δὲν εἶναι συνεπῶς δυνατὸν νὰ λέγη κάτι χωρὶς αὐτὸς νὰ ἀποτελῇ ὄργανικὸν καὶ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς δλῆς σκέψεώς του. ‘Η θέσις τοῦ Μαξίμου εἰς τὸ ζήτημα αὐτὸς ἐμπνέεται ἀπὸ τὸ χωρίον Ματθ. 22,30, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν βασικὴν προϋπόθεσιν ὅτι τὸ ἀληθινὸν «εἶναι» τοῦ ἀνθρώπου εὑρίσκεται μόνον εἰς τὴν ἐσχατολογικὴν κατάστασίν του (βλ. κατωτέρω). ‘Η ὑπερνίκησις τοῦ θανάτου, ἡ ἐπιβίωσις τοῦ προσώπου, εἶναι ἀδιανόητος χωρὶς τὴν ἀλλαγὴν τοῦ τρόπου συστάσεως τῆς ἀνθρωπίνης ὑποστάσεως, χωρὶς ὑπέρβασιν τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως. Αὐτὸς δὲν σημαίνει Μανιχαϊσμόν: ἡ βιολογικὴ μὲ τὴν ἐσχατολογικὴν ὑπόστασιν δὲν ἀλληλοαποκλείονται (βλ. κατωτέρω, σ. 319 καὶ σημ. 52).

έκστάσεως καὶ τῆς ὑποστάσεως τοῦ προσώπου νὰ παύσουν νὰ εἶναι φορεῖς τοῦ θανάτου. "Ετσι δύο πράγματα ἐμφανίζονται ἀπαραίτητα: α) Νὰ μὴ καταστραφοῦν τὰ δύο βασικὰ συστατικὰ τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως, δὲ ἔρως καὶ τὸ σῶμα. Μία φυγὴ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ θὰ συνεπέφερε τὴν στέρησιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ μέσα ἐκεῖνα, μὲ τὰ δποῖα ἐκφράζεται τόσον ὡς ἔκστασις ὅσον καὶ ὡς ὑπόστασις, δηλαδὴ ὡς πρόσωπον³⁸. β) Νὰ ἀλλάξῃ δὲ τρόπος συστάσεως τῆς ὑποστάσεως, νὰ εὔρεθῇ, δηλαδὴ δχι μία ἡθικὴ ἀλλαγὴ ἢ βελτίωσις, ἀλλὰ ἔνας τρόπος νέας γεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς σημαίνει ὅτι ἐνῷ τόσον δὲ ἔρως ὅσον καὶ τὸ σῶμα δὲν ἐγκαταλείπονται, ἐν τούτοις ἀλλάζουν ἐνέργειαν, προσαρμόζονται εἰς τὸν νέον «τρόπον ὑπάρξεως» τῆς ὑποστάσεως, ἀποβάλλουν εἰς αὐτὴν τὴν συστατικὴν τῆς ἀνθρωπίνης ὑποστάσεως ἐνέργειάν τους ὁ, τι δημιουργεῖ τὴν τραγικότητα, καὶ διατηροῦν ὁ, τι κάμει τὸ πρόσωπον ἀγάπην, ἐλευθερίαν καὶ ζωήν. Αὐτὸς ἀκριβῶς ἀποτελεῖ ἐκεῖνο ποὺ ὠνομάσαμε «ὑπόστασιν τῆς ἔκκλησιολογικῆς ὑπάρξεως».

β) Ἡ ὑπόστασις τῆς ἔκκλησιολογικῆς ὑπάρξεως «συνιστᾶται» μὲ τὴν νέαν γέννησιν τοῦ ἀνθρώπου, μὲ τὸ Βάπτισμα. Τὸ Βάπτισμα ὡς νέα γέννησις εἶναι ἀκριβῶς μία πρᾶξις συστατικὴ τῆς ὑποστάσεως. "Οπως ἡ σύλληψις καὶ γέννησις τοῦ ἀνθρώπου συνιστᾶ τὴν βιολογικὴν ὑπόστασίν του, ἔτσι καὶ τὸ Βάπτισμα ὁδηγεῖ εἰς ἔνα νέον τρόπον ὑπάρξεως, εἰς μίαν ἀναγέννησιν (Α' Πέτρ. 1,3· 23), καὶ συνεπῶς εἰς μίαν νέαν «ὑπόστασιν». Ποία εἶναι ἡ βάσις τῆς νέας αὐτῆς ὑποστάσεως, εἰς τί καὶ πῶς ὑποστασιάζεται δὲ ἀνθρωπός μὲ τὸ Βάπτισμα;

Εἴδαμε ὅτι τὸ θεμελιῶδες πρόβλημα τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται εἰς τὸ ὅτι ἡ ἔκστατικὴ ἐνέργεια ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὴν γέννησίν του εἶναι δεμένη μὲ τὸ πάθος τῆς ὀντολογικῆς ἀναγκαιότητος, μὲ τὸ ὅτι ἡ φύσις προηγεῖται ὀντολογικὰ τοῦ προσώπου καὶ ὑπαγορεύει τοὺς νόμους της, τὸ «ἔνστικτον», ἀναιρώντας ἔτσι τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὴν ὀντολογικὴν τῆς βάσιν. Τὸ πάθος αὐτὸς εἶναι συνυφασμένον μὲ τὴν κτιστότητα, μὲ τὸ ὅτι δηλαδὴ δὲ ἀνθρωπός ὡς πρόσωπον ἀντιμετωπίζει, ὅπως εἴδαμε καὶ προηγουμένως, τὸ δεδομένον τῆς ὑπάρξεως.

38. Σωτηριολογίαι, ποὺ δὲν ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν γνησίαν Πατερικὴν θεολογίαν, ἔχουν δημιουργήσει τὸ δίλημμα: ἡ ὑπόστασιν χωρὶς ἔκστασιν (ἔνα εἶδος ἀτομιστικοῦ εὐσεβισμοῦ) ἢ ἔκστασιν χωρὶς ὑπόστασιν (μία μορφὴ μυστικιστικῆς φυγῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, μίαν ἔκστασιν τοῦ τύπου τῶν ἐλληνιστικῶν μυστηρίων). Ἡ ούσια τοῦ σωτηριολογικοῦ προβλήματος ἔγκειται εἰς τὴν διάσωσιν τόσον τῆς ἔκστατικῆς ὅσον καὶ τῆς ὑποστατικῆς διαστάσεως τοῦ προσώπου χωρὶς τὰ «πάθη» τῆς ὀντολογικῆς ἀναγκαιότητος, τοῦ ἀτομισμοῦ καὶ τοῦ θανάτου.

Είναι κατά συνέπειαν ἀδύνατον εἰς τὴν κτιστὴν ὑπαρξίν νὰ ἀποφύγῃ τὴν ὄντολογικὴν ἀναγκαιότητα εἰς τὴν σύστασιν τῶν βιολογικῶν ὑπόστασεων: χωρὶς «δεδομένους» φυσικοὺς νόμους, δηλαδὴ χωρὶς ὄντολογικὴν ἀναγκαιότητα, δὲν εἶναι δυνατή ἡ βιολογικὴ ὑπόστασις τοῦ ἀνθρώπου³⁹.

Ἐάν, συνεπῶς, τὸ πρόσωπον ὡς ἀπόλυτος ὄντολογικὴ ἐλευθερία χρειάζεται, διὰ νὰ ἀποφύγῃ τὰς συνεπείας τοῦ τραγικοῦ προσώπου, τὰς ὅποιας εἴδαμε, μίαν ὑποστατικὴν σύστασιν χωρὶς ὄντολογικὴν ἀναγκαιότητα, ἡ ὑπόστασίς του πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ριζωθῇ, νὰ συσταθῇ, εἰς μίαν ὄντολογικὴν πραγματικότητα ποὺ δὲν πάσχει ἀπὸ τὴν κτιστότητα. Αὐτὸς εἶναι τὸ νόημα τῆς φράσεως τῆς Γραφῆς: νὰ γεννηθῇ κανεὶς «ἄνωθεν» (*Iωάν.* 3,37). Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν δυνατότητα ἐπιδιώκει νὰ διακηρύξῃ, νὰ εὐαγγελισθῇ διὰ τὸν ἀνθρώπον ἡ Πατερικὴ Χριστολογία.

‘Η Χριστολογία, ὅπως διεμορφώθη τελικὰ ἀπὸ τοὺς Πατέρας, ἀποβλέπει εἰς ἔνα μόνον σκοπὸν καθαρὰ ὑπαρξιακῆς σημασίας: εἰς τὸ νὰ δώσῃ εἰς τὸν ἀνθρώπον τὴν βεβαιότητα ὅτι τὸ πρόσωπον, ὅχι ὡς προσωπεῖον καὶ «πρόσωπον τραγικόν», ἀλλὰ ὡς ὅντως πρόσωπον, δὲν εἶναι μία μυθικὴ ἢ νοσταλγικὴ ἀναζήτησις: εἶναι ἴστορικὴ πραγματικότης. ‘Ο Ιησοῦς Χριστὸς δὲν διεκδικεῖ τὸν τίτλον τοῦ Σωτῆρος, διότι φέρει εἰς τὸν κόσμον μίαν ὡραίαν ἀποκάλυψιν, μίαν ὑψηλὴν διδασκαλίαν περὶ τοῦ προσώπου, ἀλλὰ διότι φέρει εἰς τὴν ἴστορίαν αὐτὴν τὴν πραγματικότητα τοῦ προσώπου καὶ τὴν καθιστᾶ βάσιν καὶ «ὑπόστασιν» τοῦ προσώπου διὰ κάθε ἀνθρώπου. ’Ετοι ἡ Πατερικὴ θεολογία ἐθεώρησε ἀναπόφευκτα στοιχεῖα τῆς Χριστολογίας τὰ ἔξης:

α) Τὸν ταυτισμὸν τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν ὑπόστασιν τοῦ *Yioū τῆς Ἀγίας Τριάδος*. ‘Η μακρὰ διένεξις μὲ τὸν Νεστοριανισμὸν δὲν ἦτο ἀσκησις εἰς τὴν ἀκαδημαϊκὴν θεολογίαν, ἀλλὰ σκληρὴ πάλη μὲ τὸ ὑπαρξιακὸν ἐρώτημα: πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ὁ Χριστὸς σωτὴρ τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν ἡ ὑπόστασίς του εἶναι αὐτὸς ποὺ ὡνομάσαμε ἐδῶ ὑπόστασις τῆς βιολογικῆς ὑπάρξεως; ’Εὰν ὁ Χριστὸς ὡς πρόσωπον «ὑφίσταται» ὅχι ἐν ἐλευθερίᾳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς φύσεως, τότε καὶ εἰς ἐκεῖνον τελικά, δηλαδὴ ἀποφασιστικά, δὲν ἀποφεύγεται ἡ τρα-

39. ‘Η τεχνητὴ γονιμοποίησις τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν ποτὲ ἐπιτευχθῇ, οὐδόλως θὰ σημάνῃ ἐλευθερίαν εἰς τὸν τρόπον συστάσεως τῆς ἀνθρωπίνης ὑπόστασεως. Θὰ πρόκειται μᾶλλον διὰ τὴν πλέον ἀνελευθέρων ὑποκατάστασιν τῆς φύσεως καὶ τῶν νόμων τῆς μὲ τοὺς νόμους τῆς ἀνθρωπίνης λογικῆς.

γιακότης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου⁴⁰. Τὸ νόημα τῆς ἐκ Παρθένου γενήσεως τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἡ ἀρνητικὴ ἔκφρασις αὐτῆς τῆς ὑπαρξιακῆς φροντίδος τῆς Πατερικῆς Θεολογίας. Ἡ θετικὴ ἔκφρασις τοῦ ἴδιου πράγματος συνίσταται εἰς τὸ δόγμα τῆς Χαλκηδόνος ὅτι τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄνα καὶ ταυτίζεται μὲ τὴν ὑπόστασιν τοῦ Υἱοῦ τῆς Τριάδος.

β) *Tὴν ὑπόστατικὴν ἔνωσιν τῶν δύο φύσεων —θείας καὶ ἀνθρωπίνης— εἰς τὸν Χριστόν.* Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸν εἶναι σημαντικὸν νὰ τονισθῇ μία διαφορὰ ἐμφάσεως μεταξὺ ‘Ελλήνων καὶ δυτικῶν Πατέρων, παράλληλος μὲ ἐκείνην που ῥήγματα σχετικὰ μὲ τὸ δόγμα περὶ τῆς Ἀγίας Τριάδος. Εἰς τὴν Δύσιν, ὅπως διαφαίνεται εἰς τὸν Τόμον τοῦ Πάπα Λέοντος τοῦ Α’, ἡ ἀφετηρία τῆς Χριστολογίας εὑρίσκεται εἰς τὴν ἔννοιαν τῶν «φύσεων» ἢ «οὐσιῶν», ἐνῶ εἰς τοὺς Ἑλληνας Πατέρας, π.χ. εἰς τὸν Κύριλλον Ἀλεξανδρείας, ἀφετηρία τῆς Χριστολογίας εἶναι ἡ ὑπόστασις, τὸ πρόσωπον. “Οσον καὶ ὃν φαίνεται ἐκ πρώτης ὅψεως ἀπλῆ λεπτομέρεια, ἡ διαφορὰ αὐτὴ ἔχει μεγίστην σημασίαν. Διότι τονίζει ὅτι ὅχι μόνον ὅπως εἰδαμε διὰ τὸν Θεόν, ἀλλὰ τώρα καὶ διὰ τὸν ἀνθρωπὸν ἡ βάσις τῆς ὄντολογίας εἶναι τὸ πρόσωπον: ὅπως ὁ Θεὸς μόνον ὡς πρόσωπον «εἶναι» αὐτὸν ποὺ εἶναι εἰς τὴν φύσιν του, «τέλειος Θεός», ἔτσι καὶ ὁ ἀνθρωπὸς ἐν τῷ Χριστῷ μόνον ὡς ὑπόστασις. ὡς πρόσωπον, δηλαδὴ ὡς ἐλευθερία καὶ ἀγάπη, εἶναι «τέλειος ἀνθρωπὸς». Ο τέλειος ἀνθρωπὸς συνεπῶς εἶναι μόνον ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ὄντως πρόσωπον, ἐκεῖνος δηλαδὴ ποὺ ὑφίσταται, ποὺ ἔχει τὸν «τρόπον ὑπάρξεώς» του, ποὺ συνιστᾶται ὡς ὅν, κατὰ τὸν τρόπον ἀκριβῶς μὲ τὸν δόποιον καὶ ὁ Θεὸς ὑφίσταται ὡς ὅν—αὐτὸν σημαίνει «ὑπόστατικὴ ἔνωσις» εἰς τὴν γλῶσσαν τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως.

‘Η Χριστολογία, συνεπῶς, εἶναι ὁ εὐαγγελισμὸς τοῦ ἀνθρώπου

40. ‘Ὑπογραμμίζομε τὴν λέξιν τελικά, διότι αὐτὸν ἔχει καιρίαν σημασίαν εἰς τὴν Χριστολογίαν. “Ολα εἰς τὴν Χριστολογίαν κρίνονται μὲ τὴν Ἀνάστασιν —ὅχι μὲ τὴν Ἐνσάρκωσιν—. Ἡ Ἐνσάρκωσις καθ’ ἑαυτὴν δὲν ἀποτελεῖ ἐγγύησιν τῆς σωτηρίας. Τὸ ὅτι τελικὰ νικᾶται ὁ θάνατος μᾶς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ πιστεύωμε ὅτι ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου ἦτο καὶ ἀρχικά Θεός. ”Ετσι ἀνεπτύχθη ἡ Χριστολογία εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην—ἀπὸ τὴν Ἀνάστασιν πρὸς τὴν Ἐνσάρκωσιν, καὶ ὅχι ἀντιστρόφως— καὶ ἡ Πατερικὴ Θεολογία οὐδέποτε ἔχασε τὴν ἐσχατολογικὴν αὐτὴν προσέγγισιν τῆς Χριστολογίας. Συνεπῶς ὅταν λέγωμεν ὅτι ὁ Χριστὸς ἀπέφυγε τὴν ἀναγκαστικότητα τῆς φύσεως καὶ τὰ «πάθη» της δὲν ἐννοοῦμε ὅτι ἔμεινε ξένος πρὸς τὰς συνθήκας τῆς βιολογικῆς ὑπάρξεως (π.χ. «ἔπαθε» τὸ κατ’ ἔξοχὴν πάθος τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως, τὸ πάθος τοῦ θανάτου). ’Αλλὰ τὸ ὅτι ἀνέστη ἐκ νεκρῶν κατέστησε τὸ πάθος αὐτὸν «ἀνυπόστατον»: ἡ πραγματικὴ ὑπόστασις τοῦ Χριστοῦ ἀπεδείχθη ὅτι δὲν ἦτο ἡ βιολογική, ἀλλ’ ἡ ἐσχατολογικὴ ἡ Τριαδική.

ὅτι ἡ φύσις του μπορεῖ νὰ «προσληφθῆ» καὶ νὰ ὑποστασιασθῇ κατὰ τρόπον ἐλεύθερον ἀπὸ τὴν δύντολογικὴν ἀναγκαιότητα τῆς βιολογικῆς του ὑποστάσεως, ποὺ, ὅπως εἴδαμε, ὀδηγεῖ εἰς τὴν τραγικότητα τοῦ ἀτομισμοῦ καὶ τοῦ θανάτου. Χάρις εἰς τὸν Χριστὸν δὲ ἀνθρωπος μπορεῖ πλέον καὶ αὐτὸς νὰ «ὑφίσταται», νὰ βεβαιώνῃ τὴν ὑπαρξίν του ὡς προσώπου ὅχι βάσει τῶν ἀπαραβάτων νόμων τῆς φύσεώς του, ἀλλὰ βάσει μιᾶς σχέσεως μὲ τὸν Θεόν, ἡ ὅποια ταυτίζεται μὲ ἐκείνην ποὺ ἐλεύθερα καὶ ἀπὸ ἀγάπην ἔχει ὁ Χριστὸς ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν Πατέρα. Αὕτη ἡ ψιοθεσία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν, δὲ ταυτισμὸς τῆς ὑποστάσεώς του μὲ τὴν ὑπόστασιν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Βαπτίσματος⁴¹.

VII

’Ωνομάσαμε τὴν ὑπόστασιν αὐτὴν ποὺ δίδει εἰς τὸν ἀνθρωπὸν τὸ Βάπτισμα «έκκλησιολογικήν». Διότι, πράγματι, ἐάν ἐρωτήσῃ κανείς: πῶς βλέπομε νὰ πραγματοποιῆται εἰς τὴν ἴστορίαν ἡ νέα αὐτὴ μὴ βιολογικὴ ὑπόστασις τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀπάντησις εἶναι ἡ ’Εκκλησία. Εἰς τὴν ἀρχαίαν Πατερικὴν γραμματείαν χρησιμοποιεῖται συχνὰ ἡ παρομοίωσις τῆς ἐκκλησίας μὲ «μητέρα». Τὸ πνεῦμα τῆς παρομοιώσεως αὐτῆς εἶναι ἀκριβῶς ὅτι μέσα εἰς τὴν ’Εκκλησίαν κυοφορεῖται μία γέννησις, γεννᾶται ὁ ἀνθρωπὸς ὡς «ὑπόστασις», ὡς πρόσωπον. Ἡ νέα αὐτὴ ὑπόστασις τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ὅλα τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ αὐτοῦ ποὺ ὀνομάσαμε ὄντως πρόσωπον καὶ ποὺ ἀντιδιαστέλλουν τὴν ἐκκλησιαστικὴν ὑπόστασιν πρὸς τὴν πρώτην, τὴν βιολογικήν. Εἰς τί συνίστανται τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτά;

Τὸ πρῶτον καὶ κύριον χαρακτηριστικὸν τῆς ’Εκκλησίας εἶναι ὅτι εἰσάγει τὸν ἀνθρωπὸν εἰς ἓνα τρόπον σχέσεως μὲ τὸν κόσμον ποὺ δὲν καθορίζεται ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς βιολογίας. Οἱ χριστιανοὶ τῶν πρώτων αἰώνων, ὅταν ἀκόμη ἡ συνείδησίς τους τί εἶναι ’Εκκλησία ἦταν σαφῆς καὶ καθαρή, ἐδήλωσαν τὴν ὑπέρβασιν αὐτὴν τῶν σχέσεων ποὺ δημιουρ-

41. Ἡ δομὴ τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἐταυτίζετο ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν μὲ τὴν δομὴν τῆς εὐαγγελικῆς ἀφηγήσεως τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Ἰησοῦ. Τὸ «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς (ἢ μονογενῆς) ἐν ᾧ ηύδοκησα», προφερόμενον ἀπὸ τὸν Πατέρα διὰ τὸν Υἱὸν τῆς Τριάδος παρουσίᾳ τοῦ Πνεύματος, προφέρεται εἰς τὸ Βάπτισμα διὰ τὸν βαπτιζόμενον. Ἔτσι ἡ δομὴ τῆς Τριάδος καθίσταται δομὴ τῆς ὑποστάσεως τοῦ βαπτιζομένου, πρᾶγμα ποὺ κάμει τὸν Παῦλον νὰ συνοψίζῃ τὸ νόημα τοῦ Βαπτίσματος εἰς τὴν φράσιν «πνεῦμα ψιοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν ἀββά, ὁ Πατήρ» - (Ρωμ. 8,15).

γεῖ ἡ βιολογικὴ ὑπόστασις μὲ τὸ νὰ μεταφέρουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοὺς τίτλους ποὺ ἔχρησιμοποιοῦντο εἰς τὴν οἰκογένειαν⁴². Ἔτσι διὰ τὴν νέαν ὑπόστασιν, τὴν ἐκκλησιολογικήν, «πατὴρ» δὲν ἦτο ὁ φυσικὸς γεννήτωρ, ἀλλὰ «ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», καὶ ἀδελφοὶ ἦσαν τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅχι τῆς οἰκογενείας. «Οτι αὐτὸ ἐσήμαινε ὅχι μίαν παράλληλον συνύπαρξιν τῆς ἐκκλησιολογικῆς μὲ τὴν βιολογικὴν ὑπόστασιν, ἀλλὰ μίαν ὑπέρβασιν τῆς τελευταίας ἀπὸ τὴν πρώτην, φαίνεται ἀπὸ τὴν σκληρότητα λόγων, ὅπως ἐκεῖνοι ποὺ ἀπαιτοῦν ἐγκατάλειψιν —ἀκόμη καὶ «μῖσος»— τῶν οἰκείων ἀπὸ τοὺς χριστιανούς⁴³. Οἱ λόγοι αὐτοὶ δὲν σημαίνουν ἀπλῆν ἄρνησιν ὑποκρύπτουν μίαν θέσιν: ὁ Χριστιανὸς μὲ τὸ Βάπτισμα ἵσταται ἐνώπιον τοῦ κόσμου, ὑπάρχει ὡς σχέσις πρὸς τὸν κόσμον, ὡς πρόσωπον, κατὰ τρόπον ἐλεύθερον ἀπὸ τὴν σχέσιν ποὺ δημιουργεῖ ἡ βιολογικὴ ταυτότητα του. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μπορεῖ πλέον νὰ ἀγαπᾶ ὅχι διότι ἔτσι τὸν ὑποχρεώνουν οἱ νόμοι τῆς βιολογίας.—πρᾶγμα ποὺ ἐνυπάρχει ἀναπόφευκτα εἰς τὴν ἀγάπην τῶν οἰκείων— ἀλλὰ ἐλεύθερα ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς νόμους. Ὡς ἐκκλησιολογικὴ ὑπόστασις ὁ ἄνθρωπος ἀποδεικνύει ἔτσι ὅτι αὐτὸ ποὺ ἴσχυει διὰ τὸν Θεὸν μπορεῖ νὰ ἴσχύσῃ καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον: ἡ φύσις δὲν καθορίζει τὸ πρόσωπον· τὸ πρόσωπον κάμει τὴν φύσιν νὰ ὑπάρχῃ· ἡ ἐλευθερία ταυτίζεται μὲ τὸ εἶναι τοῦ ἄνθρωπου.

Αποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου ἀπὸ τὴν φύσιν, τῆς ὑποστάσεως ἀπὸ τὴν βιολογίαν, εἶναι ὅτι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὁ ἄνθρωπος ὑπερβαίνει τὴν ἀποκλειστικότητα. Ὡς βιολογικὴ ὑπόστασις ὁ ἄνθρωπος ἀγαπᾷ πάντοτε ἀποκλείοντας κάποιους ἄλλους: ἡ οἰκογένεια ἔχει προτεραιότητα εἰς τὴν ἀγάπην ἀπὸ τοὺς «ξένους», ὁ σύζυγος διεκδικεῖ ἀποκλειστικὰ τὴν ἀγάπην τῆς συζύγου —πράγματα ἐντελῶς κατανοητὰ καὶ «φυσικὰ» διὰ τὴν βιολογικὴν ὑπόστασιν. Τὸ νὰ ἀγαπήσῃ ὁ ἄνθρωπος περισσότερο ἀπὸ τοὺς οἰκείους του κάποιον ποὺ δὲν εἶναι μέλος τῆς οἰκογενείας του ἀποτελεῖ ὑπέρβασιν τῆς ἀποκλειστικότητος, ποὺ ἐνυπάρχει εἰς τὴν βιολογικὴν ὑπόστασιν. Ἔτσι χαρακτηριστικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑποστάσεως εἶναι ἡ δυνατότητα τοῦ προσώπου νὰ ἀγαπᾶ χωρὶς ἀποκλειστικότητα, καὶ τοῦτο ὅχι ἀπὸ συμμόρφωσιν πρὸς

42. «Ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» (*Ἐφ. 5,32*).

43. *Ματθ. 4,21· 10,25· 27· 19,29· 23,9* («ὑμεῖς ἀδελφοὶ ἐστε· καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἰς γὰρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς»), καθὼς καὶ παράλληλα, ἴδιαίτερα *Λουκᾶ 14,26*: «εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφούς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἔαυτοῦ . . .», δηλ. διόλκηρον τὸ πλέγμα σχέσεων ποὺ συνιστᾶ τὴν βιολογικὴν ὑπόστασιν.

μίαν ήθικήν ἐντολὴν («ἀγάπα τὸν πλησίον σου» κλπ.), ἀλλὰ ἀπὸ ὑποστατικὴν καταβολήν, ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ἡ νέα γέννησίς του ἀπὸ τὴν μήτραν τῆς Ἐκκλησίας τὸν κατέστησε μέρος ἐνὸς πλέγματος σχέσεων ποὺ ὑπερβαίνει κάθε ἀποκλειστικότητα⁴⁴. Τοῦτο σημαίνει ὅτι μόνον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν δύναμιν νὰ ἐκφρασθῇ ὡς καθολικὸν πρόσωπον. Ἡ καθολικότης ὡς χαρακτηριστικὸν τῆς Ἐκκλησίας ἐπιτρέπει εἰς τὸ πρόσωπον νὰ γίνη ὑπόστασις, χωρὶς νὰ περιπέσῃ, εἰς ἄτομον, διότι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν πραγματοποιοῦνται ταυτοχρόνως δύο πράγματα: ὁ κόσμος προσφέρεται εἰς τὸν ἄνθρωπον ὅχι ὡς ἀλληλαιποκλειόμενα τμήματα, τὰ δποῖα καλεῖται νὰ συνθέσῃ ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀλλ’ ὡς ἔνα ὅλον, τὸ δποῖον ἐκφράζεται καθολικά, χωρὶς διαιρεσιν, εἰς κάθε συγκεκριμένον ὅν· συγχρόνως ὁ ἕδιος ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἐκεῖνος, ὁ δποῖος ἀκριβῶς μὲ τὸν καθολικὸν αὐτὸν τρόπον ὑπάρξεώς του, μὲ τὸ νὰ σχετίζεται κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον μὲ τὸν κόσμον, ἐκφράζει καὶ πραγματοποιεῖ μίαν καθολικὴν παρουσίαν εἰς τὸν κόσμον, μίαν ὑπόστασιν ποὺ δὲν εἶναι ἄτομον, ἀλλὰ ὄντως πρόσωπον. "Ετσι ἡ Ἐκκλησία γίνεται ὁ ἕδιος ὁ Χριστὸς εἰς τὴν ἄνθρωπίνην ὑπαρξίν, ἀλλὰ καὶ κάθε μέλος τῆς γίνεται Χριστὸς⁴⁵ καὶ Ἐκκλησία⁴⁶. Ἡ Ἐκκλησιολογικὴ ὑπόστασις ὑφίσταται κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς τὴν ἱστορίαν ὡς βεβαίωσις τῆς δυνατότητος τοῦ ἄνθρωπου νὰ μὴ κατανήσῃ εἰς τὴν τάσιν του νὰ γίνη πρόσωπον φορεύς ἀτομικότητος, χωρισμοῦ καὶ θανάτου. Ἡ Ἐκκλησιολογικὴ ὑπόστασις εἶναι ἡ πίστις τοῦ ὀνθρώπου εἰς τὴν δυνατότητα νὰ γίνη πρόσωπον καὶ ἡ ἐλπὶς του ὅτι πράγματι θὰ γίνη ὄντως πρόσωπον, μὲ ἄλλους λόγους ἡ πίστις καὶ ἡ ἐλπὶς τῆς ἀθανασίας τοῦ ἄνθρωπου ὡς προσώπου.

Ἡ τελευταία αὐτὴ πρότασις μᾶς εἰσάγει εἰς ἓνα σπουδαιότατον σημεῖον ποὺ πρέπει νὰ προστεθῇ ἀμέσως. Διότι ὅσα εἴπαμε ὡς τώρα ἀφήνουν ἔνα ἐρώτημα χωρὶς ἀπάντησιν: τί συμβαίνει μὲ τὴν βιολογικὴν ὑπόστασιν τοῦ ἄνθρωπου, ὅταν πραγματοποιηθῇ αὐτὸ ποὺ ὠνομάσαμε Ἐκκλησιολογικὴν ὑπόστασιν; Διότι ἡ πεῖρα μᾶς λέγει ὅτι παρὰ τὸ ὅτι

44. "Ετσι ἀποδεικνύει ἡ Ἐκκλησία ὅτι α) ἡ σωτηρία δὲν εἶναι ὑπόθεσις ἡθικῆς τελειώσεως, βελτιώσεως τῆς φύσεως, ἀλλὰ νέα ὑπόστασις τῆς φύσεως, νέα κτίσις· β) ἡ νέα αὐτὴ ὑπόστασις δὲν εἶναι κατὰ τὸ θεωρητικόν, ἀλλὰ ἱστορικὴ ἐμπειρία ἔστω καὶ ἀν δὲν εἶναι μόνιμος.

45. Χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι κατὰ τοὺς Πατέρας κάθε βαπτιζόμενος γίνεται «Χριστός».

46. 'Ο ἄγιος ΜΑΞΙΜΟΣ ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ εἰς τὴν *Μυσταγωγίαν* του (4, PG 91, 672 B-C) ἐφαρμόζει τὴν καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν ὑπαρξιακὴν δομὴν κάθε πιστοῦ.

ύφισταται τὸ Βάπτισμα καὶ ἡ ἐκκλησιολογικὴ ὑπόστασις, δὲν παύει ὁ ἀνθρωπὸς συγχρόνως νὰ γεννᾶται καὶ νὰ ἀποθνήσκῃ σύμφωνα μὲ τὴν βιολογικὴν ὑπόστασίν του. Τί εἰδους ἐμπειρία τοῦ ὄντως προσώπου εἶναι αὐτὴ ποὺ προγρέρει ἡ ἐκκλησιολογικὴ ὑπόστασις;

Διὰ νὰ ἀπαντήσωμεν εἰς τὸ ἔρωτημα αὐτὸ χρειαζόμεθα πραγματικὰ μίαν νέαν ὄντολογικὴν κατηγορίαν. "Οχι διὰ νὰ ἀναιρέσωμεν τὴν διαίρεσιν ποὺ ἐκάμαψε εἰς βιολογικὴν καὶ ἐκκλησιολογικὴν ὑπόστασιν, ἀλλὰ διὰ νὰ ἐκφράσωμε τὴν σχέσιν αὐτῶν τῶν δύο μεταξὺ τους. Πράγματι, ἡ συνάντησις τῆς ἐκκλησιολογικῆς μὲ τὴν βιολογικὴν ὑπόστασιν δημιουργεῖ μίαν σχέσιν παράδοξον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ὑπάρξιν: ὁ ἀνθρωπὸς ἐμφανίζεται νὰ ὑφίσταται μὲ τὴν ἐκκλησιολογικὴν ταυτότητα ὅχι ὡς αὐτὸ ποὺ εἶναι, ἀλλ' ὡς αὐτὸ ποὺ θὰ εἶναι: ἡ ἐκκλησιολογικὴ ταυτότης συνδέτεια μὲ τὴν ἐσχατολογίαν, τὴν τελικὴν δηλαδὴ ἐκβασιν τῆς ὑπάρξεώς του.

Αὐτὴ ἡ θεώρησις τοῦ προσώπου τοῦ ἀνθρώπου ὑπὸ τὸ πρᾶσμα ἐνὸς τέλους δὲν πρέπει νὰ ἐρμηνευθῇ μὲ τὴν βοήθειαν μιᾶς Ἀριτοτελικῆς ἐντελεχείας, δηλαδὴ μιᾶς δυνατότητος ποὺ ἐνύπαρχει εἰς τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου νὰ γίνη κάτι καλύτερον καὶ τελειότερον ἀπὸ ὅ,τι εἶναι τώρα⁴⁷. Μὲ ὅσα εἴπαμε εἰς τὴν μελέτην αὐτὴν ἀπεκλείσαμε κάθε δυνατότητα νὰ θεωρηθῇ τὸ πρόσωπον ὡς ἐκφρασις ἡ ἀπόρροια τῆς οὐσίας ἢ τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου (ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς «φύσεως»). Δὲν πρόκειται συνεπῶς ἡ ἐκκλησιολογικὴ ὑπόστασις, τὸ ὄντως πρόσωπον, νὰ προέλθῃ ἀπὸ μίαν ἐξέλιξιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους —βιολογικὴν ἢ ιστορικήν⁴⁸—. Ἡ κατάστασις ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν προσδοκίαν καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς ἐκκλησιολογικῆς ταυτότητος, ἀπὸ τὴν παράδοξον αὐτὴν ὑπόστασιν ποὺ ἔχει τὴν ρίζαν της εἰς τὸ μέλλον καὶ τοὺς κλάδους της εἰς τὸ παρόν⁴⁹, θὰ μποροῦσε ἵσως νὰ ἐκφρασθῇ μὲ μίαν ἀλλην ὄντολογικὴν κατηγορίαν, ποὺ θὰ τὴν ὠνομάζαμε ἐδῶ μυστηριακὴν ἢ εὐχαριστιακὴν ὑπόστασιν.

"Ολα ὅσα εἴπαμε πρὸ ὀλίγου, διὰ νὰ περιγράψωμε τὴν ἐκκλησιολογικὴν ὑπόστασιν ὡς κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν βιολογικὴν, ἐκφρά-

47. Ἡ ἀντίληψις τοῦ T. de Chardin περὶ ἀνθρώπου δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν Πατερικὴν Θεολογίαν.

48. Ἐδῶ ἔγκειται καὶ ἡ θεμελιώδης διάκρισις μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ Μαρξισμοῦ.

49. Ἡ πρὸς Ἐβραίους Ἐπιστολὴ (11,1) χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρον «ὑπόστασις» ἀκριβῶς μὲ τὴν ἔννοιαν ποὺ προσπαθοῦμε νὰ περιγράψωμε ἐδῶ, δηλαδὴ ὡς ὄντολογίαν ποὺ ἔχει τὴν ρίζαν της εἰς τὸ μέλλον, εἰς τὴν ἐσχατολογίαν.

ζουν ίστορικά καὶ ἐμπειρικά μόνον τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν. Ὡς υπέρβασις τῆς ὄντολογικῆς ἀναγκαιότητος καὶ τῆς ἀποκλειστικότητος ποὺ συνεπάγεται ἡ βιολογικὴ ὑπόστασις ἀποτελοῦν ἐμπειρίαν τὴν ὅποιαν προσφέρει ἡ Εὐχαριστία. "Οταν νοηθῇ εἰς τὴν ὄρθην καὶ ἀρχικήν της ἔννοιαν —καὶ ὅχι ὅπως κατήντησε νὰ θεωρῆται ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Ὁρθοδοξίαν ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ δυτικοῦ Σχολαστικισμοῦ— ἡ Εὐχαριστία εἶναι πρὶν ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα σύναξις⁵⁰, κοινότης, ἐνα πλέγμα σχέσεων, μέσα εἰς τὸ ὅποιον ὁ ἄνθρωπος «ὑφίσταται» κατὰ τρόπον διάφορον τοῦ βιολογικοῦ, ὡς μέλος ἐνὸς σώματος, τὸ ὅποιον ὑπερβαίνει κάθε ἀποκλειστικότητα βιολογικῆς ἢ κοινωνικῆς μορφῆς. Ὡς Εὐχαριστία εἶναι ὁ μόνος ίστορικὸς χῶρος τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου ὅπου οἱ ὄροι «πατήρ», «ἀδελφοὶ» κλπ. ἀποβάλλουν τὴν βιολογικὴν ἀποκλειστικότητά τοὺς καὶ δηλώνουν, ὅπως εἴδαμε, σχέσεις ἀγάπης ἐλεύθερης καὶ καθολικῆς⁵¹. Εἰς τὴν Εὐχαριστίαν εἶδεν ἡ Πατερικὴ Θεολογία τὴν ίστορικὴν πραγμάτωσιν τῆς φιλοσοφικῆς ἀρχῆς ποὺ διέπει τὴν ἔννοιαν τοῦ προσώπου, τῆς ἀρχῆς ὅτι ἡ ὑπόστασις ἐκφράζει τὸ ὅλον τῆς φύσεώς της καὶ ὅχι μέρος. Ἐκεῖ ὁ Χριστὸς εἶναι «μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος» καὶ ὁ

50. Ὁ ὄρος «ἐκκλησία» δὲν εἶναι ἀσχετος κατὰ τὴν πρώτην Χριστιανικὴν χρῆσιν του πρὸς τὸ γεγονός τῆς εὐχαριστιακῆς κοινότητος. Διὰ τὰς σχετικὰς πηγὰς βλ. τὴν ἐργασίαν μας: *'Η ἐιρότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ Ἐπισκόπῳ κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους αἰώνας*, 1965, σ. 29-59.

51. Εάν ἡ Κυριακὴ προσευχὴ ἥτο πράγματι, ὅπως φαίνεται, ἀπ' ἀρχῆς εὐχαριστιακὴ προσευχή, ἔχει ἴδιαιτέραν σημασίαν τὸ ὅτι ἐμφανίζεται ἐκεῖ ἡ ἔκφρασις «Πάτερ ἡμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» ὡς ἀντιδιαστολὴ προφανῶς πρὸς τὴν σχέσιν μὲ τὸν ἐπίγειον πατέρα κάθε πιστοῦ. Διαφωτιστικὴ εἶναι ἐπίσης ἡ ίστορία τῆς χρήσεως τοῦ ὄρου «πατήρ» διὰ τοὺς κληρικούς: ἀρχικῶς χρησιμοποιεῖται μόνον διὰ τὸν ἐπισκοπὸν, ἀκριβῶς διότι μόνος αὐτὸς κάθηται «εἰς τόπον Θεοῦ» (Ιγνάτιος) καὶ προσφέρει τὴν Εὐχαριστίαν, μεταφέρεται δὲ εἰς τὸν πρεσβύτερον, ὅταν πλέον ἀναλάβῃ ἡγετικὸν ρόλον εἰς τὴν εὐχαριστιακὴν κοινότητα μὲ τὴν δημιουργίαν τῶν ἐνοριῶν. Ὡς πρὸς τὴν καθολικότητα τῆς εὐχαριστιακῆς κοινότητος, τὴν ὑπέρβασιν δηλαδὴ τῶν φυσικῶν καὶ κοινωνικῶν διαιρέσεων, ἀς σημειώθῃ ἡ ἀρχαία αὐστηρὰ κανονικὴ τάξις ὅτι μόνον μία Εὐχαριστία πρέπει νὰ τελῆται εἰς τὸν αὐτὸν τόπον τὴν αὐτὴν ἡμέραν. *'Η διάταξις αὐτὴ* (ἥ ὅποια σήμερα καταστρατηγεῖται «εὐφυῶς» μὲ τὴν προσθήκην νέας Τραπέζης καὶ ἄλλου ἵερέως εἰς τὸν αὐτὸν ναὸν τὴν αὐτὴν ἡμέραν) εἶχεν ὡς σκοπὸν ἀκριβῶς νὰ διασφαλίσῃ πρακτικὰ τὴν δυνατότητα νὰ μετέχουν ὅλοι οἱ πιστοὶ ἐνὸς τόπου εἰς τὴν αὐτὴν εὐχαριστιακὴν κοινότητα. Ἀφήνομεν κατὰ μέρος τὴν ἀλληλην νεωτέραν συνήθειαν νὰ τελῆται ἡ Εὐχαριστία μόνον δι' ὀρισμένας τάξεις Χριστιανῶν, κοινωνικάς (διὰ τοὺς φοιτητάς, ἐπιστήμονας κλπ.) ἢ φυσικάς (διὰ τὰ μικρὰ παιδιά κλπ.) ἢ ἀκόμη καὶ εἰδικῶς διὰ μέλη ὄργανώσεων. Πρόκειται διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν αἱρέσεως ἐν μέσῃ Ὁρθοδοξίᾳ, διὰ τὴν ἄρνησιν τῆς καθολικότητος τῆς εὐχαριστιακῆς κοινότητος.

κάθε κοινωνὸς ὁ ὅλος Χριστὸς καὶ ἡ ὅλη Ἐκκλησία. Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ταυτότης, συνεπῶς, εἶναι εἰς τὴν ἴστορικὴν πραγμάτωσίν της εὐχαριστιακή. Αύτὸς ἔξηγε τὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία συνέδεσε μὲ τὴν Εὐχαριστίαν κάθε πρᾶξίν της, ἡ δοκίμα ἀποσκοπεῖ εἰς τὸ νὰ ὑπερβῇ ὁ ἀνθρωπὸς τὴν βιολογικὴν ὑπόστασίν του καὶ νὰ γίνῃ ὄντως πρόσωπον, ὅπως αἱ πράξεις ποὺ ὀνομάζομεν «μυστήρια». Τὰ μυστήρια χωρὶς σύνδεσμον μὲ τὴν Εὐχαριστίαν εἶναι εὐλογία καὶ κατάφασις ποὺ δίνεται εἰς τὴν φύσιν ὡς βιολογικὴν ὑπόστασιν. Συνδεδεμένα ὅμως μὲ τὴν Εὐχαριστίαν γίνονται ὅχι εὐλογία καὶ ἐπιβεβαίωσις τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως, ἀλλὰ ὑπέρβασις καὶ ἐσχατολογοποίησίς της⁵².

Ἄκριβῶς αὐτὸς ὁ ἐσχατολογικὸς χαρακτὴρ τῆς Εὐχαριστίας μᾶς βοηθεῖ νὰ ἀπαντήσωμεν εἰς τὸ ἔρωτημα ποίᾳ εἶναι ἡ σχέσις τῆς ἐκκλησιολογικῆς πρὸς τὴν βιολογικὴν ὑπόστασιν. Ἡ Εὐχαριστία δὲν εἶναι μόνον σύναξις «ἐπὶ τὸ αὐτό», δηλαδὴ ἴστορικὴ πραγμάτωσις καὶ φανέρωσις τῆς ἐσχατολογικῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου· εἶναι συγχρόνως καὶ κίνησις, πορεία πρὸς αὐτὴν τὴν πραγμάτωσιν. Σύναξις καὶ κίνησις εἶναι τὰ δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικὰ τῆς Εὐχαριστίας, τὰ ὅποια δυστυχῶς ἔχουν ἀτονήσει εἰς τὴν νεωτέραν δογματικὴν διδασκαλίαν, ἀκόμη καὶ τὴν Ὁρθόδοξον. Ἀποτελοῦν ὅμως τὸν κύριον μοχλὸν τῆς Πατερικῆς Εὐχαριστικῆς θεολογίας⁵³. Αὐτὰ τὴν κάμουν ἄλλωστε λειτουργίαν. Αὔτὴ ἡ λειτουργική, πορευτικὴ κίνησις τῆς Εὐχαριστίας, αὐτὸς ὁ ἐσχατολογικὸς προσανατολισμός της, ἀποδεικνύει ὅτι εἰς τὴν εὐχαριστιακὴν της ἔκφρασιν ἡ ἐκκλησιολογικὴ ὑπόστασις δὲν εἶναι ἐκ

52. "Οτι τὰ μυστήρια ἡσαν ἄλλοτε συνδεδεμένα μὲ τὴν Εὐχαριστίαν, βλ. Π. ΤΡΕΜΗΕΛΑ, «Ἡ Θεία Εὐχαριστία κατὰ τὴν συνάρθρωσιν αὐτῆς πρὸς τὰ ἄλλα μυστήρια καὶ μυστηριοειδεῖς τελετάς», ἐν *Εὐχαριστήριον*, τόμος πρὸς τιμὴν Α. Ἀλιβιζάτου, 1958, σ. 462-72. Ἡ θεολογικὴ σημασία τοῦ λειτουργικοῦ αὐτοῦ γεγονότος εἶναι μεγίστη. Π.χ. ὁ Γάμος θὰ ἥτο λάθος νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀπλῆ βεβαίωσις καὶ ἐπειλόγησις ἐνὸς βιολογικοῦ γεγονότος. Συνδεδεμένος μὲ τὴν Εὐχαριστίαν ἀποτελεῖ ὑπόμνησιν ὅτι οἱ νεόνυμφοι, καίτοι ἔχουν τὴν εὐλογίαν νὰ δημιουργήσουν ίδίαν οἰκογένειαν, ἐν τούτοις τὸ ἐσχατον καὶ οὐσιαστικὸν πλέγμα σχέσεων ποὺ συνιστᾶ τὴν ὑπόστασιν τους δὲν εἶναι ἡ οἰκογένεια, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ἔκφραζεται εἰς τὴν εὐχαριστιακὴν σύναξιν. Ἡ ἐσχατολογικὴ αὐτὴ ὑπέρβασις τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως ὑποδηλοῦται καὶ ἀπὸ τὴν «στέψιν» τῶν νεονύμφων, χάνεται ὅμως οὐσιαστικὰ καὶ ὑπαρξιακὰ ἀπὸ τὴν στήγμὴν ποὺ θὰ ἀποκοπῆ ἡ τελετὴ τοῦ Γάμου ἀπὸ τὴν Εὐχαριστίαν.

53. Εἰς τὴν *Μυσταγωγίαν* τοῦ ἀγίου ΜΑΞΙΜΟΥ ἡ Θεία Εὐχαριστία νοεῖται ὡς κίνησις, ὡς πορεία πρὸς τὸ «πέρας». Αὔτὴ ἡ διάστασις τῆς Εὐχαριστίας ἀτονεῖ εἰς τὰς ἔρμηνειας τῆς Θ. Λειτουργίας πρὸς τὸ τέλος τοῦ Βυζαντίου, διὰ νὰ χαθῇ ἐντελῶς εἰς τὰ νεώτερα δογματικὰ ἐγχειρίδια.

τοῦ κόσμου τούτου, ἀνήκει εἰς τὴν ἐσχατολογικὴν ὑπέρβασιν τῆς ἴστορίας καὶ ὅχι ἀπλῶς εἰς τὴν ἴστορίαν. Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ὑπόστασις ἀποδεικνύει τὸν ἀνθρωπὸν πρόσωπον, τὸ ὄποιον ὅμως ἔχει τὸν ρῆτρον του εἰς τὸ μέλλον, διαρκῶς ἐμπνέεται ἢ μᾶλλον συντηρεῖται καὶ τρέφεται ἀπὸ τὸ μέλλον. Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ὀντολογία τοῦ προσώπου ἀνήκουν εἰς τὸ μέλλον, εἶναι εἰκόνες τοῦ μέλλοντος⁵⁴.

Τί σημαίνει ἀκριβῶς διὰ τὴν ὑπαρξίν τοῦ ἀνθρώπου αὐτὴ ἡ «ὑπόστασις» ἢ ὅποια εἶναι «ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (*Eph.* 11,1); Δὲν μᾶς ἐπαναφέρει ἡ κατάστασις αὐτῇ εἰς τὴν τραγικότητα τοῦ προσώπου;

Βεβαίως ὁ ἐσχατολογικὸς αὐτὸς χαρακτήρ τῆς ἐκκλησιολογικῆς ὑποστάσεως περιέχει μίαν μορφὴν διαλεκτικῆς, τὴν διαλεκτικὴν τοῦ «ἥδγ καὶ ὅχι ἀκόμη». Ἡ διαλεκτικὴ αὐτὴ εἶναι διάχυτος εἰς τὴν Εὐχαριστίαν⁵⁵. Ἡ διαλεκτικὴ αὐτὴ κάμει τὸν ἀνθρωπὸν ὡς πρόσωπον νὰ αἰσθάνεται πάντοτε ὅτι ἡ πραγματικὴ πατρίς του δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ κόσμος, πρᾶγμα ποὺ ἐκφράζεται ὡς ἄρνησίς του νὰ τοποθετηθῇ ἡ βεβαιότης, ἡ ὑπόστασις τοῦ προσώπου εἰς τὸν κόσμον αὐτόν, εἰς τὰ ὑπάρχοντα καὶ τὰ ἀξίας αὐτοῦ τοῦ κόσμου⁵⁶. Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ὑπόστασις, ὡς ὑπέρβασις τῆς βιολογικῆς, ἀντλεῖ τὸ εἶναι της ἀπὸ τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θὰ εἶναι ἡ ἴδια εἰς τὰ ἐσχατα. Αὐτὸς ἀκριβῶς κάμει τὴν ἐκκλησιολογικὴν ὑπόστασιν ἀσκητικήν⁵⁷.

54. Τὴν γνησίαν Πατερικὴν (καὶ θὰ ἔλεγε κανεὶς ἐπίσης «Βιβλικὴν») ὄντολογίαν συνοψίζει φιλοσοφικὰ ὁ Μάξιμος ὅταν ταυτίζει τὴν ἀλήθειαν τῶν ὄντων μὲ τὸ μέλλον, τὰ ἐσχατα: «σκιὰ γάρ τὰ τῆς Παλαιᾶς» εἰκὼν δὲ τὰ τῆς Νέας Διαθήκης ἀλήθεια δὲ ἡ τῶν μελλόντων κατάστασις» (*Σχολ.* εἰς ἐκκλ. *Ιεραρχ.* 3,3,2, PG 4, 137 D).

55. Βλ. π.χ. ἥδη εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ ΙΩΑΝΝΟΥ: τίποτε δὲν εἶναι βεβαιότερον ἐκεῖ ἀπὸ τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Εὐχαριστίαν, καὶ ὅμως ἡ φωνὴ «ἔρχου Κύριε» καὶ ἡ διαβεβαίωσις «ἔρχομαι ταχὺ» (22,8-17) μεταβάλλουν τὸν ἥδη παρόντα εἰς ἀναμενόμενον ἢ μᾶλλον τὸν καθιστοῦν παρόντα ἀκριβῶς ὡς ἀναμενόμενον. Πρβλ. *Διδαχή*, 9 καὶ 10.

56. «Ἐτσι κατανοεῖται ἐπὶ παραδείγματι διατί «ρίζα πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία» (*A' Τιμ.* 6,10) καὶ ὁ πλοῦτος ἀποκλείει ἀπὸ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ (*Λουκ.* 6,24 κλπ.). Δὲν πρόκειται δι' ἓνα ἥθικὸν παράπτωμα, ἀλλὰ διὰ τὴν τοποθέτησιν τῆς ὑποστάσεως τοῦ ὄντος, τῆς ἀσφαλείας του, εἰς τὸν κόσμον αὐτόν, εἰς τὴν οὐσίαν καὶ ὅχι εἰς τὸ πρόσωπον. (Εἶναι ἀράγε ἀπλῆ σύμπτωσις ὅτι ὁ ὄρος «οὐσία» ἔφθασε νὰ σημαίνῃ ἐπίσης ἴδιοκτησίαν, περιουσίαν ἀπὸ πολὺ ἐνωρίς; Βλ. *Λουκ.* 15,12. Πρβλ. *Επτριπλού*, *Hq.* 337· *ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ*, *Ἐκκλησ* 729).

57. Τὸ νόημα τοῦ ἀσκητισμοῦ συνίσταται εἰς τὸ ὅτι, ὅσον δλιγώτερον στηρίζει κανεὶς τὴν ὑπόστασίν του εἰς τὴν φύσιν, τὴν οὐσίαν, τόσον περισσότερον ὑπόστασίαζεται ὡς πρόσωπον. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ὁ ἀσκητισμὸς δὲν ἀρνεῖται τὴν «φύ-

‘Ο ἀσκητικὸς χαρακτὴρ τῆς ἐκκλησιολογικῆς ὑποστάσεως δὲν ὄφελεται εἰς μίαν ἄρνησιν τοῦ κόσμου ἢ αὐτῆς τῆς βιολογικῆς φύσεως τῆς ὑπάρξεως⁵⁸. Ἀποτελεῖ ἄρνησιν τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως. Τὴν βιολογικὴν φύσιν τὴν δέχεται, θέλει ὅμως νὰ τὴν ὑποστασιάσῃ κατὰ τρόπον μὴ βιολογικόν, νὰ τὴν κάμη νὰ εἶναι ὄντως, νὰ τῆς δώσῃ ἀληθινὴν ὄντολογίαν, δηλαδὴ ζωὴν αἰώνιον. Διὰ τοῦτο εἴταμε προηγουμένως δτὶ οὕτε ὁ ἔρως οὕτε τὸ σῶμα πρέπει νὰ ἐγκαταλειφθοῦν, ἀλλὰ νὰ ὑποστασιασθοῦν κατὰ τὸν «τρόπον ὑπάρξεως» τῆς ἐκκλησιολογικῆς ὑποστάσεως. ‘Ο ἀσκητικὸς χαρακτὴρ τοῦ προσώπου προερχόμενος ἀπὸ τὴν εὐχαριστιακὴν μορφὴν τῆς ἐκκλησιολογικῆς ὑποστάσεως ἐκφράζεται τὸ ὄντως πρόσωπον, ὅταν ἀκριβῶς δὲν ἀρνεῖται, ἀλλ’ ὑποστασιάζει ἐκκλησιολογικὰ τὸν ἔρωτα καὶ τὸ σῶμα. Σύμφωνα μὲ δσα εἴπαμε ἔως τώρα αὐτὸ σημαίνει εἰς τὴν πρᾶξιν τοῦτο βασικά: δτὶ δηλαδὴ ὁ μὲν ἔρως ὡς ἐκστατικὴ κίνησις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἀντλώντας τὴν ὑπόστασίν του ἀπὸ τὸ μέλλον, ὅπως ἐκφράζεται εἰς τὴν Εὐχαριστίαν (ἢ ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ τῆς Εὐχαριστίας, ὅπως ἐκφράζεται εἰς τὴν Γριάδα) ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὴν ὄντολογικὴν ἀναγκαιότητα καὶ δὲν ὀδηγεῖ πλέον εἰς τὴν ἀποκλειστικότητα ποὺ ὑπαγορεύει ἡ φύσις—γίνεται κίνησις ἐλευθέρας ἀγάπης μὲ καθολικὸν χαρακτῆρα. Ἀγάπης δηλαδὴ, ἡ ὅποια, ἐνῷ μπορεῖ νὰ συγκεντρώνεται εἰς ἔνα πρόσωπον ὡς τὴν ἐκφρασιν τῆς ὅλης φύσεως, βλέπει εἰς τὸ πρόσωπον αὐτὸ τὴν ὑπόστασιν, εἰς τὴν ὅποιαν ἀγαπῶνται ἀπὸ αὐτό, ὑποστασιάζονται ὡς πρὸς αὐτό, δλοι καὶ ὅλα⁵⁹.

σιν», ἀλλὰ τὴν ἀπελευθερώνει ἀπὸ τὴν ὄντολογικὴν ἀναγκαιότητα· ἡς βιολογικῆς υποστάσεως, τὴν κάμει νὰ εἶναι ὄντως. Περιττὸν νὰ τονισθῇ δτὶ αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ διὰ τὴν ὑπέρβασιν τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως, ἀν δὲν ὑποστασιασθῇ υγχρόνως ἡ φύσις εἰς τὴν εὐχαριστιακὴν κοινότητα. Ἀσκητισμὸν ὡς ὑπέρβασιν τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν καὶ ἄλλα, μὴ Χριστιανικά, σωτηριολογικὰ συστήματα. Τὴν θετικὴν πλευρὰν ὅμως τῆς ὑπέρβασεως αὐτῆς, ὅπως τὴν περιγράψαμε πρὸ δλίγου μὲ ἀναφορὰν εἰς τὴν Εὐχαριστίαν, μόνον ἡ Ἔκκλησία τὴν προσφέρει. (‘Απὸ τὴν ἀποψίν τῆς ἴστορικῆς φαινομενολογίας τῶν Θρησκειῶν θὰ πρέπει κάποτε νὰ κατανοήθῃ δτὶ μόνον ἡ Εὐχαριστία εἰς τὴν δρθήν τῆς ἔνοιαν συνίσταται τὴν εἰδοποιὸν διαφορὰν τοῦ Χριστιανισμοῦ). Χωρὶς τὴν ἀσκητικὴν διάστασιν τὸ πρόσωπον εἶναι ἀδιανόητον. ‘Αλλὰ τελικὰ δ χῶρος τῆς φανερώσεως τοῦ προσώπου δὲν εἶναι τὸ ἀσκητήριον· εἶναι ἡ Εὐχαριστία.

58. ‘Ο «λόγος φύσεως» δὲν ἔχει ἀνάγκην ἀλλαγῆς ὁ «τρόπος φύσεως» τὴν γρειάζεται. ΜΑΞΙΜΟΥ, ‘Ἀπορ. 42 (PG 91, 1340BC-1341C).

59. Εἰς τοῦτο συνίστασαι ἡ μεγάλη ὑπαρξιακὴ σημασία τῆς Πατερικῆς Χριστολογίας ἡ δυνατότης τοῦ προσώπου νὰ ἀγαπᾶ εἰς ἔνα καὶ μόνον πρόσωπον ὅλα καὶ δλους εἶναι ἰδιότης τοῦ Θεοῦ, δ ‘Οποιος ὡς Πατήρ, ἐνῷ ὑποστασιάζει καὶ ἀγαπᾶ ἔνα μόνον Υἱὸν («μονογενῆ»), μπορεῖ «ἐν τῷ Υἱῷ» νὰ ἀγαπᾶ καὶ νὰ δίδῃ ὑπόστασιν εἰς δλην τὴν δημιουργίαν («τὰ πάντα ἐν αἰτῷ συνέστηκε». Κολ. 1,18).

Τὸ δὲ σῶμα ὡς ἡ ὑποστατικὴ ἔκφρασις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὅπερ ἐλεύθερών εἰναι ἀπὸ τὸν ἀτομισμὸν καὶ τὴν ἐγωκεντρικότητα, γίνεται ἔκφρασις κατ' ἔξοχὴν κοινωνίας — τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ σῶμα τῆς Εὐχαριστίας —. "Ετσι ἀποδεικνύεται ἐμπειρικὰ ὅτι τὸ σῶμα δὲν εἶναι ἔννοια καθαυτὴν ἀρνητική, ἀποκλειστική, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο: ἔννοια κοινωνική καὶ ἀγαπητική. Εἰς αὐτὴν τὴν ὑπόστασίν του τὸ σῶμα μαζὶ μὲ τὸν ἀτομισμὸν καὶ τὴν διάστασίν του ἀπὸ τὰ ἄλλα ὅντα ὑπερβαίνει καὶ αὐτὴν τὴν διάσπασίν του, δηλαδὴ τὸν θάνατον. Ἀφοῦ ὡς σῶμα κοινωνίας, ἀπεδείχθη ἐλεύθερον ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς βιολογικῆς φύσεώς του, ὡς πρὸς τὸν ἀτομισμὸν καὶ τὴν ἀποκλειστικότητα, διατί νὰ μὴ ἀποδειχθῇ τελικὰ ἐλεύθερον καὶ ἀπὸ τοὺς νόμους αὐτούς ὡς πρὸς τὸν θάνατον ποὺ δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἄλλη ὅψις τοῦ ἴδιου νομίσματος; Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ὑπαρξίας τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὑποστασίας του κατὰ τρόπον εὐχαριστιακόν, ἀποτελεῖ ἔτσι ἐγγύησιν, «ἀρραβώνα», τῆς τελικῆς νίκης τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τοῦ θανάτου. Ἡ νίκη αὐτὴ θὰ εἶναι νίκη ὅχι τῆς φύσεως, ἀλλὰ τοῦ προσώπου, καὶ συνεπῶς νίκη τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν αὐτάρκειάν του, ἀλλὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν ὑπόστατικήν του ἔνωσιν μὲ τὸν Θεόν, νίκη δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ ὡς τοῦ ἀνθρώπου τῆς Πατερικής Χριστολογίας.

Εἰς αὐτὸν ἀκριβῶς διαφέρει ἡ εὐχαριστιακὴ ὑπόστασις ἀπὸ τὸ τραγικὸν πρόσωπον τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Εἰς τὸ ὅτι δηλαδὴ παρὰ τὸ ὅτι ζῆ ἔντονα καὶ ἀπόλυτα τὴν τραγικότητα τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως — ἐξ οὗ καὶ ὁ ἀσκητισμός του⁶⁰ — δὲν ἀντλεῖ τὸ εἶναι τῆς ἀπὸ αὐτὸν ποὺ εἶναι τώρα, ἀλλὰ εἶναι ὀντολογικὰ ριζωμένη εἰς τὸ μέλλον, τοῦ ὅποιου ἐγγύησιν καὶ ἀρραβώνα ἀποτελεῖ ἡ ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Οσάκις γεύεται εἰς τὴν Εὐχαριστίαν τὴν ἐμπειρίαν αὐτῆς τῆς ὑποστάσεως ὁ ἀνθρώπος ἐδραιώνεται εἰς τὴν βεβαιότητά του ὅτι τὸ πρόσωπον ποὺ ὑποστασίαζει ἡ ἐλευθερωμένη ἀπὸ τὴν βιολογικὴν ἀναγκαιότητα καὶ ἀποκλειστικότητα ἀγάπης δὲν θὰ ἀποθάνῃ τελικά. "Οταν ἡ εὐχαριστιακὴ κοινωνία διατηρεῖ, ζωντανὴν τὴν μνήμην τῶν ἀγαπημένων μας — νεκρῶν ἢ ζώντων — δὲν συντηρεῖ μίαν ψυχολογικὴν ἀνάμνησιν προβαίνει εἰς μίαν πρᾶξιν ὀντολογίας, εἰς τὴν βεβαίωσιν ὅτι τὸ πρόσωπον ἔχει τὸν

60. Εἰς τοῦτο ὀφείλονται αἱ ὅμοιότητες που παρουσιάζουν κατ' ἀρχὴν τὰ ἔργα τῶν νηπτικῶν Πατέρων εἰς τὰς ἀντιλήψεις των περὶ ἀνθρώπου μὲ ἐκεῖνα τοῦ συγχρόνου ὑπαρξισμοῦ. Ἀλλ' οἱ νηπτικοὶ Πατέρες δὲν ἔξαντλοῦν τὴν ἔννοιαν τοῦ προσώπου εἰς τὴν πραγματικότητα τῆς βιολογικῆς ὑποστάσεως· γνωρίζουν καὶ τὴν ἐσχατολογικὴν ὑπέρβασίν της.

τελικὸν λόγον ἐπὶ τῆς φύσεως, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε καὶ τὸν ἀρχικὸν εἰς τὸν δημιουργὸν Θεόν. Ἡ πίστις εἰς τὴν δημιουργίαν ἐκ τοῦ μηδενὸς —πίστις βιβλικὴ— συναντᾶται ἔτσι μὲ τὴν πίστιν εἰς τὴν ὄντολογίαν —πίστιν ἑλληνικὴν— διὰ νὰ δώσῃ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν καὶ σκέψιν τὸ ἀκριβώτερον καὶ πολυτιμότερον ἀγαθόν της, τὴν ἔννοιαν τοῦ προσώπου. Αὐτό, καὶ τίποτε ὅλιγώτερον ἀπὸ αὐτό, ὀφείλει ὁ κόσμος εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Πατερικὴν Θεολογίαν.