

#### ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

- *L'absurde dans le théâtre d'Euripide* (στη γαλλική), Université de Lille, 1986 και Αθήνα 1993.
- *Το τραγικό, η τραγωδία και ο φιλόσοφος* (στην ελληνική), Αθήνα 1989.
- *Φιλοσοφία και δραματολογία (Από το «Είναι και το Μηδέν» στο θέατρο του J.-P. Sartre)* (στην ελληνική), Αθήνα 1990.
- *Οπτικές και προοπτικές του δράματος* (στην ελληνική), Αθήνα 1991.
- *Miguel de Unamuno* (στην ελληνική), Αθήνα 1993.
- *Klitos Iouannides* (στην αγγλική), Nicosia 1993.
- *Το ελληνιστικό κοσμοπολιτικό θέατρο του Πάρι Τακασόπουλου και το «Πάρι του Μεγρίν»* (στην ελληνική και στην αγγλική), Αθήνα 1994 και 1995.
- *Στημένες της ελληνικής τραγωδίας* (στην ελληνική), Αθήνα 1995.
- *Το τραγικό, η τραγωδία και ο φιλόσοφος στον εικοστό αιώνα*, Αθήνα 1997.

#### ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

- Μεταφράσεις από τη γαλλική γλώσσα στην ελληνική έργων φιλοσοφικών και θεατρολογικών των Henri Gouhier, Max Scheier, Jean Starobinski, Pierre-Aimé Touchard, Emile Zola, M. Valsa.
- Μεταφράσεις θεατρικών έργων (του Slavomir Mrozek και του Eduardo Manet).

#### ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

- α) Θεωρητικά κείμενα για το δράμα στα περιοδικά:
    - «Information Littéraire» (Γαλλία)
    - «Διαβάζω», «Προεκτάσεις στην Εκπαίδευση», «Ρόιτρος», «Ευθύνη», «Σχεδίασ», «Θεατρικά», «Παρουσία», «Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών», «Αρμόμενα», «Νέα Εστία», «Παράβαση» (Ελλάδα)
  - β) «Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Λευκωσίας» (Κύπρος) της Λευκωσίας
  - γ) Κείμενα δημοσιευμένα σε περιοδικά αθηναϊκών θεάτρων
  - δ) Κείμενα δημοσιευμένα σε συλλογικά έργα (απερφορμάτα)
- Τα παραπάνω δημοσιευμένα άρθρα αναφέρονται στο ελληνικό θέατρο, αρχαίο και σύγχρονο (Σοφοκλής/Βάλσακς, Χρυσούλης, Κομπανέλλης, Τσοκόπουλος, Μπόστ κ.ά.), ή στο ξένο θέατρο (William Shakespeare, Molière, Denis Diderot, Victor Hugo, Arthur Miller, Max Frisch, Federico Garcia Lorca, Albert Camus, Jean Genet, Samuel Beckett, Slavomir Mrozek κ.ά.).

ΧΑΡΑ ΜΠΑΚΟΝΙΚΟΛΑ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

## ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ





Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από τη συγγραφέα

*[Handwritten signature]*

Στην Ξένια και στη Νίκη

Εκδόσεις Πατάκη — Κείμενα για το θέατρο — 1  
Χαρά Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, *Θέματα και πρόσωπα*  
*του σύγχρονου δράματος*

Διορθώσεις Μαρία Κούρση  
Μακέτα εξωφύλλου Μαρία Κωνσταντακάκη  
Στοιχειοθεσία Αγγελική Κουτσοπούλου  
Μοντάζ Χρήστος Κουτρουδίτσος  
Copyright © Στέφ. Αλ. Πατάκης και Χαρά Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου,  
Αθήνα 1997

Πρώτη έκδοση από τις Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, Μάρτιος 1998  
(Κ.Ε.Τ. 1572 - Κ.Ε.Π. 42/98)  
ISBN 960-600-391-4

*Πεπόντης Γεώργιος*  
*3650076*



*Παν. Τσαλδάρη*  
*338-10437*  
ΒΑΛΕΤΣΙΟΥ 14, 106 89 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 36.38.362 - 36.45.236 Fax: 36.26.950  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 16, 106 78 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 38.31.078  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 122, 563 34, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τηλ.: (031) 70.63.54-5



κάνοντάς μας επιφωλατικούς έναντι των αυστηριών κατηγοριοποιήσεων.

Από τον Τίμων του Σαίξπηρ μέχρι τον Αλφρέτ του Μολιέρου, έχουν περάσει εξήντα χρόνια ή — από την άποψη της χρονικής τοποθέτησης του δραματικού μύθου — δύο χιλιάδες χρόνια περίπου. Η εξέλιξη της δραματογραφίας και της σκηνης δεν είναι ακριβώς η ίδια στην Αγγλία και στη Γαλλία της Αναγέννησης και του Κλασικισμού, ο Σαίξπηρ δεν υπήρξε σύγχρονος του Μολιέρου, και το κοσμειδίοιο του Μολιέρου είναι διαφορετικό από εκείνο του Άγγλου δραματογράφου. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, είναι γνωστό το πόσο υπήρξαν οι δύο τους «βίοι παράλληλοι»: ηθοποιοί, θιασάρχες και συνάμα «σκηνοθέτες»<sup>1</sup>, περιοδεύοντες καλλιτέχνες — ως κάποιο βαθμό — και οι δύο τους, που ευνοήθηκαν κάποτε από την εξουσία και απέκτησαν μια θεατρική στέγη<sup>2</sup>, οι δύο συγγραφείς, άμοιροι πάλιν ευγενείας, ανέβασαν παραστάσεις για τους ευγενείς, και κατέληξαν να αφιελιάσουν με το έργο τους ένα απέραντο λαϊκό κοινό (όπως γίνεται με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες της ανθρωπότητας). Φυσικά, όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν μας εξουσιοδοτούν να δώσουμε στο μισάνθρωπο του Μολιέρου έναν πνευματικό αδελφό του Τίμονα. Και πραγματικά, οι διαφορές τους ως δραματικών προσώπων δεν είναι καθόλου ασήμαντες, όπως και η δραματική δομή των δύο έργων δεν μας επιτρέπει να τα ταυτίσουμε. Και να γιατί:

1. Στον Τίμονα, υπόκειται ένα κεντρικό γεγονός, που λαμβάνει χώρα στη δεύτερη πράξη, και που ανατρέπει πλήρως μια δεδομένη τάξη πραγμάτων και σχέσεων. Ο υπέροτρα γενναϊόδο-

2. Για τη σχέση των δύο δραματογράφων με το θεατρικό status της εποχής τους, βλ. Louis B. Wright, *Ο Σαίξπηρ και η εποχή του*, Αθήνα, χ.χ., Ηριδανός, μτφρ. Αλ. Κοτζιάς. Επίσης βλ. Léon Moussinac, *Le théâtre des origines à nos jours*, Paris 1957, Amiot/ Dumont, σσ. 127-43 και 175-86, καθώς και Βάλτερ Πούγγερ, *Ευρωπαϊκή Θεατρολογία*, Αθήνα, 1984, Ίδρυμα Γουλεντόφ-Χορν, σσ. 159-80.

3. Βλ. F.E. Halliday, *Shakespeare*, London, 1986, Thames & Hudson, σσ. 101-9, και Léon Moussinac, *όπ. παρ.* σ. 178.

## 6

### Η ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΟΛΙΕΡΟ Ή Η ΥΒΡΙΣ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Όταν η ύβρις εκδηλώνεται υπό το βλέμμα των θεών, τα επακόλουθά της εμφανίζουν την τραγωδία του ήρωα. Όταν περιορίζεται σε ανθρώπινους κριτές, μετονομάζεται ελάττωμα, ψυχική εμμονή ή παρanoiμία, και τα αποτελέσματά της είναι — ανάλογα με την περίπτωση — δραματικά ή και κομικά. Η ύβρις, η αχρiαία στάση ή η υπερβολή που προκαλεί ανοικτά το ανθρώπινο μέτρο, δεν είναι απογλειστικό φαινόμενο της τραγωδίας, και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε στις ποιητικές χρήσεις του όρου αυτού στα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας<sup>1</sup>.

Από την πλευρά της, η νεότερη και σύγχρονη δραματογραφία έχει σκιαγραφήσει πολλές μορφές «υβριστών». Το δράμα του Σαίξπηρ *Τίμων ο Αθηναίος* και η «υψηλή» κομωδία του Μολιέρου *Ο Μισάνθρωπος* μας πείθουν για τη δυνατότητα μιας τέτοιας διεύρυνσης, και μάλιστα για τη δυνατότητα του δράματος και της κομωδίας να φτάσουν προ των πυλών της τραγωδίας —

1. Μερικές από τις συνηθισμένες σημασίες της λέξης «ύβρις» ήταν: υπερηφάνεια, αιάζονεία, αφροσύνη, αυθάδεια, προπέτεια, ασελγής πράξη, προσβολή προσώπου.



ρος<sup>4</sup>, απειρίσκεπτα φιλόανθρωπος, απλοϊκά καλόπιστος Τίμων της πρώτης πράξης πληροφορείται από τον υπηρέτη του πως όχι μόνο το οικιακό ταμείο είναι άδειο, αλλά και πως όλη του η περιουσία είναι υποθηκωμένη. Αυτή η ανατροπή της οικονομικής του κατάστασης, αρχικά, δεν τον πτοεί. «Πρόσφερα άσοφα, όχι πρόσταυχα»<sup>5</sup>. Επί πλέον, η παρούσα περίπτωση του εμψνέει και πάλι ένα αφελές και άκριτα αισιόδοξο πείραμα. Ο Τίμων θεωρεί την οικονομική του διαπραγιά κάτι σαν ευλογία: «Γιατί μ' αυτήν θα δοκιμάσω φίλους»<sup>6</sup>. Και εξακολουθεί να είναι βέβαιος για την πίστη και την αλληλέγγυα στάση τους απέναντί του. Μετά τη διάψευση και την απογοήτευση, μετά την απομυθοποίηση της φίλιας, ο Τίμων αντιμετωπίζει μια νέα κατάσταση, που τον οδηγεί — χωρίς διαταγμό και πάλη — σε μια νέα ηθική στάση, εκείνη της απόλυτης μισανθρωπίας, την οποία θα τηρήσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του.

Στον *Μισάνθρωπο* του Μολιέρου, αντίθετα, ο Αλσέστ μπαίνει στο έργο μισάνθρωπος για να βγει απ' αυτό εξ ίσου μισάνθρωπος<sup>7</sup>. Η πρώτη σκηνή του έργου παρουσιάζει τον Αλσέστ ανυπόμονο κατηγορο του μοναδικού του φίλου, μόνο και μόνο ε-

4. Για τις ιδεολογικές αναζητήσεις του σαξπηρικού δράματος, παραθέτουμε δύο επίσης αφαιρέσεις, κατά τη γνώμη μας, εμφανείς: κατά την Christine Buci- Glucksmann (*Traîque de l'ombre*, Paris, 1990, Gallilée, σ. 147), ο Σαίξπηρ ταλαιώνεται από μια «μηνία στοχασμού», ένα υπερβολικό μεγαλείο, έναντι του οποίου ο ίδιος ασθάνταν μικρός. Επίσης, η υπερβολή με την οποία προονίζει ο Σαίξπηρ συχνά κάποια πρόοπα του μεταφράζεται από τον Martin Lings (*Το μυστικό του Σαίξπηρ*, Αθήνα, 1991, Περιστοιχία, μτφρ. Πεν. Σουλιάνας, σ. 24) ως πρόθεση του ποιητή να εξουδετερώσει τη μετρίότητα και «να καθαρίσει το γέφυ του ήρωα από τη θνητότητα, δηλαδή το αμάρτημα του Αδάμ». Αυτή η έμμελως θερησεντιολόγησης (και μάλλον μονοθεϊστικής) οπτική δεν νομίζω πως έχει εφαρμογή σε πολλά έργα του Άγγλου δραματουργού, και πολύ λιγότερο στην περίπτωση του Τίμων.

5. *Τίμων ο Αθηνάϊος*, Β' πράξη, 2η σκηνή.

6. *Αντ.*

7. Για την προέλευση της μισανθρωπίας του μολιερικού ήρωα, βλ. René DOUNIC, *Le Misanthrope de Molière*, Paris, Mellotée, σσ. 193-7.

πειδή εκείνος συμπεριφέρεται ευγενικά σε ανθρόπους για τους οποίους αδιαφορεί. «Όχι, δεν μπορώ να υποφέρω αυτή την άνανδρη μέθοδο που υιοθετούν οι περιοσιότεροι από τους δικούς σου ανθρόπους του συρμού»<sup>8</sup>. Στην πλοκή του έργου, δεν υπάρχει κανένα αφινίδιο συμβάν που να μεταβάλλει την εικόνα του ανθρόπινου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζει ο Αλσέστ.

2. Στον *Τίμων*, ο ήρωας εμφανίζεται μονολιθικός<sup>9</sup> μέσα στην υπερβολή του (τόσο της φιλανθρωπίας όσο και της μισανθρωπίας). Δεν προτάσσει κανένα σοβαρό επιχείρημα για την επέρωση της ανθρωπιστικής ή (αργότερα) της αντανθρωπιστικής του άποψης, ούτε και εκδηλώνει οποιαδήποτε αδυναμία. Τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του αποτελούν ένα σώμα ενιαίο — χωρίς εξαιρέσεις — για τα αισθήματά του. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Girard, ο «μισάνθρωπος» μονόλογος του Τίμων, λίγο πριν να εγκαταλείψει αυτός την Αθήνα, στερείται θεωρητικού βάθους. «Δικαιολογημένα ο Τίμων είναι εξοργισμένος, αλλά ο λόγος του ανταναλλά την ατομική του πνευματική κατάσταση, και όχι μια κατάσταση κοινωνική που θα έβρισκε κάποια ιδιάζουσα εξεικόνιση σε κάθε περιπέτεια του βιβλίου»<sup>10</sup>.

8. Ο *Μισάνθρωπος*, Α' πράξη, 1η σκηνή. Ο Jacques Guicharnaud (*Molière. Une aventure théâtrale*, Paris, 1963, Gallimard, σσ. 357-8) γράφει γι' αυτήν τη διατήρηση: «... Ο Αλσέστ περνάει από τη μεμονωμένη περίπτωση του Φιλένα, από το ένα και μοναδικό γεγονός το οποίο παρακολούθησε προ ολίγου, σε μια γενέευση. Ο Φιλέντ είναι απλώς ένα παράδειγμα, αντιπροσωπευτικό μιας ολόκληρης τάξης, και ο Αλσέστ καταγγέλλει αυτήν την ομάδα».

9. Πρόσωπο «μονοκόμματο», «μονότονο», «αρκικά γελίο» χαρακτηρίζει τον Τίμων ο Robert Kemp (*Lectures dramatiques*, Paris, 1947, La Renaissance du Livre, σσ. 174-5).

10. Βλ. René Girard, *Σαίξπηρ. Οι φιλίες της Ξιλοτυπίας*, Αθήνα, 1993, Εξέλινας, μτφρ. Κ. Παπαμώργης, σ. 267. Από την πλευρά του, ο George Elliot Sweet (*Shakespeare. The Mystery*, London, 1963, Neville Spearman, σ. 97) διατείνεται ότι ο *Τίμων*, παρ' όλο που έχει τη μορφή θεατρικού έργου, δεν είναι καθόλου τέτοιο, αλλά «λόγος περί της εξαριστίας». Δεν συμφωνώ με την άποψη αυτή, δεδομένου ότι ο Τίμων κατάλληλα να εκτοξεύει τα μισάνθρωπα βέλη του «πείδικαίους και αδικούς», χωρίς να είναι σε θέση να κάνει διάκριση μεταξύ αγάριστων και αγαθών συνταρόφων.



Αντίθετα, στον *Μισάνθρωπο*, ο Αλασέτ γενέεται, παρ' όλη την ηθική του αλαμμία, την — έστω προσωρινή — οδύνη ενός έρωτα ανάξιου γι' αυτόν. Ο διάλογός του με τη φιλάρεσκη Σελμέν<sup>11</sup> προοδίζει μια σχετικά ήπια διάθεση στηλίτευσης της γυναίκας μεταυδοξίας, πράγμα που προσδίδει στον χαρακτήρα του Αλασέτ μεγαλύτερο βάθος. Ο Μολιέρους εμπλουτίζει το δραματικό του πρόσωπο με κάποια ψυχολογική διάσταση που δεν συναντούμε στο πρόσωπο του Τιμόνα. Εξ άλλου, ο Αλασέτ ανούγει σοβαρές συζητήσεις με τα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου, δίνοντας μας την ευκαιρία να δικαιολογήσουμε, αν όχι την αναμφισβήτητη υπερβολική στάση του, τουλάχιστον τις απόψεις του για την κοινωνία της Αυλής (των ευγενών) και της πόλης (ή της ανερχόμενης αστικής τάξης), απόψεις που θεμελιώνονται ικανοποιητικά. Ο Φιλέντ, ο πιστός του φίλος, εννοεί κάλλιστα την κοινωνική υποκρισία που καταγγέλλει ο Αλασέτ, αλλά απορρίπτει αυτήν την αρνητική διάθεσή του απέναντι σ' όλους τους ανθρώπους, προτιμώντας να πιστεύει πως πρόκειται για καθολικό και αιώνιο φαινόμενο: «Θεέ μου, ας μην πονάμε τόσο για τα ήθη του καιρού μας, κι ας είμαστε λιγάκι επιεικείς για την ανθρώπινη φύση»<sup>12</sup>.

11. Ο *Μισάνθρωπος*, Β' πράξη, 1η σκηνή. Συμφωνώ με τον Maurice Descaotes (*Les grands rôles du théâtre de Molière*, Paris, 1976, P.U.F., σ. 94), ο οποίος θεωρεί τον Αλασέτ ως «τον μοναδικό αληθινά ερωτευμένο πρωταγωνιστή του θεάτρου του Μολιέρου». Από την άλλη πλευρά, δεν έχει μείνει ασχολίαστη η παράξενη γοητεία που φανίνεται να ασκεί, ως ένα βαθμό, ο ίδιος ο Αλασέτ πάνω στις γυναίκες του περιβάλλοντός του (βλ. Catherine Naugrette-Christophe, *Alceste orphelin*, στο περ. «Théâtre/Publics», No 85, janvier-février 1989, σ. 58).

12. Ο *Μισάνθρωπος*, Α' πράξη, 1η σκηνή. Ο Αλασέτ μπορεί να είναι ηθικά άμωγος, αλλά πόρρω απέχει από το πρόσωπο του «εντίμου ανθρώπου», έτσι όπως το είχε διαμορφώσει ο 17ος αιώνας. Ο «homme homme», εκείνη την εποχή, ήταν ο μετριώφρων και μεταρροιαθής άνδρας της καλής κοινωνίας, που δεν κατηγορεί τους συνανθρώπους του, δεν είναι δογματικός, δεν κάνει ηθιολογικά κηρύγματα, και δείχνει κατανόηση για κάποιες αδυναμίες της ψυχής. Από μια τέτοια οπτική, πολύ σωστά υποστηρίζει ο Georges Bordolone ότι ο μιν Αλα-

3. Η συμπεριφορά του Τιμόνα υπερβαίνει κατά πολύ τα ηθικά πλαίσια της κοινωνίας του τόπου. «Ξεπερνάει την ίδια την καρδιά της κλωσίνης», στην αρχή του έργου<sup>13</sup>, τόσο που οι ευεργεσίες του καταλήγουν να σχολιάζονται από τους ευεργετούμένους με σχεδόν ειρωνικό τρόπο, και να προκαλούν τις ιδιότητες και αδηφάγες ορέξεις των συντρόφων και συμπολιτών του<sup>14</sup>. Η γενναϊόδοξη διαχτυκισιά του προς τους πάντες αγγίζει τα όρια του γκροτέσκου και της καρικατούρας. Αργότερα, η άμυνά του ενάντια στο μισητό πλήθος παίρνει σχεδόν τη μορφή επίθεσης, και μάλιστα βάρβαρη: λιθοβολεί τους επισκέπτες του εκτοξεύοντας συνάμα εναντίον τους ένα υβρεολόγιο χεμαρρόδες και κατάρες τόσο φριχτές, που θυμίζουν μεσαιωνικές συλλήψεις της Κόλασης<sup>15</sup>.

Αντίθετα, ο Αλασέτ προσαρμόζει την πολεμική του και την εν γένει έκφρασή του στα πλαίσια του περιβάλλοντός του<sup>16</sup>. Η μισανθρωπία του δεν επενδύεται σε βίαντασες πράξεις, ούτε σε παράληρηματα οργής και άπρεπα λόγια. Παρραμένει εντός των ορίων μιας ευπρέπειας η οποία του επιτρέπει να ανυπαρταθή-

σέστ «δεν μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του "έντιμου ανθρώπου", αλλά το πολύ-πολύ αποτελεί καρικατούρα» αυτού του προτύπου, ενώ, αντίθετα, ο Φιλέντ «είναι το συμπαιθητικό δραματικό πρόσωπο, καθότι είναι τέλειος έντιμος άνθρωπος» (*Molière*, Paris, 1967, Robert Laffont, σσ. 289 και 301).

13. *Τιμόν ο Αθηναίος*, Α' πράξη, 1η σκηνή.

14. Βλ. αυτ., Α' πράξη, 1η σκηνή (προς το τέλος).

15. Βλ. αυτ., Γ' πράξη, 6η σκηνή και Δ' πράξη, 1η και 3η σκηνή. Ο Ivot Brown επισημαίνει την ποικιλία των ιατρικών όρων και των σεξουαλικών λέξεων που περιχώνια στις κατάρες που εκστομίζει ο Τιμόν ενάντια στο ανθρώπινο γένος (βλ. *Shakespeare*, New York, 1962, Time Incorporated, σσ. 229-33).

16. Βλ. ενδεικτικά τον διάλογο του με τον «κάλυπτή» και επιδοξο ποιητή Ορόντ (*Ο Μισάνθρωπος*, Α' πράξη, 2η σκηνή). Ο André Bellessort (*Le plaisir du théâtre*, Paris, 1938, Perrin, σσ. 44-6) επικαλείται τις μεγάλες σκηνικές ερμηνείες του Μισανθρώπου, για να νομοθετήσει κάποιες θετικές ποιότητες που ο ίδιος διακρίνει στον Αλασέτ (όπως «λεπτοφύση ενγένεια» και «ένα βέλος ανθρώπινης») και για να υποβάλει, εν τέλει, την ιδέα πως ο μολιερισμός ήρωας είναι μάλλον δραματικό παρά κομικό πρόσωπο.



και προς το υποκριτικό περιβάλλον του, χωρίς να θεωρείται επικίνδυνος. Αν και ενοχλητικός και δυσάρεστος, συντηρεί ένα διάλογο με τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν, κι ένας διάλογος έτσι και με το πρόσωπο της μισαλλοδοξίας είναι προτιμότερος από την πλήρη ρήξη.

«Ο Μολιέρος», γράφει ο Jasinski, «απαλλάσσει τον Αλοέστ από κάθε βιαιότητα. Με μια εντελώς σαϊξπηρική ακόμη σκληρότητα, του αποδίδει μεν την απέχθεια για το κακό, αλλά όχι και τη δίψα για την τιμωρία [...], τον κάνει "εχθρό του ανθρώπινου γένους" σκαιά, μα όχι άγγιον: πληγωμένον, αλλά ανάκανο να ανταποδώσει το κακό στο κακό. Όλη του η εκδίωξη συνίσταται στο να αφήσει τη θέση στους φαύλους»<sup>17</sup>.

Παρ' όλες τις διαφορές που επισημάναμε παραπάνω, ο αστερισμός των δραματικών δυνάμεων που διαμορφώνεται στα δύο αυτά έργα είναι, κατά βάση, ο ίδιος. Και στις δύο περιπτώσεις διακρίνουμε εύκολα τρεις διαφορετικές ηθικές στάσεις που, αναπτυσσόμενες μέσα στο αυτό κοινωνικό πλαίσιο, επικοινωνούν μεταξύ τους αμφίδρομα. Η πρώτη (και πρωταγωνιστική) στάση είναι εκείνη του προταγωνιστή (Τίμωνα και Αλοέστ αντιστοίχως), που μπορούμε συνοπτικά να την ορίσουμε ως Α-διαλλαξία. Η δεύτερη είναι εκείνη της Μετριότητας (που εκπροσωπείται από τον Φιλέντ και τον υπηρέτη Φλάβιο του Τίμωνα, και από τον Φιλέντ και την Ελιάντ του *Μισανθρώπου*)<sup>18</sup>. Τέλος, υπάρχει η στάση της ιδιοτέλειας και της υποκρισίας, που

17. R. Jasinski, *Molière*, Paris, 1979, Hatier, σσ. 149-50.

18. Για το πρόσωπο του Φιλέντ, βλ. Alvin Eustis, *Molière as Ironic Contemplator*, The Hague-Paris, 1973, Mouton, σ. 188. Για τη σχέση των δύο ανδρών, η Geneviève Bruin γράφει: «Ίσως αυτή η μισηριώδης φιλία που συνδέει τον Αλοέστ με τον Φιλέντ να βασίζεται απλώς στην ανάγκη για έναν θεατή ανευματικά διατηρή και επιεική, προς τον οποίο ο Αλοέστ, ακόμη κι αν καναδικέ, ρέχει φωνηγάλες κι ερωτηματικές ματιές, για να πεισθεί πως η ευθύτητά του έχει κάποιον μέγιστο, τον οποίο θεωρεί ανέρατο — ότι κι αν έχει περ γ' αυτόν» (βλ. *Le(s) Misanthrope(s)*, στο περ. «Théâtre/Publics», No 99, mai-juin 1991, σ. 67).

συνιστά μια αρνητική όψη της ηθικής, και που ενσαρκώνεται από τον μέσο όρο των προσώπων του κοινωνικού περιγύρου (που είναι οι τριτεύοντες ρόλοι κυρίως).

Έτσι, στον Μολιέρο, οι δραματικές δυνάμεις που θέτουν σε κίνηση (εξωτερικά ή εσωτερικά) το θεατρικό σύμπαν, σχηματίζουν ένα τρίγωνο οριζόμενο από τον Μισάνθρωπο, από τους κόλακες και υτοκριτές και από τα επεική πρόσωπα που εμφανίζονται από την ευγένεια και την ψυχική ευκαμψία της ανθρωπιάς: τρεις μορφές ηθους ασύμπτωτες, και ωστόσο όχι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Το ίδιο σχήμα δυνάμεων διαμορφώνεται και στον *Τίμωνα*, με κάποιες παραλλαγές. Ο Αλκιβιάδης και ο τίμιος, πιστός υπηρέτης έχουν με το κοινωνικό σύνολο σχέση διαφορετική από εκείνη που έχει ο Τίμων. Ωστόσο, κι εδώ έχουμε αμφίδρομες σχέσεις, έτσι και δυναμικά άνισες ή χρονικά ασύμπτωτες κατά την αμοιβαιότητά τους: ο Αλκιβιάδης επιβάλλεται ως ηθικά διάφορος (δηλαδή ανώτερος) ως προς τα πλήρη στη συνείδηση του Αθηναίου μισανθρώπου. Και αντιστρόφως, η αγρασία ηθική του Τίμωνα δεν αφήνει ασυγκίνητο απόν τον οπαδό του ανθρωπισμού και λάτρη της δικαιοσύνης<sup>19</sup> — όπως δεν αφήνει ασυγκίνητο και τον Φιλέντ η ηθική οδύνη του Αλοέστ.

Σε ό,τι αφορά τους δυο μισανθρώπους, διακρίνουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο: ένα εγκοιστικό<sup>20</sup> πείσιμα που τους καθιστά δυναμικούς, και που — μοιραία — τους αφαιρεί κάθε δυνατότητα κοινωνικής επιβίωσης. Ο Τίμων (στον καιρό της οικονομικής ευμάρειας) είναι τόσο βέβαιος για τη στέρεη φιλία των συντρόφων του, όσο βέβαιος θα είναι (μετά το θλιβερό του πείσιμα) για την καθολική κι απόλυτη ανηθικότητα του ανθρω-

19. Βλ. *Τίμων...*, Ε' πράξη, 4η σκηνή (τέλος): «Είνα νεκρός ο ευγενικός ο Τίμων».

20. Βλ. *Ο Μισάνθρωπος*, Α' πράξη, 1η σκηνή («θέλω να με ξεχωρίζουν»). Το «εγώ» του προβάλλει και ο Τίμων στην Α' πράξη (1η σκηνή), έτσι και με αφορμή τις ευεργεσίες που σκορπάζει.



πινου γένους. Το στοίχημα που βάζει με τον εαυτό του — θέλοντας να ελέγξει την αντοχή της φιλίας — τον εκτινάσσει έξω από τον κόσμο, με την ίδια δύναμη η οποία άλλοτε τον συνέδεε άνευ όρων μ' αυτόν. Η οικονομική δυσπραγία θεωρείται από τον Τίμωνα ευλογημένη ευκαιρία για να γευθεί την πίστη της φιλίας. Με το ίδιο παιδαριώδες (αλλά αυτή τη φορά απαισιόδοξο) πείσιμα, ο Αλσέστ εύχεται να χάσει μια δίκη («θα έχω την ευχαρίστηση τη δίκη μου να χάσω»), προκειμένου να αποδειχθεί πως η μισάνθρωπία του είναι γερά και σωματά θεμελιωμένη πάνω στη γενική ηθική διαφθορά της κοινωνίας του<sup>21</sup>.

Στους δύο μισάνθρωπους, λοιπόν, είναι ευδιάκριτη η επιθυμία όχι απλώς να είναι διαφορετικοί από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και να φαίνονται τέτοιοι. Η στάση τους είναι η στάση του φανατικού, που δεν χάνει την ευκαιρία να αποδεικνύει έμπροσθα την ηθική του υπεροχή.

Με άλλα λόγια, η μισάνθρωπία των δύο ηρώων παύει να είναι ένα απλό ελάττωμα, και γίνεται «ύβρις» όταν υπερβαίνει τα ανθρωπίνια μέτρα, εντεύθεν των οποίων κάθε ελάττωμα θεωρείται μεμπτό μεν, αλλά υποφερτό. Και μιλούμε για ύβρη της μισάνθρωπίας, επειδή ο Τίμων και ο Αλσέστ απ' ενός την ανάγουν σε απόλυτη ηθική στάση, μη επιτρέποντας στον εαυτό τους καμία εξαιρέση ή παραχώρηση, καμμία άλλη οπτική (συναισθηματική, πρακτική κλπ.) και, απ' ετέρου, επειδή αυτή η στάση υποπεδώνει το κοινωνικό σύνολο συλλήβδην, αρνείται, δηλαδή, να επιχειρήσει απομικρές αξιολογήσεις και διαβαθμίσεις ήθους.

Ο Τίμων και ο Αλσέστ εναρμονούν τον ανθρωπινό πόθο για την τελειότητα, αλλά ξεχνούν πως ο άνθρωπος δεν είναι θεός. Όταν η απόλυτη στάση αναφέρεται στο απόλυτο και το άπειρο (σ' έναν θεό), ο άνθρωπος γίνεται υπεράνθρωπος. Όταν, όμως, η απόλυτη στάση αναφέρεται στο πεπερασμένο και το σχετικό (στον κόσμο των ανθρώπων), τότε ο άνθρωπος γίνεται απάνθρωπος.

21. Ο Μισάνθρωπος, Α' πράξη, 1η σκηνή.

Αυτό είναι το μοιραίο λάθος οπτικής. Πράγματι, η μισάνθρωπία προσλαμβάνει, εδώ, μια μοιραία διάσταση, δονάμει της αντίφασης που προκύπτει οσάκις μια απόλυτη αρνητική κρίση αρνείται θεωρητικά κι εκείνον που τη διατυπώνει. Αν όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι είναι υποκριτές, τότε κι εκείνος που εκφέρει μια τέτοια κρίση είναι επίσης υποκριτής ή δεν είναι άνθρωπος. Ο Τίμων και ο Αλσέστ δεν είναι φαρισαίοι. Είναι αρνήτες του ανθρωπίνου ορίου: «υβριστές» μέσω της ίδιας της αρχαία έντιμης πρόθεσής τους. Και η ύβρις δεν μένει ατιμώρητη κάτω απ' το βλέμμα των θεών.

Ωστόσο, το βλέμμα αυτό δεν υponοείται καν. Οι θεοί της ελγινικής αρχαιότητας του *Τίμωνα* δεν εμπλέκονται (ούτε έμμεσα) στην εξέλιξη του δράματος, και ο χριστιανικός «Ουρανός» του *Μισάνθρωπου* δεν φαίνεται να απειλεί ούτε τον Αλσέστ ούτε, άλλωστε, και την ανήθικη κοινωνία του. Το τίμημα της τερατώδους ηθικής ακεραιότητας επιβάλλεται από την ίδια την αδιαλλαξία και την άκρα συνέπειά της. Όταν η ηθικότητα αυτοπερχαρακώνεται εκούσια μέσα στην απάρκειά της, πληρώνει το εσχάτο τίμημα, που είναι η εξοδος από τον κόσμο των ζωντανών ανθρώπων. Αλλά τότε, η ηθικότητα χάνει και το λόγο ύπαρξής της.

Για τον ειδωλολατρικό κόσμο του Τίμωνα, αυτή η εξοδος οδηγεί σε θάνατο ακατάξιστο: «Και το πότε θα μου τα φέρει όλα»<sup>22</sup>. Αδικαίωτος και γεμάτος μνησικακία και μίσος, ο Τίμων εξαφανίζεται οριστικά από τον κόσμο του, μπαίνοντας στον τάφο που ο ίδιος είχε ετοιμάσει για τον εαυτό του.

Για τη χριστιανική εποχή του Αλσέστ, η εξοδος παίρνει τη μορφή της απόσυρσης από την κοινωνία, της απομόνωσης, αλλά όχι του θανάτου. Ο Αλσέστ ονειρεύεται για τον εαυτό του μια έρημο, όπου δεν θα τον ταράξει καμμία ανθρωπινή παρουσία, αφού δεν μπορεί να συνυπάξει με τους συνανθρώπους του: «Προδομένος από παντού, καταπονημένος από αδικίες, θα βγω

22. *Τίμων...*, Ε' πράξη, 1η σκηνή.



από ένα βάρβαρο όπου θριαμβεύουν τα ελαττώματα, και θα αναζητήσω πάνω στη γη κάποιον απόμερο τόπο, στον οποίο να είναι ελεύθερος κανείς να είναι άνθρωπος με τιμή»<sup>23</sup>. Όμως, η ασκητική ζωή έχει νόημα για τον θρησκευόμενον άνθρωπο, αλλά όχι για τον ηθικό — του οποίου η ηθικότητα προϋποθέτει τις ανθρώπινες σχέσεις (θετικές ή αρνητικές, αδιάφορο). Εδώ, ο Μολιέρος, αντίθετα με τον Σαίξπηρ, αφήνει την τελευταία λέξη σ' εκείνους που, διαθέτοντας μια «λιτή φρόνηση» και μια ανθρωπιστική οπτική, είναι σε θέση να κρίνουν με συμπάθεια τόσο τις κοινωνικές ασθένειες, όσο και τη νοσηρή ηθική ακαμψία ενός ανθρώπου που διαφέρει από το πλήθος: ενός ανθρώπου που έχει μέσα στη μισανθρωπία του κάτι «ευγενές και ηρωικό»<sup>24</sup>.

Η μισανθρωπία είναι το κεντρικό θέμα του *Τίμων* και του *Μισάνθρωπου*. Το πεδίο έκφρασής της είναι μια διεφθαρμένη και υποκριτική ανθρώπινη κοινότητα. Είναι άραγε αυτή η ανθρώπινη κοινότητα και η αιτία της μισανθρωπίας; Ο Σαίξπηρ και ο Μολιέρος μας υποχρεώνουν να απαντήσουμε «όχι», μολοντά φρόντισαν να υιοθετήσουν τα στερεά χαρακτηριστικά μιας μιας κοινωνίας που στερείται αρχών και που παρακαίει ανάμεσα στην υτοκρισία και στην ιδιοτέλεια. Αιτία, ωστόσο, της μισανθρωπίας αυτής δεν είναι η ανθρώπινη κακότητα, αλλά η ηθική ακαμψία των ηρώων, που τους οδηγεί και στην πτώση ή την ήττα. Τον *Τίμονα*, λοιπόν, δεν τον απομονώνει απ' τον κόσμο η ψυχική ένδεια του μέσου Αθηναίου, αλλά ο εαυτός του: «η καλωσύνη του τον ξέκανε», θα πει ο Φλάβιος — μια καλωσύνη «υπερβολικά μεγάλη»<sup>25</sup>. Στις φλέβες του ρέει ένα «παράξενο, ασυνήθιστο αίμα»<sup>26</sup>. Ο ίδιος ο θεοφιλικός της απαισιοδοξίας, ο Αλπimαντος, τον αποκαλεί «κορωνίδα όλων των ζωντα-

23. Ο *Μισάνθρωπος*, Ε' πράξη, 4η σκηνή (τέλος).24. *Αυτ.*, Δ' πράξη, 1η σκηνή.25. *Τίμων*..., Δ' πράξη, 2η σκηνή.26. *Αυτ.*

νών τρελλών», καταλογίζοντάς του ότι «ποτέ δεν γνώρισε το μεσιανό σημείο της ανθρωπιάς, παρά μόνο το έσχατο από τα δύο άκρα της»<sup>27</sup>. Και ο στρατιώτης που θα βρει το μνήμα του *Τίμονα*, θα μονολογήσει: «Πέθανε ο *Τίμων*, που τέντωσε πέρα απ' τα όρια τον εαυτό του»<sup>28</sup>. Ωστόσο, αυτή του η στάση δεν τον ηρωοποιεί στη συνείδηση του θεατή<sup>29</sup>.

Ο Αλαέστ είναι επίσης ένας ακροβάτης της ηθικής. Για τους κοινούς ανθρώπους, αυτό το «γεμάτο καταοδοξία πνεύμα», αυτός ο «μέγας ιδόρρυθμος», δεν είναι αφομοιώσιμος μ' εκείνους κατά κανέναν τρόπο. Εκείνοι, έτσι όπως ζουν και συμπεριφέρονται, απολαμβάνουν ανέμελα την ασφάλεια που τους παρέχει το αίσθημα της ηθικής ομοιομορφίας. Από την πλευρά του, ο Αλαέστ εννοεί να απολαμβάνει το ακριβώς αντίθετο: χαιρέται κυριολεκτικά για τη μοναδικότητά του. «Σκοπός μου είναι να επιτύχθω σ' ολόκληρο το ανθρώπινο γένος»<sup>30</sup>. Συνεπώς είναι η έπαρση και το πάθος αυτά που προσδίδουν στη μισανθρωπία του τη χροιά της «ύβρεως».

Αν ο μισάνθρωπος *Τίμων* πειθόταν να αποδεχθεί τους συμπόλιτες του υπό όρους, ή να εκδιωχθεί τους άπιστους φίλους, ή αν — έστω — έχανε τη ζωή του πολυμίοντας τους, τότε θα είχαμε μπροστά μας ένα γνήσιο πρόσωπο δράματος. Αν ο μισάνθρωπος Αλαέστ κατέλαγε να κάνει μια ηθική παραχώρηση χάριν του έρωτά του για την όμορφη χήρα, θα είχαμε ένα πρόσωπο κομωδίας. Αν ο Αλαέστ συνειδητοποιούσε πως η δυστυχία του δεν οφείλεται στην ανηθικότητα του περιβάλλοντός του, αλλά στην προσωπική του αδυναμία — αν όχι να αγαπήσει τους ανθρώπους — να θέσει τουλάχιστον ένα όριο στο μίσος του γ' αυτούς, τότε θα είχαμε τη μεταστροφή ενός δραματικού πλάγματος.

27. *Αυτ.*, Δ' πράξη, 3η σκηνή.28. *Αυτ.* Ε' πράξη, 3η σκηνή.29. Πβ. Longworth Chabrun, *Shakespeare retrouvé*, Paris, 1947, Plon, σ. 284.30. Ο *Μισάνθρωπος*, Ε' πράξη, 4η σκηνή.



Ο Τίμων δρατετεύει από τα σύνορα του ατλού δράματος. Ο Αλαέστ δρατετεύει από εκείνα της σοβραής κοιμωδιάς<sup>31</sup>. Συναντιούνται προ των πυλών της τραγωδίας, οι οποίοι ωστόσο δεν ανοίγονται γι' αυτούς. Η ύβρις που ορθώνεται ενάντια σ' ένα *ανθρώπινο* σύμπαν δεν είναι αντίξια της τραγωδίας. Αλλά και όταν δεν εκτονώνεται μέσα στο ανθρώπινο σύμπαν, δεν ανταποκρίνεται ούτε στο δράμα ούτε στην κωμωδία. Ο Αλαέστ και ο Τίμων περιπλανώνται αναποφάσιστοι μέσα στην πανακοθήκη των δύο μεγάλων δραματικών ποιητών της νεότερης Ευρώπης.

Μπορούμε άραγε να τους φανταστούμε σε μια σχέση αμοιβαίας ανοχής; Μάλλον όχι, αν κρίνουμε από το επιτάφιο επίγραμμα του Τίμονα:

«Ενθάδε κείται σώμα άθλιο, στερημένο από άθλια ψυχή.  
Το όνομά μου μη ζητήσεις. Εσένα, πρόστυχε και τυποτένιε  
που επιζείς,  
πανούγλα να σ' εξολοθρεύσει.  
Εγώ ο Τίμων κοιτόμαι εδώ. Εγώ που, ζωντανός, μίσησα κάθε  
θε ζωντανόν.

Πέγνα και ρίξε μου τ' ανάθεμα, αλλά προσπέγνα.

Το βήμα σου εδώ μη σταματήσεις»<sup>32</sup>.

Ο παγκανιστής μισάνθρωπος του Σαίξπηρ δεν μπορεί να υπογραφεί αντές τις λέξεις στον μισάνθρωπο του γαλλικού κλασικού θεάτρου, ο οποίος αναδύεται μέσα από δεκαεφτά αιώ-

31. «Ο Μισάνθρωπος είναι ταυτόχρονα δράμα και σάτυρα: το δράμα έγκλειται στη σύγκρουση μεταξύ του σκέρατου ήρωα και μιας διεφθαρμένης κοινωνίας, και η σάτυρα μόνο στην περιγραφή αυτής της κοινωνίας με την απληστία της, την ανεντιμότητα της και την πειοματική της παραλλαγή πίσω από ένα προσαπείο ύμνου ευγένειας», γράφει ο Alvin Eustis (*Molière as Ironic Comediant*, σ. 166). Και από την πλευρά του, ο François Régis Bastide, σχολιάζοντας μια παράσταση του *Μισάνθρωπου*, το 1969, προβάλλει το εξής αίτημα: «Πρέπει να μπορεί κανείς να περνάει από το πιο αποχάλυμμένο κομμάκι στον πιο παγερό ανασενιισμό. Δεν υπάρχει πιο επεάνδρινη σσηνοθεσία από αυτήν του *Μισάνθρωπου*» (*Au théâtre certains soirs*, Paris, 1972, Seuil, σ. 47).

32. *Τίμων ο Αθηναίος*, Ε' πράξη, 4η σκηνή.

νες χριστιανικής παιδείας, η οποία έχει επιθέσει — φανερά ή συγκεκάλυμμένα — τη σφραγίδα της πάνω στη γαλλική δραματογραφία της περιόδου εκείνης. Ο Τίμων καταλήγει σ' έναν γνήσιο μηδενισμό, που εξαλείφει ολοσχερώς την αξία της ζωής και του πνεύματος, το νόημα του κανόνα και της εξαιρέσεως. Αντίθετα, για τον Αλαέστ, κάτι έχει απομείνει. Η ζωή δεν απαξιώνεται, και η μοναχική πορεία που ο ίδιος επιλέγει, διατηρεί κάποιο νόημα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σ' αυτό το σημείο είναι που οι δρόμοι τους χωρίζουν: ο Τίμων βλέπει τον κόσμο σαν ένα τίποτα, και με άκρα συνέπεια κατεβαίνει στον τάφο του. Ο Αλαέστ βλέπει τον κόσμο σαν ένα απεραντο κακό, όπου ο ίδιος τουλάχιστο βρίσκει ένα λόγο για να συνεχίσει να ζει. Ανάμεσα στο μηδενισμό και την απαισιοδοξία, υπάρχει τεράστια οντολογική διαφορά. Ο κόσμος του Τίμονα σβήνει με το θάνατό του, όχι επειδή αυτός πεθαίνει, αλλά επειδή η αποτίμηση του κόσμου δίνει μηδενικό άθροισμα. Ο κόσμος του Αλαέστ δεν χάνεται με την αποχώρηση του ήρωα, όχι επειδή αυτός θα εξακολουθήσει να ζει, αλλά επειδή ανάμεσα σ' αυτόν και την κακή πραγματικότητα έχει διασωθεί μια γέφυρα, έστω κι αν είναι χαμηλή κι εύθραυστη: ο Φιλέντ μας υποσχεται να κάνει ό,τι μπορεί για να μεταώσει την τελευταία υψηλή πτήση του φίλου του<sup>33</sup>. Η αγραία υπερβολή απαιτεί πάντοτε ένα αντίτιμο, αλλά μερικές φορές φωτίζεται από ένα λιγότερο σκληρό φως που έρχεται όχι από τους ουρανό, αλλά από την ανθρώπινη συμπάθεια. Τελικά, για τον «υβριστή» Αλαέστ, υπάρχει ακόμη ένα παράθυρο ανοικτό στον αξιολύπητο και απελή κόσμο των ανθρώπων.

[Προκοδημοστούθηκε στο περ. «Θεατρικά», Νο 11, Ιανουάριος-Μάρτιος 1993]

33. *Ο Μισάνθρωπος*, Ε' πράξη, 4η σκηνή (τελευταίο στίχο): «Πάμε, κυρία, πάμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο, για να μεταώσουμε το σκοπό που έβαλε η καρδιά του».