

ΤΕΥΧΟΣ 34 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 • ΤΙΜΗ 3€

ΤΟΔΑΜΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΙΣΛΑΜ & ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ • ΕΡΕΥΝΑ: Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ • ΒΙΟΗΟΙΚΗ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ



‘Ο διάλογος ’Ορθοδοξίας και ’Ισλάμ



Η Έκκλησία του Χριστού άνέκαθεν διαλεγόταν με τις δόλες μη κριτιανικές θρησκευτικές διμολογίες. Πολλοί από τους διαλόγους αυτούς έχουν διασωθεί στήν πατερική γραμματεία, μεταξύ δέ αυτῶν και ἀρχετοί πού ἀναφέρονται στὸ Ἰσλάμ. Τά κείμενα αυτά μᾶς δείχνουν ποιές πρέπει νά είναι οι ἀρχές και οι κατευθύνσεις πού πρέπει νά ἀκολουθοῦνται σ' ἕναν τέτοιο διάλογο. Ή πίστη διτί ὁ Χριστός είναι ἡ μόνη ὁδός πρός τὸν Θεό Πατέρα, ἀποτελεῖ τὴν συνισταμένη τῆς σκέψης τῶν ἀγίων, προκειμένου νά διαλεχθῶν μὲ κάθε ἑτερόπουστο. Φί αὐτὸν αἰοθάνονται τὴν ἀνάγκη νά ἐκθέσουν τὴ χριστιανική διδασκαλία. Σ' ἔνα τέτοιο διάλογο, τοῦ Ἰωσῆφ Βρυεννίου, θεολόγου τοῦ ιδίου, μὲ κάποιον Ἰσμαηλίτη, βλέποντες, ὅφου δρίζονται ὡς προϋποθέσεις ἡ εἰλικρινής διάθεση, ἡ ὑπομονή, ἡ σύνεση καὶ ἡ ἀγάπη, νά παρουσιάζονται ἡ διδασκαλία περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο καὶ τὸ μυστήριο τῆς Σαρκώσεως, νά ἔξετάζεται τὸ θέμα τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ σαρκωθέντος Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ νά ἐκτίθεται μὲ σαφήνια ἡ πίστη τῆς Ἔκκλησίας στὴν Ἀγία Τριάδα. Κατά τὴν συζήτηση μᾶλιστα δέν διστάζει ὁ Βρυεννίος νά διακηρύξει στὸν συνομιλητή του διτί ὁ Μωάμεθ εἶναι πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου.

‘Από τῇ μελέτῃ τοῦ διαλόγου αὐτοῦ, δπως καὶ ἄλλων πα-

ρόμιων ἀγιοπατερικῶν κειμένων, διαπιστώνουμε διτὶ οἱ Ὁρθόδοξοι δέν παρασιωποῦσαν τὰ θέματα τῆς πίστεως. ἀλλά, χωρὶς κανένα ίδεολογικό κίνητρο, κινούμενοι μόνο ἀπό ἀγάπη πρός τοὺς ἀλλόθρησκους, ἔδειναν μεγάλη σημασία στήν ἔκθεση τῆς ὁρθόδοξης χριστιανῆς θεολογίας, πιστεύοντας διτὶ μόνο σ' αὐτὴ θεμελιώνεται τό μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐνας ἄλλος τρόπος διαλόγου τῆς Ὁρθοδοξίας μὲ τὸ Ἰσλάμ είναι τό μαρτύριο τῶν ἀγίων Νεομαρτύρων κατά τὴν περίοδο τῆς τουρκικῆς αἰχμαλωσίας. Τὴν ὄμοιογια τῆς πίστης τους στὸν Θεάνθρωπο Χριστό, τὸν μόνο ἀληθινό Θεό καὶ Σωτῆρα τῶν ἀνθρώπων, ἐπισφράγιζαν μὲ τό μαρτυρικό θάνατό τους. Η πράξη τους αὐτὴ ὑπῆρξε μιά ἔμπρακτη διδασκαλία τῆς ἀληθείας τῆς Ἔκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στοὺς ἀλλόπιστους.

Ἐμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι ὀφειλούμε, χωρὶς πάθος καὶ μισαλοδοξία, ἀλλά μὲ ἀγάπη πρός κάθε ὄντων πού «ὑπέρ οὐ Χριστάς ἀπεθανεν» (Ρωμ. 14,15), νά διαλεγόμεθα μὲ τοὺς ἀδελφούς Μουσουλμάνους εἰλικρινῶς, μὲ βάση τῆς ὁρθόδοξη διδασκαλία. ἔρντας συνειδητή τῆς εὐθύνης μας ἀπέναντι στὸν Θεό καὶ στὴν ἀνθρωπότητα.

π. Νικόλαος Χ. Ιωαννίδης



'Αρχές καί ἔννοια τοῦ Ἱεροῦ Πολέμου (Τζιχάντ) στόν κόσμο τοῦ Ἰσλάμ

Τοῦ Ἡλία Δ. Νικολακάκη, Καθηγ. Πανεπιστημίου

Οταν πρίν άπό άρκετά χρόνια σημειώνονταν συγκλονιστικά γεγονότα στήν περιοχή έκείνη τού πλανήτη μας πού άπό αἰώνες άποτελεῖ τόν κόσμο τοῦ Ἰσλάμ, (συγκρούσεις, διπλωματίες, δεροπειρατείες, μάχες πόλεων καὶ πόλεμοι), άποδιδονταν άπό τούς Δυτικούς σέ τρομοκρατικές ἐνέργειες καὶ σέ διαφορές μεταξύ τῶν Ισλαμικῶν λαῶν. Ὅταν διμως παρόμοια περιστατικά ἀρχισαν νά συμβαίνουν καὶ σέ ἄλλες περιοχές τοῦ πλανήτη, καὶ κυ-

ρίως στήν Εύρωπη, τότε ὅλα ἄλλαξαν. Τά πράγματα ἔγιναν ἔξοχως δραματικά μετά τό πολύνεκρο τρομοκρατικό κτύπημα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου στό κέντρο τῆς N. Υόρκης, ἀλλὰ καὶ τά ὅσα ἐπακοιλούθησαν στό Ἀφγανιστάν, στήν Υεμένη, στό Κασμίρ, στήν Κένυα, στήν Ινδονησίᾳ, τήν ἀναζωπύρωση τῶν συγκρούσεων στήν Παλαιστίνη καὶ -τέλος- τήν πτώση τοῦ καθεστώτος τοῦ Σαντάμ Χουσεΐν, στό Ιράν. Κάθε μορφής Ισλαμικές δργανώσεις ἐπανῆλθαν στό προσκήνιο ἢ δημι-

ουργήθηκαν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ἔκεινησε ἔνας ἀκήρυκτος πόλεμος μέ διροπολεμικό χαρακτήρα. Ἐτοι πλέον τόν τελευταῖο καιρό γίνεται λόγος για διεθνή τρομοκρατία καὶ ἀνάγκη τῆς παγκόσμιας κοινότητας νά τήν καταστείλει μέ κάθε τρόπο.

Ἐπειδή οἱ δργανώσεις καὶ διάδεσ πού κινούν τά νήματα σ' αὐτές τίς ἐκδηλώσεις, τονίζουν τόν Ισλαμικό-θρησκευτικό χαρακτήρα τους καὶ διακηρύσσουν τήν ἀφοσίωσή τους στήν πίστη πού ἀποκάλυψε δ Μωάμεθ, εἶναι ἀνάγκη νά ἐρευνηθούν καὶ ἔξετασθούν αὐτές οἱ δυναμικές ἐνέργειες στή θρησκευτική τους διάσταση.

Εἶναι γνωστό δτι τό θρησκευτικό ἐκείνο σῶμα πού ἀναμιγνύεται στά παγκόσμια προβλήματα, εἶναι δ Ισλαμισμός. Οι δυνάμεις του βασίζονται στήν προσθυμία τῶν διπαδῶν του νά ἀναγνωρίζουν τήν αὐθεντία τοῦ Κορανίου καὶ νά ἐκδηλώσουν τόν σεβασμό τους πρός τούς σοφούς μελετητές, ιεροδιδασκάλους καὶ θρησκευτικούς ἡγέτες. Ἐπίσης βασίζονται στήν ἀρχή τοῦ «Τζιχάντ», τοῦ ιερού πολέμου, πού μπορεῖ νά κηρυχθεῖ σέ περιπτώση κινδύνου γιά τά Ισλαμικά κράτη, σέ περιπτώση διποστασίας τῶν ἡγετῶν τῶν κρατῶν αὐτῶν ἢ σέ περιπτώση νοθεύσεως τοῦ περιφερούμένου τῆς πίστεως στόν Allah, καὶ κυρίως στήν κατάκτηση ἔνης μή Ισλαμικῆς ἐπικράτειας ἀπίστων, ὅπει νά ἐπικρατήσει τό Ισλάμ, ἢ πίστη στό μοναδικό Θεό, τόν Allah.

Ἐλάχιστα ἀπό τά ἐπεισόδια τοῦ εἴδους πού προαναφέραμε παρατηροῦνταν κατά τή διάρκεια τῆς εύρωπαϊκῆς ἀποικιοκρατίας ἐπί τῶν μουσουλμανικῶν χωρῶν. Τέτοιες δυναμικές ἐκδηλώσεις ἀρχισαν μετά τήν ἀπελευθέρωσή τους καὶ βαθμιαίως πολλαπλασιάσθηκαν. Αὐτό βεβαίως δέν εἶναι παράδο-





ξο γ' αὐτούς πού γνωρίζουν τήν ιστορία τῆς διαδόσεως καὶ ἐπιβολῆς τοῦ Ἰσλάμ, καὶ κινδύνως τῇ θέσῃ τοῦ Τζιχάντ σ' αὐτή τῇ διαδικασίᾳ.

**Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ Τζιχάντ,
τοῦ ἵεροῦ πολέμου;**

Ἡ λέξη Τζιχάντ, πού στή λατινική γραφή μεταφράστεται ἀπό τήν ἀραβική ὥς Jihad ἢ Djihad ἢ Gihad, προέρχεται ἀπό τήν φίλα Juhd ἢ Juhd, ἢ δποία δηλώνει τήν ἴκανότητα γιά ἑνέργεια, τήν δύναμη. Τό φήμα εἶναι Jahada ἢ Jadada, πού σημαίνει ἀγωνίζομαι, προσπαθῶ, ἔξαντλομαι, καὶ τό ορματικό οὐσιαστικό Jihad εἶναι ὁ ἐντατικός ἀγώνας, ἢ προσπάθεια γιά ἀξιέπαινα ἔργα, ἢ προσπάθεια γιά ἀνώτερο σκοπό.

Οπως εἶναι φυσικό, ἡ λέξη πῆρε τεχνική σημασία καὶ ἐφαρμόσθηκε ἐπάνω σέ δύο εἰδικές ἔννοιες, τήν ἐσωτερική καὶ τήν ἐξωτερική. Ἡ ἐσωτερική, βεβαιώς, ἔννοια διαμορφώθηκε μέ επίδραση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, καὶ ἰδίως τῆς μοναχικῆς ἀντιλήψεως περὶ τοῦ πολέμου ἐναντίον τῶν δαιμόνων καὶ τῶν παθῶν. Στό Κοράνιο δέν ἀπαντᾶται αὐτή ἡ ἔννοια, ἀλλά εὑρίσκεται σέ μεταγενέστερα Λόγια, στίς παραδόσεις Hadith. Ἐτοι σ' ἔνα λόγιο τοῦ Kulini, φέρεται δι προφήτης νά λέγει σέ μιά ἐκστρατευτική μονάδα κατά τήν ἐπιστροφή της «καλῶς ὄρισατε, σάν ἀνθρώποι πού ἐπιτελέσατε τό μικρό σας Τζιχάντ». Όμως τώρα ἀπομένει δι μεγάλος Τζιχάντ». Όταν τόν ωρίησαν πούρος εἶναι δι μεγάλος Τζιχάντ, ἀπάντησε «εἶναι δι ἀγώνας μέ τόν ἑαυτό μου». Εξάλλου δι Χαλίφης Ὄμαρό Ἀβδαζής ἀπάντησε σέ σχετικό ἐρώτημα δι τοῦ Τζιχάντ εἶναι δι καταπολέμηση τοῦ πόθου σου».

Βεβαιώς δέν ἀναφερόμαστε τώρα σ' αὐτόν τόν ἐσωτερικό ἀγώνα. Ἐδώ μᾶς ἐνδιαφέρει δι μορφή ἐκείνη τοῦ Τζιχάντ, πού σημαίνει τόν ἐκδήλωτο ἵερο πόλεμο γιά τήν ἐπέκταση τῆς κυριαρχίας τοῦ Ἰσλάμ, ἵερό πόλεμο εἴτε πρός τούς εἰδωλολάτρες εἴτε πρός τούς λαούς τῆς Βίβλου (καὶ λαούς τῆς Βίβλου γιά τόν Μωάμεθ εἶναι οἱ Χριστιανοί, οἱ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ Μάγοι, δηλαδή οἱ ζωροαστρικοί πυρολάτρες) κατά τή νεότερη ἀντιληψη διμας ὑπάρχει δι τάση νά συμπεριληφθούν στούς Μάγους δλοι ἐκεῖνοι πούρ θά μπορούσαν νά ὀνομασθούν εἰδωλολάτρες· ἀργότερα προ-

στέθηκαν καὶ οἱ Ἰνδουϊστές, ἐπειδὴ καὶ αὐτοί ἔχουν Ἱερές γραφές, τίς Βέδες), εἴτε καὶ πρός τούς αἱρετικούς Μουσουλμάνους, πού θεωρούνται ὡς ἀποστάτες. Ἡ προϋπόθεση γιά τέτοιον πόλεμο, πού κατά τά ἀλλα εἶναι ἀδικαιολόγητη γιά ἔνα καθαρό θρήσκευμα, βασίζεται ἐπάνω στό θεοκρατικό χαρακτήρα τοῦ μουσουλμανικού καθεστώτος. Στό ἐνιατὸν ἀρχικῶς μουσουλμανικό κράτος τοῦ Μωάμεθ καὶ τῶν Χαλιφῶν, καθώς καὶ τῶν διεπαρχιῶν ἀργότερα μουσουλμανικῶν κρατῶν, τό πολίτευμα ἦταν θεοκρατικό. Ὁ Μωάμεθ εἶχε ἀποκήσει τήν συνελδηση δι τοῦ Θεοῦ καὶ δι δέκτης τής ἀποκαλύψεως πού φέρει στόν κόσμο, ἀλλά καὶ δι ἡγέτης τῆς κοινότητάς του καὶ δι αὐθέντης πού καθορίζει τό δικαιού της. Συνεπῶς ἡ θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ εἶναι κατά τῶν Μουσουλμάνους ἡ κοινωνία τοῦ Θεοῦ, ἢ δποία συνενώνει δλες

Κατά τίς θεοκρατικές ἀντιλήψεις τῆς ισλαμικῆς θρησκείας δι κόσμος στό σύνολό του διαιρεῖται σέ δύο μέρη· στό χῶρο τοῦ Ἰσλάμ καὶ στό χῶρο τοῦ πολέμου, Dar al-Islam καὶ Dar al-Harb. Ὁ χῶρος τοῦ Ἰσλάμ εἶναι οἱ περιοχές πού ἔχουν ισάνται δι πού μουσουλμάνους ἀρχοντες καὶ κυβερνῶνται μέ βάση τοῦ ισλαμικού νόμου. Αὐτή διαιρεση στηρίζεται βεβαίως στήν κρίση τῶν Μουσουλμάνων καὶ ἐνέχει μέσα της τήν πρόσκληση γιά πόλεμο. Γιατί προϋποθέτει δι τοῦ χῶρο τοῦ Ἰσλάμ ἐπικρατεῖ γιά πάντα εἰρήνη, πού δέν ἐπιτρέπεται κανείς νά τή διαταράξει, κι δποίος τολμήσει, θά βρει ἀντιμέτωπους δλους τούς Μουσουλμάνους, ἔναν-έναν χωριστά καὶ ὡς σύνολο. Ὁ χῶρος τοῦ πολέμου εἶναι δλες οἱ χῶρες πού εύρισκονται ἔξω ἀπό τίς ισλαμικές καὶ κυβερνῶνται δι πού μη Μουσουλμάνους. Αὐτές οἱ χῶρες διποτελούν τόν τόπο τοῦ πολέμου. Στίς

“Οπου ταυτίζονται ἡ θρησκεία καὶ ἡ πολιτεία, ὁ θρησκευτικός καὶ ὁ πολιτικός ἡγέτης, ὁ θρησκευτικός νόμος, ὑφίσταται θεοκρατικό καθεστώς, στό όποιο τά ἴδια μέσα ισχύουν καὶ γιά τόν ἔνα καὶ γιά τόν ἄλλο τομέα. Κοινό λοιπόν εἶναι καὶ τό εἶδος τοῦ πολέμου, πού δέν εἶναι μόνο πολιτικό, ἀλλά καὶ θρησκευτικό δπλο. Ἀν σ' ἔνα κράτος καταργηθεῖ τό θεοκρατικό καθεστώς, δπως γιά παραδειγμα συνέβη στήν Τουρκία τό 1923, ὑποτίθεται δι τοῦ καταργεῖται καὶ δι τοῦ Τζιχάντ. Ἀλλ αὐτό δέν συμβαίνει πάντοτε, γιατί στό ὑποσυνείδητο τῶν πολιτῶν παραμένει ἀναλλοίωτος διερός πόλεμος γιά πολλές γενέσες, καὶ οἱ διατάξεις του τίθενται σέ ἐφαρμογή περιστασιακά ἀπό ἀτομα ἢ διμάδες πολιτῶν.

τίς πτυχές τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Σ' αὐτή τήν κοινωνία τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει διάκριση μεταξύ θρησκείας καὶ πολιτείας, μεταξύ θεοκρατίας καὶ δι πολιτικός νόμου.

“Οπου ταυτίζονται ἡ θρησκεία καὶ ἡ πολιτεία, δι θρησκευτικός καὶ δι πολιτικός ἡγέτης, δι θρησκευτικός καὶ δι πολιτικός νόμος, ὑφίσταται θεοκρατικό καθεστώς, στό δποιο τά ἴδια μέσα ισχύουν καὶ γιά τόν ἔνα καὶ γιά τόν ἄλλο τομέα. Κοινό λοιπόν εἶναι καὶ τό εἶδος τοῦ πολέμου, πού δέν εἶναι μόνο πολιτικό, ἀλλά καὶ θρησκευτικό δπλο. Ἀν σ' ἔνα κράτος καταργηθεῖ τό θεοκρατικό καθεστώς, δπως γιά παραδειγμα συνέβη στήν Τουρκία τό 1923, ὑποτίθεται δι τοῦ καταργεῖται καὶ δι τοῦ Τζιχάντ. Ἀλλ αὐτό δέν συμβαίνει πάντοτε, γιατί στό ὑποσυνείδητο τῶν πολιτῶν παραμένει ἀναλλοίωτος διερός πόλεμος γιά πολλές γενέσες, καὶ οἱ διατάξεις του τίθενται σέ ἐφαρμογή περιστασιακά ἀπό

πηγές λέγεται καὶ ἐπικράτεια τῶν Ἀπίστων (Dar al-Kufr). Οἱ Μουσουλμάνοι ἔχουν χρέος νά πολεμοῦν διαρκῶς σ' αὐτές, γιά νά ἐπεκτείνουν τήν ισλαμική κυριαρχία. Όταν κάποια περιοχή περιέλθει στά χέρια τους, μεταβάλλεται ἀμέσως σέ χώρο τοῦ Ἰσλάμ καὶ δι πόλεμος συνεχίζεται πέρα απ' αὐτήν.

Ο Τζιχάντ ἐγκαινιάσθηκε ἀμέσως μετά τή φυγή τοῦ Μωάμεθ καὶ τῶν ὀπαδῶν του ἐπό τή Μέκκα στή Μεδίνα, μετά τήν Ἑγιός δηλαδή, τό 622 μ.Χ., πού ἀποτέλει καὶ τήν ἀφετηρία τῆς μουσουλμανικῆς χρονολογίας. Ό Μωάμεθ δι 1διος, γιά νά ἔξασφαλίσει τήν ἐπιβίωση τῆς μικρῆς διαδαστού, δι τοῦ Ηλίου τοῦ Ισλάμ καὶ δι πόλεμος συνεχίζεται πέρα από τήν Μεδίνας πού περιήλθε στήν ἔουσια του, δργάνωσε ἐπιδρομές ἐναντίον τῶν καραβανιῶν. Τέτοιες ἐπιθέσεις συνεχιζόταν ἐπάνω σέ γενικότερες βάσεις. Όλες οι ἐνέργειες τοῦ Μωάμεθ καὶ τῶν πρωτων Χαλιφῶν ἦταν καρποί τῆς διδασκαλίας



Τά βασικά στοιχεῖα του Ἰσλάμ είναι πέντε, δύπως τά καθόρισε ὁ Ἰδιος
ὁ Μωάμεθ σύμφωνα μέ τήν παράδοση, δηλαδή δμολογία πίστεως,
προσευχή, ἐλεημοσύνη, ιεραποδημία στή Μέκκα, νηστεία. Ὁ Τζιχάντ
τώρα, ὁ ιερός πόλεμος, γίνεται τό ἔκτο καθῆκον, πού συνιστά
ἐντατικό ὀγώνα στήν ὄδό του Θεοῦ γιά τήν ἐπικράτηση του Ἰσλάμ
καί τοῦ νόμου του Θεοῦ σέ ὅλη τή γῆ.

γιά τόν Τζιχάντ. Αὐτή ἡ διδασκαλία ὅμως συστηματοποιήθηκε συγά συγά καί δλονληρώθηκε στούς τέσσερις πρώτους αἰῶνες τῆς ιστορίας του Ἰσλάμ ἀπό τούς ιεροδοκιστές, δπότε ἀποτέλεσε ἔνα ίδιαίτερο σημαντικό κεφάλαιο τοῦ Ισλαμικοῦ νόμου.

Ο Τζιχάντ ως θεσμός του Ἰσλάμ.
Δύο αἰῶνες μετά τήν Ἕγιρα (φυγή, μετοικεία) του Μωάμεθ ἀπό τή Μέκκα στή Μεδίνα), ὁ θεσμός του Τζιχάντ ἔπαιρνε τήν ὀριστική του μορφή, μέ βάση τούς λόγους του Μωάμεθ, δύπως είχαν καταγραφεῖ στό Κοράνιο καί βρίσκονταν σέ ἐπεξεργασία στίς συλλογές τῶν Λογίων

(Hadith) πού είχαν ἀρχίσει νά διαμορφώνονται, καί τήν πολεμική καί κυβερνητική πρακτική τῶν χαλιφῶν. Οι ιεροδίκες είχαν ἀρχίσει ἐν τῷ μεταξύ νά δίνουν ἔνα νομικιστικό πλαίσιο, προσθέτοντας πλήθος λεπτομερειῶν γιά τίς συνθήκες καί τά ἀντικείμενα τῶν ἐνεργειῶν του. Ἔτσι ἀποτέλεσε ἔνα ἀπό τά σπουδαῖα κεφάλαια τοῦ Ισλαμικοῦ νόμου. Ἀλλά οι περισσότεροι ἀπό τούς νεότερους Μουσουλμάνους θεωρητικούς δέν δέχονται αὐτές τίς νομικιστικές ἀπόψεις καί περιορίζονται στούς λόγους του προφήτη. Βεβαίως αὐτές οἱ ἀπόψεις δέν ἔπαιξαν μεγάλο ρόλο, οὔτε δταν ἥλθαν στήν ἐπιφάνεια

ἀπό τούς νομικούς, γιατί τότε ἡ κατάκτηση εἶχε δλονληρώθει καί ὁ μουσουλμανικός κόσμος φρόντιζε νά κρατήσει τά ἀποκτημένα, ἔως ὅτου ἥλθαν οἱ Τούρκοι, πού ἔδωσαν καινούργια ὄθηση στή μουσουλμανική κατακτητική τακτική.

Τά βασικά στοιχεῖα του Ἰσλάμ είναι πέντε, δύπως τά καθόρισε ὁ Ἰδιος ὁ Μωάμεθ σύμφωνα μέ τήν παράδοση πού διατηρεῖται στά Λόγια: Shahada, Salat η Namaz, Zamiat η Sadaga, Hajj, Sawm, δηλαδή ὅμολογία πίστεως, προσευχή, ἐλεημοσύνη, ιεραποδημία στή Μέκκα, νηστεία.

Ο Τζιχάντ τώρα, ὁ ἵερος πόλεμος, γίνεται τό ἔκτο καθῆκον, πού συνιστά ἐντατικό ὀγώνα στήν ὄδό του Θεοῦ γιά τήν ἐπικράτηση του Ἰσλάμ καί τοῦ νόμου του Θεοῦ σέ ὅλη τή γῆ. Ὁ θεσμός αὐτός στηρίζεται στήν ἀρχή τῆς θεοκρατίας. ‘Ἐφ’ δσον ὁ θεος καί ἀνθρώπινος νόμος, δπως είπαμε, στό Μουσουλμανισμό είναι ἔνας, ἐφ’ δσον ἐπίσης θρησκεία καί πολιτεία ταυτίζονται, είναι εύλογο δτι ὁ πόλεμος τής πολιτείας είναι τό Ἰδιο μέ τό πόλεμο τής πίστεως: είναι ιερός πόλεμος.

Στό ἀρχικό ξεκίνημα τοῦ Μωάμεθ στόχος ἦταν οἱ Ἀραβες εἰδωλολάτρες. Οι λόγοι του στό Κοράνιο ἔχουν ὡς ἔξης: «Πολεμάτε καί σκοτώνετε τούς εἰδωλολάτρες, ὅπουδήποτε κι δν τούς βρήτε, καί συλλάβετέ τους καί πολιορκεῖστε τους καί στήστε τους παγίδες μέ κάθε πολεμικό στρατήγημα. Ἄν δμως μετανοώσουν καί τηρησουν προσευχή καί ἐφαρμόσουν ἐλεημοσύνη, τότε ἀνοίξετο τους τό δρόμο» (Κοράνιο, Ἡ μετάνοια 1-2, 5). “Οταν σέ μιά μάχη ἐπικρατοῦσε ὁ Μωάμεθ, οἱ ἡττημένοι εἰδωλολάτρες ἔπρεπετ νά δεχθούν τό Ἰσλάμ: δέν είχαν μεγάλη εύχερεια ἐπιλογής. Ἐμπρός τους ὑπῆρχε τό δίλημμα: Ἰσλάμ η ξίφος. Ἡ ἐντολή του Ἀλλάχ πρός τόν Μωάμεθ ἦταν σαφής: φονεύετε τούς πολυθεῖστές, δπου τούς συναντήσετε. Ἐάν δμως μετανοήσουν, δηλαδή δν δεχθούν τό Ἰσλάμ, ἀφήνετε τους ἐλευθερούς.

Ἀργότερα οἱ Μουσουλμάνοι στράφηκαν ἐναντίον τῶν Ιουδαίων. Ὁταν δια-



Η ἐντολή τοῦ Ἀλλάχ πρός τόν Μωάμεθ ἦταν σαφής: φονεύετε τούς πολυθεῖστές, δπου τούς συναντήσετε.



πίστωσε ότι οι Ιουδαίοι δέν φαίνονταν διατεθειμένοι νά δεχθούν τό Ισλάμ, έγκατέλευψε ἀρχικῶς τήν Κίβλα, δηλαδή τή στροφή τού προσώπου πρός τήν Ιερουσαλήμ, καί δρισε Κίβλα τό σημείο στροφής πρός τήν Μέκκα. Έπειτα ἔξοντωσε δόλο τόν ἀρσενικό πληθυσμό τῆς Ιουδαϊκῆς φυλῆς τῆς Μεδίνας καί συνέχισε τίς ἔχθρικές ἐνέργειές του ἐναντίον τῶν ἀλλών Ιουδαϊκῶν φυλῶν. Τέλος στραφήκε πρός τούς Χριστιανούς. Τήν κατάκτηση αὐτή περιγράφει τό Κοράνιο μέ έξης λόγους: «Θά ἀντιληφθεῖς διτού οι φανατικότεροι ἀπό τούς ὑπέρωπους στήν ἔχθρα εἶναι οι Ἐβραίοι καί οι εἰδωλολάτρες καί θ' ἀντιληφθεῖς διτού οι πλησιέστεροι στήν ἀγάπη πρός τούς πιστούς εἶναι αὐτοί πού δήλωσαν: εἴμαστε Χριστιανοί» (Κοράνιο, Ἡ Τράπεζα 5,85).

Ἡ ἀλήθεια εἶναι διτού ἀρκετοί Χριστιανοί, πού δέν ἦταν ἐπαρκῶς ἐνημερωμένοι στήν χριστιανική ἀλήθεια ή ἀνήκαν σέ γνωστές αἱρέσεις τῆς Ἀνατολῆς, πίστευσαν στό Ισλάμ, ἐνώ οι Ιουδαίοι πού πίστευσαν ἦταν ἐλάχιστοι. Δέν ἦταν διμώς οὔτε οι Χριστιανοί διατεθειμένοι νά συνεργασθούν στό σύνολό τους μέ τούς Μουσουλμάνους. Έτοι ό Μωάμεθ ἔφθασε στήν ἀπόφαση νά τούς πολεμήσει μέχρι τέλους: «Μέ τούς ὄνομαζόμενους Χριστιανούς συνήψαμε μιά συμφωνία, ἀλλά καί αὐτοί λησμόνησαν μέρος τῶν διδαχθέντων. Τι' αὐτό τούς ἀπομακρύναμε ἔως τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως μέ τήν ἔχθρα καί τό μίσος πού διεγείραμε» (Κοράνιο, Ἡ Τράπεζα 5,15).

Γιά τούς λαούς τῆς Βίβλου θμως δέν ὑπάρχει διλημμα, δπως γιά τούς πολυθεϊστές, ἀλλά τρίλημμα: Ισλάμ, θάνατος, κεφαλικός φόρος.

Ἄλλα οι εἰδωλολάτρες τῆς Ἀραβίας τελείωσαν γρήγορα, μέ τή μαζική ἔξισλαμιση ἐκείνων πού δέν είχαν ἔξοντωθεί. Στόν κόσμο πού συνάντησαν οι Ἀραβες στά βόρεια σύνορά τους, ζούσαν μόνο λαοί τῆς Βίβλου. Εἰδωλολάτρες ἔμεναν στά βάθυ τῆς Ἀφρικῆς, δπου βαθμιαίως ἀρχισαν νά διεισδύουν οι Μουσουλμάνοι. Έκει τό δίλημμα «ἢ δέχεσαι τό Ισλάμ ή χάνεις τό κεφάλι σου», ἔγινε «ἢ δέχεσαι τό Ισλάμ η γίνεσαι δοῦλος». Κι αὐτό ὑπῆρχε η ἀφορμή πού ἀνθησε τόσο πολύ κατά τούς προτελευταίους αἰῶνες

τό δουλεμπόριο ἀπό τήν Ἀφρική στήν Ἀμερική.

Οι ἄλλοι ἀπιστοί, πού ἀποτελούσαν τό μεγάλο δγκο τῶν λαῶν τούς δποίους ἀντιμετώπιζαν οι Μουσουλμάνοι, ἤταν λαοί τῆς Βίβλου, κατά κύριο λόγο Χριστιανοί καί κατά δεύτερο Ιουδαίοι. Σ' αὐτούς πολύ ἐνωρίς προστέθηκαν οι Πέρσες πυρολάτρες καί ἀργότερα οι Ἰνδούστες, δπως ἐλέχθη. Στά μεταγενέστερα χρόνια ὅλοι οι λαοί ἔξισώνονται μέ τούς λαούς τῆς Βίβλου καί η μεταχειρισή τους γίνεται δμοια μέ αὐτῶν. Κι αὐτοί οι λαοί, ἀν πρόβαλλαν ἀντίσταση καί τούς κατακτούσαν μέ τά δπλα, είχαν τήν τύχη τῶν εἰδωλολατρῶν: θάνατος γιά τούς συλλαμβανόμενους πολεμιστές, δουλεία γιά τίς γυναίκες, τά παιδιά καί τούς ἀόπλους. Όσοι δμως δέχονταν εἰρηνικά τήν ὑποταγή, διατηρούσαν τό δικαίωμα τῆς θρησκευτικής τους πίστεως, ἀλλά είχαν περικεκομμένα τά πολιτικο-κοινωνικά δικαιώματά τους. Γίνονταν ὑπόδουλοι (Jipiti) καί ἔπρεπε νά πληρώνουν κεφαλικό φόρο γιά ν' ἀπο-

κτήσουν δικαιοπροσέξια.

Σχετική μέ τόν σκοπό εἶναι καί η χρονική διάρκεια τοῦ λερού πολέμου ὃς καταστάσεως. «Εως πότε πρέπει νά ἐπιδίδονται στόν λερό πόλεμο οι Μουσουλμάνοι; Εἶναι αὐτό ἔνα αἰώνιο ἡ πρόσκαιρο καθῆκον; Ή ἀπάντηση εἶναι: «ἔως δτούς».

Ύποτιθεται διτού, δταν δλοι οι εἰδωλολάτρες ἔξισλαμισθούν καί δλοι οι μονοθεϊστές γίνουν ὑπόδουλοι καί δεχθούν τήν καταβολή τοῦ φόρου ὑποτελείας, διερός πόλεμος θά διακοπεῖ. Αὐτό δμως φαίνεται διτού ἀποκλείεται ἀπό ἄλλες διατάξεις τοῦ Κοράνιου καί τῆς παραδόσεως. Σ' ἔνα σημείο η ἀποκάλυψη παραγγέλλει νά πολεμούν, ἔως δτού ὑπερισχύσει η δικαιοσύνη καί η πίστη στόν μόνο Θεό (Κοράνιο, Ἡ Αγέλαδα 2, 193). Σέ ἄλλο σημείο δρίζεται δ πόλεμος «ἔως δτού πανεί δ πειρασμός καί δέν θά ὑπάρχει ἄλλη θρησκεία ἐκτός ἀπό τήν τοῦ μοναδικοῦ Θεοῦ» (Κοράνιο, Τά Λάφυρα, 8,39). Μέ βάση αὐτή τήν ἔντολή οι Μουσουλμάνοι θεωρούν δχι μόνο δτού ἔχουν δικαιώματα κατοχῆς δλης τῆς γῆς, ἀλλά καί καθῆκον νά τήν ἔξισφαλίσουν.

Βεβαίως οι φιλελεύθεροι Μουσουλμάνοι θεολόγοι, προοδευτικοί καί ἐκσυγχρονιστικοί, ἐπιμένουν στήν εἰρηνική διάθεση τοῦ Ισλάμ. Καί δέχονται τόν πόλεμο μόνο ὡς ἀμυνα καί ποτέ ὡς ἐπίθεση. Γιά νά ἐπιβάλλουν τίς ἀπόψεις τους. πού διαμορφώθηκαν μπροστά σέ μία σκληρή πραγματικότητα, ἐπικαλούνται δρισμένα παραγγέλματα τοῦ Μωάμεθ πού ἐπιβάλλουν τήν εἰρήνην. Αὐτά τά παραγγέλματα δόθηκαν ἀπό τό Μωάμεθ γιά τήν ἀντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων τοῦ τόπου του καί τοῦ καιροῦ του. «Αν δεχθούμε διτού δ πόλεμος τοῦ Ισλάμ εἶναι ἀμυντικός, γεννάται ἐτοί τό ἔρωτημα: ἀν οι Μουσουλμάνοι περιφέροσθηκαν γιά πάντα σέ ἀμυντικούς πολέμους, δηλαδή σέ πολέμους γιά διαφύλαξη τῶν δρίων τῆς πατρίδας τους, τῆς Ἀραβίας, πᾶς ἀμυνόμενοι τοῦ πατρικοῦ ἐδάφους ἔφθασαν τόσο μακριά, διατάξεις οι πύλες τοῦ Γιβραλτάρ, η Κανατάνιανούπολη, η Βιέννη καί οι Ινδίες».

Τό συμπέρασμα εἶναι διτού δ πόλεμος κατά τήν μιά η τήν ἄλλη πορεία τοῦ πατρικοῦ οίκου η οποίη διατάξεις τοῦ Ισλάμ σέ δλη τή γη. ▀





‘Ο διάλογος τῶν Ὁρθοδόξων μέ τό Ἰσλάμ κατά τό παρελθόν

Τοῦ π. Λουκᾶ Γρηγοριάτου

Kατά τήν μακραίωνη συνύπαρξη τῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανικῶν καὶ τῶν Μουσουλμανικῶν λαῶν ἡ Ὁρθοδόξος Ἐκκλησία μας βρισκόταν σὲ ἐνα διαρκή δρθόδοξο-ἰσλαμικό «διάλογο». Η Ἐκκλησία διαλέχθηκε γνήσια καὶ αὐθεντικά διά τῶν Ἀγίων Της, οἱ δποῖοι ἔβιώσαν αὐθεντικά τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι’ αὐτό κατανόησαν σὲ βάθος τό δόγμα καὶ τό ἥθος τοῦ Ἰσλάμ.

φία τῶν διαλόγων αὕτων ἀποδεικνύει τό ἐνιατο πνεῦμα κάτω ἀπό τό ὄποιο διαλέγονται οἱ Ἀγιοι, ἀνεξαρτήτως ἀπό τήν ιστορική περίοδο πού διανύει τό Ἰσλάμ καὶ ἀπό τήν πολιτική καὶ κοινωνική κατάσταση τῶν Ὁρθοδόξων λαῶν.

Αὐτοὶ οἱ διάλογοι μποροῦν μέ ἀσφάλεια νά θεωρηθοῦν καὶ ἡ αὐθεντική ἔκφραση τοῦ διαλόγου τῶν Ὁρθοδόξων λαῶν μέ τό Ἰσλάμ.



‘Αντιπροσωπευτικά δείγματα αὐτοῦ τοῦ «διαλόγου» σέ διαφορετικές περιόδους τῆς Ἰσλαμιο-χριστιανικῆς ἐπικοινωνίας είναι οἱ διάλογοι πού πραγματοποιήσαν δ ἄγιος Ἰωάννης δ Δαμασκηνός (Η' αἰώνας), δ ἄγιος Γρηγόριος δ Παλαμᾶς (ΙΔ' αἰώνας), δ ἵρος Γεννάδιος δ Σχολάριος (ΙΕ' αἰώνας) καὶ δ ἄγιος Νικόδημος δ Ἅγιοιρέιτης (ΙΗ' - ΙΘ' αἰώνας). Η ἐκπληρωτική θεολογική δμοιομορ-

Τά χαρακτηριστικά τῶν διαλόγων εἶναι τά ἔξης:

α) Τό Ἰσλάμ ἀντιμετωπίζεται μέ πνευματικά κριτήρια. Οὔτε ή πολιτική κατ' ἀρχήν ὑπεροχή οὔτε καὶ ἡ μεταγενέστερη δουλεία τῶν Ὁρθοδόξων ἐπηρέασαν τήν κρίση τῶν Ἀγίων γιά τό Ἰσλάμ. Γιά τόν λόγο αὐτό δέν θεωροῦμε ἐπιτυχημένο τόν χαρακτηρισμό δρισμένων ἀντί-ἰσλαμικῶν ἔργων ώς φανατικῶν, δπως π.χ.

τοῦ ἀγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ. Πρόκειται γιά διαφορετική ἔκφραση τοῦ διαλόγου, ὅστε νά ἀνταποκρίνεται σέ συγκεκριμένες ποιμαντικές ἀνάγκες.

β) ‘Υπάρχει διαχρονική πιστότητα στό Ὁρθόδοξο δόγμα, η δποία παίρνει σέ κάθε διάλογο τήν μορφή ἀνασκευῆς τῆς πλάνης τοῦ Ἰσλάμ καὶ δμοιογίας τοῦ δόγματος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.

γ) Η ἀνωτερούτητα τῶν ἥθων ἀξιῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ προβάλλεται ώς ἀπόδειξη τῆς ἀληθοῦ Πίστεως. Δέν παραδέχονται οἱ Ἀγιοι κοινά ἀνθρωπιστικά ἰδεώδη στόν Χριστιανισμό καὶ στό Ἰσλάμ. Καὶ,

δ) τό κίνητρο τῶν Ἀγίων γιά διάλογο μέ τό Ἰσλάμ εἶναι ή χριστοκεντρική ἀγάπη πρός τούς ἀλλοπίστονς. Ποτέ η ἀγάπη αὐτή δέν ἥταν ἀνθρωποποεντρική.

Τά κριτήρια αὐτά θεμελιώνονται στήν πίστη τῶν Ὁρθοδόξων στόν Τριαδικό Θεό, στήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ώς Σώματος Χριστοῦ. Θεμελιώνονται ἐπίσης στήν ἀγάπη, πού ἀποδρέει ἀπό τήν πίστη αὐτή καὶ προσφέρεται ἀπό τόν Χριστιανισμό ώς τό ἀσφαλέστερο μέσον γιά τήν ἐπιδιωξη τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καὶ συνεργασίας μέ τούς Μουσουλμάνους, χωρίς νά τίθεται σέ κίνδυνο ή ἀκεραιότητα τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως καὶ η̄ Ἐχριστῷ σωτηρίᾳ τῶν Ὁρθοδόξων. Θεμελιώνονται, τέλος, στήν ἐμπειρίᾳ δτί τά θρησκευτικά σχήματα πού δέν εἶναι η̄ Ὁρθοδόξος Ἐκκλησία, εἶναι πλάνη καὶ δόσι ἀπωλείας.

‘Ἐχοντας ὑπό τόν δψιν αὐτόν τόν δρθόδοξο-ἰσλαμικό «διάλογο» μποροῦμε νά πονμε δτί η̄ Ἐκκλησία διαθέτει πλούσια πείρα ἀπό τήν μακραίωνη ἐπικοινωνία τῆς μέ τό Ἰσλάμ, ἔτσι ὅστε εἶναι σέ θέση νά διακρίνει τό πνεῦμα νέου διαλόγου. **T**



Τό όρθόδοξον Ἰσλάμ εἰς τήν σύγχρονον ἐποχήν

Τοῦ Διονυσίου Γ. Δακουρᾶ, Καθηγ. τῆς Συγκριτικῆς Θρησκειολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Η μετάβασις ἐκ τῆς ἀποικιορατίας εἰς τήν μεταποικιορατικήν ἐποχήν συνέβαλεν εἰς τήν ἀλλαγὴν τῆς εἰκόνος εἰς τάς παραδοσιακάς κεντρικάς χώρας τοῦ Ἰσλάμ, ίδιαιτέρως μάλιστα μετά τὸ τέλος τῆς δθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἐπειδὴ ἡ εὐρωπαϊκή ἀποικιορατία εἶχε λίαν σοβαράς ἐπιπτώσεις εἰς τάς χώρας τοῦ Ἰσλάμ, αἱ δόποια διεκατέχοντο ὑπό μειονεκτικῶν συναισθμάτων, ἥ ἐφοβοῦντο, διτὶ ἀπώλεσαν τήν θεοκρατικήν δομήν καὶ ταυτότητά των. Ἡ Τουρκία ὑπό τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ Ἀτατούρκ, ἦρχισε νά συγκροτήται εἰς ἔθνος κατά τό δυτικά πρότυπα διά τῆς καταργήσεως τοῦ χαλιφάτου τό ἔτος 1924, διά τοῦ ἀναγκαίου δέ χωρισμοῦ κράτους καὶ θρησκείας ἐπῆλθε μία τρόπον τινά ὁρίξις πρός τήν παράδοσιν, ἐπειδὴ ἡ καθιέρωσις εὐρωπαϊκῶν κρατικῶν μηχανισμῶν καὶ προτύπων προσεκάλεσε ἀμεσον πολιτικήν, κοινωνικήν καὶ θρησκευτικήν κοίσιν. Εἰς τήν Αἴγυπτον ἐπέδρασαν αἱ ίδει τῶν μουσουλμάνων μεταρρυθμιστῶν Gamal ad-Din al-Afghani (1839-1897) καὶ Muhammad Abdurrahman (1849-1905). Ἐνταῦθα κατά τήν ἐποχήν τοῦ Νάσσερ ἐτέθησαν τά θεμέλια ἥ αἱ βασικαὶ ίδει ενός «ἀραβικού σοσιαλισμοῦ». Ἀντιθέτως, ἐνεφανίσθη καὶ ἡ μαχητική ὀδελφότης τῶν «Μουσουλμάνων-Ἀδελφῶν» μέ κοινωνικάς καὶ προσδευτικάς βασικάς ίδεας, ἥ δόπια ἐπεδίωξεν ἐν κρατικόν σύστημα καθοριζόμενον ὑπό τῶν ισλαμικῶν ἀρχῶν, συμμετέχουσα ἐνεργῶς εἰς τήν ἔξελιξιν τοῦ Ἰσλάμ, ἀφοῦ ἐθεώρει τήν Δύσιν ὡς πηγήν καὶ αιτίαν συνωμοσίας κατά τοῦ Ἰσλάμ ἐπιδιώκουσαν τήν καταστροφήν τῆς θρησκείας τοῦ. Εἰς τήν Σαουδικήν Ἀραβίαν ἐνομιμοποιήθη ἐν αὐτηρῶς

δόπισθοδομικόν Ἰσλάμ, μετά τόν θάνατον τοῦ Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) καὶ τήν ἐπικράτησιν τῆς κυριαρχίας μιᾶς οἰκογενείας τῶν Saud, ἥ όποια ἔπαιξεν ἀποφασιστικόν ρόλον καὶ ἡσκηνεν ἐπίδρασιν εἰς τόν ισλαμικόν κόσμον, ίδιαιτέρως μέ τό δπλον τοῦ «μαύρου χρυσοῦ». Εἰς τήν Περσίαν ὁ Ayatollah Imam Khomeini μέ τήν βοήθειαν διαφόρων ἀντιπολιτευτικῶν δργανώσεων

μάτισαν σημαντικόν ρόλον εἰς τήν διάδοσιν τοῦ «ἄληθοῦς Ἰσλάμ». Οἱ «Ρεπουμπλικᾶνοι Ἀδελφοί» ἐτάχθησαν ὑπέρ τῆς πλήρους ίσότητος τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν καὶ τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων ἐντός τῶν ισλαμικῶν κρατών. Ἡ γνησιότης, δύως, τῶν μεταρρυθμίσεων τούτων ἐφάνη ἀμέσως διά τῆς θανατικῆς ἐκτελέσεως τοῦ ρεφορμιστοῦ Mawāmeθ Taqā, ὡς αἰρετικοῦ, καὶ μάλιστα προ-



κατώρθωσε νά παραμερίσῃ τήν κατά τά δυτικά πρότυπα προστηνατολισμένην κυριαρχίαν τοῦ Σάχη καὶ ίδωντε τήν «ἰσλαμικήν Δημοκρατίαν». Τόσον ἥ μαχητική ισλαμική ἀδελφότης, δσον καὶ ἥ εἰς τό Πακιστάν «ἰσλαμική κοινότης», ίδρυθεῖσα ὑπό τοῦ Maudoodis (1903-1979), μέ τόν τίτλον Dschamaat-i Islami, ἀλλά καὶ ἡ παρομοία κίνησις εἰς τήν Ἰνδονησίαν ὑπό τόν Muhammad Natsir, διεδρα-

κληθεῖσα ἐκ μέρους τοῦ Sufiyyah Khanī, δρου τῆς Δημοκρατίας Nūrī. Τα πραλήλου πρός τά ἀνατολικά την Ασία καὶ ἥ ἀντίηηψις, δτα τῶν «ρεπονιμπλικάτων» την Ασία καὶ εἰς τόν ισλαμικόν κόσμον προσεκάλεσε την μαχητική ισλαμικής κητικάς ὄμιλος, καταστέλλοντας την παραστατική την ισλαμικής κητικάς ομάδας, η οποία ζωνται ἐν μέρει την



παλινορθώσεως, δύπως εἰς τήν Ἀραβίαν καὶ τὸ Κόραν.

Τό προβατλόμενον, δύμας, ἐρώτημα ἀναφέρεται εἰς δύλα σχεδόν τά ἰσλαμικά κράτη, τά όποτα ἀφ' ἐνός προβάλλουν τήν ἀξίωσιν μιᾶς παγκοσμίου κυριαρχίας τῆς θρησκείας των, στηριζόμενα θεμελιώδως εἰς τήν διδασκαλίαν περὶ τοῦ λεροῦ πολέμου, τοῦ Jihād, ἀφ ἐτέρου εἶναι μέλη τῶν Ἕνωμένων Ἐθνῶν, τά όποια καταδικάζουν τόν πόλεμον. Ὡς ἐκ τούτου κατανοεῖται πλήρως ὁ ἴσχυρισμός διτι «τό Ἰσλάμ πρέπει νά ἀναμορφωθῇ πλήρως πρὸν ἡ διδασκαλία περὶ τοῦ Jihād δέν θά εἶναι εἰς θέσιν νά λαμβάνεται ὑπ' ὅψιν». Ποίας συνεπείας θά ἔχῃ τό γεγονός, διτι εἴς τόν κάσμον τοῦ Ἰσλάμ ἀγωνίζονται αἱ γυναῖκες διά τήν ἵστητα τῶν δικαιωμάτων των, οἱ ἀγρόται διά τάς γεωργικάς μεταρρυθμίσεις των καὶ οἱ διάφοροι νομάδες δι' ἐγκατάστασιν εἰς τούς τόπους προτιμήσεως των;

Πάντα ταῦτα ἀντιτίθενται πρός τήν

Sharia, ἐνῷ διά τής ἀπαγορεύσεως τῆς πολυγαμίας εἰς τήν Τυνησίαν, ἡ τής παρεμποδίσεώς της εἰς τό Μαρόκον καὶ τό Τιμάρ, ἡ τοῦ περιορισμοῦ της εἰς τήν Συρίαν, τραυματίζεται ἡ παραβιάζεται ὁ κορανικός νόμος. Ἐνταῦθα πρόκειται μόνον περὶ μιᾶς «κατασκευῆς», ἐνός τεχνάσματος, δπως συνάγεται ἀπό τήν κορανικήν Σούφραν 4.3, κατά τήν ὄποιαν, «κι ἂν φοβάστε ἀκόμη μήπως τίς ἀδικήσετε, τότε νά παντρεύεστε μόνον μία», φαίνεται δηθεν, ἡ εἰδικωτέρος γνώμη περὶ μονογαμίας, ἐνῷ τοῦτο δέν ἀνταποκρίνεται εἰς τό αὐθεντικόν νόμημα τοῦ Κορανίου, τό δποτον θεμελιώνει δπωσδήποτε τήν πολυγαμίαν.

Τά ἀνωτέρω παραδείγματα ἀποδεικνύονταν πόσας μεταβολάς καὶ παραποιήσεις ἔχει ὑποστῆ τό Ἰσλάμ κατά τήν νεωτέραν ἐποχήν. Είναι, ἐπομένως, αὐτονόητον, διτι «ἐνῷ ὁ μουσουλμανικός κόσμος ἀπαντᾶ θετικῶς ἡ ἀρνητικῶς, τεχνητῶς ἡ καταστρεπτικῶς ἐπὶ τής δυτικῆς

«Μία νέα δημιουργική ἔκρηκτις, ἡ ὄποια ἀναδύεται ἐκ τοῦ βάθους τοῦ Ἰσλάμ καὶ ἡ ὄποια εἶναι ἀνάλογος πρός τήν καθαράν θρησκευτικήν του ὑπόστασιν, εἶναι δυνατόν νά φέρῃ μίαν νέαν ἀρχήν. Τοῦτο, βεβαίως, ίσχύει καὶ διά τάς λοιπάς θρησκείας καὶ τάς μεταβολάς των».

«Τά ἀνωτέρω παραδείγματα ἀποδεικνύονταν πόσας μεταβολάς καὶ παραποιήσεις ἔχει ὑποστῆ τό Ἰσλάμ κατά τήν νεωτέραν ἐποχήν».

εἰσβολῆς, εὑρίσκεται παρά ταῦτα ἀκόμη εἰς τό στάδιον τῆς αὐτοαιμύνης. Αὐτή είναι ἡ αἰτία διά τήν ἰσχυράν ἀρνησιν μιᾶς συμφιλιώσεως τῆς ἰσλαμικῆς δροθοδοξίας ἡ ἐνός Ἰσλάμ, τό όποιον κάποιος ἐπενόησε μέ τήν φαντασίαν του, μέ τά μοντέρνας σκέψεις, τάς κοινωνικάς καὶ πολιτιστικάς μεταρρυθμίσεις καὶ τήν μοντέρνων ἐπιστήμην. Ή Δύσις καὶ αἱ κυρίαρχοι ίδει καὶ τά ἱδεώδη της διαιμορφώνουν εἰσέτι -ἀπλῶς καὶ μόνον διά τής ὑποβιλητικῆς δυνάμεως των- τό ὑπόδειγμα, τό πρότυπον, διά τήν ἀπάντησιν. Τό εἰδικώτερον ὅμιας παραμένει ἐκτός, τουτέστιν ἡ κατάδυσις εἰς βάθος. Δέν φαίνεται νά πλησιάζῃ ὁ χρόνος διά νά δοθῇ μία ἀπάντησις ἐκ καρδίας καὶ δρι ἐκ μέρους του συντήματος τοῦ Ἰσλάμ. Εἰς αὐτήν τήν περίοδον μιᾶς ἀναποφεύκτου αὐτοαιμύνης καὶ αὐτοπεποιθήσεως, δύπως αὐτή ἐκβιάζεται ὑπό τής ὑπερισχυούσης ὑποβιλητικῆς δυνάμεως τῆς Δύσεως, δέν φαίνεται νά ἐπιτυγχάνεται ἡ διάστασις εἰς βάθος. Καὶ δύμας, μία νέα δημιουργική ἔκρηκτις, ἡ ὄποια ἀναδύεται ἐκ τοῦ βάθους τοῦ Ἰσλάμ καὶ ἡ ὄποια εἶναι ἀνάλογος πρός τήν καθαράν θρησκευτικήν του ὑπόστασιν, εἶναι δυνατόν νά φέρῃ μίαν νέαν ἀρχήν. Τοῦτο, βεβαίως, ίσχύει καὶ διά τάς λοιπάς θρησκείας καὶ τάς μεταβολάς των».

Πρβλ. J. Lohmann, Islam und Christentum im 20. Jahrhundert, ἐνθ' ἀνωτ.

A.J. Wensinck - J. H. Kramers, Handwörterbuch des Islams, Leiden 1941, 112.

K. Kraemer, World Cultures and World Religions, London 1960, 125.

’Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία και ’Ισλάμ, σύγκρουση ή διάλογος;

Τοῦ Γρηγορίου Δ. Ζιάκα, Καθηγητοῦ τῆς Θρησκειολογίας
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

1. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ως δργανισμός εἰρήνης και ἀγάπης στὸν κόσμο.

Oτι ἔχει νά δώσει ἡ χριστιανική πίστη στὸν κόσμο, εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τὸν κόσμο, και τοῦ κόσμου πρός τὸν Θεό και τὸν συνάνθρωπο. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ διατρανώνεται στὸ μυστήριο τῆς θείας Οἰκουνομίας, τὸ δόποιο βρίσκει τὴν τελείωσή του στὸ πρόσωπο και τὸ ἔργο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καὶ λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἀγίας Τριάδος, δὲ Ὀποῖος, δηνας αἰωνίως δὲ λόιος Θεός, ἔγινε σὲ μία συγκεκριμένη ἴστορική στιγμή και τέλειος ἀνθρώπως, γιά νά προστέλλει διλόκληη τὴν ἀνθρώπινη φύση, νά τὴν σώσει και νά τὴν δοξάσει. «Οὕτω γάρ ἡγάπησεν δὲ Θεός τὸν κόσμον, ώστε τὸν Υἱόν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἐδωκεν, ἵνα πᾶς δὲ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ιω. 3,16). Τὸ μυστήριο αὐτό τῆς ἐν Χριστῷ θείας Οἰκουνομίας εἶναι καθολικό και οἰκουμενικό. Πραγματοποιήθηκε γιά δόλο τὸν κόσμο, γιά τοὺς ἀνθρώπους δὲ λόγω τῶν ἐποχῶν και δὲ λόγω τῶν κοινωνιῶν. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς δὲ, τι διμορφαίνει και δικαιώνει τὴν ἀνθρώπινη πταρδεξιή, προσάγει τὴν κοινωνία και φέρνει εἰρήνην στὶς καρδιές, εἶναι ἀγάπη.

Παρά τὰ κατά καιρούς τραύματά της στὸν ἔξωτερικό, διοικητικό δργανισμό της, ἡ Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, ως Σῶμα Χριστοῦ και Θεανθρώπινη κοινωνία (πρβλ. Ἔφ. 1,23. Κολ. 1,24), δέν επαυσε ποτέ νά ἐμπνέεται ἀπό τὴν ἀγάπη

τοῦ Θεοῦ γιά τὸν κόσμο και νά ἐργάζεται γιά τὴ συμφιλίωση τῶν ἀνθρώπων και τὴ δημιουργία μιᾶς παγκόσμιας κοινωνίας εἰρήνης και συναδελφώσεως δὲ λόγω τῶν λαῶν τῆς γῆς. Ἡ εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου εἶναι τὸ βασικό αἴτημα τῆς Ορθόδοξης Χριστιανικῆς λατρείας. Ἡ Εκκλησία προσεύχεται πρός τὸν φιλάνθρωπο Θεό ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὑπέρ τῆς ἀτομικῆς και κοινωνικῆς εὐημερίας, και ἐργάζεται γιά νά ἐπικρατήσει σ’ δὲ λόγω τὸν κόσμο τὸ πνεῦμα τῆς εἰρή-

νης, τῆς ἀγάπης και τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Μέ αὐτό τὸ πνεῦμα ἡ Εκκλησία καλείται νά συμβάλει στὴν ἀλληλοκατανόηση και συνεργασία τῶν λαῶν, γιά τὴν ἐπικράτηση τῶν ἀγαθῶν τῆς ἐλευθερίας και τῆς εἰρήνης στὴ γῆ. Ἡ συνεργασία αὐτή, ποὺ ἀποτελεῖ ἐπιτακτικό αἴτημα τῶν καυρῶν, δέν μπορεῖ παρά νά διέτεται ἀπό τὸν σεβασμό τῶν ἀρχῶν τῆς πίστεως και τῆς ἀκεραιότητος καθε θρησκείας. Δέν μπορεῖ ἐπίσης νά δόηγει οὔτε σέ συγκρητισμό οὔτε στὴν ἐπιβολή τῆς μιᾶς θρησκείας



Συνάντηση Μουσουλμάνων στὶς ΗΠΑ



καθιέρωση πνευματικών δξιών, που δπαιτούν και καθιστούν δυνατή μία τέτοια θρησκευτική ζωή.

Ο λόγος για τόν δποτο το Ισλάμ παρουσιάζει ένδιαφέρον για τόν χριστιανικό κόσμο, βρίσκεται όχι μόνο στό γεγονός τών σφοδρών συγκρούσεων και δεινών παθημάτων τού χριστιανικού κόσμου και τῆς Έκκλησίας κατά τό παρελθόν, ἀλλά και στό γεγονός δτο το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική θρησκεία, ή δποια έχει ἄμεση σχέση μέ τήν διδασκαλία τῆς Αγίας Γραφής, δν και μέ πολύ διαφορετικές έρμηνεις σε πολλά και καίρια σημεία. Τό ένδιαφέρον αντό γνεται ίδιατερα σπουδαίο τόδο γιά τήν χριστιανική Ανατολή, τῆς δποιας ένα ζωντανό και δραστήριο κομμάτι ζετ ἀνέκαθεν στίς χώρες τού Ισλάμ, δσο και γιά τήν έλληνική παράδοση, τήν δποια δρχαιότατοι και ποικίλοι ίστορικοι και πολιτιστικοι δεσμοί και έμπειριες τήν συνδέουν μέ τίς χώρες τῆς Ανατολής και τού Ισλάμ.

Η ίστορία βέβαια παρουσιάζει έναν πολύπλοκο τύπο σχέσεων μεταξύ τών δύο θρησκευτικών παραδόσεων και τῶν δύο πολιτισμών. Από τήν έμφάνιση τού Ισλάμ στίς χριστιανικές χώρες τῆς Ανατολής κατά τόν 7ο μ.Χ. αιώνα, σημειώθηκαν δεξύτατες πολιτικές και θρησκευτικές διαμάχες και πόλεμοι μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανῶν, πού έβαψαν τόσο τήν Χριστιανική Έκκλησία και τόν κόσμο τῆς Ανατολής δσο και τόν Έλληνισμό. Ωστόσο ἀπό τήν έποχη αυτή έως σήμερα τά δρθόδοξα πρεσβυγενή Πατριαρχεῖα τῆς Ανατολής συνεχίζουν νά υπάρχουν και νά δρθοτομούν τόν λόγο τού Θεού στόν χώρο τῆς έπικρατείας τού Ισλάμ.

Ἐπομένως οι σχέσεις και οι έμπειριες τόσο τῆς Ανατολικής Έκκλησίας και τῶν πιστών Της δσο και τῆς έλληνικής ίστορίας και τού λαού της είναι πολλές και ποικίλες. Γιά αίδινες ή έλληνική παράδοση έχει συνδεθεί ίστορικά, και γιά μακρά περίοδο τῆς ίστορικής της διαδρομῆς έχει συμβιώσει άναγκαστικά μέ τήν ζωή και τήν παράδοση τού ισλαμικού κόσμου, και έχει ἀποκομίσει ποικίλες έμπειριες. Ἀλλά και δ πολιτισμός τού ἀραβο-ισλαμικού κόσμου και ή θεολογία τού Ισλάμ έχουν βαθιές τίς φίλες τους στήν έλληνική σκέψη και φιλοσοφία. Η ἀκμή τού ἀραβο-ισλαμικού πολιτισμού και τῶν ισλα-

μικῶν φυσικῶν έπιστημῶν σημείωνεται ἀπό τόν 8ο έως τόν 10ο αιώνα μέ τήν παραδασθή και οικείωση τῆς έλληνικής πνευματικής κληρονομίας και τῆς γενικότερης κληρονομίας τῆς δρχαιότητας. Στό διάστημα αντό μεταφράστηκαν στά δραβικά τά περισσότερα έργα τῶν δρχαιών Ελλήνων φιλοσόφων και έργα περσικά, ίνδικα και έβραικά. Ή μουσουλμανική έπεισης θεολογία, γιά νά οικοδομήσει τό δογματικό της σύστημα, παρέλαβε πολλά ἀπό τό σύστημα και τήν μεθόδο τῆς άνατολικής χριστιανικής θεολογίας και τῆς άριστοτελικής φιλοσοφίας. Τά μεγάλα προβλήματα περι ούσιας και ίδιωμάτων τού Θεού, περι λόγου τού Θεού ως αἰώνιον και ἀκτίστον ορήματος, περι θείας παγγνωσίας και προγνώσεως, περι έλευθερίας τῆς βουλήσεως κ.λ.π., δέν είναι παρά προβλήματα ἀντίστοιχα έκεινων τῆς άνατολικής χριστιανικής θεολογίας, και ἀκριβώς αυτή ή μακρά συνήπαρξη τῆς άνατολικής Χριστιανοσύνης και τού Έλληνισμού μέ το Ισλάμ, ή δποια μπορεῦ

σωτηρία στά έκαπομμύρια τῶν δπαδῶν του, ή είναι δύναμη άρνητηκή γιά τήν κοινωνία και τόν κόσμο;

Θά προσπαθήσουμε ἔδω νά ἀναπτύξουμε τίς διάφορες δψεις και τίς βασικές δρχές τού Ισλάμ σχετικά μέ τήν πίστη στόν ένα Θεό, τίς ήθικές και κοινωνικές ἀντιλήψεις του, τήν θέση του στόν σύγχρονο κόσμο και τόν διάλογο. Συγχρόνως θά έπιχειρήσουμε νά παρακολουθήσουμε τίς βασικές αυτές δρχές τού Ισλάμ μέ μία παράλληλη σύγκριση μέ τήν διδασκαλία τῆς Όρθοδοξης Ανατολικής Έκκλησίας και τίς κοινωνικές, πολιτικές και δημοκρατικές ἀντιλήψεις τού χριστιανικού κόσμου. Θέλουμε νά πιστεύουμε δτο ή προσπάθειά μας αυτή μπορεῖ νά ἀποτελέσει στούς σημερινούς ἀνήσυχους καιρούς μία μικρή συμβολή στήν ἀλληλογνωμιά, τήν καλύτερη κατανόηση και ἀρση τῶν παρανοήσεων και πικρῶν έμπειριων τού παρελθόντος, και στόν ἀμερόληπτο διάλογο και τήν ἀμοιβαία ἀναζήτηση τῆς εἰρήνης μεταξύ Χριστιανῶν και Μουσουλμάνων.

Τό Ισλάμ είναι μία πνευματική κίνηση, μία θρησκεία, πού σκοπό έχει νά σταθεροποιήσει τήν σχέση τού ἀνθρώπου και τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό, διαμέσου μιας ἀπόλυτης πίστης και ύπακοής στό θέλημά

Του. Αύτο γίνεται όχι μόνο μέ τήν θέσπιση και τήρηση διαφόρων δρών και κανόνων, ἀλλά και μέ τήν καθιέρωση πνευματικῶν δξιῶν. πού ἀπαιτούν και καθιστούν δυνατή μία τέτοια θρησκευτική ζωή.

νά χαρακτηρίσει ως «διά βίου διάλογος», θέτει τίς βάσεις γιά μία εύρυτερη σήμερα και περισσότερο είλικρινή προσέγγιση και γνωμικά μεταξύ τους.

Πέρα ἀπό δλα αυτά, δρόλος τόν δποτο διαδραματίζει σήμερα τό Ισλάμ στόν χώρο τῆς Ανατολής, ή συμμετοχή του στά σύγχρονα ίστορικά γεγονότα τῆς Ανθρωπότητας και οι διαμάχες και θλίψεις στόν κόσμο, ἀφήνουν νά δνακύψουν τά εύλογα έρωτηματα: Ποιό είναι τό ὀληθινό πρόσωπο τού Ισλάμ και ποιό τό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας του; Τί ύπόσχεται ή θρησκεία αυτή στούς δπαδούς της και ποιό μήνυμα έλπιδας κομίζει; Μπορεῖ νά ίκανοποιήσει τίς κοσμικές και πνευματικές ἀνησυχίες τῆς έποχής και νά προσφέρει τήν πολυπόθητη εἰρήνη και

3. Ο δρος Ισλάμ

Η λέξη Ισλάμ είναι ἀπαρέμφατο τού Ορήματος ἀσλάμα και σημαίνει «ἀπόλυτη ύποταγή και ἀφοσίωση στόν Θεό και τό θέλημά Του». Ή μετοχή τού Ορήματος είναι μονόλιμη, πληθ. μουσλιμούν, «ἀπολύτως ύποταγμένος στόν Θεό και τό θέλημά του», και δρα «πιστός» με εύρυτερη έννοια.

4. Ο Μωάμεθ και ή γένεση τού Ισλάμ

I δρυτής βέβαια τού Ισλάμ είναι δ Μωάμεθ, δ δποτος γεννήθηκε γύρω στά 570 μ.Χ. στή Μέκκα, μεγάλωσε ὀρφανός και έγινε έμπορος, και στά 610 μ.Χ. άρχισε νά κηρύττει στή Μέκκα τήν πίστη στόν ένα Θεό. Τό κηρυγμα του διήρκεσε 22 χρόνια και διαιρεῖται σέ δύο μεγάλες πά-



σεις: στό κήρυγμά του στήν Μέκκα (610-622) και στό κήρυγμά του στήν Μεδίνα (622-632). Μέσα στίς δύο αυτές φάσεις του κηρύγματός του άναπτύσσονται και έξελισσονται ή προσωπικότητά του, οι προφητικές του ιδέες και τό διό κήρυγμά του.

Γιά τήν ζωή και τήν έσωτερη προετοιμασία γιά τό κήρυγμα, ή όποια σημειώθηκε στόν Μωάμεθ πρίν άκομη αυτός έμφανισθεί στό λαό του ως άπόστολος και προφήτης, δέν γνωρίζουμε πολλά. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν δτι δέν άπηρξε ποτέ είδωλολάτρης. Βέβαιο δμωάς είναι δτι δ Μωάμεθ πρίν άπό τήν πρώτη άποκάλυψη του (γύρω στά 610) πέρασε ένα στάδιο έσωτερης προετοιμασίας και περισυλλογής, στή διάρκεια τής δποίας άσχολήθηκε μέ θρησκευτικά πράγματα. Κατά τό χρονικό αυτό διάστημα οι διάστιρτες στό περιβάλλον του διδασκαλίες τής Άγιας Γραφής δημιουργήσαν μέσα του δυσπιστία πρός τήν πατρική του πολυθεϊστική θρησκεία. Ως τήν ήλικια τών 40 έτων δ Μωάμεθ ήταν έμπορος στήν

Μέκκα και πήγαινε μέ τά καραβάνια του πρός τά βόρεια σύνορα τής Αραβίας, δπού είχε άναπτυχθεί (σύνεχεια τού δρούς Σινά) δ χριστιανικός μοναχισμός και άναχωρητισμός. Τού δόθηκε έτοι ή εύκαιρια νά γνωρίσει άπό κοντά στούς καταπληκτικούς αύτούς μοναχούς και δισκητές (ράχιμη) βασικές άρχες τής χριστιανικής διδασκαλίας και ζωῆς. Τού δόθηκε έπίσης ή εύκαιρια νά γνωρίσει μέ τά καραβάνια του άπό κοντά τίς πολιτισμένες χώρες τής Μεσοποταμίας, Παλαιστίνης και Συρίας, δπού κυριαρχούσε δ Χριστιανισμός. Άλλα και μέσα στήν Αραβία άπηρχαν χριστιανικές και ίουδαικές κοινότητες. Έτοι γνώρισε δρισμένες βασικές διδασκαλίες τής Άγιας Γραφής γιά τήν προφητεία, τήν Αποκάλυψη και τήν Μονοθεΐα, και έντυπωσιάσθηκε ίδιαίτερα άπό τή διδασκαλία γιά τήν έσχατη ήμέρα τής κρίσεως. Φύση θρησκευτική, δ Μωάμεθ πέρασε -δπως δέχεται και ή μινσουλμανική παράδοση- δρισμένο χρονικό διάστημα άποσυρόμενος συχνά σέ διάφορες σπηλιές και άλλους άπομαρουν τόπους,

δπού συλλογιζόταν τά θρησκευτικά πράγματα, νήστενε και προσευχόταν. Φαίνεται δτι κατά τό διάστημα αυτό έβλεπε διάφορα δράματα. Άποφασιστικός δμωάς σταθμός γιά δλο τό κήρυγμά του ήταν ένα αινφνιδιο και συνταρακτικό δράμα, τό δποιο είδε γύρω στά 610. Τό δράμα αυτό τόν δόθηκε στήν πεποιθήση δπού είναι άποστολος τού Θεού, έντεταλμένος νά κηρύξει τό θέλημά Του στούς δμοιεθνείς του. Τό δράμα αυτό περιλαμβάνεται στό κεφ. 96, 1-5 τού Κορανίου.

5. Ό χαρακτήρας τού κηρύγματος τού Μωάμεθ

Δύο ήταν οι κύριες ίδέες πού χαρακτήριζαν τό κήρυγμα τού Μωάμεθ στήν Μέκκα. Ή πίστη στόν ένα άγαθό και παντούναμο Θεό και οι ίδέες τής έσχατης μέρας τής κρίσεως, πού πληροφορήθηκε άπό τήν βιβλική παράδοση. Έτοι τό άρχικο ένδιαφέρον τού Μωάμεθ στράφηκε πρός τούς δμοιεθνείς του, τούς δποίους ηθελε νά άπαλλάξει άπό τήν πολυθεΐα και άπό τίς τιμωρίες τής έσχατης ήμέρας τής κρίσεως. Γι' αυτό μέ τρομερές, έντυπωσιακές και άσυνδετες μεταξύ τους φράσεις, μιλά δ Μωάμεθ γιά τήν ήμέρα κατά τήν δποία τά μηνημετά θά άνοιξουν και οι άνθρωποι θά συρθούν μπροστά στόν δικαιωχότη Θεό, γιά νά δώσουν λόγο τών πράξεων τους. Φυστόσο οι Μεκκίτες δέν πιστεύαν στό κήρυγμά του και τόν καταδίωξαν. Γι' αυτό τό 622 άναγκαστηκε νά μετοικησει άπό τήν Μέκκα στήν Μεδίνα, δπού κατόρθωσε νά ίδρυσει τήν μουσουλμανική κοινότητα. Ή μετοικηση αυτή, πού άποτελει τήν έναρξη τής Ισλαμικής χρονολογίας, είναι γνωστή μέ τό δνομα Hījra, Έγειρα.

Στήν Μεδίνα τό κήρυγμα τού Μωάμεθ πήρε οίκουμενικό χαρακτήρα. Ό Μωάμεθ δίδαξε δτι τό Ισλάμ είναι ή μόνη τέλεια θρησκεία, πού σκοπό έχει νά περιλαβει άλλοκληρη τήν Ανθρωπότητα και νό καλύψει δλες τίς μορφές τής ζωῆς, τής άτομικής και τής κοινωνικής, τής πίστης και τού νόμου, τής θρησκείας και τής πολιτείας. Έτοι τό Ισλάμ, πού έξαπλωθηκε στίς γύρω άπό τήν άραβική χερσόνησος χώρες, έφερε δχι μόνο θρησκευτικό άλλες και πολιτικό χαρακτήρα. Και αυτή είναι ή φύση του Ισλάμ έως σήμερα. Τό Ισλάμ είναι θρησκεία και πολιτεία μαζί (Ntī)





νύν Ντάουνλα). Και ένω στήν Μέκκα διωάμεθ διεκήρυξε ότι είναι ένας προφήτης και άποστολος του Θεού στήν σειρά τών προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης και τῶν ἀπόστολων τῆς Καινῆς Διαθήκης, και ότι τὸ Κοράνιο είναι ἀραβικό και προορίζεται για τοὺς "Ἀραβεῖς, στοὺς διοικούς δὲ Θεός δέν εἶχε ἀποστείλει ὄχοι μη προφήτες καὶ Ἀποκάλυψη, τῷρα στήν Μεδίνα τὸ κῆρυγμά του παίρνει καθαρά οἰκουμενικό χαρακτήρα καὶ προορίζεται γιά δλα τὰ θίνη. Ὁ Μωάμεθ πίστενε ότι οἱ Ἰουδαῖοι θά τὸν δεχθούν ὡς προφήτη. Ἐπειδὴ δέν τὸν δέχθηκαν, διέρρηξε τὶς σχέσεις του μαζί τους καὶ τελικά τὸν ἔδιωξε ἀπὸ τὴν Μεδίνα. Πρός τὸν Χριστιανούς διατήρησε κάποια ἡπιότερη στάση. Ὡστόσο θεωροῦσε ότι τόσοι Ἰουδαῖοι δύο καὶ οἱ Χριστιανοί είναι βέβαια κάτοχοι τῆς Ἀποκάλυψης, γι' αὐτὸ δύο μάζονται ἀχλ ἀλ-Κιτάμ, δηλαδὴ λαοὶ τῆς Βίβλου, ὅλλα ἀλλοίωσαν τὴν Ἀποκάλυψη, καὶ γι' αὐτὸ δὲ Θεός ἔστειλε μὲ τὸν Μωάμεθ, τὸν τελευταῖο τῶν προφητῶν, τὴν τελευταία ἔγκυρη ἀποκάλυψη τοῦ Κορανίου. Στὸ ἔξιτης διακρηττεῖ, καὶ αὐτὴ είναι ἡ πίστη τῶν Μουσουλμάνων ἐως σήμερα, ότι τὸ Ἰσλάμ δέν είναι ἡ τελευταία κατὰ χρονική σειρά θρησκεία μεταξὺ τῶν θρησκειῶν τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅλλα ἡ ἀρχέγονη θρησκεία καὶ Ἀποκάλυψη, τὴν δόπια εἶχε προετοιμάσει δὲ Θεός γιά τὸν ἀνθρώπους, καὶ τὴν δόπια ἀναζωπύρωσε καὶ τήρησε μόνο ὁ πατριάρχης Ἀβραάμ. Ἐπομένως τὸ Ἰσλάμ προηγεῖται τὸν Ἰουδαϊσμὸν καὶ τὸν Χριστιανισμὸν καὶ είναι ἡ μονοθεῖα τοῦ πατριάρχη Ἀβραάμ.

6. Οἱ θεμελιώδεις πηγές τοῦ Ἰσλάμ

Τοιεῖς είναι οἱ πηγές τῆς μουσουλματικῆς θρησκείας. Τὸ Κοράνιο, ἡ Σούνννα (Παράδοση) καὶ ἡ Σαρί'α (ὁ ισλαμικός νόμος). Ἡ κύρια δύμως πηγή είναι τὸ Κοράνιο, πού θεωρεῖται ως δὲ ἀποκεκαλυμένος λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀκολουθεῖ ἡ Σούννα, τὰ λόγια τοῦ προφήτη. Ἡ Σαρί'α είναι ὁ θρησκευτικός νόμος τοῦ Ἰσλάμ, πού ἀπορρέει ἀπὸ τὶς δύο παραπάνω ἴερές πηγές καὶ ωθημέζει τὸν βίο τῆς ισλαμικῆς κοινότητας. Γι' αὐτὸ θά τὴν ἔξετάσουμε στὸν οἰκεῖο τῆς τόπο.

Τὸ Κοράνιο (*al-Qur'an*, Ἀνάγνωσμα) κατά τοὺς πιστούς τοῦ Ἰσλάμ δέν περιέ-

χει ἀπλῶς τὴν θεία Ἀποκάλυψη, ἀλλά είναι δὲ ἕδιος δὲ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ δύκιλία Του. Ὁ Θεός μιλᾷ καὶ δὲ λόγος Του, ὃς ἴδιώματος του, είναι αἰώνιος. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ είναι δὲ νόμος καὶ τὸ θέλημά Του.

Σύμφωνα μὲ αὐτά τὸ Κοράνιο είναι δὲ ἀκρογωνιαῖος λίθος στὴν ζωὴ τῶν Μουσουλμάνων. Ἡ ισλαμικὴ κοινότητα ἔχει ὡς ὑψηστο κανόνες πίστεως καὶ νομικό κώδικα τῆς καθημερινῆς ζωῆς τὸ Κοράνιο. Τὸ Κοράνιο είναι δὲ νόμος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀρα καὶ δὲ καταστατικός χάρτης τῆς πολιτείας, ἀφοῦ θρησκεία καὶ πολιτεία συμπίπτουν στὸ Ἰσλάμ. Κατὰ τὴν πίστη τῶν Μουσουλμάνων δέν ὑπάρχει πινγχή τοῦ μουσουλμανικοῦ βίου πού νά μήν καθορίζεται ἀπὸ τὸ Κοράνιο. Ἀφοῦ είναι δὲ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ, περιέχει δηλαδὴ μόνον τὶς ἀλήθειες τῆς πίστης, ἀλλά καὶ δηλητὴν ἐπιστήμην καὶ τούς κανόνες τῆς κοσμικῆς καὶ πολιτικῆς ζωῆς. Στὴν πραγματικότητα βέβαια πρόκειται γιά νομικούς ὑπογραμμούς, καὶ μάλιστα ἀπλούς, καὶ δηλαδὴ γιά ἐπιστήμην.

Οἱ Μουσουλμάνοι τιμοῦν ἐπίσης κατ' ἔξοχήν τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Παρθένου Μαρίας καὶ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Πιστεύουν στὴν ἀσπιλη σύλληψη τῆς Παρθένου Μαρίας (Κοράνιο 3,42-49) ἀλλά δέν δέχονται τὸ θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ είναι τὸ πιό δύσκολο σημεῖο στόν διάλογο μεταξύ Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων.

Δίπλα στὸ Κοράνιο τίθεται ως αὐθεντικός ἐδομηνευτής του ἡ Σούννα, δηλαδὴ ἡ «Συνήθεια» ἡ δὲ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο ἐνεργοῦσε ὁ Μωάμεθ καὶ ἔλινε διάφορα θρησκευτικά, κοινωνικά καὶ νομικά θέματα, πού ἀνέκυπταν στὴν κοινότητά του. Ἡ Σούννα ἀντλεῖ τὸ περιεχόμενό της ἀπὸ μία σειρά ἀπὸ χαντίθ, δηλαδὴ ἀπό σύντομες ωθησίες, πού ἐν καὶ οἱ περισσότερες είναι μεταγενέστερες τοῦ προφήτη, ὥστόσο ἀποδίδονται σ' αὐτόν καὶ σὲ στουδαίους συντρόφους του τῆς πρώτης μουσουλμανικῆς κοινότητας καὶ δίνουν πληροφορίες γιά τὸν τρόπο πού συνήθιζε νά ενεργεῖ καὶ νά λύνει τὰ προβλήματα. Γι' αὐτὸ οἱ Μουσουλμάνοι, δταν διαβάζουν τὸ Κοράνιο λένε: κάλα Τα ἀλλα, «εἶπε ὁ Ὑψιστος» ἐνῶ δταν διαβά-

ζουν τὴν Σούννα λένε: κάλα ἄρ-Ρασούλ, «εἶπε ὁ Ἀπόστολος».

7. Σουννίτες καὶ Σιίτες

Η πλειονότητα τοῦ ισλαμικοῦ κόσμου (περίπου τὸ 90% τῶν Μουσουλμάνων) είναι Σουννίτες, διότι στηρίζονται στὴν Σούννα τοῦ προφήτη. Διπλα σ' αὐτούς βρίσκεται ἡ σπουδαία παράταξη τῶν Σιίτων (*Shi'at Ali*, παράταξη τοῦ Ἀλή), δὲ δευτερος μεγάλος κλάδος τοῦ Ισλάμ, πού ἀνέκυπνε γιά λόγους διαδοχῆς εὐθύνης διμέσως μετά τὸν θάνατο τοῦ Μωάμεθ, καὶ συνετάραξε τὴν ισλαμικὴ κοινότητα μέ πικρές διαμάχες καὶ ἐμφύλιους σπαραγμούς, ἀπό τοὺς ὅποιους δὲ πιό θλιβερός ἦταν αὐτός τοῦ 681 μ.Χ. στὰ Κέρμπτελα τοῦ Ἰράκ, δηπου οἱ «Σουννίτες» κατέσφρεξαν τὴν πλειονότητα τῶν Σιίτων. Ἐκτοτε ἐνῶ οἱ Σουννίτες πιστεύουν ότι μετά τὸν θάνατο τοῦ προφήτη ἡ προφητεία ἔληξε, καὶ συνεπῶς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γίνεται γνωστό μόνο μὲ τὴν μελέτη τοῦ Κορανίου καὶ τῆς Σούννα τοῦ προφήτη, οἱ Σιίτες

δέχονται ότι μετά τὸν προφήτη ἔληξε βέβαια ἡ προφητεία, ἀλλά ὑπάρχει μία ἀλλή γνώση, ἡ οὐαλάγια (wal yah ἢ vil yah), πού κάνει ίκανον τοὺς θιμάμηδες, οἱ ὅποιοι προέρχονται ἀπό τὸν οἶκο τοῦ Ἀλή, νά γνωρίζουν τὰ βαθύτερα νοήματα τῆς Ἀποκαλύψεως. Γι' αὐτό δὲ πράξην τῆς ζωῆς τους είναι ἀξιόπιστη πηγὴ θρησκευτικῆς γνώσης. Οἱ Σιίτες σέβονται βέβαια τὴν Σούννα τοῦ προφήτη, ἀλλά δίπλα της τοποθετοῦν καὶ τὴν πράξην τῶν θιμάδων ως πηγὴ γνώσεως τοῦ θεάτρου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δοθῆς πορείας τοῦ βίου. Καὶ ἐνῶ δὲ χαλίφης τῶν Σιίτων δέν ἔχει χαρισματικὴ ἀλλαγὴ πολιτική ἔξουσία καὶ είναι δὲ πράξη τῆς πίστης καὶ τῶν πιστῶν (τοῦ προφήτη μινίν), δὲ θιμάμης τῶν Σιίτων είναι



καί τίς δύο έξουσίες, τήν πολιτική καί τήν πνευματική.

8. Βασικές άρχες του Ισλαμισμού - Διαφορές και προσεγγίσεις πρός τήν άλιθη τής Χριστιανικής Αποκαλύψεως

Αν προσπαθήσουμε νά έξετασουμε τίς Αβασικές άρχες του Ισλάμ και νά διαγράψουμε τά κοινά σημεία καί τίς διαφορές του πρός τή χριστιανική πίστη, θά διαπιστώσουμε τά έξης:

Το Ισλάμ είναι θρησκεία αύστηρως μονοθεϊστική, ή δοπία έχει σχέση άλλα και μεγάλες διαφορές, ίδιως έρμηνεις, με τίς θεμελιώδεις άρχες τῆς βιβλικῆς διδασκαλίας (ιούδαικης καί χριστιανικῆς). Οι βιβλικές διδασκαλίες ήταν διάχυτες στό περιβάλλον του Μωάμεθ. "Ηδη στό άρχικη κήρυγμά του βρίσκονται διδασκαλίες πού δέν κατανοούνται άλλιως, παρά μόνο άν έρμηνευτούν ύπο τό φῶς τῆς Βιβλικῆς Αποκαλύψεως.

Οι διδασκαλίες τῆς Αγίας Γραφῆς βοήθησαν τόν Μωάμεθ νά συλλάβει τό νόημα τῆς ιστορίας του κόσμου. Ή ιστο-

ρία τοῦ κόσμου είναι ίστορία άποκαλύψεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο, πού πραγματοποιήθηκε διαμέσου προφητῶν καί ἀποστόλων τοῦ Θεοῦ, οι δοπίοι στάλθηκαν κατά καιρούς για νά καθοδηγήσουν τούς λαούς στήν δρθή πίστη στόν ένα Θεό καί στήν ἀπόλυτη ὑπακοή στό θέλημά Του.

Γι' αύτό, ἂν έγκυψει κανείς στή μελέτη τοῦ Κορανίου ἐπισκεφθεῖ μία ισλαμική χώρα, θά διαπιστώσει διτί βρίσκεται σέ μία ἀτμόσφαιρα δμοια σέ πολλά σημεία πρός αύτήν τῆς βιβλικῆς παραδόσεως. "Οχι μόνον ή πίστη στόν ένα Θεό καί ή Αποκάλυψη, άλλα καί δλα τά ιερά πρόσωπα τῆς Αγίας Γραφῆς, ἀπό τόν Αδάμ ώς τόν Ιησοῦ Χριστό καί τήν Παρθένο Μαρία, καί δλα σχεδόν τά γεγονότα τῆς ιστορίας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο, περούν μέ σεβασμό στίς σελίδες τοῦ Κορανίου, καί δλα είναι σεβαστά ἀπό τούς Μουσουλμάνους. "Ετοι οι Μουσουλμάνοι σέβονται τούς προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τιμοῦν τά ιερά πρόσωπα καί τούς ἀποστόλους τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Δέχονται δημιας διτί δ τελευταῖος στή σειρά τῶν προφητῶν είναι δι Μωάμεθ, δ ὅποιος θεωρεῖται ὡς σφραγίδα τῶν «προφητῶν». Αύτός έπικυρώνει δλούς τούς προπηγούμενους προφῆτες καί τό Κοράνιο τού δλες τίς προπηγούμενες άποκαλύψεις.

Οι Μουσουλμάνοι τιμοῦν ἐπίσης κατ' ἔξοχήν τό πρόσωπο τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ, τῆς Παρθένου Μαρίας καί τοῦ Ιωάννου τοῦ Προδρόμου. Πιστεύουν στήν ἀσπιλη σύλληψη τῆς Παρθένου Μαρίας (Κοράνιο 3,42-49) ἀλλά δέν δέχονται τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αύτό είναι τό πιό δύσκολο σημεῖο στόν διάλογο μεταξύ Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων. Ό Μωάμεθ στρεφόμενος ἐναντίον τῆς πολυθείας τῶν Αράβων συμπολιτῶν του καί μή μπορώντας νά κατανοήσει τήν φύσει ἀττιδο γέννηση τοῦ Υἱοῦ, δηλαδή τοῦ Αἰώνιου Λόγου καί δευτέρου προσώπου τῆς Αγίας Τριάδος ἐκ τοῦ Πατρός, καθώς ἐπίσης καί τήν ἐκπόρευση τοῦ Αγίου Πνεύματος (τοῦ τρίτου προσώπου τῆς Αγίας Τριάδος) ἐκ τοῦ Πατρός, νόμισε διτί οι Χριστιανοί νόθευσαν τήν καθαρή εὐαγγελική μονοθεΐα καί προσέθεσαν κοντά στόν ένα Θεό τόν Ιησοῦ καί τήν Ρούαχ, δηλαδή κάποιο θηλυκό πνεῦμα, δπως έκαναν οι ειδωλολάτρες Αραβες, οι δοπίοι τοποθετούσαν κοντά στόν ένα Θεό καί δλλους θεούς. Γιά τόν Μωάμεθ ἦταν τελείως ἀδιανόητη ἵδεα διτί δ τριαδικός Θεός τῆς Χριστιανικῆς Αποκαλύψεως έχει πρόσωπα τά δοπία διακρίνονται μεταξύ τους, άλλα δέν συγχέονται καί δέν συγχωνεύονται, καί διτί κάθε πρόσωπο είναι δι δλος Θεός καί δλες οι θείες ίδιοτητες πού υπάρχουν στόν Πατέρα συνυπάρχουν οι ίδιες καί στόν Θεό Λόγο καί στόν Θεό Πνεῦμα, χωρίς αύτό νά σημαίνει διτί υπάρχουν τρεῖς θεοί, αφού τά πρόσωπα κοινωνούν μέ τήν μία θεία ούσια καί δέν συγχέονται ούτε συγχωνεύονται. "Ετοι μή έχοντας τίς προύποθεσεις νά κατανοήσει τήν έκ φύσεως αιώνια καί ἀναλλοίωτη γέννηση τοῦ Υἱοῦ ἀπό τόν Πατέρα, ἀπέριψε τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καί διδαξε διτί δ Ιησοῦς είναι βέβαιας ένας μεγάλος προφήτης, άλλα δις πρός τήν φύση του είναι δπλός δινθρωπος. Κατά τήν ἀντίληψη του δ Θεός είναι ἀπολύτως δπρόσιτος καί δέν έχει νίούς. Τίς θέσεις αύτές ἀνέπτυξε περισσότερο δι μουσουλμανική θεολογία, η δοπία δέν μπορεῖ





νά κατανοήσει τήν περί τρισυποστάτου Θεού χριστιανική διδασκαλία. Μόνον όμως μεταξύ της μυστικισμός, διόπιστος αναπτύχθηκε άργοτερα μέσα στον κόλποντος του Ισλάμ και δέχθηκε χριστιανικές και νεοπλατωνικές έπιφροές, πλησίασε κάπως τό νόημα της αιώνιας και διαναλοιώτης ηπάρχεις του ίδιου ενός και μόνου Θεού και τόν τρόπο μέ τόν διόπιστο Θεός αυτός έκφραζεται ως θεία άντανάκλαση στόν κόσμο. Δέν μπόρεσε ώστόσο και αυτός νά συλλάβει, παρά μόνο νεοπλατωνικών, τό μυστήριο του Τριαδικού Θεού.

Ωστόσο υπάρχουν άρκετά κοινά στοιχεῖα, μέ μεγάλες δημως διαφορές έρμηνείας, μεταξύ τῶν δύο θρησκευτικῶν παραδόσεων, τοῦ Χριστιανισμοῦ και τοῦ Ισλάμ. Στό Κοράνιο οι βασικές περὶ Θεοῦ, κόσμου και ἀνθρώπου διδασκαλίες ἀναπτύσσονται κατά τρόπο πού μᾶς θυμίζουν τίς βασικές διδασκαλίες τῆς Ἀγίας Γραφῆς, ἔτσι διπάς αυτές διατύπωνται στά δύο πρώτα κεφάλαια τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως. "Αν καί σέ πολλά σημεῖα οἱ ἔρμηνεῖς εἶναι διαφορετικές, ώστόσο και οἱ δύο θρησκευτικές παραδόσεις συμφωνοῦν διτή ηπάρχει ̄ένας και μόνος Θεός, δημιουργός τοῦ κόσμου, ζῶν και αἰώνιος, γεμάτος ἀγάπη και οἰκτιρμούς: διτή δημιουργησε τόν κόσμο ἐκ τοῦ μηδενός, διτή ἐπλασε τόν ἀνθρώπο και ἐνεφύσησε μέσα του «ψυχὴν ζωῆς» και τόν ἔκανε τό ὠραιότερο δημιουργημα τοῦ κόσμου, προικισμένο μέ λόγο και ἐλευθερία βουλήσεως. Συμφωνοῦν ἐπίσης στό διτή δινθρωπος παρόκηνος τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ και ἔξπεσε ἀπό τήν ἀρχική του ἐνδοξή κατάσταση, ἀλλά διτή Θεός δέν τόν ἐγκατέλειψε, και αυτό τό μαρτυρεῖ διτή Αποκάλυψη Του πού ἔστειλε στόν κόσμο. Γι' αυτό παραδέχονται τήν ἀποκάλυψη τῶν ἀληθειῶν τῆς σωτηρίας, διόπιστα πραγματοποιήθηκε στήν ιστορία μέ προφήτες και ἀποστόλους, διαμέσου τῶν διοικών μίλησε διτή Θεός στήν ἀνθρωπότητα. Πιστεύουν ἐπίσης διτή ηπάρχει δικός τῶν ἀγγέλων, πού βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους, και δικός τοῦ διαβόλου, πού παραπλανά τόν ἀνθρώπο, και διτή δική της τελειώνει σέ τούτον ἐδώ τόν κόσμο. Τελικά δική της προστηθεῖ κατά τήν ἔσχάτη ήμέρα τῆς κρίσεως και θά ζει αἰώνιως κοντά στό Θεό.

Oι εύσεβεις πιστεύουν στόν Θεό, στόν

Ἀγγέλους Του, στά Βιβλία Του, στόν Ἀποστόλους Του (ἀνάμεσα στόν δέν κάνουν καμιά διάκριση) και στήν ἔσχάτη Ήμέρα τῆς Κρίσεως (βλ. σούρα 2,285· 4,136).

Οι φράσεις αυτές τοῦ Κορανίου ἡχοῦν πολὺ οἰκεία στήν ἀκοή τῶν χριστιανῶν.

Κατ' ἀρχήν διπή στή στόν ἔνα Θεό είναι μία λογική και στοθερή βάση γιά συνεργασία μεταξύ Χριστιανῶν και Μουσουλμάνων, ώστε νά ἐπικρατήσει δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Βασικό μήνυμα τῆς χριστιανικής διδασκαλίας είναι διπή στή στόν ἔνα προσωπικό Θεό, διπή Οποίος δημιουργησε τό πάντα και φροντίζει γι' αυτά. "Ετσι διασθητός κόσμος δέν είναι αὐθύπαρκτος, γιατί ἀπό τόν Θεό δημιουργεῖται και ἀπό Αυτόν ἔξαρται. Ωστόσο υπάρχει στενή σχέση τοῦ Θεοῦ μέ τόν κόσμο και τοῦ κόσμου μέ τόν Θεό. Γι' αυτό τό βασικό και σπουδαῖο θέμα γιά τήν χριστιανική διδασκαλία και ζωή είναι ἔκεινο τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, διπή Οποίος κοινωνεῖ μέ τόν κόσμο και ἀγαπᾷ τόν ἀνθρώπο. Τό αἴσθημα τῆς ἁμε-

Τό ἔλεος και διηπλακήνια Του είναι θεμελιώδεις ίδιότητες τῆς φύσεώς του, διέληπη του σταθερή και ἀναλλοιώτη και δικαιοσύνη Του ἀκριβής. Έχει στό σύνολο 99 «ώρατα δινόματα» (ἀλ-ἀσμά ἀλχονισνά), ἐνώ τό 100ό είναι διακατάληπτη φύση Του (ἰόμι ἀλ-Δάτ).

Είναι σαφές διτή οἱ περισσότερες ἀπό τίς ίδιότητες αυτές τοῦ ἔνας Θεοῦ προέρχονται ἀπό τήν διδασκαλία περὶ Θεοῦ τῆς χριστιανικῆς ἀποκαλύψεως. Άλλα μέ διαφορετική ἐρμηνεία. Κατ' ἔσχοντα γιά τή χριστιανική διδασκαλία δι Θεός είναι πολιώνυμος. Η πολλαπλότητα τῶν δινόματων Του δείχνει διτή δι Θεός είναι διών, διζῶν, διγαπῶν, και διανώνυμος χορηγός τῆς ζωῆς και τῆς θέωσης. Ωστόσο διθεμελώδης διαφορά μέ τήν μουσουλμανική διδασκαλία είναι, διπώς τονίσαμε, διτή Τρισυπόστατη Μονάδα», δηλαδή δι Τριαδικός Θεός τῆς χριστιανικῆς Ἀποκαλύψεως.

Γιά τό Ισλάμ διηπλακή Του σημαίνει διτή δι Θεός είναι δινας κατά τό πρόσωπο Του, δινας κατά τή οὐσία Του (δάτ),

Γιά τό Ισλάμ δι Θεός δέν είναι πατέρας.

Ο Θεός είναι δι Κύριος (ράμπ) και δι άνθρωπος δι δούλος του (άμπντ),
ἄν και τήν ἔλλειψη τῆς πατρότητας τήν ἀναπληρώνει δι ἔντονη
θεολογική θέση τοῦ Ισλάμ, διτή δι Κύριος είναι πολυέλεος και
πολυεύσπλαχνος (ἀρ-ραχμάν ἀρ-ραχίμ).

σης παρουσίας τοῦ Θεοῦ και τῆς ἐπικοινωνίας μαζί Του γεμίζει τήν ψυχή τοῦ πιστοῦ μέ βεβαιότητα, θάμβος και γαλήνη, και μεταποτίζει τό κέντρο τῆς δραστηριότητάς του ἀπό τήν ίδιοτέλεια στήν αὐτοθυσία και τήν φιλαλλητική.

"Οπως λοιπόν δι χριστιανική, ἔτσι και δι θεμελιώδης ἀρχή τῆς μουσουλμανικῆς πίστεως, είναι δι πίστη στόν ἔνα και μόνο Θεό, τόν δημιουργό και δι Κύριο (Ράμπ) διλού τοῦ κόσμου, τόν οἰκτίομονα και ἐλεήμονα (ἀρ-Ραχμάν ἀρ-Ραχίμ), τόν Βασιλιά (ἀλ-Μάλικ) κατά τήν ήμερα τῆς κρίσεως (γιασόνι ἀλ-Ντίνι). Είναι δι σοφός δημιουργός και ποιητής (ἀλ-Χάλικ), δι διόπιστος δημιουργησε τόν κόσμο σέ «ἔξι ήμέρες» και κάθησε ἔπειτα στόν θρόνο Του (Κουρσό) γιά νά διοικήσει τά πάντα.

ένας κατά τής ίδιοτητές Του (σιφάτ) και ένας κατά τά ζῷα Του (ἀφα ἀλ). Η διδασκαλία αυτή ἐκφράζεται στό 112ο κεφάλαιο τοῦ Κορανίου ως ἔξης:

«Ἐπέτε Ένας και μόνος (άχαντ) είναι δι Θεός δι οινούς (σάμαντ). Δέν ἐγέννησε ούτε ἐγεννήθη κατά κανένα δινέ διμοιάζει πρός Αὐτόν».

Συνεπός τό δινήθετο τής καθαρῆς μονοθεϊσμού είναι σίρκη (έξομοίωση και συντρόφευση τοῦ Θεοῦ μέ διλλες θεότητες, και ἀρα υψίστη βλασφημία).

Έδω υπάρχουν βέβαια θεμελιώδεις διαφορές ἀπό τή χριστιανική διδασκαλία, ἀλλά και πολλές παρανοήσεις. Μερικές ἀπό αυτές τής τονίσαμε ηδη παραπάνω.



Άλλα άν και δέν άρκετ ό ελάχιστος χώρος τοῦ άρθρου μας νά άσχοληθοῦμε μέ το τεράστιο θέμα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ώστόσο θέλω νά τονίσων επιπλέον τῶν δσων ἀνάφερα καὶ τά ἔξης: δτι ή δρόδοιξη χριστιανική διδασκαλία μέ το κήρυγμά της γιά τήν Ἀγία Τριάδα δχι μόνο δέν ἀρνεῖται δτι ο Θεός είναι ἀπολύτως ἔνας, ἀλλά και τονίζει δτι είναι «Τρισυπόστατη Μονάδα». Ο τόνος πέφτει στή Μονάδα. Τά τρία πρόσωπα τῆς Ἀγίας Τριάδος ἐκφράζουν τόν τρόπο τῆς αἰώνιας και ἀναλογιώτης (ἀδιαίας) ὑπάρχεως τοῦ ἐνός και Μόνου Θεοῦ. Μία και μόνη είναι ή οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἔχει τρεῖς ὑποστάσεις και τρία πρόσωπα. Τά πρόσωπα ὅμως είναι ἀγώριστα και ἀδιαίρετα. Οὔτε συγχέονται ούτε συγχωνεύονται. Τά πρόσωπα κοινωνοῦν σύμφωνα μέ την ταυτότητα τῆς μίας οὐσίας. Γι' αὐτό κάθε πρόσωπο είναι ὀλόκληρος ο Θεός. «Ἐτοι δέν ἔχουμε τρεῖς θεούς, ἀλλά ἔναν ἀπολύτως. Οὐσία και φύση τοῦ Θεοῦ είναι ταυτόσημες ἔννοιες. Σημαίνουν τό ίδιο πράγμα, τήν ίδιατερότητα ως ἀτομικότητα. Συνεπώς οι τρεῖς

ὑποστάσεις ὑπάρχουν αἰωνίως στήν ἔκφανση τῆς μίας θείας οὐσίας. Είναι -έπαναλαμβάνουμε- ἔνας τρόπος τῆς αἰώνιας και ἀναλογιώτης ὑπάρχεως τοῦ ἐνός και μόνου Θεοῦ. Στήν ἀδια αιτή σχέση τῶν τριῶν προσώπων η ὑποστάσεων τῆς Ἀγίας Τριάδος, μοναδικό αἴτιο είναι ο Θεός Πατέρας. Συνεπώς μοναδικό αἴτιο τῆς ὑπάρχεως τοῦ Υἱοῦ και τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, είναι ο Πατέρας. Τό μοναδικό αὐτό αἴτιο, δηλαδή ο Θεός Πατέρας, η ταυτότητα τῆς οὐσίας και ή ἐτερότητα τῶν προσώπων, συνιστοῦν τήν Ἀγία Τριάδα. Γι' αὐτό ἀκριβώς είναι Μονάδα τρισυπόστατη. Δέν πρόκειται λοιπόν γιά τρεῖς ἀνεξάρτητους θεούς, ἀλλά γιά τόν ἔνα και μόνο Θεό ἀπολύτως.

Στό σημείο αὐτό είναι σκόπιμο νά τονίσουμε δτι γιά τήν χριστιανική πίστη ο Θεός δέν είναι μόνον παντοδύναμος και ὑπερέξοχος, ἀλλά και πατέρας, ο ὄποιος διά τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἀγίας Τριάδος υιοθέτησε τόν ἀνθρωπό. «Ἐτοι ο ἀνθρωπός ἔχει τήν κατά χάρη υιοθεσία και μέ τήν ἔννοια αιτή είναι υἱός τοῦ Θεοῦ



ο. Γιά τό Ισλάμ ο Θεός δέν είναι πατέρας. Ο Θεός είναι ο Κύριος (ράμπ) και ο θνητος ο δούλος του (ἄμπτν), ἀν και τήν ἔλειψη τῆς πατρότητας τήν ἀναπληρώνει ή ἔντονη θεολογική θέση τοῦ Ισλάμ, δτι ο Κύριος είναι πολυνέλαιος και πολυεύσπλαχνος (ἀρ-φαχιάν ἀρ-φαχιά).

Η διαφορά πού ὁνακύπτει στής δύο θρησκευτικές παραδόσεις δπό τήν θεωρηση αιτή τοῦ ἐνός Θεοῦ, βρίσκεται στή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Κατά τό Ισλάμ η σωτηρία είναι θέμα ὑπακοής στήν Αποκάλυψη πού έστειλε ο Θεός μέ τούς προφήτες και τελικά μέ τόν προφήτη Μωάμεθ. Ο Θεός προίκισε τόν ἀνθρωπο μέ λόγο και σοφία και μπροστεί νά καταλάβει τήν Αποκάλυψη, πού είναι νόμος Θεοῦ και ἀσφαλής ὁδηγία και σωτηρία (χονντάν ούά φουρκάν). Ιστορία δμως τής σωτηρίας μέ μυστηριακή ἔννοια, δπως τήν ἔννοει η χριστιανική διδασκαλία πού δέχεται τόν Ιησοῦ ως Θεάνθρωπο και Σωτήρα, δέν ὑπάρχει στό Ισλάμ. Σύμφωνα μέ τή χριστιανική διδασκαλία ο Ιησοῦς, ως προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ, είναι ο «Ἐνας αιώνιος Θεός, πού ἔρχεται σέ μία συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, και ἔνδεν είναι ο αιώνιος και ἀναλογιώτος Θεός, γίνεται και τέλειος ἀνθρωπός, γιά μά προσιλάβει και τήν ἀνθρώπινη φύση, νά τήν σώσει και νά τήν δοξάσει. Μά τέτοια δμως ἐρμηνεία είναι τελείως ξένη γιά τό Ισλάμ και, δπως τονίσαμε ήδη, αιτή είναι τό δύσκολο σημείο στόν διάλογο μέ τούς Μουσουλμάνους.

Η κατ' ἔξοχήν ἔκφραση τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ είναι η Αποκάλυψη και ή προφητεία. «Οπως κατά τή χριστιανική διδασκαλία ο Θεός μίλησε ἀπό τά παλιά χρόνια πολυμερῶς και πολυτρόπως διά τῶν προφητῶν στήν Ανθρωπότητα, ἔτοι και γιά τό Ισλάμ ἔστειλε κατά καιρούς προφήτες σ' δλο τόν κόσμο και σ' δλους τούς λαούς. Γι' αιτή η προφητεία και ή τιμή πρός τούς προφήτες και τούς ἀποστόλους τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν θεμέλιαδεις ἀρχές και τής ισλαμικής πίστεως. «Ἐννοεῖται βέβαια δτι ὑπάρχουν δρισμένες βασικές διαφορές έρμηνείας στής δύο θρησκευτικές παραδόσεις, κυρίως δσον ἀφορᾶ τήν ιστορία τής σωτηρίας.

Γιά τή χριστιανική διδασκαλία, δ



άνθρωπος μετά τήν πτώση του άπό τόν παράδεισο ἔχασε τήν καθαρή θεογνωσία, και συνεπώς δέν μπορούσε μόνος του νά προχωρήσει στό καλό και νά σωθεί. Χρειαζόταν ἐπομένως τήν Ἀποκάλυψη και ὅλο τό σχέδιο τῆς ιστορίας τῆς σωτηρίας τοῦ Θεοῦ γιά νά σωθεί. Γιά τούς Μουσουλμάνους δημοσίες δέν ἔχασε τήν θεογνωσία. Ἐτοι ἀνακύπτει τό ἐρώτημα: ἂν διάθρωπος ἔχει τήν ίκανότητα νά κατανοήσει τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ, τότε σέ τί χρειαζόταν ἡ Ἀποκάλυψη καί ἡ προφητεία; Ἡ Ἀποκάλυψη κατά τό Ισλάμ είναι ἀνάμνηση τῆς Μονοθεϊσμού, τήν όποια ἔχασε διάθρωπος. Γι' αὐτό ἀκριβῶς χρειάζεται ἡ προφητεία. Ὁπως εἴπαμε, κατά τή μουσουλμανική πίστη ἡ προφητεία τελεώνει μέ τόν Μωάμεθ. Τό διτό δημοσίευμα δέν θά ἔλθει ἀλλοις προφήτης, θέτει τούς Μουσουλμάνους σέ μία ἀσυνήθιστη σχέση μέ τόν κόσμο. Ἡ ήμερα τῆς κρίσεως δέν θά ἀργήσει νά ἔρθει. Τό τέλος τοῦ κόσμου είναι πάντα ἐν δύψει. Μπορεῖ νά ἀργήσει νά ἔρθει, ἀλλά θά ἔρθει. Ἡ πρώτη ἀνακύπτει τό καθήκον τῶν Μουσουλμάνων νά φυλάξουν τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Κορανίου και τήν Μονοθεϊσμού.

Αὐτό μᾶς δηγεῖ στήν ἀντίληψη πού ἔχουν οἱ Μουσουλμάνοι γιά τόν κόσμο και γιά τά ἔσχατα. Και ἐδώ ὑπάρχουν πολλά κοινά μέ τήν διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ὁ κόσμος είναι δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Παίρνοντας τή σχετική διδασκαλία τῆς Ἀγίας Τραφῆς (Γεν. 1 κ.εξ.) ὁ Μωάμεθ διδάσκει πώς ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο ἐκ τοῦ μηδενός και σέ ἔξι ἡμέρες. Ἐθεσε τάξη και ἀρμονία στή δημιουργία και μεριμνά προσωπικά γιά τήν συντήρηση και τήν διακυβέρνηση της. Ὁ κόσμος είναι γεμάτος σημεία και νοήματα (ἀγιατ), πού περιγράφει μέ θαυμαστό τρόπο τό Κοράνιο. Ὁ κόσμος ἔχει τέλος, ἀλλά θά γίνει και πάλι καινούργιος κατά τήν ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως.

Ἐτοι φτάνουμε στόν ἀνθρώπο, δόπιος ἀποτελεῖ τό κύριο σημείο ἀναφορᾶς τοῦ θέματός μας. Ὁλος διάγωνας τῆς θρησκείας γίνεται γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνθρώπος είναι και γιά τόν χριστιανισμό και γιά τό Ισλάμ τό ἀνώτατο δημιουργημα τοῦ Θεοῦ (ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας). Γιά τό Ισλάμ μάλιστα διάθρωπος είναι διάντη πρόσωπος (χαλιφα) τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς

γῆς. Ἡ ιστορία τῆς δημιουργίας τοῦ Ἀδάμ είναι και στό Κοράνιο, κατά τίς γενικές της γραμμές, δημοια μέ αὐτή τῆς βιβλικῆς διδασκαλίας, ἀπό τήν όποια προέρχεται, μέ πολλές δημοσίες διαφορετικές ἐρμηνείες.

Ἡ συγγένεια τοῦ Ισλάμ μέ τή χριστιανική διδασκαλία βρίσκεται στήν ἐλπίδα τῶν ἔσχατων. Ὁλόκληρη ἡ ἐσχατολογική προσποτική τοῦ Ισλάμ είναι μία διναμονή τῆς ἐλεύθερως τοῦ Θεοῦ, πού θά ἀποκαταστήσει τόν ἀνθρώπο πτώματον προγύμνευτη θέση του. Τά ἔσχατα περιγράφονται μέ τρομερές εἰκόνες στό Κοράνιο, πού θυμίζουν δρισμένα χωρία τοῦ Εναγγελίου. Κατά τήν ἔσχατη ἡμέρα, ἀφού καταστραφούν τά πάντα, θά σαλπίσει ὁ ἄγγελος και δοιοι οι ἀνθρώποι θά ἀναστηθοῦν και θά διδηγηθοῦν προσοστά στό φοβερό βῆμα τοῦ Θεοῦ γιά νά κριθοῦν. Ὁλοι θά λάβουν τήν ἀμοιβή τῶν ἔργων τους. Αὐτή ἡ κοινή προσδοκία τῆς ἀναστάσεως είναι μία δυνατή πίστη, πού μπορεῖ νά μᾶς ἐμπνεύσει τά αἰσθήματα τῆς φιλίας και τῆς εἰρηνικῆς συνεργα-

τικά ὅσο και τά πολιτικά πράγματα τῆς «κοινωνίας τοῦ Θεοῦ», και εἶναι ὁ μόνος μεσίτης μεταξύ Θεοῦ και ἀνθρώπου. Γι' αὐτό τό Ισλάμ δέν ἔχει μεσίτη και λυτρωτή. Καί ἐφόσον δέν ὑπάρχει μεσίτης και λυτρωτής, δέν υπάρχουν ιερατεῖο και μυστήρια σ' αὐτό.

Ἄν λάβουμε ὑπόψη τήν ιδιότητα αυτή τοῦ Ισλάμ, τότε μπορούμε νά κατανοήσουμε τήν συμμετοχή του στά σύγχρονα γεγονότα τού κόσμου, και ιδιαίτερα τό νόημα πού δίδει στόν πόλεμο και τήν εἰρήνη. Στό Ισλάμ θρησκεία και ιράτος ταυτίζονται. Μέ τήν καθαρότητα προσευχής της μορφή ἡ προσευχόμενη κοινότητα ἀποτελεῖ συγχρόνως και τό ἀγιονιζόμενο στράτευμα. Γι' αὐτό διαστάσιμο στρατό τοῦ Αλλάχ» και τό δημόσιο ταμεῖο «τό ταμεῖο τοῦ Αλλάχ». Μέ ἀνάλογο τρόπο διηγησεταικός νόμος είναι συγχρόνως και νόμος τῆς πολιτείας και ἀντίστροφα. Γι' αὐτό τά θρησκευτικά προβλήματα είναι συγχρόνως πολιτικά και τά πολιτικά δηρησκευτικά.

Στό Ισλάμ θρησκεία και ιράτος ταυτίζονται. Μέ τήν καθαρότητα προσευχής της μορφή ἡ προσευχόμενη κοινότητα ἀποτελεῖ συγχρόνως και τό ἀγιονιζόμενο στράτευμα. Γι' αὐτό διαστάσιμο στρατό τοῦ Αλλάχ» και τό δημόσιο ταμεῖο «τό ταμεῖο τοῦ Αλλάχ».

σίας. Ἡν και πρέπει νά λάβουμε ὑπόψη πάλι δρισμένες θεμελιώδεις διαφορές ἐρμηνείας μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ στήν θεώρηση τοῦ παραδείσου και τῆς κοιλάσεως.

9. Τό Ισλάμ ως θρησκεία μαζί και πολιτεία

Γενικώς τό Ισλάμ δέν είναι μυστηριακή θρησκεία. Δέν θεωρεῖ τόν έαυτό του μόνο ως θρησκεία, ἀλλά και ως κοινωνία τοῦ Θεοῦ, ἡ οποία συνενώνει θρησκευτική και πολιτική μαζί ἐξουσία. Στήν κοινωνία αὐτή δέν ὑπάρχει διάκριση μεταξύ θρησκείας και πολιτείας, μεταξύ θείου και ἀνθρωπίνου νόμουν. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, δημοσίας ἀποκαλύπτεται στό Κοράνιο, ωθημίζει τόσο τά θρησκευ-

τικά νόμος καθορίζει δχι μόνον τήν φύση τῆς ισλαμικῆς κοινωνίας ἀλλά και τά καθήκοντα τοῦ πιστοῦ μεσα σ' αὐτήν. Τούς «στύλους» τοῦ Ισλάμ ἀποτελούν πέντε βασικά καθήκοντα πού δίζει ὁ ισλαμικός νόμος. Αὐτά είναι ἡ διολογία (σαχάντα) τῆς πίστης στόν ἐνα Θεό και στό προφητικό ἀξιώμα τοῦ Μεκάνεθ, ἡ προσευχή (σαλάτ), πού πρέπει νά γίνεται πέντε φορές στή διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἡ νομικώς καθορίζομένη «ἐλεπιωσύνη» (ζαχάτ) γιά τίς ἀνάγκες τῶν φτωχῶν τῆς ισλαμικῆς κοινότητας, ἡ νηστεία (ισάνιο) κατά τόν σεληνιακό μήνα Ραμαδάν, και τό προσκύνημα (χάτζ) στοὺς ἱεροὺς τόπους τῆς Μέκκας και τῆς Μεδίνας. Από τήν ισλαμική κοινότητα καθορίζονται ἐπίσης τά «νομικῶς ἐπιτρεπτά» (χαλάλ)



τήν ἀπανθρωπιά, καί ἀποθαρρύνει τήν ἐλεύθερη συζήτηση καί τόν κριτικό στοχασμό, πού ἐλευθερώνουν τό πνεῦμα καί κάνουν εἰρηνική τήν καρδιά. Ήστόσο παρά τα δύο λέγονται γιά τόν ισλαμικό φονταμενταλισμό, δέν πρέπει νά νομίσουμε ότι δόλος δ μουσουλμανικός κόσμος είναι φονταμενταλιστές. Οι φονταμενταλιστές είναι λιγότεροι τού είκοσι τούς ἑκατό τού ισλαμικού κόσμου, ἀλλά καί αὐτοί διακρίνονται σε ἑκείνους πού θέλουν νά τηρήσουν τίς ἀρχές τῆς ισλαμικῆς πίστης, ἀλλά δέν υιοθετοῦν τήν βία, καί σ' ἑκείνους πού ἔχουν ἀκαμπτη, ἀδιάλλακτη καί δολοκτονησιακή προστήσωση στις ἀρχές τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας. Οι φονταμενταλιστές αὐτοί είναι κλειστοί θρησκευτικές καί πολιτικές κινήσεις μέ ένιατο πρόγραμμα καί ἀκρατεῖς θέσεις. Οι ὀπαδοί τους προσκολλώνται, δπως καί οἱ Χριστιανοί φονταμενταλιστές, στήν κατά γράμμα ἐρμηνεία τῶν γραφῶν τους, δέν ἐπιτρέπουν καμιά ἐρμηνεία τῆς κορανικῆς ἀποκαλύψεως καί ἀπορρίπτουν τελείων κάθε νεωτερισμού καί κάθε μορφή ἐκκοσμίκευσης τῆς μουσουλμανικῆς κοινωνίας. Κύρια θέση τοῦ ισλαμικοῦ φονταμενταλισμοῦ πρός τή Δύση είναι ἡ ἀπέχθεια πρός καθετί τό δυτικό. Ἀκρατοί φονταμενταλιστές, δπως οι ἀδελφοί Μουσουλμάνοι τῆς Αιγύπτου καί ἄλλες παρόμοιες δραγανώσεις σέ ἄλλα ισλαμικά κράτη, κατηγοροῦν τή Δύση ότι συνωμοτεῖ κατά τοῦ Ἰσλάμ καί ἔτυμικει τήν καταστροφή του. Οι παλιές ἐπίσης γραφμές μάχης μεταξύ Dar-al-Islam (οἴκου τοῦ Ἰσλάμ) καί Dar-al-harb (οἴκου τοῦ πολέμου) ἀναβιώνουν μεταξύ τῶν ἀκραίων φονταμενταλιστῶν.

12. Τξιχάντ, ό «ἰερός ἀγώνας» ή «πόλεμος»

Ετοι μπορούμε νά κατανοήσουμε τόν λεγόμενο «ιερό πόλεμο» (*jihad*) τού Ισλάμ, για τόν όποιο πολύς λόγος έγινε τελευταία. Τζιχάντ σημαίνει τόν «έντονο ιερό άγώνα», και είναι γιά τούς Μουσουλμάνους αποικικό και συλλογικό καθήκον, πού άποσκοπει στήν εξάπλωση και τήν κυριαρχία τών «δικαιών του Θεού» (στήν πραγματικότητα τού Ισλάμ) σ' δηλη τή γη. Πολλές φορές έδιμηνεται ως μαρτυρία τού Μουσουλμάνου στόν άγεν-να της πίστης, είναι δύμας καθήκον κάθε

Μουσουλμάνου δταν τό Ισλάμ ἀπειλεῖται. Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ή ἔρμηνεία πού δίνουν οι μυστικοί τοῦ Ισλάμ στόν «ἄγνωνα» αὐτόν. Σύμφωνα μ' αὐτούς, Τζιχάντ σημαίνει τόν ἀκατάπαυστο ἐσωτερικό πνευματικό ἀγώνα ἐναντίον τῶν παθῶν, τά δποια δεσμεύουν τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.

Θά ήταν πολύ σπουδαία ίδεολογία αν συνέβαινε πράγματι έτσι. «Ωστόσο, στόν κόσμο τοῦ Ἰσλάμ τὸ Τζιχάντ ἔχει μία δραστικότερη σημασία. Εἶναι πραγματικός ἀγώνας κάθε Μουσουλμάνου, διποτος ἔχει καθῆκον νά ἀγωνίζεται γιά τὰ δίκαια τῆς πίστης του. Βέβαια τὸ Τζιχάντ δέν σημαίνει πάντοτε διτὶ πρέπει ἀναγκαστικό τὸ Μουσουλμάνος νά διεξάγει πόλεμο μέτούς μή Μουσουλμάνους, στήν πράξη δικασίας πολλές φορές ἔτσι εφαρμόστηκε. Γενικῶς πάντως τὸ καθῆκον αὐτὸ εἶναι ύποχρεωτικό γιά κάθε Μουσουλμάνο μόνο δταν κινδυνεύει τὸ Ἰσλάμ. «Ιερός πόλεμος» μέσα στήν ἐπικράτεια τῆς Ισλαμικῆς χώρας εἶναι ὀδιανόητος. Ωστόσο τέτοιοι πόλεμοι δέν

Παρά τά δσα λέγονται για τόν ισλαμικό φονταμενταλισμό, δέν πρέπει νά νομίσουμε ότι δύος δ μουσουλμανικός κόσμος είναι φονταμενταλιστές. Οι φονταμενταλιστές είναι λιγότεροι των 20% των

θέλουν νά τηρήσουν τις άρχες της ισλαμικής πίστης, άλλα δέν υιοθετούν τήν βία, και σ' έκείνους πού έχουν ἄκαμπτη, ἀδιάλλακτη και ὀλοκληρωτική προσήλωση στις ἀρχές της μουσουλμανικής θρησκείας.

ἔλειψαν ἔξαρχης, μόνο πού δέν ὀνομάζονται Τζιχάντ.

Στό Κοράνιο τό Τζιχάντ παρουσιάζεται ως «δραστήρια συμμετοχή τοῦ πιστοῦ στούς ἀγῶνες γιά τὴν ἐγκαθίδρυση τῶν δικαιάων τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ». Οἱ ἀγώνας αὐτὸς γίνεται τόσο μὲ δπλα δσο καὶ μέ μια χωρίς βίᾳ ὑποχρέωση γιά τὴν ὑπόθεση τοῦ Θεοῦ. Μερικοὶ συγγραφεῖς τοῦ Ἰσλάμ ἔχειν διέπειν τό Τζιχάντ ἀπό τὸν κοσμικὸν καὶ ἀνίερο πόλεμο καὶ δέχονται δτὶ τό Τζιχάντ. δέν ἐπιτρέπεται νά ύπερβει τά δρια, δηλαδή νά φονεύει κανείς ἀπό ἐκδίκηση, καὶ ἐπίστης πρέπει νά σταματήσει ἀμέσως μόλις δ ἐπιτιθέμενος ἀποσυνθετεῖ. Ἀντίθετα δμῶς πρός τὸν σκοπὸ ποὺ ἐντέλλεται τό Κοράνιο καὶ οἱ παραπάνω Μουσούλμανοι συγγραφεῖς.

το Τζιχάντ κατά τήν έποχή μετά τόν Μαάμεθ πήρε μια άλλη έννοια. Κοσμικό άγωνες και πόλεμοι για πολιτική και οικονομική δύναμη πήραν θρησκευτική έννοια και έγιναν Τζιχάντ. Στήν εννοιού αυτή προστέθηκε έπειτα και ή πίστη για δυναμικό άγωνα πρός βελτιώση του κόσμου. 'Η ίδεα δι τού άνφισταμενούς κόσμου δέν είναι καθ' έαντόν κακός καὶ διτή έπι τήν κυριαρχία τῆς δρθῆς θρησκείας μπορεῖ νά βελτιωθετ, δημιουργεῖ, κάτω ἀπι προϋποθέσεις, κίνητρα για θρησκευτικέ κατακτήσεις. 'Ο Μουσουλμάνος θεωρετήν ίδεα αυτή ώς καθήκον του πρός τη δημιουργία. Γι' αυτό φρονεῖ δι πρέπει νά άγωνιστει ὥστε νά πραγματοποιηθε στή γη μια τάξην κατά το Θέλημα τού Θε ου. Κατά τήν άντιληψη αυτή, ή δυναμική αυτή έπειμβαση στά πράγματα τού κόσμου είναι άναγκαιο κακό, δισ στόν κόσμι υπάρχουν έχθρικές δυνάμεις.

Ἡ στενή σύνδεση θρησκείας καὶ πολι-
τικῆς συνετέλεσε συχνά ὅπερα πιστός νε-
ἔξισώνει τίς πολιτικές ἦττες καὶ τίς οἰκο-
γονικές ἀποταγμέτες μὲν μία θρησκευτική

μικό φονταμενταλισμό, δέν πρέπει

παρακμή και ἀποτυχία. Ὡς Ισλαμική ιστορία ἔμαθε τόν Μουσουλμάνο νά σκέπτεται ὅτι ή θρησκευτική ἀνάπτυξη τοῦ Ἰσλάμ ἦταν συνδεδεμένη μέ τίς πολιτικές ἐπιτυχίες. Γι' αὐτό μέ περηφάνεια ἀναπολεῖ τήν ἐποχή τῶν μεγάλων ἐπιτυχιῶν τῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Ἰσλάμι και θεωρεῖ τήν ἐποχή ἐκείνη ὡς ἔνα χρέος γιά τό παρόν. Μέ τήν ἔννοια αὐτή ή Ισλαμική νομοθεσία καθιέρωσε τό Τζιχάντ ως «ἱερό διγώνα» ή «πόλεμο» γιά τάχαρον τοῦ Ἀλλάχ μέ δῆλη τήν δύναμη τῶν ἀριθμῶν κατά τῶν ὅπλων. Γι' αὐτό διό τήν Ισλαμική θρησκεία δόθηκε στόν ἀγώνα αὐτό ή ύψιστη σπουδαιότητα και ἔτσι τό Τζιχάντ είναι ἔνας ἀπό τούς στύλους τοῦ Ἰσλάμ.

⁷Έτσι καταλαβαίνουμε τήν διαφορά



μεταξύ της άγάπης τοῦ Χριστοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ Ἰσλάμ γιά τήν πίστη.

13. Η σημερινή κατάσταση τῆς ισλαμικῆς κοινωνίας

Γιά νά ὑπτιληφθεῖ κανεὶς τὴν πολιτική κοίση πού διέρχονται σήμερα οἱ μουσουλμανικές χῶρες, πρέπει νά ἀναχθεῖ στό παλαιότερο παρελθόν τους. Ἡ εὐρωπαϊκή ἐπέκταση στήν Ἀνατολή κατά τήν περίοδο τῆς ἀποικιοκρατίας εἶχε σοβαρές ἐπιπτώσεις στὶς χῶρες τοῦ Ἰσλάμ. Κατέλυσε τίς παλιές δομές τοῦ κράτους καὶ τοῦ νόμου καὶ στή θέση τους τοποθέτησε κρατικούς μηχανισμούς κατά τὰ εὑρωπαϊκά πρότυπα. Ἡ ἀναμόρφωση αὐτή τῆς ισλαμικῆς κοινωνίας προκάλεσε βαθιά πολιτική, κοινωνική καὶ θρησκευτική κρίση.

“Οταν στὶς δεκαετίες τοῦ 1950-60 ἡ ἀποικιοκρατία ἀπεσύρθη, οἱ ἐλπίδες ὅτι τά ἐλεύθερα ισλαμικά κράτη θά προωθήσουν τήν κοινωνική πρόοδο μέ τήν χρήση τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς ἐπιστήμης διαψεύστηκαν. Τά νέα κράτη δέν κατόρθω-

σαν οὕτε τήν ἀνεξαρτησία τους ἀπό τά ἀλληλοσυγχρονόμενα συμφέροντα τῶν μεγάλων δυνάμεων νά ἐπιτύχουν, οὕτε τήν ἐσωτερική ἀνασυγχρότηση τῆς χώρας νά προωθήσουν. Δέν σημειώθηκε ἐπίσης δικαλή πορεία στὶς ἐσωτερικές πολιτικές ἔξελίξεις. ”Εγιναν σχεδόν παντοῦ προσπάθειες γιά κοινοβουλευτική δημοκρατία, ἀλλά μία πραγματική συμμετοχή δλου τοῦ λαοῦ στὶς πολιτικές ἀποφάσεις δέν ἐπετεύχθη. Τό ἵδιο συνέβη καὶ μέ τήν οἰκονομία. Οἱ διαφορές μεταξύ φτωχῶν καὶ πλουσίων ἀντί νά μικρύνονται μεγάλωσαν. ”Ετοι πωλοὶ Μουσουλμάνοι σήμερα ἀδιαφοροῦν γιά τά προγράμματα τῆς ἐθνικοτοίησης τοῦ πλούτου, τοῦ φιλελευθερισμοῦ ἢ τοῦ σοσιαλισμοῦ. Πολλοὶ τά δέχονται μέ καχυποψία, ώς ξένα καὶ ἐπίζημα γιά τήν παραδόση τους κακέντυπα τῆς Δύσης. Στά δύσκολα αὐτά προβλήματα ἔχονται νά προστεθοῦν καὶ τά πολιτικά γεγονότα τῶν πρόσφατων δεκαετιῶν μέ τήν ισλαμική ἐπανάσταση στήν Περσία, ἴδιαίτερα μάλιστα τοῦ πολέμου τοῦ Περσικοῦ Κόλπου καὶ τῶν ἐπακόλουθων

ἔως σήμερα γεγονότων στήν περιοχή.

”Ετοι καταλαβαίνουμε γιατί τά κηρύγματα τῶν φονταμενταλιστῶν ἀσκοῦν ἐπιφρονή στὶς λαϊκές μάζες. ”Οταν τά οἰκονομικά προβλήματα εἶναι πιεστικά καὶ δ λαός πένεται, εἶναι φυσικό νά παρασύρεται ἀπό φανατικούς Μεσσίες καὶ νά ξεσπά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ὅτι τά θλιβερά καὶ ἀπρεπα ἐπεισόδια τῶν φονταμενταλιστῶν δέν τά προκαλεῖ δ λαός, καὶ τέτοια γεγονότα δέν λείπουν καὶ ἀπό τίς μεγάλες πόλεις τῆς βρειλιδυτικῆς Δύσης. Οἱ κρίσεις ώστόσο στήν Ἀνθρωπότητα εἶναι μεγάλες καὶ τό ἐρώτημα «ποῦ ὁδεύει τό Ἰσλάμ, πού ὁδεύει ὁ κόσμος;» τίθεται ἔντονα.

14. Θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ Χριστιανισμοῦ στό διάλογο μέ τό Ἰσλάμ

Μεταξύ Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ παρατηρεῖται σήμερα μία προσπάθεια διαλόγου, δ ὅποιος ὀδηγεῖ στήν ἀλληλογνωμούμα καὶ τήν δρση τῶν ἑκατέρωθεν παρανοήσεων, καὶ δημιουργεῖ τίς βασικές προύποθέσεις γιά ἀλληλοσεβασμό καὶ εἰρηνική συνύπαρξη τῶν λαῶν. Βασικές ἀρχές τῆς Ὁρθοδόξης Ἀνατολικῆς Θεολογίας γιά συνεργασία μέ τήν μή χριστιανική Ἀνθρωπότητα καὶ συμμετοχή στήν λύση στά προβλήματα τοῦ κόσμου, εἶναι ἡ πίστη στόν Θεό, ἡ σημασία τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου.

”Οπως ἡδη τονίσαμε, τό βασικό καὶ σπουδαῖο θέμα γιά τή χριστιανική διδασκαλία καὶ ζωὴ εἶναι αὐτό τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, δ Ὄποιος κοινωνεῖ μέ τόν κόσμο καὶ ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο, καὶ δχι ἐκεῖνο τοῦ Θεοῦ ὡς ἀφηρημένης φιλοσοφικῆς ἐννοίας. Τό αἴσθημα τῆς ἀμεσης παρουσίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐπικοινωνίας μαζί Τον πλουτίζει, ὑψώνει καὶ δμορφαίνει τήν ζωὴ τοῦ πιστοῦ. ”Ετοι δ Θεός τῆς Ἀποκάλυψης, Ἰστορικός καὶ κοινωνικός, γι ἀντό καὶ Τριμικός. ”Υπό τό πρόσιμα αὐτό ἔχει σημασία δ ἀγγώνας τοῦ Χριστιανοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας στό χώρο τῶν λαῶν, ὃστε νά καρποφορήσουν τά ἀγαθά τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς θείας ζωῆς στήν κοινωνία.

Τό δεύτερο καὶ σπουδαῖο θέμα εἶναι δ



Μουσουλμάνοι στή Μέκκα



κόσμος, ή δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Ακριβῶς ἐπειδή ὁ κόσμος εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ, μέσα στό όποιο πραγματώνεται ἡ τελείωση τοῦ ἀνθρώπου, γι' αὐτό ή χριστιανική διδασκαλία δίνει μεγάλη σημασία στόν κόσμο. Ἐπομένως ή συνεργασία μέ πιστούς ἄλλων θρησκειῶν γιά τὴν συντήρηση τοῦ κόσμου καὶ τὴν βελτίωση τῆς κοινωνίας θεωρεῖται ἔργο θεάρεστο. Ὁ κόσμος εἶναι δὲ καθόλητης τῆς φυσικῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός μέ τὴν παρουσία Του δίνει οὐσία στά πάντα, τά ξωποιεῖ καὶ τά διμορφάνει.

“Αν λάβουμε ὑπόψη δὲλτα αὐτά, ἀν σκεψθοῦμε πόσο συνυφαίνεται τὸ κτιστό μέ τό ἀκτιστό, καταλαβαίνουμε ποιά μεγάλη σημασία ἔχει γιά τὸν Χριστιανό ἡ δημιουργία καὶ ἡ διμορφιά τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστιανός θαυμάζει, συγκινεῖται καὶ σέβεται τὸν κόσμο, τὸ στολίδι τοῦ Θεοῦ. Συνεπῶς ἀνησυχεῖ γιά τὴν καταστροφή τοῦ κόσμου, γιά τὴν ἀπειλή κατά τῆς ζωῆς τήν ὅποια ἀπεργάζονται τά σπλατῆς μαζικῆς καταστροφῆς, γιά τίς διαμάχες καὶ θλίψεις στόν κόσμο πού δημιουργοῦν οἱ φανατισμοί καὶ οἱ ἀνταγωνισμοί τῶν μεγάλων συμφερόντων. Ἀνησυχεῖ ἐπίσης γιά τὴν κρίση τῶν ἀξιῶν καὶ γιά τὸ οἰκολογικό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ υφήλιος. Ἐπομένως τὸ μήνυμα πού ἔχει νά δώσει ἡ χριστιανική πίστη στόν σύγχρονο ἀνθρώπο, εἶναι νά τοῦ μάθει νά διαβάζει τό «μεγάλο βιβλίο τῆς φύσης» καὶ νά βρίσκει σ' αὐτό τὰ «σημεῖα» τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ. Σ' αὐτό ὑπάρχει ἀνεξάντλητο ἀπόθεμα συμβόλων, μέ τά δόποια μᾶς μιλᾶ ὁ Θεός.

Τό κεντρικό ἐνδιαφέρον τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ διδαχῆς εἶναι τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ὁ κόσμος εἶναι σπουδαῖος, ἐπειδή ὑπάρχει ὁ ἀνθρώπος, ὁ δόποιος τόν καταξιώνει λογικῶς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν διτήν ἡ λερόθητα τοῦ προσώπου καὶ ἡ διαφύλαξη τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἀξιοπρέπειάς του εἶναι θεμελιώδης ἀρχή τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ αὐτή ἐνέπνευσε τούς Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας. Ἡ χριστιανική αὐτή διδασκαλία γιά τό ἀνθρώπινο γένος ἀποτελεῖ πηγή γιά τούς εὐγενεῖς ἀγῶνες γιά περιφρούρηση τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ τοῦ ἀγαθοῦ τῆς εἰρήνης στόν κόσμο. Ἡ κοινή μέ τό Ἰσλάμ ἀποδοκή τῆς μεγάλης ἀξίας τοῦ ἀνθρώπινου

προσώπου μπορεῖ νά ὀδηγήσει σέ δημιουργική συνεργασία.

Χωρὶς ἡ συνεργασία καὶ ἐπικοινωνία αὐτή νά σημαίνει παροχάραξη τῆς πίστεώς μας, εἶναι σαφές διτή ἡ ἀγάπη πρός δόλους τούς ἀνθρώπους καὶ ἡ συμμετοχή τοῦ Χριστιανοῦ στή λύση τῶν συγχρόνων προβλημάτων πού πιέζουν τόν κόσμο, εἶναι θεμελιώδεις ἀρχές τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ακριβῶς, δὲ, τι ἡ χριστιανική διδασκαλία ἔχει νά προσφέρει στόν κόσμο, αὐτό εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τήν οὐσία τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Οἰκουμενίας, τοῦ μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, πού πραγματοπιθήκητε γιά δλη τήν Ἀνθρωπότητα. “Οσον ἀφορά τήν ἐλληνική παράδοση, δὲς ἔχουμε ὑπόψη ὅπτο πού ἡδη τονίσαμε στήν ἀρχή. “Οτι δηλαδή ἀπό τά μέσα τοῦ 8ου ἔως τά μέσα τοῦ 13ου αἰώνα σημειώθηκε στόν ἀραβο-ισλαμικό κόσμο μεγάλη μεταφραστική δραστηριότητα, στή διάρκεια τῆς δοποίας μεταφράστηκαν στά δραμικά δλα σχεδόν τά ἔργα τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ πολλά άρχα τῆς κοινωνίας θεωρεῖται ἔργο θεάρεστο.

ἄλλοτριων κόσμου, δὲ, δόποιος μέσα στήν δραματική πορεία καὶ κακοήθεια τοῦ ιστορικοῦ γίγνεσθαι διαζητεῖ καὶ πάλι τίς χαμένες ωρίζες του, ἀλλά κάτι πιό ούσιωδες: εἶναι ἀνάγκη εἰρήνης, σωτηρίας καὶ ἐπιβίωσης τοῦ ἀνθρώπινου γένους.

Πράγματι, στούς χαλεπούς σήμερα καιρούς, στούς δόποιον δλες οἱ πνευματικές ἀξιες δοκιμάζονται, πού ποικιλες δυνάμεις ἔχουν φέρει σέ κριση τόν κόσμο, πού παρατηρούμε μία ὑπονόμευση τῶν ηθικῶν ἀξιῶν καὶ σκοτεινά συμφέροντα διαιροῦν τούς διθενέστερους λαούς, τόσο τοῦ χριστιανικοῦ δσο καὶ τοῦ ισλαμικοῦ κόσμου, σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε δλλη φορά δ κόσμος τῆς Ἀνατολῆς, εἴτε χριστιανικός εἴτε ισλαμικός, δφείλει νά ἀγωνισθεῖ μέ δμόνια καὶ φιλία γιά νά ἐπικρατήσουν ἡ εἰρήνη καὶ ἡ δικαιούση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Καὶ ἔχουμε τόσα πολλά καὶ κοινά δῶρα πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Δέν μᾶς κάλεσε νά μισοῦμε, ἀλλά νά ἀγαποῦμε δὲ ἔνας τόν ἄλλο. Οἱ κρίσεις ωστόσο στήν Ἀνθρωπότητα εἶναι μεγάλες

Άκριβῶς ἐπειδή δ κόσμος εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ, μέσα στό δόποιο πραγματώνεται ἡ τελείωση τοῦ ἀνθρώπου, γι' αὐτό ή χριστιανική διδασκαλία δίνει μεγάλη σημασία στόν κόσμο. Ἐπομένως ή συνεργασία μέ πιστούς ἄλλων θρησκειῶν γιά τήν συντήρηση τοῦ κόσμου καὶ τήν βελτίωση τῆς κοινωνίας θεωρεῖται ἔργο θεάρεστο.

σόφων καὶ Ἐλληνιστῶν λογίων. Τά ἔργα αὐτά ἔθεσαν τίς βάσεις γιά τήν δημιουργία τῶν ἀραβο-ισλαμικῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς ἀραβο-ισλαμικῆς φιλοσοφίας (φάλσαφα). “Ἐτσι, γιά τήν Ἐλλάδα δ κόσμος τοῦ Ἰσλάμ δέν εἶναι μόνο κόσμος πολεμικῶν συγκρούσεων καὶ ἀντιταραφέσεων, ἀλλά καὶ κόσμος μέ τόν δόποιο ἀναπτύχθηκαν μαραίωνες πνευματικές ἐπικοινωνίες καὶ σχέσεις. Ὁ Ἐλληνικός κόσμος είχε ἀνέκαθεν βαθύτερες τίς ωρίζες του στήν Ἀνατολή καὶ ἀποτελεῖ καὶ σήμερα τήν γέφυρα προσέγγισης καὶ φιλίας μεταξύ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, Βορρᾶ καὶ Νότου. Οἱ κοινές ωρίζες τῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων μεταξύ χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ διδάσκουν διτή ἡ ἐπικοινωνία τους σήμερα δέν εἶναι μονάχα ἀνάγκη ἐνός

καὶ τό ἐρώτημα «πού ὀδεύει δ κόσμος, πού ὀδεύουν δ χριστιανισμός καὶ τό Ἰσλάμ;» τίθεται ἔντονα. “Ἄς ἐλπίσουμε διτή χριστιανοὶ καὶ Μουσουλμάνοι θά κάνουν τίς ἀπαιτούμενες προδόσους στήν ἀλληλεπικοινωνία καὶ στήν βαθύτερη γνώση τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι ώστε τά κηρύγματα τῶν συγχρόνων «περοφητῶν» γιά σύγκρουση πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν, πού κινοῦνται στούς δρόμους διαφόρων πολιτικῶν σκοπιμοτήτων, νά ἀποβούν μάταια. ■



Ἡ ὁδοιπορία μου πρός τὸν Χριστό Πῶς καὶ γιατί ἔγινα Χριστιανός

Τοῦ Χαριλάου Μουχαρέμ Γέρου

Τό δνομά μου ήταν Χαλήτης. Γεννήθηκα στή Βέροια Ἡμαθίας ἀπό γονεῖς Ἀλβανικῆς καταγωγῆς, Μουσουλμάνους στό θρήσκευμα, ἀπό ἔξισλαμισθέντες Χριστιανούς. Ἡ μητέρα μου και ὁ πατέρας μου ἀνήκαν σέ μια αἰρεση μουσουλμανική, τῶν Μπεκτασί, πού πιστεύει στό Χριστό σάν Πνεῦμα Θεοῦ (δχλ. Υἱός Θεοῦ) και στήν Παναγία Παρθένα. Ἐνθυμοῦμαι ἀκόμη δτι ἡ μητέρα μου προτού ἤνυσει τό φωμί (στό χωριό ἦ στά χρόνια τῆς κα-

τοχῆς), σταύρωνε τό ἀλεύρι. Τό ἵδιο ἔκαμνε καὶ μέ τό γάλα, πρίν νά τοῦ βάλλει τή ζύμη γιά νά πάξει σέ γιασούρτη. Πῶς νά ξεχάσω καὶ τό σταύρωμα πού μού ἔκαμε καταδακρυσμένη κατά τίς δύο πολεμικές ἐπιστρατεύσεις μου, 1940 καὶ 1947; Προγονικά, βέβαια, ὑπολείμματα Χριστιανισμοῦ.

Ἐτσι ἀπό τά πρῶτα παιδικά μου βῆματα γνώρισα ἔνα μωσαϊκό ἀπό θρησκεῖς ἢ φυλές.

Ο πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος, ἡ

μεγάλη πυρκαϊά τῆς Θεσσαλονίκης (δπου είχαμε μετοικήσει), πού ἔκανε στάχτη τό 1/3 τῆς πόλης καὶ δημιούργησε σοβιαρό πρόβλημα ἀποκαταστάσεως τῶν πυροπαθῶν κατοίκων, δικαστροφικός πόλεμος τῆς Μ. Ἀσίας, ὁ ἀβάστακτος πόνος τῆς προσφυγιας, δημιούργησαν μέσα μου μία ὡριμότητα καὶ μιά ἔντονη ρεαλιστική ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας καὶ τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, συγχρόνως ὅμως προκάλεσαν μέσα μου καὶ μιά ἰδιαίτερα βαθιά εὐναισθησία.

Ἄρχισα νά νιώθω ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά βοηθήσω τόν πλησίον μου, τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μου. Θυμάμαι ἔντονα πώς παίρνωνε κρυφά ἀπό τό σπίτι, οἱ ἀδελφές μου κι ἐγώ, ψωμί, κάρβουνα καὶ καυσόξυλα, καὶ τά κουβαλούσαμε στούς πρόσφυγες τῆς Μ. Ἀσίας πού ήταν στιβαγμένοι ὁ ἔνας πάνω στόν ἄλλον σ' ἔνα παλιό σχολεῖο. Αὐτό μάλιστα μᾶς στοίχισε ἔνα γερό ξύλο ἀπό τή μητέρα μας, πού μᾶς παρατήρησε ἔντονα: «Ἔλετε, λοιπόν, μονάχα ἐσεῖς οἱ καλοί σ' αὐτήν τήν οἰκογένεια;». Καὶ ἀμέσως τούς ἔστειλε τσουβάλια ἀλεύρι, κάρβουνα καὶ καυσόξυλα.

Τό περιστατικό αὐτό ἔγινε ἀφορμή νά ἐπισκεφτεῖ ὁ καλός πατέρας μας τούς φτωχούς αὐτούς ἀνθρώπους, πού ήταν ταπετουργοί στήν πατρίδα τους, καὶ νά τούς βοηθήσει νά δημιουργήσουν μιά μικρή ἐπιχείρηση ταπετουργίας, ἡ δποία προσδευσε ἀργότερα.

Σέ μιά ἀτμόσφαιρα ὅχι πάντα φιλική, ζούσαν στήν πόλη μας ὁ ἔνας πλάτη στόν ἄλλον Χριστιανό, Μουσουλμάνο καὶ Ἐβραϊο. Μπροστά στήν ποικιλία αὐτή τῶν θρησκειῶν διερωτώμουν ἀπό





πολύ μικρός μέχες άφέλεια: γιατί οι άνθρωποι αύτοί, πού ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στόν ίδιο και μοναδικό Θεό, δέν μπορούν νά συμφωνήσουν μεταξύ τους; "Εβλεπα τούς Μουσουλμάνους νά προσκυνούν εύλαβικά στό τζαμί τους, τούς Χριστιανούς στήν έκκλησία τους, τούς Εβραίους στήν συναγωγή τους... Τί μυστήριο! "Ενας μοναδικός Θεός, μά οι πιστοί (διότι ήταν πιστοί) χωρισμένοι, συχνά έχθρικοι μεταξύ τους.

Στήν οίκογένειά μας έπικρατούσε κλίμα άγαπτος και σεβασμού πρός τούς μεγαλυτέρους. Δέν ύπηρχε φανατισμός, δέν άκουγοταν λόγια προσβλητικά γιά τίς δλλες θρησκείες. Ωστόσο σπάνια γινόταν κουνή προσευχή, δέν άφαιρέσουμε τίς παραμονές μεγάλων γιορτών (Μπαΐραμ), δόπτε διατέρας μας διάβαζε προσευχές στήν Αραβική, πού ήταν άκατανόητη γιά μας.

Στά πέντε μου χρόνια μ' έμπιστεύηκαν σέ μια τούρκισσα δασκάλα· τήν έλεγαν Σαφέτ Ήπούμ. Μ' έβαλε νά καθίσω μαζί μέ δλλα άγοράκια στό πάτωμα και έτσι, μέ τό τετράδιο και τό μολύβι, ξμαθα τό τουρκικό άλφαριθτο. Γεάγορα δμως μ' έβγαλε διατέρας μου άπο κεί και μ' έστειλε στούς Φρέρ (Frères des Ecoles Chrétiennes). Σήμερα δοξάζω τόν Κύριο πού ένέπνευσε στόν πατέρα μου αύτην τήν άποφαση.

Πολύ γρήγορα, άπό τίς πρώτες κιόλας τάξεις, ζνιάθα νά μέ προσελκύει ή ίδεα τού Θεού. Ιδιαίτερα τραβούσε τήν προσοχή μου δ' Εσταυρωμένος, και συγκεχυμένες και δασφείς ίδεες στριφογύριζαν στό μυαλό μου γι'. Αύτόν, προκαλώντας μέσα μωιά άκρατη ύπερευαισθησία. Τίς ίδεες αύτές μόνο πολύ άργότερα μπόρεσα νά έξηγήσω.

Στό σχολείο ή πρωτηνή και ή άπογευματινή προσευχή· στή Γαλλική· μιλούσε πάντα στήν καφδιά μου. "Η συμπεριφορά τόν Φρέρ, άντηρή μά δίκαια, χωρίς άκαμψια, χωρίς διακρίσεις άν οι μαθητές ήταν Καθολικοί, "Ορθόδοξοι, "Εβραίοι ή Μουσουλμάνοι, μέ συγκινούσε και κέρδιζε τήν καρδιά μου.

"Έχασα τόν πατέρα μου δταν άκομη ήμουν πολύ νέος. Οι καθηγητές μου δέδειξαν άγαπη και διευθύνων, δ φρέρ Φιλίπ (έκτοτε συχνά προσεύχομαι γι' αύτόν και τούς Φρέρ γενικά) πού μένει

άξέχαστος στή μνήμη μου, μέ προσκάλεσε νά τόν έπισκεψτομαι δσες φορές ηθελα. Συχνά μέ καλούσε δ ίδιος στό γραφείο του σάν άληθινός πατέρας.

Μία μέρα στό παρεκκλήσι πού χρησιμοποιούσαν οι Φρέρ, μέ συγκίνηση και θαυμασμό είδα έναν άπ' αύτούς γνατιστό, μέ τό κεφάλι μέσα στά χέρια, άκινητο άπορροφημένο μέσα στήν άτελεντη προσευχή του.

Κατά τή διάρκεια μιᾶς έκδρομης - συχνά μᾶς παίρνανε στήν Ίπαυθιο δπου οι Φρέρ είχαν ένα κτήμα- πλησίασα τόν φρέρ πού είδα νά προσεύχεται, και τόν ρώτησα:

«Αγαπητέ φρέρ (έτσι τούς προσωνύμασμα), σάς είδα ψιά μέρα νά προσεύχεστε στό παρεκκλήσι, γιά ποιόν προσευχόσασταν μέ τόση κατάνυξη». Μου δπάντησε:

«Κι άν προσευχόμουν γιά τήν ψυχή τού πατέρα σου και γιά σένα». Περιέργο, δέν ένιωσα καμιά άμφιβολία, και αύθιδρμητα ένα εύχαριστήριο άνεβηκε μέσα άπο τήν καρδιά μου πρός τόν Κύ-

Σέ μιά άτμοσφαιρα δχι πάντα φιλική, ζούσαν στήν πόλη μας δέ ένας πλάϊ στόν άλλον Χριστιανό, Μουσουλμάνοι και Εβραϊοι. Μπροστά στήν ποικιλία αύτή τῶν θρησκειῶν διερωτόμουν άπο πολύ μικρός μέ φέλεια: γιατί οι άνθρωποι αύτοί, πού ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στόν ίδιο και μοναδικό Θεό, δέν μπορούν νά συμφωνήσουν μεταξύ τους;

ερι.

Κοντά στούς Φρέρ άπόκτησα τήν άγαπτη γιά σοβαρή έργασία, γιά τήν τάξη και τήν πειθαρχία, άλλα και τό σεβασμό γιά τίς ήθικές άξιες. "Ημουν ένας έπιμελής και εύσυννειδητος μαθητής. "Οταν διμως μετά τές γυμνασιακές μου σπουδές μπήκα στό πανεπιστήμιο τόν Νανσού άποκτησα τήν Φρέρ, μά δίκαια, χωρίς άκαμψια, χωρίς διακρίσεις άν οι μαθητές ήταν Καθολικοί, "Ορθόδοξοι, "Εβραίοι ή Μουσουλμάνοι, μέ συγκινούσε και κέρδιζε τήν καρδιά μου.

Τό φοιτητικό περιβάλλον, συχνά χυδαίο και δχλαγωγικό στήν πλειοψηφία του, προκαλούσε τήν άντιδρασή μου. Δέν αισθανόμουν καθόλου άνετα και κατέφευγα στά βιβλία μου. Προσπάθησα νά βρω μιά διέξοδο στήν J.E.C. (Καθολικές Φοιτητικές Όμαδες). Άλλοι μόνο δμως. Η βαναυσότητα ένός φανατι-

κού "Ιησουστη ιερέα, δέ οποῖος μίλησε χωρίς κανένα σεβασμό γιά τό Ισλάμ - πού έξαλλου δέν τό γνώριζε κάν - μέ πλήγωσε και έγινε αίτια νά άπομακρυνθώ άπο τήν διάδα αυτή.

Συχνά σκέπτομαι έκτοτε, πώς άν δλοι οι ιερείς και οι Χριστιανοί έμοιαζαν μ' έκεινον, σίγουρα θά είχα παραμείνει Μουσουλμάνος δίχως καμιά έπιφύλαξη, και δμετανόητος.

Τελείωσα τίς σπουδές μου μέ τή ληψη τού διδακτορικού μου διπλώματος μέ πολύ τιμητική διάκριση, πρός μεγάλη χαρά τής άγαπημένης μου μητέρας, πού είχε μείνει χήρα στά 35 της χρόνια. "Αν δμως οι σπουδές μου πήγαν καλά, δέν συνέβαινε τό ίδιο και μέ τήν ψυχή μου. "Ενιωθα ένα κενό στήν καρδιά μου και μιά πικρίλα στό στόμα. Ή ταλαιπωρη ψυχή μου διψασμένη γιά τό «ύδωρ τό ζών», γιά τό δποίο μού μιλούσαν, και πεινασμένη γιά τόν «άρτον τής ζωῆς», πού τό ένιωθα πώς ύπηρχε κάπου, άναζητούσε, άλλα τί; «Έγώ είμαι ή δδός, ή Αλήθεια και ή ΖΩΗ»,

μά πού νά τή βρω; Συχνά έμπαινα σέ ναούς και προσευχόμουν.

Τά μακρά χρόνια τού έργαστηρού, άπ' δπου άπονυίαζε δ Θεός, δέ μέ βοηθούσαν νά βρω τό δρόμο μου. Ωστόσο, κάποιοι γεγονός σημάδεψε αύτή τήν μακρά και άγονη πορεία. Οι Φρέρ μᾶς είχαν μάθει στενογραφία. Έγώ κατέγραφα τίς παραδόσεις τῶν μαθημάτων στό Καλλία γιά νά σπουδάσω γεωπόνος, τά είχα κυριολεκτικά χαμένα. Τό φοιτητικό περιβάλλον, συχνά χυδαίο και δχλαγωγικό στήν πλειοψηφία του, προκαλούσε τήν άντιδρασή μου. Δέν αισθανόμουν καθόλου άνετα και κατέφευγα στά βιβλία μου. Προσπάθησα νά βρω μιά διέξοδο στήν J.E.C. (Καθολικές Φοιτητικές Όμαδες). Άλλοι μόνο δμως. Η βαναυσότητα ένός φανατι-



μελής και φίλαθλος. Δέν γνωρίζαμε νά
έχει χυδαίες σχέσεις μέ γυναίκες. Οι φί-
λοι του διηγούνταν πώς είχε πέσει 9 φο-
ρές στό νεφό γιά νά σώσει λουόμενους
πού κινδύνευαν. Τού είχαν άπονείμει
ισάριθμα μετάλλια. Τήν τελευταία φρούρ-
α άρπαξε μιά πλευρίτιδα. Μπαίνει λοι-
πόν στό δωμάτιο μου και στάθηκε δια-
κριτικά δρθιος μπροστά στό παράθυρο.

— Γιάννη, είσαι πολύ χαρούμενος σή-
μερα, τί σου συμβαίνει, τού λέω. Στα-
ματά διμήχανος γιά μιά στιγμή και μου
διπάντα:

— Halit (τό μουσουλμανικό μου δνο-
μα), ξέρω πώς είσαι Μουσουλμάνος, μά
ξέρω έπισης διτ φοίτησες στούς Φρέρ
και γνωρίζεις τή θρησκεία μας. Λοιπόν,
νά, σήμερα τό πρωΐ στό δάσος δ ίερέας
μας τέλεσε τή θεία λειτουργία γιά τους
προσκόπους μου και... (μιά μικρή σιω-
πή, θυτερα ένα άνειπωτο χαμόγελο)
«κοινωνήσαμε δλοι μας...!».

Άκολουθησε μιά μακρά σιωπή, πού
ούτε έκεινος ούτε έγω τολμήσαμε νά
διακόψουμε!

Νά ήταν μιά έντυπωση, μιά αύταπά-
τη; Πίσω από τό Γιάννη δ ήλιος σχημά-
τιζε κάτι σάν φωτοστέφανο πάνω στά
σγουρά μαλλιά του, ένω έκεινος έμενε
πάντοτε άκινητος, συγκινημένος και
σιωπηλός. Έγώ δ Μουσουλμάνος
ήμουν άναστατωμένος! Μά γιατί και
πώς νά έκφρασουμε μέ φτωχές λέξεις
«έκεινο πού τό νιώθαμε μονάχα μέ τρό-
πο άκαθόριστο;». Γιατί κάν νά προσπα-
θήσουμε; Πολλά χρόνια πέρασαν από
τότε, πάντα δμως «δίχως σκοπό και δί-
χως καρπό».

Κάποιο πρωϊνό, νωρίς, περίμενα
στό γραφείο του στή Θεσαλονίκη τό φί-
λο μου Έμμανουήλ Μάνο, ένα συνειδη-
τό Χριστιανό πρώτης γραμμής, και λα-
μπρό δικηγόρο, πού είχε άναλαβει μιά
σπουδαία οίκογενειακή μας υπόθεση.
Αργησε στή συνάντηση και ζήτησε συγ-
γνώμη.

Έκειν πού τόν ρωτούσα «Μανώλη,
φαινεσαι σήμερα νά έχει μιά ίδιαίτερη
χαρά», μου άπαντησε μέ τή σοβαρή του
φωνή, δρθιος άκομη κοντά στό παράθυ-

ρο: «Νωρίς τό πρωΐ δ π. Λεωνίδας έτέ-
λεσε τή Θεία Λειτουργία στόν «Άγιο
Παῦλο, στό δάσος τού Σεΐχ Σού, γιά
τούς νέους μας». Σταμάτησε γιά μιά
στιγμή και κατόπιν μέ πολλή συγκίνηση
πρόσθεσε: «Κοινωνήσαμε δλοι μας».

Η ψυχή μου έκανε ένα μεγάλο σήδη-
μα μέσα στό χώρο και τό χρόνο είκοσι
χρόνια πρωτύτερα στό Νανσύ μέ τό
Γιάννη Ραούλτ, σήμερα μέ τόν Έμμα-
νουήλ Μάνο. Η ίδια άνεξήγητη συγκί-
νηση, η ίδια σιωπή (γόνιμη σιωπή, άγο-
να λόγια!). Καί θά τό πιστέψετε; Τό
λιδιο φωτοστέφανο στά μαλλιά του Μα-
νώλη, καθώς στεκότανε μπροστά στό
παράθυρο, δπως άλλοτε στό Νανσύ δ
Ραούλτ! «Αμέτρητοι καιροί μέσα σέ
μιά στιγμή, κι δμως δίχως αύτή άσημα-
ντοι καιροί!». Άλλα πολλά χρόνια κύ-
λησαν, οί πόλεμοι, τό άγχος, οί στερή-
σεις, τά πένθη... τό δάκρυ!

Ένα βράδυ μέσα στόν πόλεμο, μέσα
στή συσκότιση, πού θά μείνει άξεχαστο
στή διάρκεια έκεινον τού άγωνα «στά
πυκνά σκοτάδια τής νύχτας χωρίς τέ-
λος», άκούω στό δρόμο δύο γνωστές
φωνές. Ένας ιερεύς, άνθρωπος τού Θε-
ού (δ π. Κωνσταντίνος Πλατῆς), και δ
Έμμανουήλ Μάνος, δ φίλος μου. Τούς
σταματώ και μετά από τές συνηθισμένες
άνταλλαγές γνωμῶν γιά τίς δυσκολίες
τού άνεφοδιασμού σέ τρόφιμα γιά τά
παιδικά συσσίτια κ.λπ., δ ίερέας μου
λέει δίχως περιτορφές: «Καλά είναι,
κύριε Γέρον, τά παιδικά συσσίτια στή
Θεσσαλονίκη, στή Βέροια, καθώς και η
έργασία σας στό Διεθνή Ερυθρό Σταυ-
ρό, μά μέσα σ' δλα αύτά, τί γίνεται μέ
την ψυχή σας;». Έμεινα έμβροτητος,
γιατί γνωρίζα τή διακριτικότητα και
τήν καλοσύνη έκεινον τού άνθρωπου.
Καί πραγματικά δ άνθρωπος έκεινος
δέν υπήρξε άδιάκριτος, ούτε τώρα ούτε
ποτέ στό παρελθόν. Μήπως δμως, δπως
λέει δ J. Green, «έβλεπε στό άρρωστο»;

Η ψυχή μου ήταν πολύ άρρωστη και
ζούσε μέσα σ' ένα βρόβερό δ καλύτερα σ'
ένα βόθρο, μέσα από τόν δόποιο δέν κατόρ-
θωναν ν' απελευθερωθώ. Διψούσα γιά
άγνότητα και γνώριζα, δίχως καμιά άμφι-
βολία, πώς κοντά μου νέοι τής ήλικίας μου
ζούσαν τήν έγκρατεια και τήν άγνοτητα:
μά ποιός τούς έδινε αύτή τή ΔΥΝΑΜΗ;
Ναι, «έρχουν και ίδε» (Ιω. 1,47).





Έργαστηκα χωρίς μισθό στή διάρρεια τού πολέμου στό Διεθνή Έρυθρό Σταυρό σάν εμπειρογνώμων στά τρόφιμα. Βοήθησα έπιστη τού Έλβετούς αντιπροσώπους -άνθρωποι διακριτικοί, θαρραλέοι, καθαροί και πιστοί στίς έπικινδυνές πορείες τους στή Βόρειο Ελλάδα. Μπορώ νά βεβαιώσω πώς παντού δπού ηπήρχε πόνος, κίνδυνος, πείνα, φυλακή, συναντούσα πάντα τόν άνθρωπο τού Θεού, έμπνευσμένο άπό πνεύμα άγαπης, θυσίας, αφιερώσεως. Συναντούσα τόν άνιδιοτελή Χριστιανό και τήν προσευχή. Ή έργασία αύτή, δσο έντονη, άποδοτή και συχνά έπικινδυνή και άνταν, και οί Έλβετοι άντιπροσώποι μ' άγαπούσαν και μέ πικούσαν, τόσο έγώ στό βάθος τής ψυχῆς μου ήμουν πικραμένος και ένιωθα ένα φοβερό κενό στήν καρδιά μου.

Τό 1945 στό τέλος τού πολέμου ήλθε ή M.L. (Military Liaison), δηλαδή Συμμαχικός Στρατιωτικός Σύνδεσμος, νά άντικαταστήσει τόν Δ.Ε.Σ. Άρχηγός της ήταν δ Ταξίαρχος Hubert Paynter, ένας άληθινός gentleman-farmer (είχε ένα άγροκτημα δπού παρήγε άλογα ράτσας γιά ίπποδρομίες). Ήταν άεροπόρος, γιός Αγγλικανού έπισκοπού, πού διπάστηκε τόν Καθολικισμό. Μ' αύτόν συνδέθηκα πολύ γρήγορα μέ άδελφική φιλία. Είχε πάρει μέρος στούς δύο παγκόσμιους πολέμους σάν έφεδρος άξιωματικός, έπεισε 6-7 φορές άπό τό άεροπλάνο και έφερε πάνω στό κορδι μου τον τάκταγματα και τά λίχνη τών καταρρίψεων. Τό στήθος του τό κοσμούσαν μετάλλια, μά ποτε του δέν μού μίλησε γιά τά πολεμικά του άνδραγαθήματα (άλλα μόνο πόσες φορές οι έχθροι τόν έρριξαν κάτω και πώς...). Ο Paynter συνέχισε τό άξιοθαύμαστο έργο τού Δ.Ε.Σ. και τόν συνόδευα πάντα στίς μετακινήσεις του.

Έπισκεψθήκαμε γιά ένα δεκαήμερο τό "Άγιο Όρος, δπού μεταφέραμε τρόφιμα, και άπένευμε τά μετάλλια στίς Μονές έκεινες πού είχαν συντελέσει στή δραπέτευση Βρετανών στρατιωτών μετά τήν ήττα τού 1941.

Κάθη βράδυ τόν έβλεπα νά γονατίζει και νά προσεύχεται «διά μακρών» μετά τήν άναγνωση τού Εὐαγγελίου. Είχαμε άτελείωτες συζητήσεις πάνω στίς θρη-

σκείες, τίς όποιες γνώριζε καλά, γιά τά Εναγγέλια, τήν πίστη, τήν έξιμολόγηση, τή Θεία Κοινωνία, τή Βάφτιση. Οι συνομιλίες γινόταν χωρίς πάθος, χωρίς φανατισμό, μέ τήν ήρεμία έκεινη, πού μόνο οί «Αγγλοι μπορούν νά διατηρούν στήν πιό καυτή συζήτηση.

Λίγους μήνες άργοτερα, άφου δόλοκλήρωσε τό έργο του, δταν ήρθε ή άρα τής άναχωρήσεώς του, άποχαιρετιστήκαμε ένα βράδυ πολύ συγκινημένοι και οί δυσ μας, και φιληθήκαμε. Καθώς άπομακρυνόταν μέ γρήγορα βήματα, τόν είδα νά σταματάει και νά μού φωνάζει: «Ε, Χαλίτ, Χαλίτ, δταν θά περάσεις τόν Ιορδάνη ποταμό... (ετοί άποκαλούσαμε τό Βάπτισμα στίς συνομιλίες μας), σέ παρακαλῶ νά μού τό γνωρίσεις: γνατί είμαι σίγουρος πώς μιά μέρα θά γίνεις Χριστιανός: προσεύχομαι γιά σένα». Μ' άφησε και έφυγε μέ κομμένη τή φωνή. Στάθηκα κατάπληκτος δίχως ν' άρθρων λέξη, δίχως άναπνοη. Αύτός ό gentleman-farmer, διακριτικότατος, εύγενης, έσπασε τό φράγ-

σκεπασμένο δι' έκεινον πού θεληματικά βαδίζουν τόν δρόμο τής άπωλειας...». Ας έρθουν, λοιπόν, μετά άπο αύτό νά μού μιλήσουν γιά προσηλυτισμό!

Τά χρόνια περνάνε δίχως έλπιδες φωτισμού, γεμάτα δοκιμασίες και πόνο. Και νά μιά καινούρια έπιστρατευση. Αύτή τή φορά γιά τόν πόλεμο μέ τούς παραπλανεμένους, δυστυχισμένους «άδελφούς μας κομμονιτές». Ή Αγία Γραφή βρισκόταν πάντοτε μέσα στό στρατιωτικό μου σακίδιο και τή διάβαζα τακτικά και μέ πάθος -πρός μεγάλη έκπληξη τών Ορθοδόξων συστρατιωτών μου- χωρίς έπιδειξη. Και προσευχόμουν κάθε βράδυ μέ πόνο!

Ωστόσο, μετά τήν άποστρατευσή μου, μιά μέρα πού βρισκόμουν σέ «κακά χάλια» άνοιξα τήν Αγία Γραφή και τά μάτια έπεσαν στήν περικοπή: «Χωρίς έμοιο ού δύνασθε ποιείν ούδεν» (Ιω. 15,5). Μέ μιά δαιμονική στ' άληθεια χειρονομία, χάνοντας κάθε αύτοκριαρχία, πετώ τήν Αγία Γραφή στόν

Καί ή φωνή συνεχίζει:

«Ταλαιπωρε φίλε μου Χαλίτ, τόσα χρόνια κτυπώ... και δέ μέ άκοῦς! Τόσα άλλα, τόσους άλλους άκοῦς. Έμένα όχι! Μήπως γύρισες και σύ τό διακόπτη τής ψυχῆς σου και δέ μέ άκοῦς;». - Ναί, Κύριε, τώρα Σ' άκούω καθαρά.

μα τής συμβατικότητας!

Έδω και δέκα χρόνια πού γνώριζα τόν π. Λεωνίδα και τόν Έμμανουήλ Μάνο, ποτέ μά ποτέ δέ μού είχαν κάνει ούτε ένας ούτε έ άλλο τόν παραμικρό ύπαινυγρό (κανένα φάραος) γιά Βάπτιση, παρόλο πού στά τελευταία χρόνια πήγαινα δινελλιπώς στήν έκκλησία, στή Θεία Λειτουργία. Τούς είμαι εύγνωμων γι' αύτό. Ποτέ μά κοιμένταν! Ναί, μιά λίωσ, μά ήταν άραγε ήθελημένη; Ζήτησα άπό τόν Έμμανουήλ Μάνο νά μού δανείσει ένα βιβλίο πού προσφίζεταν γιά άλλο φίλο του, μέσα στό δύοιο είχε γράψει μέ τά ώρατα του γράμματα: Κορ. Β' 4.3 «έάν είναι σκεπασμένο και άκατάληπτο τό κήρυγμα τού Εναγγελίου μας, είναι

τοίχο βλαστημώντας. «Γιατί ν' άναζητήσουμε τόν Έωσφόδο; Νάτος, προσωποποίηση τής οίησεως. Γιατί χωρίς αύτόν δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτε».

Δέν άγγιζω πιά τήν Αγία Γραφή, δέν προσευχόμαι πλέον και οί μέρες περνούν καταθλιπτικές, άδειανές, χωρίς έπιδία, χωρίς Φώδι!

Μιά μέρα, σάν δλες τίς άλλες μάς έπισκεψτηκε μιά κυρία, φίλη τής μπέρδες μου, γιά νά μέ παρακαλέσει νά τή συνοδεύσω σ' ένα φίλο μου βουλευτή γιά προσωπική τής ύπόθεση. Κανονίζουμε, λοιπόν, μιά συνάντηση γιά νωρίς τό πάργευμα. Περιμένω, οί ώρες περνούν, άλλα ή κυρία δέν έμφανιζεται. Χάνω τήν ύπομονή μου και βγαίνω στό



δρόμο. Τήν συναντώ, ἐπιτέλους, σέ
ἀπόσταση λίγων ἑκατοντάδων μέτρων
ἀπό τό σπίτι και τῆς λέων. «Τί σᾶς συμ-
βαίνει κυρίᾳ Χ..., σᾶς περιμένω ἀπό τίς
τέσσερις!».

— Μά παιδί μου ἡλθα στίς 4, χτύπη-
σα τό κουδούνι και ἔαναχτύπησα ἀπελ-
πιστικά, ἄλλα κανείς δέν μου ἄνωιξε.

— Πῶς, κανείς;

— Ναι, κανείς.

“Εἶνα φρενῶν (σάν καλός Ἀρβανί-
της) γυρνῶ πίσω γιά νά διευκρινίσω
τήν ὑπόθεση. Ἡ κυρία Βαγγελιώ -ή πι-
στή μας οἰκονόμος, πού τήν εἶχα σχε-
δόν σάν δεύτερη μητέρα- μου λέει. «‘Ἄχ,
ἀφέντη μου, γιά νά σ’ ἀφήσουν λιγάκι
ν’ ἀναπαυθεῖς, πού εἶσαι τόσο κουρα-
σμένος, γύρισα τό διακόπη τοῦ κου-
δουνιοῦ...».

Αὐτό ἦταν μέ λίγα λόγια...!

Μιά ἐσωτερική φωνή πού ἀκούγεται
πάντα καθαρά και πού σκεπάζει τά πά-
ντα, πραγματικότητα, λογική ἀντίδρα-

ση, μοῦ λέει και μένα. «‘Ιδού, ἵσταμαι
στή θύρα σου και χτυπῶ» (Απ. 3,20).

Μιά ἀνείπωτη ἐσωτερική ἀνάσταση;
μιά χιονοστιβάδα; “Ενας χείμαρρος;

Καί ἡ φωνή συνεχίζει:

«Ταλαιπωρε φίλε μου Χαλίτ, τόσα
χρόνιας κτυπῶ... και δέ με ἀκοῦς! Τόσα
ἄλλα, τόσους ἄλλους ἀκοῦς. ‘Ἐμένα
δχι! Μήπως γύρισες και σύ τό διακόπη
τῆς ψυχῆς σου και δέ με ἀκοῦς;».

— Ναι, Κύριε, τώρα Σ’ ἀκούω καθα-
ρά.

Τό ίδιο βράδυ ἐπισκέφθηκα τόν Ἐμ-
μανουήλ Μάνο, μεταρρυμένο ἀπό τήν
πληροφορία και ἀπό τήν ἀπόφασή μου
νά βαπτισθώ.

Τήν ἄλλη μέρα, φωτεινή και εὐλογη-
μένη, διαβαίνω τόν Ἰορδάνη και βαπτί-
ζομαι ἀπό ἕνα φίλο Ἐπίσκοπο σ’ ἔνα
χωριό τῆς Χαλκιδικῆς.

Πῶς νά Σέ εύχαριστήσω, Κύριε, γιά
τήν Ἀγάπη Σου, τή μακροθυμία Σου
και τήν ὑπομονή Σου! ■





έπι της άλλης. "Ετοι μπορούμε νά διακονήσουμε τήν 'Ανθρωπότητα. 'Αχριβώς μ' αύτό το πνεύμα της εναγγελικής άγαπης καλείται ή 'Εκκλησία νά συμβάλει στήν δλληλοκατανόση και συνεργασία τών λαῶν γιά τήν έπικράτηση τών άγαθών της εἰρήνης και της έλευθερίας στόν κόσμο.

Είναι έπομένως σαφές δτι αύτό πού δμορφαίνει και δικαιώνει τόν κόσμο και τήν άνθρωπινη υπαρξη, προάγει τήν κοινωνία και φέρει ειρήνη στίς καρδιές τών άνθρωπων, είναι ή άγαπή. Σέ δλλους θρησκευτικούς πολιτισμούς, δπως δ 'Ινδουϊσμός και δ Βουδισμός, τονίζεται κυρίως ή πνευματική διάσταση τού κόσμου και δ στεναγμός τού άνθρωπου πρός τό δπειδο και αιώνιο. 'Άλλα ποιά είναι ή θέση τού 'Ισλάμ, γιά τό δποιο πολύς λόγος γίνεται σήμερα, πρός τά πράγματα τού κόσμου, τήν ειρήνη και τήν εύημερία του;

2. Ισλάμ -ρρισμένα έπικαιρα έρωτήματα

Τό 'Ισλάμ είναι ή νεότερη δπό δλες τίς μεγάλες και ζωντανές σήμερα θρησκείες τού κόσμου. 'Έμφανίστηκε γιά

πρώτη φορά γύρω στά 610 μ.Χ. στήν Μέκκα, τήν πόλη τής άγονης κοιλάδας τής Κεντρικής 'Αραβίας, και σταθεροποήθηκε τό 622 στήν Μεδίνα, δπου ίδρυθηκε έπισημα και μεγάλωσε ή ισλαμική κοινότητα (Ούμμα).

'Ο κόδιμος τού 'Ισλάμ, δ δποίος ύπερβαλνει σήμερα τό ένα δισεκατομμύριο άνθρωπων, είναι έξαπλωμένος στά κεντρικά διαμερίσματα τής γης, και άποτελει τήν μονοθεϊστική έκεινη θρησκευτική δύναμη ή δποία χωρίζει δλλά και ένώνει τήν 'Ανατολή μέ τή Δύση, τόν Βορρά μέ τόν Νότο. 'Άπό τότε πού έμφανίστηκε ως τίς ήμέρες μας, ξπαιξε σημαντικό ρόλο στή διαμόρφωση τού ιστορικού χάρτη τής 'Έγγυς και Μέσης 'Ανατολής, και σήμερα βρίσκεται και πάλι στό έπικεντρο τού διεθνούς ένδιαφέροντος.

'Η σημασία τού δέν έγκειται μόνο στό δτι οι χώρες τού ισλαμικού κόσμου διαθέτουν ένα σχεδόν τεράστιο άπόθεμα πρώτης όψης και άποτελούν μία εύρεια άγορά γιά τίς βιομηχανικές χώρες. Παίρνοντας υπόψη τόν άριθμό τών δπαδών

τούς (περίπου 1,2 δισεκατομμύρια) τό 'Ισλάμ είναι ή δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία μετά τόν Χριστιανισμό. Πέρα από αύτά, καθώς δλο και περισσότερο τό 'Ισλάμ ανέβαλε, κατανοείται ως άντιγωνιστής τών δυτικών χωρών σέ σχέση με τήν θρησκεία, τόν πολιτισμό, τόν τρόπο ζωής και τίς άντιλήψεις τής πολιτικής τάξης. 'Η σημασία του έγκειται άκομη στό γεγονός δτι σήμερα, λόγω τών δυσμενών οίκονομικών, έργατικων και πολιτικών συνθηκών διαφόρων χωρών τής ύφηλίου. πολλοί Μουσουλμάνοι ξητούν καταφύγιο στίς ισχυρότερες τεχνολογικά και οίκονομικά χώρες τού δυτικού κόσμου. 'Ετσι ξει μεταξύ μας στήν Εύρωπη μεγάλος άριθμός Μουσουλμάνων.

Σ' έναν κόσμο στόν δποίο οι λαοί, οι θρησκείες και οι πολιτισμοί πλησιάζουν συνεχώς δ ένας τόν άλλο και συνυπάρχουν, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι τοποθετούνται ό δέν άπτεναντι στόν άλλον μέ άναμικτα αισθήματα. Μιά άναμφισβήτητη προσοχή δίνεται στίς κινήσεις άναζωπύρωσης τού 'Ισλάμ, και ίδιαίτερα βεβαια στίς άκραιτες έξ αύτων, πού δ φανατισμός τούς δέν έπιτρέπει νά τίς έξηγη συνεμέ λογικά. 'Έτσι γιά πολλούς στή Δύση τό 'Ισλάμ είναι μία ξένη δύναμη, δ δποία σήμερα -δπως σχεδόν πάντοτε στέ παρελθόν- άπειλε σάν χιονοστιβάδα τό δυτικό κόσμο. 'Ένα άσυμβιβαστο 'Ισλάμ άφήνει νά δημιουργούνται εύκολα πολύ λοι φύσιοι στόν δυτικό άνθρωπο.

Τό 'Ισλάμ δέν είναι μόνο μέ κοινότητα, τής δποίας οι μαχητικές δμά δει ξητούν νά έπιβάλουν τά σχέδια και τίς βλέψεις τούς σ' δλο τόν κόσμο: δει είναι μόνο μία τάξη πρατική, πού έγεισε μίαν δλοκληρωτική και οίκουμενης άξιωση έπιβολης σ' δλη τήν άνθρωπότετα. Τό 'Ισλάμ είναι έπισημα και μία πνευματική κίνηση, μία θρησκεία, πού σκοτέχει νά σταθεροποίησε τήν σχέση τό άνθρωπου και τής κοινωνίας μέ τόν θρησκευτικό μίας άπολυτης πίστης και ύποκοης στό θέλημά Του. Αύτο γίνεται μόνο μέ τήν θεσπιση και τήρηση διαφών δρων και κανόνων, δλλά και μέ



Προσευχή Μουσουλμάνων