

Όνειρα εκτός σχεδίου: Η Αθήνα μέσα από την τέχνη*

Πέπη Ρηγοπούλου

Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Πλανητοποίηση Αθηνών

Γεννήθηκα σε πολλές πόλεις. Τόσες όσες και τα βιβλία που διάβασα, οι ιστορίες που άκουσα. Γεννήθηκα στη Σμύρνη, από τις στάχτες της πυρκαγιάς. Γεννήθηκα στο Παρίσι μαζί με τις ηρωίδες του Μπαλζάκ και του Δουμά. Ανεβοκατέβηκα τους λόφους του Σολτ Λέικ Σύτι ακολουθώντας τον Λούκι Λουκ και την Καλάμιτι Τζέιν. Κάνω τα πρώτα μου βήματα στις αμμουδιές της Μιτάια, που μου γνώρισε ο Χόρχε Αμάντο. Γεννήθηκα στην Αθήνα δυο φορές. Μια στο σπίτι που έκτισε με τα χέρια του ο Μικρασιάτης προπάππος μου και μια στην Αθήνα της γραφής, του ήχου, της εικόνας. Παράξενη πολιτεία αυτή η δεύτερη. Φτάνεις κάποια στιγμή χωρίς να το καταλάβεις. Οι πύλες της δεν φαίνονται πάντοτε δια γυμνού οφθαλμού. Κι όμως, όταν τις διαβείς, έχεις αλλάξει. Τα σπίτια της δεν είναι μόνο σπίτια, είναι πρόσωπα, κορμιά, ιστορίες, δράματα. Στους δρόμους της συνωθούνται σκιές, που σβήνουν μόλις απλώσεις το χέρι για να τις αιχμαλωτίσεις, αλλά πιστότερες αυτές από τους ζωντανούς, δεν σε εγκαταλείπουν ποτέ.

Αυτό το σπίτι με τα πήλινα αγάλματα το ζωγράφισε ο Τσαρούχης. Λείπει μόνο ο ναύτης που χαιρετούσε το κορίτσι με το πουαντιγέ φόρεμα. Σ' αυτό τον δρόμο με τις πιπεριές περιπατούσε ο Μάνος Τασάκος, ο άντρας που αγάπησε και σκότωσε η Μαρία Ρούσση στον Κίτρινο Φάκελο του Καραγάτση.

Κάπου εδώ στη Δεξαμενή ήταν το καφενείο του Παπαδιαμάντη. Πιο κάτω, στου Ψυρρή, η ταβέρνα του Καχριμάνη. Άν περπατήσεις, οι σκιές διαδέχονται η μια την άλλη: Παπαδιαμάντης, Ξενόπουλος, Μιτάρον, η Θηρεσία Μακρή!

Σπίτια, δρόμοι, πλατείες της Αθήνας γίνονται μέσα στη γραφή ανθρώπινες ιστορίες, πληγές, μνή-

μες, Η ιστορία, ως αφήγηση και γοητεία και οι μικρές ιστορίες που οφείλουν τη γοητεία τους στο ότι αντιστέκονται στη γραφή. Η τέχνη είναι ένας ωτακουστής, ένας ηδονοβλεψίας, ένας καταδότης. Υπάρχει για να θυμίζει τα όνειρά μας που θέλουμε να λησμονήσουμε, γιατί αφηγούνται αλλιώς τις δικές μας ιστορίες, επώδυνες επίφοβες, επιθυμητές. Η τέχνη υπάρχει για να μας λέει ότι η Αθήνα είναι δική της και όχι δική μας, κομμάτι του ονείρου μας².

Η γραφή βοηθά τον κάτοικο της Αθήνας να γίνει Αθηναίος, να νιώσει πώς η πόλη αυτή είναι δική του, ακόμη κι αν έφτασε χθες από μια άλλη γενεθλία πόλη, επαρχία, χώρα, πραγματικότητα μαζί και όνειρο. Και τούτο γιατί η πόλη της γραφής είναι ένας χώρος ίδιος με τον χτισμένο, μα που τον ξεπερνά, τον σκάβει, τον αλλάζει, όπως τον αλλάζει ο χρόνος, ο έρωτας, ο πόλεμος. Η χτισμένη, η γκρεμισμένη Αθήνα της Ιστορίας συνορεύει μ' αυτή την άλλη Αθήνα του ονείρου. Αλλαγές της Ιστορίας, παραμορφώσεις του ονείρου – και του ονείρου της Ιστορίας – συνθέτουν το αίνιγμα της πόλης μας.

Η Αθήνα ζει στα όνειρα των κατοίκων της, αυτά που διακόπτει ο πιο νεοφερμένος, εργάτης από την Κρήτη ή την Ήπειρο, βάζοντας πέντε το πρώτο το "για δείτε πώς χορεύουνε" ή το "έπεσα από το δέντρο", αλλιώς αδύνατο να ξυπνήσει, αδύνατο να φύγει στο εργοστάσιο για δουλειά και το ζωνάρι λυμένο για καβγά, η κατάθλιψη και η ντροπή για τη γειτονιά θ' αργήσει, υπομονή μέχρι ν' αρχίσει τα αγχολυτικά. Θα βλέπει κι αυτός όνειρα, το χωριό του παράξενα μπερδεμένο με πυλωτές και τα χωράφια σπαρμένα κεραίες τηλεόρασης αντί για καλαμπόκια³.

Ένα μπέρδεμα το όνειρό του, το όνειρό μας,

για την πόλη, κανένας χώρος δεν είναι σωστός, δεν είναι όμοιος μ' αυτόν που έχουμε ζήσει. Ακόμη κι όταν βλέπουμε το σπίτι μας, τον δρόμο μας, αυτά που ζήσαμε, τα μελλούμενα ίσως, είναι πάντοτε διαφορετικά, σαν τις μορφές των δικών μας που επιστρέφουν διαφορετικές.

Το σπίτι που γεννηθήκαμε ξανάρχεται πάλι στα όνειρά μας. Ξανάρχεται; Ναι και όχι. Γιατί ποτέ δεν είναι το ίδιο⁴.

Ο χαμένος ειρμός

Τα παλιά σπίτια της Αθήνας. Οι παλιοί άνθρωποι που τα κατοικούσαν πριν η πολυκατοικία, το σπίτι κουτί, γίνει ο κανόνας. Ο μύθος και η αλήθεια της αυλής, της γειτονιάς, η καταπίεση που μας στοιχειώνει, η αλησμόνητη χειρονομία. Το χθες και το αύριο, το κείμενο του Μακρυγάννη για τα "βάσανα των Αθηναίων", τα γλυπτά και οι επιγραφές του Α' Νεκροταφείου, ο μετανάστης που ξεβράζει ο Ηλεκτρικός στην Ομόνοια και οι Κούρδοι που μόλις ξαναδιώχτηκαν από την Κουμουνδούρου, το υπογάστριο της Αθήνας παραδομένο σ' ένα αμφίβολο λίφτινγκ, ψάχνουν να βρουν μέσα στην τέχνη μια κάποια σύνδεση, έναν ιστό, έναν ειρμό σ' αυτήν την πόλη που αρνείται να ομολογήσει, να θυμηθεί τα λογοκριμένα της πρόσωπα, να υποψιαστεί το μέλλον της⁵.

Η πολεοδομία του αντάρτη: Πρώτα το σπίτι, μετά ο δρόμος

Ο Μακρυγάννης δεν είναι ούτε άγιος ούτε διάβολος. Η ζωή του είναι ένα αξεδιάλυτο κουβάρι μεγαλείου και μικρότητας. Και η μικρή ιστορία που αφηγείται για το σπίτι του είναι, μια έννοια, η ιστορία όλων των σπιτιών της Αθήνας, τότε και τώρα, η ιστορία του ραγιά που έγινε αντάρτης, αλλά μένει αντάρτης μέσα στο πολύπαθο κράτος που κατάφερε να στήσει.

Μια μικρή και γνωστή ιστορία που γίνεται μεγάλη, καθώς αθροίζεται ασταμάτητα, έτσι που να αψηφά τα μεγάλα σχέδια και να χλευάζει στην πράξη τις ιδεολογίες, ακόμη και όταν στο όνομά τους ο ίδιος διώκεται ή σκοτώνεται.

Αυτή είναι η ιστορία της Αθήνας, όταν το 1834 έρχεται να εγκατασταθεί εδώ ο Όθωνας διαλέγοντάς την ανάμεσα σε όλες τις άλλες πόλεις που ερίζουν για το ποια θα γίνει πρωτεύουσα του

νεοελληνικού κράτους.

Αθήνα. Μια πόλη που σχεδόν δεν υπάρχει, μια πόλη που τα σπίτια καταστράφηκαν στην Επανάσταση. Μια πόλη που υπάρχει μόνο στα βιβλία. Η απόφαση του φιλέλληνα Λουδοβίκου, πατέρα του Όθωνα, ακυρώνει το όραμα της "κινητής" πρωτεύουσας που είχε προτείνει μαζί με άλλους ο Κωλέττης, μέχρι να φτάσει η ώρα που η απελευθερωμένη Κωνσταντινούπολη θα ξαναγίνεται πρωτεύουσα του κράτους, υλοποιώντας στον χώρο το όραμα της "Μεγάλης Ιδέας".

Εδώ στην Αθήνα το όραμα που υλοποιείται είναι διαφορετικό και σ' ένα βαθμό αντίπαλο. Αυτό που υποτίθεται ότι ξαναζεί είναι η κλασική αρχαιότητα ή, πιο σωστά, η κλασικιστική αντανάκλασή της. Η αρχαία πόλις-κράτος προσαρμοσμένη στις ιδέες και τις επιθυμίες του Βαυαρού ηγεμόνα. Αυτό που θα σημειώσει θα είναι το πιο πρόσφατο παρελθόν, έτσι όπως είναι γραμμένο στα ερείπια, ελληνιστικό, ρωμαϊκό, βυζαντινό, φράγκικο, τουρκοκρατούμενο, επαναστατικό. Αρχιτέκτονες σαν τον Κλεάνθη θα μπορούσαν ίσως να αξιοποιήσουν τα διαδοχικά πολιτισμικά στρώματα και τις διασταυρώσεις.

Όμως μια τέτοια αξιοποίηση της πολιτισμικής διαχρονίας μοιάζει πολυτελεία, όταν και ο πιο στοιχειώδης σχεδιασμός αποδεικνύεται συνεχώς προβληματικός, καθώς αναιρείται από την ανικανότητα του κράτους να επιβάλει συνεπή διαχείριση. Αθήνα, μια πόλη άκτιστη και συνεχώς κτιζόμενη, στην οποία συρρέουν αλλεπάλληλα κύματα ανθρώπων, όχι για να ενταχθούν σ' ένα σχέδιο, αλλά για να βολευτούν όπως όπως. Πολεοδομικά σχέδια που διαδέχονται το ένα το άλλο, όλο και λιγότερο απλόχωρα, όλο και λιγότερο φιλόδοξα, με στενότερους δρόμους, με καχεκτικές πλατείες. Το "εκτός σχεδίου πόλεως" καθορίζει το "εντός". Όμως η εικόνα του χώρου είναι η εικόνα του κόσμου μας. Ένα κράτος που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο αλισβερίσι και στο μπαξίσι εδραιώνεται⁶.

Ασυνάρτητη πόλη

1922: Κοπάδια από πρόσφυγες στοιβάζονται σε αλάνες, αποθήκες, σχολεία. Η Αθήνα μεγαλώνει γκρινιάζοντας για να τους δεχθεί, κοροϊδεύει τη γλώσσα τους, σχολιάζει τα ήθη τους. Τα σπίτια που κτίζουν λίγα χρόνια μετά, καθώς φεύγουν

από τους συνοικισμούς, έχουν μια δική τους καλαισθησία, γίνονται για να ζήσουν χρόνια. Όμως και τα σπίτια αυτά χτίζονται σε μια ασυνάρτητη πόλη. Πρώτα το σπίτι, μετά ο δρόμος. Για την ακρίβεια, οι δρόμοι που χαράζονται υπακούουν και πάλι στην αυθαιρεσία. Σκόνη και λειψυδρία είναι τα μόνιμα προβλήματα μιας πόλης που μεγαλώνει σπασμαδικά⁷.

1950-1960: Με το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου σημειώνεται η δεύτερη μεγάλη εισροή πληθυσμού την Αθήνα. Αιτίες: η ανάγκη της επιβίωσης, ο φόβος του χωροφύλακα, η δίψα για "αληθινή" ζωή, η ελκυστική ανωνυμία της μεγάλης πόλης. Η ανοικοδόμηση σαρώνει. Η πόλη τυφλώνει με τη λάμψη της, λάμψη που φαίνεται να σβήνει τον πόνο και τον φόβο, τις πληγές της Κατοχής και του Εμφυλίου.

Ο ελληνικός κινηματογράφος της περιόδου αυτής είναι πρωτοπόρος στη δημιουργία ενός "politically correct" πριν από τον όρο. Αποσιώπηση των πληγών του παρελθόντος, ασήμαντες ιστορίες που χωρούν ίσα ίσα σε μικροαστικά σαλονάκια, απ' όπου, μαζί με τις μνήμες, εξορίζονται και τα έπιπλα, τα ρούχα και οι συμπεριφορές που μοιάζουν αταίριαστα. Ο δρόμος έχει ανοίξει για τις συνεχείς αναπροσαρμογές του συντελεστή δόμησης, για τους Πύργους και για τα Μέγαρα⁸.

Παρεμβάσεις

Ο καλλιτέχνης κλέβει το μικρό παιδί. Για την ακρίβεια, κλέβει την τέχνη του παιδιού να χτίζει σπίτια και πόλεις κάτω απ' τη μύτη των μεγάλων, πόλεις άλλοτε αμήχανες και άλλοτε απειλητικές, πόλεις γεμάτες ανορθογραφίες που κάνουν τη γραφή να γίνεται ξανά ενδιαφέρουσα. Πόλεις που σε κυνηγούν με την οσμή τους, με το χρώμα τους, που σε κάνουν να ολιγωρείς, ξεχνώντας τον ήχο που κάνουν οι μπουλενόζες, πόλεις μοναχικές, κλεισμένες στον εαυτό τους.

Ο καλλιτέχνης ξανασχεδιάζει μια πλατεία που νομίζαμε ότι ξέραμε, μας δείχνει ότι ο δρόμος που περνούμε κάθε μέρα κρύβει το απροσδόκητο. Το βλέμμα του δεν είναι ντοκουμέντο. Είναι ανατροπή.

Αυτή είναι η πρόθεση της τέχνης όταν διαλέγει τα ερείπια. Όταν ο Τσαρούχης διάλεγε για σκηνικό των Τρωάδων του το γκρεμισμένο νεοκλα-

σικό της οδού Καπλανών, με είχαν θαμπώσει οι αποχρώσεις του ροζ. Ήταν το ίδιο ροζ που χρησιμοποιούσε ως φόντο στα έργα του, το ροζ με το οποίο αρχίζει και τελειώνει η μέρα. Το ζωγραφικό φόντο γινόταν φόντο σκηνικό, η σκηνή της ζωγραφικής άνοιγε για να χωρέσει το βεβηλωμένο εσωτερικό μιας κρεβατοκάμαρας, για να φανερώσει τα τρομερά που εξυφαίνονται στις ροζ κρεβατοκάμαρες σε Ελλάδα και Τροία.

Απέναντι στη λογική της αντιπαροχής, απέναντι στη λήθη και τη βαναυσότητα που συνεχίζουν τον δικό τους δρόμο, η τέχνη επιχειρεί σήμερα να αρθρώσει ένα δικό της λόγο για την πόλη. Αξιοποίηση βιομηχανικών χώρων, χρήση των κενών, παρέμβαση στις ίδιες τις πληγές της πόλης, έτσι που να γίνουν κάτι άλλο. Νταμάρια που γίνονται θέατρα, σκουπίδια που μεταμορφώνονται σε καλλιτεχνική πρώτη ύλη, νησίδες μέσα σε μια πόλη που είναι ασφυκτικά κτισμένη.

Ρωγμές σε ένα καταθλιπτικό συνεχές που φέρνουν στον νου μας, πιο ξεκάθαρα από τα αμήχανα πολιτικά προγράμματα, τα ανοίγματα, τις πλατείες που θα αξίζαμε να έχουμε. Γλώσσα του θεάτρου και του κινηματογράφου, γλώσσα των εικαστικών τεχνών, που συμβαδίζει με τη γλώσσα της γραφής, επιχειρώντας να φελλίσει δικές της ιστορίες. Κάποτε σβησμένες ή αμυδρές, κάποτε κλεισμένες ερμητικά στον εαυτό τους. Είναι όμως πάντα έτοι; Ή μήπως η τέχνη, ζώντας την ώρα του μηχανιστικά επαναλαμβανόμενου πολιτικού λόγου που δεν είναι ο λόγος της πόλης ή των πολιτών της, επιχειρεί να χαράξει τον δικό της χώρο μέσα στην πόλη, την Αθήνα που δεν γνώρισε και που συγχρόνως ξέρει, αυτήν την πόλη που μας καταδιώκει στα όνειρά μας, που δεν μας επιτρέπει να έχουμε όνειρα και που, όταν ονειρεύμαστε, περιμένει υπομονετικά να ξυπνήσουμε για να μας κλευάσει⁹.

Πόλη ασφυκτικά γεμάτη και κενή

Αθήνα, η πόλη κωρίς ιδεολογία, η πόλη κατοίκους της πολιτικής ρητορικής, Αθήνα, η πόλη που κόβεται φέτες φέτες για να χωρέσει τους κατοίκους της. Κάθε φέτα και μια καινούργια εισροή προσφύγων, μεταναστών, αειπλανήτων. Τα αστέρια κάθε βράδυ τη χάνουν από τα μάτια τους. Τα τυφλώνουν οι σειρές από φώτα, άναρχα, αδέξια και

επιδέξια, απλωμένα παντού. Άλλα να αναβοσβήνουν, άλλα να κοιτούν σταθερά. Αθήνα, η πόλη με τα συνεχή black-out του κρατικού μηχανισμού. Ο πανικός, Μην πανικοβάλλεστε, συνταξιδιώτες αυτού του εν ακινησίᾳ ταξιδιού, αυτού του ταξιδιού που περιπλέει τα όνειρά σας, μοναχικές μορφές σ' έναν κόσμο πραγματικής πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας που σκοτώνει αργά και σταθερά κάθε μέρα, καθώς οι δρόμοι γεμίζουν κραυγές και αυτοκίνητα και παραβάσεις; Χιλιάδες παραβάσεις. Μια πόλη-παράβαση. Σύμφωνα με τους νόμους, ακυκλοφόρητη. Παλαιο-μοντέρνας τεχνολογίας. Δίχως όρια και συγχρόνως τόσο περιορισμένη. Ασφυκτικά γεμάτη και ασφυκτικά κενή. Σαν όλες τις πόλεις. Τις μεγάλες. Όχι. Κάτι ξεφεύγει. Οι ιστορικές αναφορές ενιμέρει φωτίζουν την αλήθεια. Όλα τ' άλλα παραμένουν αχαλιναγώγητα. Ένας ψήφυρος από διασταυρούμενες, αλληλοαναιρετικές πληροφορίες. Μουρμουρίζουν τα πράγματα στις γωνίες, μουρμουρίζουν οι γωνίες σαν πράγματα. Και η μοναξιά κατηφορίζει τη Μαρασλή για να αγκιστρωθεί για λίγο στο εκεί νοσοκομείο. Στο κάθε νοσοκομείο. Ο πόνος και μάλιστα του πλησίον μάς κάνει να ξεχνάμε τις δικές μας τις πληγές. Όσο και να τις ερεθίζει.

Όσο κι αν οι πληγές οι δικές μας ισοζυγάζονται με τις πληγές της πόλης. Που παρουσιάζονται ως επιτεύγματα. Άχαρες πολυκατοικίες, λίγο καλύτερες απ' αυτές του Καΐρου ή της Αλεξανδρείας, Μέγαρο Μουσικής με επεκτατικές τάσεις, να μας φέρει όλους αργά-αργά. Υποψήφιοι δήμαρχοι που δηλώνουν την αμηχανία τους, ρητορικές αποστροφές και φαντασιακές ή πραγματικές ισορροπίες. Η Αθήνα υπνοβατεί σ' ένα τεντωμένο σκοινί...¹⁰.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

* Πρώτη δημοσίευση: Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία" 9/10/1998.

1. «Τρίτη βδομάδα που ξαναγύρισα στην πατρίδα, κι όσο περνούν οι μέρες όλο και πιο πολύ πιστεύω πως, απ' όλες τις πόλεις του κόσμου, στην Αθήνα μπορεί να έχεις τα πιο ανέλπιστα συναπαντήματα. Μέσα σ' ένα πρωινό είδα τον Γιώργο Σεφέρη να μπαίνει στου Φλόκα και τον Κάστα Βάρναλη να τα πίνει στο υπόγειο καβουρινιάρικο του Θανάση, στο Κολωνάκι (...). Ακόμα πιο εξαισίο από τις παλιές γνωριμίες και τις καινούργιες συναντήσεις είναι η ελπίδα για μιαν δάλλη ζωή που βλέπω να χαράζει εδώ. Αθήνα, η πιο ανοιχτή πόλη του κόσμου!» Στρατής Τσίρκας, Η χαμένη άνοιξη.

2. «Από κει, μετά έξι μέρες και εφτά νύχτες, ο άνθρωπος φτάνει στη

Ζωβασίδα, πόλη λευκή, εκτεθειμένη στο φεγγάρι, με δρόμους που τυλίγονται μεταξύ τους όπως σ' ένα κουβάρι. Διηγούνται αυτήν την ιστορία για την ίδρυσή της: άνθρωποι από διαφορετικά έθνη είδαν το ίδιο όνειρο, μια γυναίκα νά τρέχει νύχτα σε μια άγνωστη πόλη· την είδαν από πίσω, είχε μακριά μαλλιά κι ήταν γυνή. Ονειρεύτηκαν πως την ακολουθούσαν. Γυρίζοντας από δω κι από κει την έκασταν όλοι. Μετά το όνειρο ξεκίνησαν ψάχνοντας για κείνην την πόλη· δεν την βρήκαν αλλά βρέθηκαν μεταξύ τους, αποφάσισαν να κτίσουν μια πόλη όπως σ' όνειρο». Ιταλο Καλβίνο, Αόρατες πόλεις.

3. «Σταμάτησε. Σταμάτησα κι εγώ στη μέση του δρόμου. Πλανορμήπη μου, σκέψητρα κι έκλεισα τα μάτια, κάνε το θαύμα σου... θα μας πατήσουν τ' αυτοκίνητα. Άκουσα και τιντριξές... Και τ' αυτοκίνητο σταμάτησε. Ο πατέρας μου στη μέση του δρόμου, έκανε νοήματα με τα χέρια του στ' αυτοκίνητα να σταματήσουν. Περάσαμε απέναντι τρεχάλα. Ένας κύριος που οδηγούσε ένα όσπριο αυτοκίνητο, άνοιξε το παράθυρο, μας μούζωσε και μας είπε: "άι στο διάδο θλάχοι!...". Βλάχοι ... εμεις;... Εμεις είμαστε νησιώτες... Δεν είμαστε βλάχοι! Αλλά κι αν είμαστε δηλαδή; Τι θα γινόταν; Θα μας πάταγε;... Όμως δεν έχω τρομάξει ποτέ μου τόσο πολύ!...» Ευγενία Φακίνου, Αστραδενή.

4. «Κοιμήθηκε χωρίς κανένα όνειρο· μια απόλυτη ανυπαρξία. Ήτανε σκοτάδι, όταν άνοιξε τα μάτια. Ένιωσε μέσα σ' ένα τέλμα από ιδρώτα. Το ηλεκτρικό του λόγχισε το μυαλό, το σθήσεις κι άνοιξε ψηλαφώντας το παράθυρο. Το φεγγάρι ολοστρόγγυλο, φώτιζε τις φοινικές του μουσείου. Στο βάθος η Ακρόπολη. "Μπορείς να με πάρεις εδώ· πάνω σ' αυτά τα μάρμαρα" έλεγε η Σαλάμη – και η Μπήλια;... Ήταν η ίδια γυναίκα;... μα ποιά πέθανε;...» Γιώργος Σεφέρης, Ήτη νύχτες στην Ακρόπολη.

5. «Και έται είναι. Γιατί για ποιους λόγους βγαίνουν ελληνικά, αυτά τα παλιά "λαϊκά" αθηναϊκά απίστα; Μήτως γιατί ο κατασκευαστής τους εποιύδασε ποτέ τους παλιούς "ρυθμούς", ή γιατί γύρεψε να φέρει κοντά του τα εξωτερικά μορφολογικά στοιχεία; Όχι βέβαια, αλλά γιατί –έστω και ασύνεδρα– κρατούσε μέσα του την βαθύτερη ενότητα με την πιο ουσιαστική παράδοση του τόπου μας, κι αυτήν –την ουσιαστική παράδοση– κατασκεύασε πάλι καινούργια με έναν δικό του τρόπο. Για να σήσει κι αυτός τώρα (δουλεύοντας σε πιο νέες χρείες και λειτουργίες) μια νεότερη ελληνική ποιότητα –έχουν ποισθήσα αυτά τα "λαϊκά" αθηναϊκά σπίτια –και να σταθεί ισότιμος προς τις πιο άρτιες μορφές του πιο παλιού ελληνικού κόσμου. Και το απλό "λαϊκό" σπιτάκι να στέκεται τώρα σαν μια άλλη Αγιά Σοφιά ή σαν ένα άλλο Ερεχθείο». Άρης Κωνσταντινίδης, Τα παλιά αθηναϊκά σπίτια.

6. «Αφού είδα ότι θέλουν να μας φέρειν εκείνοι οπού μας κυβερνούν, και η δικαιούσην τους είναι εις την τελελονίνα, τότε να μην αφήσω τόση φαμελίδα οπού κρέμεται εις τον λαιμό μου- απόξω εις τις κολώνες του Ολυμπίου Διός είχα από την Αίγανα αγοράσσω ολίγα χωράφια, όταν εις την Αθήνα ήταν ο Κιτάγιας και πνιγμένη από Τούρκους. Πήγα εκεί έξω και πήρα και πεντέξι εργάτες κ' έβαλα και κόβαν πλίθες. Και μόρκεισαν κ' ένα πράμα σαν ασμαράκι και φορτωνόμουν πλίθες. Και καθόμουν εκεί. Κι όπτε απόστανα έκλαιγα βλέποντας τα μέρη εκείνα όπου πολεμούσαμε με τόση Τουρκά και πληγωνόμαστε και σκοτωνόμαστε – και σ' αυτένη την γης οπού ζυγώσαμε με το αίμα μας θέλουν να μας θάψουν αδίκως και παρά-

ωρα όσσι μας κάναν σίγρι από μακριά, όταν κιντυνεύαμεν. Μας πήραν την ματοκυλισμένη μας γητ, την αγόρασαν απόνα γρόσι το στρέμμα, και βάλαν εμάς με τ' αλέτρι και τραβούμεν το γενί και βγάνομεν των συγγενών μας τα κόκκαλα· και οι αφεντάδες μας περιπατούνε με της κορόζες τους, και οι αγωνισταί δεν έχουν ούτε γουμάρι· και ξυπόλητοι και γυμνοί διακονεύουν εις τα σοκάκια. Έφκεισσα το σπίτι μου και φύτεψα κι αμπέλι κι άλλα δέντρα κ' εργάζομαι ως το σουρούπωμα να με γλυτώσῃ ο θεός από τους επίβουλους απατεώνες». Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα.

7. «Είναι κάμποσος καιρός που ορίζω ένα κομμάτι γης. Διακόσιες εξήντα πήχες εντός σχεδίου πόλεως. Σήμερα πήγα για την άδεια οικοδομής. Υπέργραψα με καθαρά γράμματα, στρογγυλά κι ωφαία, που άργησα κάμποσο να τα σχηματίσω: Πανωραία Φωκιανού, τ' ίνομά μου (...). Απ' τα βάθη του χρόνου σηκώθηκε ντουμράνι ο καιρός. Θεριένουν οι φλόγες, απλώνουν, τρώνε καταπίνουν τον κόσμο, το σπίτι μας, το μπαλκόνι μας που τα αναβαστούσαν δύο πέτρινα λιοντάρια. Εμείς τρέχαμε. Κι άλλοι πολλοί, πλήθος άνθρωποι έτρεχαν μαζί μας. Η φωτιά μάς κυνηγούσε με τη ζέστα της, με τον πηκτό καπνό της, να μας πνίξει, να μας κάψει(...). „Πρέπει να μάθεις γ' απαρνιέσαι. Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα...“. Κι εγώ ένα μονάχα δεν απαρνήθηκα. Τα δυο μου πέτρινα λιοντάρια, αυτά που θ' αναβαστούσαν το μπαλκόνι... Δεν τα έκανα αλήθεια να τα βλέπω, να τα βλέπουν κι άλλοι. Έται σώθηκαν. Απόμειναν άθικτα, θρονιασμένα μέσα μου, ν' αναβαστούν την καρδιά μου». Ιουλία Ιατρίδη, Τα πέτρινα λιοντάρια.
8. «Να δείτε που στο τέλος θα το κάνουν οικόπεδα- έξι μέτρα φάτσα και δώδεκα βάθος το καθένα, τόσμα τοίμα όσο επιτρέπεται για να είναι άριστο. Για οικόπεδα θα συμφωνήσουνε όλοι, δεξιοί, αριστεροί και κεντρώοι, παρά τις οποιεσδήποτε διαφορές τους, κοινός παρανομαστής τους το "οικοτεδάκι". Στην αρχή θα το βάλει ο "Προσφυγικός", άσχετα σε ποια ποράταξη ανήκει η διοίκηση. Μετά θα μπει στο χορό η "Έργατικη Εστία" για να στεγάσει εργάτες. Κατόπιν το κράτος για να μοιράσει κλειδιά. Βέβαια θα κινητεί κι ένα κάποιο

σχολείο, χωρίς προσαύλιο όμως και τα παιδιά θα κάνουν διάλειμμα έξω στο δρόμο. Δεν ξέρω αν τελικά θα σωθεί το δασάκι. Το σωστό είναι να εξολοθρευτεί κι αυτό έτσι που να μην υπάρχει κάρως για προτομές, ν' αποκλειστεί οποιαδήποτε περίπτωση για ηρώων, κενοτάφια, καντήλια(...). Πιθανόν να μείνει κι η ονομασία "Σκοπευτήριο", ουδέτερα όμως, χωρίς καμιά ειδική σημασία, αλά πλατεία Συντάγματος, θα φέρνει στα μυαλά των ανθρώπων τους αργόσχολους που κάνουν βολή σε κάρτινους στόχους, σε πιστάκια πήλινα και σε περιστέρια. Σε ανθρώπους ποτέ. Κατά τη γερμανική κατοχή: Μα συνέβηκε ποτέ τέτοιο πρόγραμμα» Μάριος Χάκκος, Κοινάριο.

9. «Καθώς η Πλάκα πήρε το κατίφορο της Ιεράς Οδού, όλ' η Αθήνα της νύχτας ξαπλώθηκε μπροστά στα μάτια του Βασιλη Γιούγκερμαν: πλατεία, μακριά, απέραντη, σαν τεράστιο νεφέλωμα εκατομμυρίων δάστρων πεσμένο στην απική γη. Η Αθήνα... Θυμήθηκ' ένα απόγευμα, εδώ και χρόνια τώρα, όταν την αντίκρισε, μέσα στο φως του δειλινού, από το κατάστρωμα ενός βαπτοριού* όταν, την πεθύμησε η ψυχή του* όταν, μαγεμένος από τη μοναδική και πολυσύνθετη ομορφιά της, είπε μέσα του με την έφεση των δυνατών: "Αξίζει να κατατήσῃ κανείς μια τέτοια πόλη". Και να! Τα' όνειρο γίνηκε πραγματικότητα. Η Αθήνα βρισκόταν στα πόδια του, δική του, υποταγμένη, πρόθυμη να δεκτή τον κατατηγή της, το νεόχριστο οικονομικό βασιλέα της: το Βασίλη Γιούγκερμαν, Διοικητή της Τραπέζης Εμπορικών Παροχών. Σήκωσε τους ώμους με απόλυτη κούραση* έκλεισε τα μάτια* έπνιξε τα σαλέματα της γερασμένης ψυχής του, νιώθοντας την τραγική ματαιότητα όλων αυτών. Κι η παλιά αγαπημένη φράση του Μιχάλη Καραμάνου ξαναήρθε στη μνήμη του: "Η μοίρα των ανθρώπων είναι ο θάνατος"». Μ. Καραγάτσης, Γιούγκερμαν.
10. «Πολιτεία γυμνή, πρωινό με τις άδειες καρέκλες, δεν είναι δω τόπος να μείνουμε, εδώ δεν έχει δρόμους δεν έχει μάτια, μέσα σ' ερειπωμένα παράθυρα, μια μυρωδιά γκαζιού και κίτρινης λαδομπογιάς». Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, Αθήνα.