

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Τόμος 85 • Τεῦχος 1° • Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τόμος 85, Τεῦχος 1°, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ, <i>Τὰ δόγματα ὡς ἐκκλησιολογικὰ γεγονότα καὶ ἡ ἔρμηνεία τοῦ νοήματός τους</i>	3
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, <i>Ἡ δογματικὴ ὡς δικανικὴ ἀντίληψη καὶ ὡς ἔρμηνευτικὴ διαδικασία. Οἱ θεολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἔρμηνεία τοῦ νοήματος τῆς πίστεως</i>	7
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ, <i>Ἡ καταγωγὴ τῆς Δυοφυσιτικῆς Φόρμουλας τοῦ Ὁρου τῆς Χαλκηδόνας</i>	27
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, <i>Ἡ πίστη τῆς Νίκαιας καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνας σύμφωνα μὲ τὸν Codex Encyclius (457)</i>	43
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΙΩΝΗ, <i>Ο ἴστορικὸς χαρακτήρας τοῦ δόγματος. Ὁ λόγος τῆς Ἀληθείας στὴν ἴστορίᾳ τῆς θείας ἀποκαλύψεως</i>	63
ΜΑΡΙΝΑΣ Β. ΚΟΛΟΒΟΠΟΥΛΟΥ, <i>Εὐλογος σιωπὴ καὶ ἔνθεος λόγος. Η πρόκληση τοῦ θεολογικοῦ λόγου</i>	77
SVILEN TOUTEKOV, <i>Ἡ σύγχρονη περὶ προσώπου θεολογικὴ θεώρηση καὶ ἡ ἐκκλησιολογία τῆς γλώσσας</i>	87
GEORGI KAPRIEV, <i>Ἄτομο καὶ Φύση, Υπόσταση καὶ Πρόσωπο</i>	97
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΠΡΟΥΛΗ, <i>Ἀποκάλυψη, δόγμα καὶ ὁρολογία στὸν π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ καὶ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα</i>	107
* * *	
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟΥ), <i>Τὸ παπικὸ πρωτεῖο ὡς πρόβλημα τοῦ Ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῶν Ὁρθοδόξων καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν μετὰ τὸ Κείμενο τῆς Ραβέννας</i>	119
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, <i>50 χρόνια ἀπὸ τὴν συγκρότηση τῆς Β' Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ: Σκέψεις ἐνὸς Ὁρθοδόξου Ἐπισκόπου</i>	131

ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΩ. ΦΕΙΔΑ, <i>Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἡ Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ ὁ ἄγιος Ἐπιφάνιος</i>	141
ΑΡΧΙΜ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΗΛΤΟΥ, <i>Οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες καὶ ἡ «παγκόσμια» Ἐκκλησία</i>	159
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΟΥΛΟΥΛΗ, <i>Ἡ Χριστιανικὴ «Πόλη τοῦ Κωνσταντίνου» (330): Ἡ ἔορτὴ τοῦ Μάρτυρα Μωκίου (11/5) καὶ ἡ Μεσοπεντηκοστὴ</i>	191
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ, <i>Ἡ χριστιανικὴ πίστη καὶ οἱ ἐθνικοὶ κατὰ τὸ Μέγα Ἀθανάσιο</i>	235
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΕΝΤΗ, <i>Ἡ Θεολογικὴ Σεισάχθεια τοῦ Περιγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα ἀπὸ τὴν Ἡγεμονία Θρησκευτικῆς Κοινοτοπίας καὶ Τυποποίησης</i>	273
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΛΗ, <i>Σχεδίασμα πρόσληψης τῶν ἀρεοπαγιτικῶν συγγραφῶν στὴ νεότερη ἑλληνικὴ Θεολογίᾳ: Μὲ εἰδικῇ ἀναφορᾷ στὴ γενιὰ τοῦ '60</i>	301
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, <i>I. Ναὸς Ἄγ. Ἀνδρέου Πατρῶν: Ἡ περιπέτεια μᾶς ἐρανικῆς εἰσφορᾶς (ἄρθρο 11 Ν. 3485/1955)</i>	327
* * *	
ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ	347
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ	365
ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ	379
ΑΝΑΛΟΓΟΝ	397

ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ:

- Τεῦχος 2ο: *Ἡ Ἅγια Γραφὴ στὴν Ὁρθόδοξη Παράδοση*
 Τεῦχος 3ο: *Ποικίλης ὕλης*
 Τεῦχος 4ο: *Ἡ Ἅγια Γραφὴ στὴν Ὁρθόδοξη Παράδοση*

Ἡ δογματικὴ ὡς δικανικὴ ἀντίληψη
καὶ ὡς ἐρμηνευτικὴ διαδικασία.
Οἱ θεολογικὲς προϋποθέσεις
γιὰ τὴν ἐρμηνεία τοῦ νοήματος τῆς πίστεως

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ*

Θεολογία καὶ γλῶσσα

Ἡ θεολογία καὶ μάλιστα ἡ δογματικὴ ἐκφράζεται μὲ τὴ γλῶσσα καὶ τὶς ἔννοιές της. Ὡστόσο, ἡ γλῶσσα σημαίνει δίχως νὰ περικλείει ἥ νὰ ἔξαντλει τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως, ἡ ὅποια εἶναι πρωτίστως χαρισματικὴ ἐμπειρία καὶ βίωμα καὶ κατόπιν γίνεται γλῶσσα, ὁρολογία καὶ ἔννοιες μὲ συγκεκριμένο σημασιολογικὸ περιεχόμενο. Εὐθὺς ἔξαρχῆς εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας δὲν δημιουργεῖ μία νέα γλῶσσα ἀλλὰ προσλαμβάνει κατὰ τρόπο φυσικὸ καὶ διακριτικὸ τὴ γλῶσσα τοῦ πολιτισμικοῦ περιβάλλοντος στὸ ὅποιο ἀναπτύσσεται. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἐντοπίζεται καὶ ἡ συμβατικότητα τῆς γλώσσας ὡς πρὸς τὴν ἀλήθεια. Κατὰ τὴν ὄρθοδοξην παράδοσην ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ δὲν ἔξαντλεῖται στὴ λεκτικὴ διατύπωσή της. «Ἡ γὰρ ἀληθὴς τοῦ Θεοῦ δύναμις οὐκ ἐν συλλαβαῖς τὸ εἶναι ἔχει»¹. Προηγεῖται πάντοτε ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐμπειρία τῆς ἀλήθειας ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸ καὶ ἀκολουθεῖ ἡ σάρκωσή της σὲ γλῶσσα. Δίχως τὴν ἐμπειρία τῆς πίστης, ἡ γλῶσσα ἀπὸ μόνη της δὲν περικλείει οὔτε ἔξαντλεῖ τὴν ἀλήθεια τῆς βιούμενης πραγματικότητας. Σὲ κάθε περίπτωση ὁ κτιστὸς ἄνθρωπος μὲ τὴ γλῶσσα, τὴν ὅποια ἐπινοεῖ, ἐκφράζει τὴν

* Ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου εἶναι σύμβουλος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων / Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, διδάσκων στὸ Ἑλληνικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο καὶ διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία. Τὸ παρὸν κείμενο ἀποτέλεσε εἰσήγηση στὸ Δ' Διεθνὲς Συμπόσιο Ὁρθόδοξης Δογματικῆς Θεολογίας ποὺ ἔλαβε χώρα μεταξὺ 22-25 Σεπτεμβρίου 2013 στὴ Σόφια τῆς Βουλγαρίας, μὲ θέμα: «Δόγμα καὶ ὁρολογία στὴν Ὁρθόδοξη Παράδοση σήμερα».

1. Βλ. Γρηγορίου Νύσσης, *Κατ' Εὐνομίου Β'* 291, PG 45, 1005.

έμπειρία τῆς ἀκτιστης ἐνέργειας του Θεοῦ. Ὡστόσο, μεταξὺ κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου δὲν ὑφίσταται καμία ἀναλογία καὶ ὅμοιότητα.

Εἶναι παράδοξο, συνεπῶς, νὰ ἀναζητεῖται ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως ἀπὸ τὴν θεολογικὴ σκέψη τῆς ἐποχῆς μας στὶς δομές, στὰ μοιρολογικὰ σχήματα καὶ στὶς λέξεις-ἔννοιες τῆς βιβλικῆς γλώσσας. Τὸ γεγονὸς τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας δὲν ἀποτελεῖ γλωσσικὸ γεγονός, τὸ ὅποιο μὲ τὴν ἐρμηνευτικὴ καὶ ἀναλυτικὴ μέθοδο τῆς ἀπομύθευσης καὶ τῆς ἀποδόμησης μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν καρδιὰ τῆς θεολογικῆς ἀλήθειας. Ἡ ἀπολυτοποίηση τῆς γλώσσας ποὺ παρατηρεῖται στὴν σύγχρονη θεολογικὴ ἐρμηνευτικὴ κατ' ἐπίδραση τῆς ἀναλυτικῆς φύλοσοφίας τῆς γλώσσας, ἡ ὅποια καὶ ταυτίζει τὸ εἶναι μὲ τὴ γλώσσα (M. Heidegger, H. G. Gadamer), ἔγκλωβιζει ἐν τέλει τὸ πρόσωπο καὶ τὸ γεγονός του Χριστοῦ, τὴν ἐμπειρία τῆς σχέσης καὶ κοινωνίας μαζί του, σὲ ἔνα εἶδος «λογομονισμοῦ», στὴν ἀπλὴ ἔξαγγελία τῆς διδαχῆς καὶ στὴν αὐτονόμηση του γλωσσικοῦ ἐνδύματος του εὐαγγελικοῦ μηνύματος². Ὡστόσο, ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἔνας τῆς Τριάδος, εἶναι πρόσωπο ποὺ δρᾶ καὶ ἐνεργεῖ στὴν ἴστορία, εἶναι πρώτιστα γεγονός καὶ ὅχι ἀπλῶς λόγος ἢ διδαχή. Ὁ Θεάνθρωπος δὲν κηρύσσει μία ἀφηρημένη διδασκαλία ἀλλὰ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του καὶ καλεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ ἐμπειρικὴ μετοχὴ καὶ προσωπικὴ σχέση μαζί του. Ὁ Χριστὸς αὐτοπροσώπως εἶναι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή. Ἡ ἀλήθεια εἶναι βιωμένο γεγονός στὸ πρόσωπο του Χριστοῦ καὶ γίνεται χαρισματικὸ γεγονός διὰ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὴν Ἐκκλησία, τὸ ὅποιο κοινωνεῖται διὰ τῆς Εὐχαριστίας. Δὲν εἶναι ἄσαρκη διδαχὴ ἀλλὰ ἡ «λόγωση» τῆς σάρκας³, ἡ σάρκωση τῆς ἀλήθειας στὸ Πρόσωπο του Χριστοῦ. Στὴν Ἐκκλησία ἡ ἐμπειρία τῆς παρουσίας του Χριστοῦ δὲν εἶναι ὑπόθεση λόγων ἢ λέξεων ἀλλὰ ἐμπειρικῆς μετοχῆς. Στὴ γνώση τῆς ἀλήθειας προηγεῖται ἡ ἐμπειρία τῆς ἴδιας τῆς ἀλήθειας καὶ ἀκολουθεῖ ἡ λεκτικὴ διατύπωση τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας. Στοὺς Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τὰ ὄνόματα τῆς θεολογίας εἶναι συμβατικὰ σχήματα τῆς γλώσσας, ποὺ σημαίνουν πράγματα καὶ γεγονότα, τὰ ὅποια σχετίζονται καὶ ἔχουν ὡς αἰτία τὴ δράση τοῦ ἀκτιστου Θεοῦ στὴν κτίση καὶ στὴν ἴστορία. Τὸ δόγματα, συνεπῶς, εἶναι πρωτίστως «πράγματα» καὶ δευτερευόντως «ὄνόματα», λέξεις καὶ ἔννοιες⁴.

2. Βλ. σχετικὰ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Θεολογία καὶ γλῶσσα, Ἀθήνα 2002, σ. 28 ἔξ.

3. Πρόκειται γιὰ τὴν διὰ τοῦ Λόγου πρόσληψη καὶ θέωση του ἀνθρώπου. Βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἐκδοσις Ἀκριβῆς τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως Δ, 18B, κείμενο-μετάφραση-εἰσαγωγὴ-σχόλια Νίκου Ματσούκα, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 404.

4. Βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Ἀντιρρητικὸς πρόδις Ἀκίνδυνον 5, 17, 68, Συγγράμματα, τόμος

‘Η δρθόδοξη θεολογία, ἐξ ἄλλου, δὲν ἐγκλωβίζεται μονοσήμαντα στοὺς φιλοσοφικοὺς δρόμους τοῦ ἀποφατισμοῦ ἢ τῆς καταφατικῆς θεολογίας ἀλλὰ σημαίνει γλωσσικὰ τὴν ἐν Χριστῷ ἐμπειρία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐμπειρία τὴν δούπια βιώνει κατ’ ἔξοχὴν στὴ λειτουργικὴ καὶ λατρευτικὴ ζωή της. ‘Ο περιφέμος ἀποφατισμὸς⁵ τῆς πατερικῆς θεολογίας ἀφορᾶ τὸ ἀκατάληπτο καὶ ἀμέθετο τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ καὶ σαφῶς δὲν ἀναφέρεται στὴν ἐμπειρία τῆς ἀλήθευσις, τῆς γνώσης καὶ τῆς κοινωνίας μὲ τὸν Θεό, τὴν δούπια ἐκφράζει θετικὰ καὶ ἐμπειρικὰ μὲ τὰ συμβατικὰ σχήματα τῆς γλώσσας ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ. Χαρισματικὴ ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ καὶ ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας μὲ τὴ γλῶσσα εἶναι ὁ ἄξονας ποὺ συγκροτεῖ ἰστορικὰ τὴ βιβλικὴ καὶ πατερικὴ θεολογία.

Συχνὰ στὴ γλωσσικὴ ἀνάλυση τῆς πατερικῆς θεολογίας ἀπὸ νεότερους δυτικοὺς ἐρευνητὲς γίνεται λόγος γιὰ ἔξελληνισμὸ τῆς χριστιανικῆς πίστης ἢ γιὰ ἐκχριστιανισμὸ τοῦ Ἐλληνισμοῦ. Πράγματι, ἡ ἐλληνικὴ γλῶσσα καὶ παιδεία, ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη, ἡ λογοτεχνία, ἡ τέχνη, ἡ δραγάνωση καὶ οἱ θεσμοὶ τοῦ δημόσιου βίου, ἡ δημοκρατία καὶ ἄλλα στοιχεῖα τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ κόσμου διαμόρφωσαν σταδιακὰ ἔνα νέο μορφωτικὸ ἰδεῶδες μέσα ἀπὸ τὸ δοποῖο λειτουργησε καὶ ἐκφράσθηκε ἡ πατερικὴ σκέψη, ἡ θεολογικὴ ὅρολογία, ἡ λειτουργικὴ ζωή, ὁ συνοδικὸς θεσμός, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ποίηση καὶ ἡ τέχνη, προσελήφθησαν ἔθιμα καὶ μορφές κοινωνικῆς ζωῆς, υἱοθετήθηκαν ἐπιστημονικὲς γνώσεις καὶ ἀξίες ποὺ συνέβαλαν στὴν ἀνάδυση ἐνὸς ὀλόκληρου πολιτισμοῦ στὸ ἰστορικὸ προσκήνιο. ‘Ωστόσο, τοῦτο δὲν ἔγινε ἔξαρχης οὔτε αὐτόματα. Οἱ φιλοσοφικὲς καὶ θεολογικὲς ἀρχὲς τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παράδοσης συγκρούσθηκαν σφοδρότατα μὲ τὴν πίστη τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μάλιστα, οἱ διαφορὲς μεταξύ τους ὀδήγησαν στὴν ἐμφάνιση μεγάλων αἰρέσεων. ‘Η σύγκρουση αὐτὴ καὶ ἡ ἀντιπαράθεση σταδιακὰ ὀδήγησε σὲ μία ἐκπληκτικὴ θεολογικὴ καὶ πολιτιστικὴ σύνθεση μὲ βασικὲς συνιστῶσες τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὸν Ἐλληνισμό⁶. Ἀπὸ τὴ γό-

Γ’, ἔκδ. Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 337, «Οὐχ ὑπὸ τῶν ὀνομάτων τὰ πράγματα μετασκευάζεται, τοῖς δὲ πράγμασι καταλλήλως ἢ τῶν νοημάτων σημασίᾳ μεθέλκεται καὶ μετατάπτεται τῶν γὰρ ὀνομάτων αἵτια τὰ πράγματα, οὐ τῶν πραγμάτων τὰ ὀνόματα».

5. Βλ. ΛΟΣΚΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, *Κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὅμοιώσιν Θεοῦ*, μπφρ. Μ.Γ. Μιχαηλίδη, Θεσσαλονίκη 1974· *Η Μυστικὴ Θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας*, μπφρ. Στέλλας Πλευράκη, Θεσσαλονίκη²1973. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Θεολογία καὶ γλῶσσα, σσ. 133-148. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΠΑΝΤΕΑΗ, *Ἐλληνικότητα καὶ Ἀντιδυτικισμὸς* στή «Θεολογία τοῦ ’60», διδακτορικὴ διατριβή, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 173-207.

6. Βλ. ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, *Ἐλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμός*. ‘Η συνάντηση τῶν δύο κόσμων,

νιμη συνάντηση τῆς ἑλληνικῆς σκέψης μὲ τὴν πίστη καὶ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας διαμορφώθηκαν νέες θεωρήσεις στὴν κατανόηση τοῦ Θεοῦ, τοῦ κόσμου, τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἴστορίας, κ.λπ. Πρόκειται γιὰ μία νέα ὄντολογία, τὴν δποίᾳ ἐπεξεργάσθηκαν οἱ Ἑλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ως ἐπέκταση καὶ ἀνανέωση τῆς ἀρχαιοελληνικῆς φιλοσοφίας, ως θετικὴ ἀνταπόκριση στὴ φιλοσοφικὴ πρόκληση. Τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας ως περιεκτικὴ διατύπωση τῆς ἀλήθειας τῆς Ἅγιας Γραφῆς γιὰ τὸν Θεό, τὸν κόσμο καὶ τὸν ἀνθρώπο εἶναι ἀκατανόητα δίχως τὴ γλῶσσα τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας⁷.

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἀναπτύσσεται καὶ ἡ σχέση μεταξὺ δόγματος καὶ αἵρεσης⁸. Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ὁρθοδοξία συνιστᾶ ὁρθὴ ἔκφραση (δόγμα) τῆς καθολικότητας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας. Ἡ αἵρεση ἀποτελεῖ παραμόρφωση τῆς ἀλήθειας, πράξη σχίσματος καὶ θεωρητικὴ διδαχὴ ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν ἐμπειρία τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει σημασία εἶναι πάντοτε ἡ βιωματικὴ διάσταση τοῦ δόγματος ως σύμπτωση τῆς διατυπωμένης μὲ γλωσσικοὺς ὅρους ἀλήθειας μὲ τὸ ὄντος καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς ἀλήθειας στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα. Μία σύντομη ἀναφορὰ στὶς αἰρετικὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἐπισημαίνει τὸν θεολογικὸ ἀγῶνα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας νὰ ὁριοθετήσει δογματικὰ τὴν ἐν Χριστῷ πίστη καὶ ἐμπειρία της. Ὁ δοκητισμὸς ως διαρρία πνευματικοῦ καὶ ὑλικοῦ κατὰ τὰ ἑλληνικὰ

ἐκδ. Ἀποστολικὴ Διακονία, Ἀθήνα 2003· Α' ἔκδοση Ιστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους, τόμος Στ', ἔκδ. Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1976, σσ. 519-559.

7. Υπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴ κατανοεῖται ὁ «χριστιανικὸς ἑλληνισμὸς» τοῦ π. Γ. Φλωρόφσκου καὶ τοῦ π. Ἰ. Μέγιεντοφφ. Βλ. Φλωρόφσκυ Γεωργίου, «Πορεία τῆς ϕωσικῆς Θεολογίας», στὸ συλλογικὸ τόμο Θεολογία, Ἀλήθεια καὶ Ζωὴ, Πνευματικὸν Συμπόσιον, Ἀθῆναι 1962, σ. 32, «Τῆς [ϕωσικῆς Θεολογίας] ἀπομένη ἀκόμη νὺ φοιτήση εἰς τὸ αὐστηρὸν σχολεῖον τοῦ χριστιανικοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἑλληνισμὸς ἔχει ἀποκτήσει αἰώνιον χαρακτῆρα μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» ἔχει ἐνσωματωθεῖ εἰς τὴν σάρκαν τῆς ἔχει γίνει αἰώνια κατηγορία τῆς χριστιανικῆς ὑπάρχεως. Δὲν ἔννοιω φυσικὰ τὸν ἑλληνισμὸν ως ἐθνικὴν ἰδέαν ἢ τὸν ἑλληνισμὸν τῆς συγχρόνου Ἐλλάδος ἢ ἐκεῖνον τὸν καθυστερημένον καὶ κάθε ἄλλο παρὰ νόμιμον ἑλληνικὸν «φυλετισμόν». Ἐννοῶ τὴν χριστιανικὴν ἀρχαίότητα, τὸν ἑλληνισμὸν τῶν δογμάτων, τὸν ἑλληνισμὸν τῆς λατρείας, τὸν ἑλληνισμὸν τῆς εἰκόνος...». MEYENDORFF JOHN, *Catholicity and the Church*, New York 1983, σ. 47, «Ἡ θεολογία μας σήμερα πρέπει νὰ εἶναι συνεπής μὲ τὶς θέσεις τους [τῶν Ἑλλήνων Πατέρων]. „Ολοὶ οἱ ὁρθόδοξοι θεολόγοι ὀφείλουν νὰ γίνουν Ἑλληνες μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια». Πρβλ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, Ἐλληνικότητα καὶ Ἀντιδυτικισμὸς στὴ «Θεολογία τοῦ '60», διδακτορικὴ Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 173-207. «Ο «χριστιανικὸς ἑλληνισμός» τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκου καὶ οἱ Ἑλληνες θεολόγοι τῆς γενιᾶς τοῦ '60», Θεολογία 4/2010, σσ. 247-288.

8. Βλ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΝΙΚΟΥ, Ὁρθοδοξία καὶ αἵρεση στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς Δ', Ε', καὶ ΣΤ' αἰῶνα, Θεσσαλονίκη 1992.

πρότυπα σκέψης ἐμφανίζεται ἥδη κατὰ τὰ τέλη τοῦ 1^{ου} αἰ. Στὸν 2^ο αἰ. κυριαρχεῖ ὁ Γνωστικισμὸς ὡς διαρχικὸ καὶ ἵεραρχικὸ σύστημα μὲ ἔλληνικὲς καὶ ιουδαϊκὲς προϋποθέσεις. Ἡ ἀντιχριστολογικὴ βάση τοῦ Γνωστικισμοῦ ἀποθεώνει τὴν πνευματικὴ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου καὶ καταδικάζει τὴν ὑλικὴ σύστασή του. Ὁ Σαβέλλιος δίδασκε ὅτι ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἀγιον Πνεῦμα εἶναι φανερώσεις τοῦ ἐνὸς καὶ μοναδικοῦ Θεοῦ καὶ δὲν εἶναι τρεῖς ἴδιαιτερες ὑποστάσεις. Ἀκολούθως, κατὰ τὸν Ἀρειο, ὁ Λόγος θεωρεῖται ὡς τὸ πρῶτο κτιστὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Κατὰ τὸν Ἀπολλινάριο, ὁ Λόγος προσέλαβε ἄψυχο καὶ ἄλογο σῶμα. Γιὰ τὸν Νεστόριο ὁ Ἰησοῦς δὲν ἦταν Θεὸς ἀλλὰ Θεοφόρος, ἀφοῦ οἱ δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ ἥσαν πλήρως διακεκριμένες, ἐνῷ ἡ σχέση τους ἦταν ἀπλῶς ἡθική. Ἡ Παναγία ὑπῆρξε ἀπλῶς Χριστοτόκος ὡς ἀνθρωποτόκος καὶ ὅχι Θεοτόκος, ἀφοῦ γέννησε ἔναν ἀνθρώπο, στὸν ὅποιο κατόπιν ἐνοίκησε ὁ Θεὸς Λόγος. Ὁ μονοφυσιτισμὸς τοῦ Εὐτύχοῦς, ἀντίθετα ἀπὸ τὸν Νεστόριο, πρέσβευε ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ ἀπορροφήθηκε πλήρως ἀπὸ τὴ θεῖκή. Στὴ συνέχεια ὁ μονοθελητισμός, ἐνῷ δεχόταν τὶς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, ἀναγνώριζε, ὡστόσο, μονάχα, μία θέληση καὶ μία ἐνέργεια στὸν Χριστό.

Δόγμα καὶ δογματικὴ

Στὴν ἀκμὴ τῆς σχολαστικῆς σκέψης τοῦ Μεσαίωνα κυριαρχεῖ ἡ θεολογία τῆς οὐσίας. Θεὸς δὲν σημαίνει πρωταρχικὰ τὰ πρόσωπα τῆς Ἅγιας Τριάδος, ἀλλὰ γενικὰ τὴ θεότητα ὡς ἀπρόσωπη καὶ ἀνυπόστατη οὐσίᾳ. Ὡς ὑπέρτατο Εἶναι, ἡ ἀπρόσωπη θεία οὐσία προοριζεῖται ὑπαρκτικὰ ὡς βάση τῶν προσώπων, τὰ ὅποια ἀναδύονται ὡς ἐσωτερικὲς σχέσεις ἀντίθεσης αὐτῆς τῆς οὐσίας. Ἡ Τριάς τῶν Προσώπων δὲν εἶναι παρὰ τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς διαδικασίας ἀπορροής ἡ μιᾶς ἐσωτερικῆς ἀναγκαιότητας τῆς οὐσίας. Ταυτόχρονα, καθιερώθηκε μία ψυχολογικὴ ἐρμηνεία τῶν Τριαδικῶν Προσώπων. Ἀρκεῖ ἡ ψυχολογικὴ ἀτομικότητα ἐνὸς ἀνθρώπου (νοῦς-λόγος-πνεῦμα) γιὰ νὰ δριστεῖ ἀναλογικὰ καὶ ἀναγωγικά (analogia entis) ἡ οὐσία καὶ ἡ προέλευση τῶν προσώπων τῆς Ἅγιας Τριάδας⁹. Τὸ Filioque ὡς συνέπεια μιᾶς τέτοιας θεώρησης ἐπισημαίνει ὅχι ἀπλῶς μία ἔλλειψη σαφοῦς διάκρισης μεταξὺ προσώπου καὶ οὐσίας, ἀλλὰ τὴν

9. Βλ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, *Κοινωνία θεώσεως, Ἡ σύνθεση Χριστολογίας καὶ Πνευματολογίας στὸ ἔργο τοῦ ἄγιου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ*, Ἀθήνα 2001, σσ. 66-77.

προτεραιότητα τῆς θείας οὐσίας σὲ βάρος τῆς ἀρχῆς τοῦ προσωπικοῦ τρόπου ὑπάρξεως.

Η ἐννοια τοῦ Θεοῦ κατανοεῖται ὡς ἀντικείμενο τῆς διάνοιας, δργανώνεται σὲ κλειστὸ σύστημα μὲ βάση τοὺς κανόνες τῆς λογικῆς ἀντικειμενικότητας καὶ τῆς χρησιμοθηρικῆς «θετικῆς» γνώσης, ὅπως ἀκοιβῶς ἴσχυουν στὸ ἐπιστητὸ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν. “Ο, τι συλλαμβάνει ὁ νοῦς ὡς ἐννοια, ὑφίσταται καὶ ὡς φυσικὴ ἡ μεταφυσικὴ πραγματικότητα. Μὲ τὴ λογικὴ διερεύνηση τῶν γενικῶν ἐννοιῶν (ὅν, οὐσία, Θεός, κόσμος, αἰώνιότητα κ.λπ.) ὁ νοῦς ἀνάγεται ἀπὸ τὴν ἐννοια στὸ νοούμενο. Ή γνώση τῶν ἐννοιῶν ὁδηγεῖ ἀπ’ εὐθείας στὴν οὐσία τῆς πραγματικότητας. Ή συστηματικὴ χρήση τοῦ ὁρισμοῦ, τῆς διαιρεσης, τοῦ συλλογισμοῦ καὶ ἡ κατάταξη τοῦ περιεχομένου τῶν ἴερῶν κειμένων σὲ κεφάλαια καὶ σὲ ἐννοιες ἐκλαμβάνεται ὡς ἡ ἀσφαλής μέθοδος γιὰ τὴ γνώση τῶν δογμάτων¹⁰. Η ἀνθρώπινη διάνοια, ἐφαρμόζοντας τὴ σχολαστικὴ μέθοδο στὰ ἴερὰ κείμενα μπορεῖ νὰ ἀνάγεται λογικὰ στὴν ἀντικειμενοποιημένη ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐκλαμβάνεται ὡς ἀπόδοσωπη ἀναγκαιότητα τοῦ ἀπόλυτου ὄντος. Η λογικὴ ἐμβάθυνση στὴν ἀλήθεια τοῦ δόγματος εἶναι δυνατὸ νὰ ἀνακαλύψει ἀκόμη καὶ ἐντελῶς νέες πτυχές του. Ἐπιπλέον, ἡ δογματικὴ θεωρήθηκε συχνὰ ἀπὸ τὴ σχολαστικὴ θεολογία ὡς ἔνας δογματισμὸς νομοκανονικῆς ὑφῆς καὶ θεσμοποίησης. Τὰ δόγματα θεωρήθηκαν ὡς ἀφηρημένες καὶ διανοητικὲς συλλήψεις, ὡς λογικὲς προτάσεις τῆς πίστεως ἢ ὡς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας αἰώνιου κύρους μὲ ὑποχρεωτικὴ αὐθεντία καὶ ἀναγκαστικὴ ἀποδοχή.

Η δικανικὴ καὶ ὁμολογιακὴ νοοτροπία ποὺ μᾶς κληροδότησε ἡ σχολαστικὴ θεολογία, ἐξέλαβε τὰ δόγματα ὡς ἀποσπέλαστα μυστήρια, στὴν οὐσίᾳ ἄσχετα μὲ τὴ ζωή μας, ὥστόσο ἀπαραίτητα ἰδεολογικὰ καὶ ὁμολογιακὰ ἐργαλεῖα γιὰ τὴ θεωρητικὴ πλαισίωση τῆς πίστης στὸν Θεό. Η ἀντίληψη αὐτὴ ὁδηγήθηκε στὰ ἄκρα μὲ τὴν προτεσταντικὴ Μεταρρύθμιση καὶ τὴ διαμάχη γιὰ τὸ ξήτημα τῶν πηγῶν τῆς θείας ἀποκάλυψης. Η σχολαστικὴ καὶ ὁμολογιακὴ κληρονομιὰ ὁδήγησε καὶ τοὺς ὁρθόδοξους στὰ νεώτερα χρόνια σὲ μία δῆθεν παραδοσιοκρατικὴ ἀντίληψη τῶν δογμάτων, ὅπου τὸ κύριο βάρος φαίνεται νὰ ἔχει ἡ τυπολατρία καὶ ἡ ὁμολογιακὴ ἐμμονὴ στὴ μορφολογία τοῦ δόγματος, δίχως ἀναφορὰ στὴν ἐμπειρία τῆς ἀλήθειας ποὺ ἐμπεριέχει. Εἶναι χαρακτηριστικὸ

10. Γιὰ τὴ μέθοδο τῆς σχολαστικῆς θεολογίας σὲ σχέση μὲ τὴ θεολογικὴ μεθοδολογία τῶν πατέρων τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας βλ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΝΙΚΟΥ, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Α΄, Εἰσαγωγὴ στὴ θεολογικὴ γνωστολογία, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 137-180.

ὅτι στὴν ἔκθεση τῆς δογματικῆς τους ὥλης οἱ νεότερες δογματικὲς τῶν ὁρθοδόξων κατὰ σχολαστικὴ ἐπίδραση ἔκεινοῦν πάντοτε ἀπὸ τὴν ἐνότητα τοῦ Θεοῦ (De Deo uno) καὶ ἀκολούθως καταλήγουν στὴν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ (De Deo trino)¹¹. Τὰ δόγματα, λοιπόν, εἶναι θεωρητικὲς ἀποφάνσεις ἢ ἄρθρα τῆς πίστεως, τὰ ὅποια στηρίζονται στὴν Ἅγια Γραφὴ καὶ στὴν παράδοση καὶ κατοχυρώνονται ἀπὸ κάποια συνοδικὴ ἢ ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ αὐθεντία. Ἔτσι τὰ δόγματα ἀποκτοῦν μία αὐτοδύναμη καὶ καθοριστικὴ λειτουργικότητα, γίνονται σύστημα νομικῶν διατάξεων ποὺ ἐπικαθορίζουν τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸν ἡθικὸν βίο τῶν χριστιανῶν¹². Εἶναι χρακτηριστικὸν ὅτι διάφορες θρησκευτικὲς κινήσεις στὸν ὁρθόδοξον χῶρο ἐπέδειξαν παντελῆ ἀδιαφορία γιὰ τὸ θεολογικὸν δόγμα καὶ ἔδωσαν βαρύνουσα σημασία στὴν ἡθικὴν διδασκαλία, εἰσάγοντας ἀπροκάλυπτα τὸν δυτικὸν φασιοναλισμὸν καὶ τὸν εὐσεβισμό. Ὁ ἀθεολόγητος αὐτὸς μυστικισμὸς τῆς πρακτικῆς εὐσέβειας, ἀντιλαμβανόταν τὴν πίστην ὡς ἡθικολογία, μὲ δικαιικὲς καὶ συναισθηματικὲς ἀπλουστεύσεις καὶ προσανατόλιζε τοὺς πιστοὺς σὲ ἔναν ἀντικειμενικὸν κώδικα καλῆς συμπεριφορᾶς.

Στὶς μέρες μας ἔνα εἶδος ἀπονεύρωσης καὶ ἀποψύλωσης τοῦ κηρύγματος καὶ τῆς ποιμαντικῆς πράξης ἀπὸ τὴν δογματικὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας φαίνεται νὰ κερδίζει ἔδαφος. Συνάμα, δὲν εἶναι λίγες οἱ παρανοήσεις ἐκ μέρους πολλῶν πιστῶν, οἱ ὅποιες σχετίζονται μὲ τὰ δόγματά της. Ἡ ἀπάντηση στὸ πρόβλημα αὐτὸν δὲν δίνεται μὲ τὴν διαιώνιση μᾶς θεολογικῆς ἀφασίας, ἢ ὅποια, ἐνῷ κόπτεται γιὰ τὴν ὅμολογιακὴν ὑπεροχὴν τῆς ὁρθόδοξης πίστης, ὥστόσο, δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἐρμηνεύσει ζωτικὰ γιὰ τὸν σύγχρονο ἀνθρώπο. Ἐξ ἄλλου, ἢ ἀντιμετώπιση τῶν πάσης φύσεως ποιμαντικῶν προβλημάτων, τῶν αἰρέσεων, ἢ εἰσδοχὴν νέων πιστῶν, τῶν νέων προκλήσεων τῆς πολυπολιτισμικῆς σύνθεσης τῆς κοινωνίας μας, ἀπαιτοῦν μία ἀναθεώρηση τῆς σημασίας καὶ τοῦ ρόλου τῆς ἐρμηνείας τῶν δογμάτων. Τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἀπλῶς θεωρητικὲς διατυπώσεις καὶ ἀπολιθώματα τοῦ παρελθόντος πρὸς ἐνασχόληση τῶν ἀρχαιολόγων τῆς γνώσης, ἀλλὰ περικλείουν νοήματα ποὺ ἔχουν ἀποφασιστικὴ σημασία γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ὑπαρξή τοῦ ἀνθρώπου. Ἀποκαλύπτουν καίριες καὶ ὀριακὲς ἀλήθειες, ἀπὸ τὶς ὅποιες ἔξαρτάται ἡ ὑπαρξή μας.

11. Βλ. ΑΝΑΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, *Δογματικὴ τῆς ὁρθόδοξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας*, Ἀθῆναι 1907, ¹1956, σσ. 32-92. ΤΡΕΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, *Δογματικὴ τῆς ὁρθόδοξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας*, Τόμος πρῶτος, Ἀθῆναι 1958, ²1978, σσ. 109 ἔξ.

12. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΝΙΚΟΥ, *Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία B*', *Ἐκθεση τῆς ὁρθόδοξης πίστης*, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 9-10, 21-22.

Στὴν ὁρθόδοξη παράδοση τὰ δόγματα οὕτε ἔξελίσσονται οὕτε βελτιώνονται. Κατὰ τὴν διατύπωση τῶν δογμάτων ἴσχυει σαφῶς ἡ ἀκρίβεια καὶ ἡ ἀκριβολογία στὴν ἔκφραση καὶ ὅμολογία τους¹³. Ἐνῷ ἡ ἐμπειρία τῆς πίστης καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πάντοτε ἑνιαία καὶ σταθερή, ἡ γλωσσικὴ ἔκφρασή της σὲ κάθε ἐποχὴ μπορεῖ νὰ παρουσιάζει ποικιλία. Ἡ παράδοση, λοιπόν, ὡς βιωματικὴ ἔκφραση, κατανόηση καὶ ἐρμηνεία τῶν δογμάτων τῆς πίστεως γνωρίζει διαρκῶς προσθήκες καὶ αὐξήσεις¹⁴. Ἡ λειτουργικὴ καὶ λατρευτικὴ ζωή, ὁ πλοῦτος τῆς πατερικῆς διδασκαλίας ὡς ὑπομνηματισμὸς τῆς Ἅγιας Γραφῆς καὶ τῶν δογμάτων, ἡ τέχνη τῆς Ἐκκλησίας καὶ κάθε ἄλλη ἔκφραση τῆς πίστης καὶ τῆς ζωῆς της αὐξάνονται καὶ ἀναπτύσσονται διαρκῶς. Ἀλλὰ ἡ προσθήκη καὶ ἡ αὐξήση αὐτὴ τῆς παράδοσης εἶναι ἀποτέλεσμα ἐμπειρίας τῆς ἀλήθειας, ἀποτελεῖ προσθήκη ἐμπειρίας καὶ συνιστᾶ αὐξήση μὲ φωτισμὸ τῶν ἑκάστοτε νέων προβλημάτων. Δὲν εἶναι ἔξελιξη, ὑπέρβαση ἡ βελτίωση τῶν δογμάτων ἄλλα ἐρμηνεία καὶ κατανόηση καὶ ὅχι ἀπλῶς στατικὴ περιγραφή.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸν παρατηρεῖται σὲ ὅλο τὸ εῦρος τῆς πατερικῆς κριτικῆς πρὸς τὶς ἑκάστοτε αἰρέσεις, ὅταν κατὰ βάση οἱ πατέρες καὶ θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ πράγματα καὶ ὅχι ἀπλῶς γιὰ τὰ ὄνόματα τῆς πίστεως. Ἔτσι, ὅταν ὅμολογεῖται τὸ δόγμα τῆς πίστεως χρειάζεται ὅντως ἄτεγκτη ἀκρίβεια στὴ διατύπωση, ὅταν, ὅμως, ἐρμηνεύεται ἡ προβάλλεται τὸ ὁρθόδοξο δόγμα ἔναντι τῆς αἱρετικῆς διδαχῆς, τότε ἐπιβάλλεται ἡ παραπέδα ἀνάπτυξη, ἀκόμη καὶ πέρα ἀπὸ τὴν ἀκρίβεια τῆς ὁρολογίας¹⁵. Ἐξ ἄλλου, ἡ ἐρμηνεία τῶν δογ-

13. Βλ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΝΙΚΟΥ, *Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Α*, Εἰσαγωγὴ στὴ θεολογικὴ γνωστολογία, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 160-161, ὑποσ. 98: «Ωστόσο, σὲ ἔνα ἐγχειρίδιο Δογματικῆς ἐπιβάλλεται πέρα ἀπὸ τὴν ὀφειλόμενη ἀκρίβεια καὶ ἡ παραπέδα ἀνάπτυξη, ἀντιλογία καὶ προσπάθεια γιὰ μία ἀποσαφήνιση τῆς δογματικῆς διδασκαλίας μὲ βάση τὴν περιφρέσουσα ἀτμόσφαιρα τοῦ ἑκάστοτε πολιτισμοῦ».

14. Βλ. Βλ. σχετικὰ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Θεολογία καὶ γλῶσσα, Ἀθῆνα 2002, σ. 102-125.

15. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὸν Συνοδικὸ Τόμο τοῦ 1351 ἡ διδασκαλία τοῦ ἀγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ γιὰ τὶς ἀκτιστες ἐνέργειες χαρακτηρίζεται ὅχι ἀπλῶς προσθήκη ἄλλα κυρίως ἀνάπτυξη τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ό ἵδιος ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς στὸν ἐν λόγῳ Τόμο διευκρινίζει σαφῶς «... ὡς ἔτερον ἐστιν ἡ ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἀντιλογία καὶ ἔτερον ἡ τῆς πίστεως ὅμολογία, καὶ ἐπὶ μὲν τῆς ἀντιλογίας οὐκ ἀνάγκη περὶ τὰς λέξεις ἀκριβολογεῖσθαι τὸν ἀντιλέγοντα, ὡς καὶ ὁ μέγας φησὶ Βασίλειος, ἐπὶ δὲ τῆς ὅμολογίας ἀκρίβεια διὰ πάντων τηρεῖται καὶ ξητεῖται...». Βλ. ΚΑΡΜΗΡ ΙΩΑΝΝΟΥ, *Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὁρθοδόξου Καθολικῆς Εκκλησίας*, τόμος I, Ἀθῆναι 1960, σ. 378.

μάτων ποὺ ἀντιλαμβάνεται τὸ ἔργο τῆς μὲ ποιμαντικὴ καὶ θεολογικὴ εὐαισθησία δὲν ἐκλαμβάνει τὰ δόγματα de lege lata, ως ἰσχύουσα νομοθεσία κατὰ τρόπο ἄκαμπτο καὶ ἀνυποχώρητο ἢ ως ἀξιωματικὲς ἀρχὲς τὶς ὅποιες δὲν μπορεῖ νὰ ἐπαληθεύσει ἐμπειρικὰ στὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας ἢ νὰ ἀναδείξει ἐρμηνευτικὰ στὴ γλῶσσα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Τὰ δόγματα προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς ἐκκλησίας, δὲν προσεγγίζονται θεωρητικὰ καὶ ἀποκομένα ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς, ἀλλὰ βιώνονται καὶ διασαφήνιζονται κυρίως καὶ κατ’ ἔξοχὴν μέσα στὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἀναδύεται καὶ ὁ ζωτικὸς σύνδεσμος μεταξὺ λατρείας καὶ δογμάτων. Τὰ δόγματα τῆς ἐκκλησίας ως ἔκφραση τῆς πίστης καὶ τῆς ζωῆς τῆς βρίσκονται στὴν καρδιὰ τῆς λειτουργικῆς ἐμπειρίας. Ἡ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας, τὸ Βαπτισμα καὶ ἡ Ἐὐχαριστία, οἱ δεήσεις, οἱ εὐχές, σύμπασα ἡ ὑμνολογία, τὰ ἀγιογραφικὰ ἀναγνώσματα, τὸ ἴδιο τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἔκφραζουν ποιητικὰ καὶ παραστατικὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστης, συνδέοντας ἀρμονικὰ τὸ δόγμα μὲ τὴ λατρεία. Ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τῆς ἐκκλησίας, ἀκόμη, ὁ κανόνας τῆς πίστεως συμπίπτει μὲ τὸν κανόνα τῆς λατρείας (*lex orandi est lex credendi*). Ἡ σύμπτωση αὐτὴ ἔξηγεται, ἐν τέλει, γιατί ἡ ἔκφραση τόσο τῆς πίστεως ὅσο καὶ τῆς λατρείας γίνεται μὲ γλῶσσα εἰκονολογικὴ καὶ ποιητικὴ παρὰ θεωρητικὴ καὶ ἀφηρημένη¹⁶.

16. Βλ. τὸ ἔξαιρετικὸ δοκίμιο τοῦ Νησιωτῆ Νίκου, «Ἡ θεολογία ως ἐπιστήμη καὶ δοξολογία», στὸ βιβλίο του Ὁρθοδοξία, Παράδοση καὶ Ἀνακαίνιση, Ἀθῆνα, 2001, σσ. 33-35, «Μὴ αὐταπατώμεθα ὅτι ἐκπληροῦμεν τὸν προορισμόν μας ὑπομνηματίζοντες ἀπλῶς καὶ περιπτωτικῶς τοὺς μεγάλους Θεολόγους Πατέρας, διὰ νὰ ὑποστηρίξωμεν νεοσχολαστικοὺς ὄρισμοὺς ἐπὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἀποκαλύψεως, ἐνδύοντες οὕτω τὸ ὄρθοδοξὸν Σῶμα μὲ ἔνεικὰ καὶ ἀπροσάρμοστα πρὸς αὐτὸ ἐνδύματα. Εἰς τὴν πάλιν τῶν πολυναόθιμῶν ὁμολογιῶν μὴ ἀφήσωμεν νὰ λάβῃ ἡ Ὁρθοδοξία μέρος ἐπὶ ἵσοις ὅροις. Τὸ δόγμα εἶναι δι’ ἄλλους τὸ ὄροσημον καὶ τὸ τέρμα τῆς ὁμολογιακῆς θεολογίας των καὶ τελικὴ ἀπόφασις καὶ διαταγὴ (ὅπως τὸ τοῦ Καίσαρος Αὐγούστου, Λουκ. 2, 1). Διὰ τὴν Ὁρθοδοξίαν εἶναι τὸ Δόγμα ἔναρξις ζωῆς καὶ Σκέψεως. Μὴ λησμονῶμεν ὅτι ἡ λεξίς παράγεται ἀπὸ τὸ δοκῶ. Ἀπὸ τὴν ίδιαν ὅμως οἵταν παράγεται καὶ ἡ δόξα. Τὸ ἀληθὲς δόγμα περὶ τῆς ἐνδόξου ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ προέρχεται μὲν ἐκ τοῦ δοκῶ, εἶναι γνώμη καὶ ἀπόφασις ἐτυμολογικῶς τῆς πίστεως, ὅδηγεται ὅμως εἰς δοξολογίαν καὶ βιοῦται ως δεικτικὸν βέλος τῆς πέραν αὐτοῦ ἀπείρου διαστάσεως τῆς ἀποκαλυφθείσης σοφίας τοῦ Θεοῦ. Τὸ Ὅρθοδοξὸν δόγμα ἔχει ως μοναδικὸν καὶ ἀνώτερον κριτήριον τῆς Ἀληθείας τὸ ὅδιον αὐτοῦ περιεχόμενον: τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ· ἐπομένως πᾶν δόγμα ἐδράζεται κυρίως ἐπὶ τοῦ δοξολογικοῦ του στοιχείου... Ἡ Ὁρθοδοξία εἶναι τελικῶς ἡ προσευχομένη Σκέψις τοῦ ἐν κοινωνίᾳ Ἅγιου ὑπάρχοντος: εἶναι ἡ εὐχαριστηριος πρὸς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας προσφορὰ εἰς τὸν ἀποκαλυπτόμενον Τριαδικὸν Θεόν».

‘Η έρμηνευτική σπουδὴ τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστης, τὸ ὅποῖο τοποθετεῖται στὸ κέντρο τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ τὸν πλέον εὐχερῷ συνάμα καὶ λυσιτελῆ τρόπο γιὰ τὴν προσέγγιση τῆς ὁρθόδοξης δογματικῆς διδασκαλίας¹⁷. Η προσέγγιση καὶ ἡ ἀνάλυση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως μέσα ἀπὸ τὴν πλούσια ὑμνολογικὴ καὶ λειτουργικὴ παραδοση καὶ ὅχι αὐτόνομα καὶ ἀποκομμένα ἀπὸ τὴν ἐν γένει λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας προβάλλει ὡς ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη πορεία γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς σημασίας, τοῦ περιεχομένου ἀλλὰ καὶ τῆς ἔρμηνευτικῆς προσέγγισης τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τρόπο κατανοητὸ καὶ ἀπὸ τὸν σύγχρονο ἀνθρώπο. Τὰ δόγματα δὲν εἶναι κάποιες ἀφηρημένες καὶ διανοητικὲς συλλήψεις ἀλλὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα καὶ καρποὶ ζωῆς ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς συναντᾶ καὶ βιώνει τὸν Τριαδικὸ Θεό ποὺ ἀποκαλύπτεται μέσα στὴν κτίση καὶ στὴν ἴστορία. Τὸ ἐκκλησιολογικὸ αὐτὸ ὑπόβαθρο τῶν δογμάτων φανερώνει καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ δόγματα ἐκφράζουν τὴν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἔναν τρόπο σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ τὸν κόσμο ὀλόκληρο. Συνεπῶς, ἡ δογματικὴ θεολογία, κατὰ τὴν ὁρθόδοξη ἀντίληψη, δὲν ἀντλεῖ τὸ κῦρος τῆς ἀπὸ ἔναν δογματισμὸ νομοκανονικῆς ὑφῆς καὶ θεσμοποίησης ἀλλὰ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔρμηνευει καὶ προσεγγίζει κατὰ τρόπο ὁρθόδοξο τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, φανερώνοντας ἀκριβῶς καὶ τὴ σημασία ποὺ ἔχει ἡ ἐκκλησιαστικὴ πίστη γιὰ τὴν ὑπαρξην τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου.

‘Η κατήχηση στὴν ἐκκλησιαστικὴ πίστη ταυτιζόταν πάντοτε μὲ τὴ μυσταγωγικὴ πορεία τοῦ πιστοῦ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὴ φανερωνόταν στὰ μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ Χρίσματος καὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Η σύνδεση θεωρίας καὶ πράξης, δόγματος καὶ ἥθους πραγματοποιεῖται κυρίως στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας παραδίδεται ὡς μία ἀδιάκοπη διαδοχὴ πίστης ἀπὸ γενιά σὲ γενιά, ὡς βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν προσωπικὴ εἰσόδο τοῦ πιστοῦ στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα. Ή μετοχὴ στὴν Ἐκκλησία δὲν συνιστᾶ θεωρητικὴ ἀπλῶς ἀποδοχὴ τῆς πίστης καὶ τῶν δογμάτων τῆς ἀλλὰ συμμετοχὴ στὴ λειτουργικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς.

17. Πρόκειται γιὰ τὴν πρόταση τοῦ Μητροπολίτη Περιγάμου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΖΙΟΥΛΑ, Βλ. τὶς πανεπιστημιακὲς παραδόσεις του στὴ Θεοσαλονίκη, *Μαθήματα Χριστιανικῆς Δογματικῆς, Θεοσαλονίκη, Μέρος Α'* (1984-1985), σσ. 60 ἔξ., Μέρος Β' (Συμπλήρωμα, 1985-1986), σ. 55 ἔξ., Μέρος Β', Περὶ Δημιουργίας, Σωτηρίας, Χριστολογίας καὶ Ἐκκλησιολογίας (1986-1987), σ. 1-67.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀναφαίνεται καὶ ὁ ρόλος τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὴ διατύπωση τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐνεργεῖ στὴν κοινότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅχι σὲ μεμονωμένα ἄπομα, ἐμπνέοντας χαρισματικὰ τὴν ὁρθόδοξην ἔκφρασην τῆς ἀλήθειας τῆς πίστεως. Τὰ δόγματα ἀποτελοῦν αὐθεντικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ὁρθόδοξιαν τῆς πίστης. Ὡς ἐκ τούτου, εἶναι ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα, στὰ ὅποια συνυφαίνεται ἡ συνέργια τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὸν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἔκφράσει ἐν συνόδῳ καὶ νὰ ὁριθετῆσει γλωσσικὰ τὴν πίστη της. Κάθε δογματικὴ ἔκφραση βαίνει σταθερὰ στὴ γραμμὴ τῆς ἀποστολικῆς ἐμπειρίας «ἔδοξε τῷ Ἅγιῷ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» (Πραξ. 15,28). Κάθε δόγμα εἶναι περιεκτικὸ ὑπόμνημα στὸ γεγονὸς τοῦ Χριστοῦ, μέσω τοῦ ὅποιου ἀποκαλύπτεται στὴν ιστορία ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ὡς βιωματικὴ καὶ ὑπαρξιακὴ ἐμπειρία καὶ σχέση. Στὴν Ἅγια Γραφὴ ἀποτυπώνεται ἡ ἀποστολικὴ ἐμπειρία ὡς πρῶτο δόγμα, μὲ τὸ ὅποιο ὀφείλουμε νὰ ἐρμηνεύουμε τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ δόγματα συνοψίζουν ἐρμηνευτικὰ καὶ ὑπομνηματίζουν τὴν Ἅγια Γραφὴ ὡς ἔκφραση τῆς πρωτοχριστιανικῆς κοινότητας τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἐπίκεντρο τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ αὐθεντία τους στηρίζεται στὴν αὐθεντία τῆς Ἅγιας Γραφῆς¹⁸. Ἡ Ἐκκλησία συνοψίζει καὶ ἐρμηνεύει τὸ μήνυμα τῆς Ἅγιας Γραφῆς στὰ σύμβολα τῆς πίστης καὶ στὴ λειτουργικὴ τῆς ἐμπειρία. Ἡ γνώση καὶ ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος πραγματώνεται ἐμπειρικὰ στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ δόγματα δὲν ὑφίστανται δίχως συγκεκριμένες ἐκκλησιολογικὲς προϋποθέσεις, ὅπως ἡ ἐνότητα, ἡ καθολικότητα, ἡ ὁρθόδοξια καὶ τὸ συνοδικὸ ἥθος.

Ἡ συστηματικὴ ἐνασχόληση μὲ τὴ δογματικὴ θεολογία ἵταν ἄγνωστη στὴν Ἐκκλησία σχεδὸν κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία. Στὴν ἀρχαίᾳ μάλιστα Ἐκκλησία ἡ δογματικὴ θεολογία ἔκφραζόταν περιστατικὰ μέσα ἀπὸ τὴ βαπτισματικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ θεολογία καὶ ἀργότερα ἀπὸ τὴν ἀντιαιρετικὴ καὶ ἀσκητικὴ διδασκαλία τῶν πατέρων¹⁹. Κατόπιν, θὰ ἔκφραστει κατ’ ἔξοχὴν μὲ τὴ λατρεία, τὴν τέχνη, τοὺς ὄρους, τὰ σύμβολα, τοὺς κανόνες καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν καὶ κυρίως τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ συνολικὰ ἀπὸ τὸ κατὰ περίσταση ἀντιαιρετικό, κατηχητικὸ καὶ ἀσκητικό-λειτουργικὸ ἔργο τῶν πατέρων τῆς Ἐκ-

18. ZIZIULAS JOHN, *Lectures in Christian Dogmatics*, edited by Douglas H. Knight, London 2008, σ. 7-9.

19. Βλ. Μητροπολίτη Περιγάμου ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΖΙΟΥΛΑ, *Μαθήματα Χριστιανικῆς Δογματικῆς Θεοσαλονίκης*, Μέρος Α', σ. 1-14. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΝΙΚΟΥ, *Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Β'*, *Ἐκθεση τῆς ὁρθόδοξης πίστης*, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 224 ἔξ.

κλησίας. Στήν δόρθιδοξη παράδοση ή δογματική θεολογία ύπηρξε κατά βάση βιωματική καὶ ἐμπειρικὴ πραγματικότητα καὶ ὅχι ζήτημα ἀφηρημένης διανοητικῆς σύλληψης ἢ ἔκθεσης λογικῶν προτάσεων, ὅπως στήν περίπτωση τῆς σχολαστικῆς θεολογίας. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, ἡ θεώρηση τῆς δογματικῆς δὲν ἀναπτύχθηκε στὸ πλαίσιο μιᾶς θεωρητικῆς ὁμοιογίας τῆς πίστεως, ἡ ὅποια ἀπευθύνεται ἀπλῶς στὴ διάνοια καὶ στὴ λογική, ἀλλὰ πρώτιστα ύπηρξε ζήτημα βιώσεως καὶ ἐμπειρίας τῆς σωτηριώδους σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου μὲ τὸν Θεό.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρονται πάντοτε σὲ καίρια καὶ ἀποφασιστικὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Οὐδέποτε τὰ δόγματα περιεργάζονται ἄσχετες μὲ τὴν ὑπαρξὴ τοῦ ἀνθρώπου θεωρητικὲς ἀλήθειες, οἱ ὅποιες ἀπλῶς ἐμπλουτίζουν τὶς περὶ Θεοῦ γνώσεις ἢ ἀναζητήσεις τοῦ ἀνθρώπου, ὅπότε καὶ ἡ ἀσυμφωνία ἢ τὸ θεολούγουμενο ἐπ’ αὐτῶν δὲν θίγει ἐπ’ οὐδενὶ τὴν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πίστεως της. Συνεπῶς, ἔργο τῆς δογματικῆς θεολογίας στήν ἐποχή μας, μὲ ὅλο τὸ βάρος καὶ τὴν κληρονομιὰ τοῦ ἰστορικοῦ παρελθόντος, εἶναι ἡ ἀνάδειξη τῆς σωτηριολογικῆς σημασίας τῶν δογμάτων καὶ ὅχι ἡ de lege lata ἔκθεση ἢ ἀπλὴ παράθεσὴ τους ἢ μόνη ἡ ἰστορικὴ τεκμηρίωσή τους. Μάλιστα, ἡ δόρθιδοξη δογματικὴ σήμερα εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναπτύσσεται σὲ γόνιμο διάλογο καὶ ἐνίοτε σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὅποια προχώρησε στήν ἀποδοχὴν νεότερων δογμάτων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ὁμοιογιακὲς ἀποκλίσεις τοῦ Προτεσταντισμοῦ στὶς ποικίλες ἐκδοχές του. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἡ δογματικὴ ἀπλῶς συντηρεῖ καὶ διαιωνίζει τὴν ἰστορικὴ ἐμφάνιση καὶ τυπικὴ μορφολογία τῶν δογμάτων δίχως νὰ προβαίνει στὴ σύγχρονη ἔκθεολόγηση καὶ ἐρμηνεία τους.

‘Η ἐρμηνεία τῶν δογμάτων. Ὁ δόρθιδοξης θεολογικὲς προϋποθέσεις

‘Η ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας δριθετεῖται δογματικὰ στὴν ἐμπειρικὴ βίωση τῆς πίστεως της στὸν Τριαδικὸ Θεό καὶ στὸ ἔργο τῆς ἐν Χριστῷ οἰκονομίας. ‘Η διασάφηση τῶν δογμάτων πραγματοποιεῖται περιστατικὰ ἀπὸ τὴν πατερικὴ θεολογία. Διατυπώνοντας τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, τὰ δόγματα θέτουν ὅρια ἀνάμεσα στὴ βιωματικὴ ἐμπειρία καὶ ὁρθὴ ἐκφραση τῆς ἀλήθειας, ἀφ’ ἐνός, καὶ, ἀφ’ ἑτέρου, στὴν παραφθορὰ ἢ στὴν ἀποσπασματικὴ κατανόησή της. ‘Ωστόσο, ἡ γνώση ἀπλῶς τῆς δόρθης διατύπωσης δὲν ύποκαθιστᾶ οὔτε ἐξαντλεῖ

τὴν ἴδια τὴν ἐμπειρία τῆς ἀλήθειας. Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ βιωματικὴ καὶ ἐμπειρικὴ γνώση τῆς ἀλήθειας διατυπώνεται μὲν λεκτικοὺς ὅρους-ὅρια ποὺ ἐπισημαίνουν τὴν ἀλήθεια τοῦ δόγματος ἀπὸ τὴν αἰρετικὴ διαστρέβλωσή του. Στὴν ὁρθόδοξη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας σπουδάζουμε καὶ βιώνουμε τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ἥθος τοῦ ἀνθρώπου, ἐκκινώντας ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο σημαίνει ὅτι περιγράφουμε, ἔρμηνεύουμε καὶ ἀναδεικνύουμε τὶς ὑπαρκτικὲς διαστάσεις καὶ συνέπειες τῶν θεολογικῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας στὸ ἀνθρώπινο ἥθος. Ἡ ὁρθὴ ἔκθεση καὶ ἰστορικοθεολογικὴ ἀνάλυση τοῦ δόγματος χρειάζεται κατόπιν τὸ ἔρμηνευτικὸ ἔκπλείδωμα τοῦ νοήματος, τὴν ἐπικαιροποίηση καὶ τὴν ἀνανοηματοδότησή του στὴ γλῶσσα τῆς ἐποχῆς.

Τὸ ξήτημα τῆς «ἔρμηνευτικῆς» εἶναι καίριας σημασίας ὅχι μόνο γιὰ τὰ δόγματα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴν Ἅγια Γραφὴ καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας²⁰. Δίχως ἔρμηνεία τὰ δόγματα ἀπολιθώνονται καὶ γίνονται ἀρχαιολογικὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, τὰ ὅποια δὲν συμ-βάλλουν στὴ βιωματικὴ προσπέλαση καὶ ἐνεργητικὴ μετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν Θεό, τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο. Πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἴδια τὰ δόγματα ἀποτελοῦν ἔρμηνεία τῆς Ἅγιας Γραφῆς, ἡ ἔρμηνευτικὴ τους ἀνάδειξη στὸ σύγχρονο ἀνθρωπο ἐπιβάλλεται νὰ κομίζει τὸ ἔντονα σωτηριολογικὸ καὶ ὑπαρξιακὸ μήνυμά τους. Δὲν ὑπάρχει δόγμα τῆς Ἐκκλησίας δίχως σωτηριολογικὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο περιεχόμενο. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ δογματικὴ διδασκαλία μὲ μόνη τὴν ἔκθεση καὶ ἰστορικὴ περιγραφὴ τῶν δογμάτων, δίχως ἀκριβῶς τὴν προσπάθεια νὰ προβληθεῖ τὸ καίριο καὶ ἀποφασιστικὸ περιεχόμενο τῆς ἀλήθειας τους γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο. “Ολα τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ τριαδολογικό, τὸ χριστολογικό, τὸ πνευματολογικό, τὸ ἀνθρωπολογικὸ ἢ τὸ περὶ δημιουργίας δόγμα περιέχουν σωτηριώδεις ἀλήθειες ἀπὸ τὶς ὅποιες ἐξαρτᾶται ἡ ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου. Ἡ ἀναζήτηση τῆς ὄντως ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀγάπης, τὸ ἐναγάνων πρόβλημα τοῦ νακοῦ, ἡ ὑπέρβαση τῆς φθιρᾶς καὶ τοῦ θανάτου, τὸ τελικὸ νόημα τῆς ἰστορίας καὶ τῆς πορείας τοῦ κόσμου εἶναι θεμελιώδη ὑπαρξιακὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου κάθε ἐποχῆς.

“Οπως ἡ ἔρμηνεία τῆς Ἅγιας Γραφῆς, ἔτσι καὶ ἡ ἔρμηνεία τῶν δογμάτων προϋποθέτει γνώση καὶ κατανόηση τοῦ ἰστορικοῦ πλαισίου καὶ ἐν γένει τῆς πολιτισμικῆς πραγματικότητας, ἐντὸς τῆς ὅποιας ἐμφανίστηκε ἡ συγκεκριμένη δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Συνάμα, χρειάζεται καλὴ γνώση τῶν

20. ZIZIULAS JOHN, *Lectures in Christian Dogmatics*, ſ.π., σσ. 3-5.

προβλημάτων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ποικίλων ἐκφάνσεων τῆς ζωῆς της κατὰ τὴ συγκεκριμένη ἰστορικὴ περίοδο. Ἡ ἐρμηνευτικὴ προσέγγιση τῶν δογμάτων εἶναι ἀπαραίτητο νὰ λαμβάνει ὀπόμη ὑπὲρ ὅψη τὴν πορεία καὶ ἔξελιξη τῆς θεολογικῆς γλώσσας, τῆς λειτουργικῆς καὶ ὀσκητικῆς ἐμπειρίας, τῆς προφορικῆς παραδοσῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ κυρίως τῆς συνοδικῆς ἐκφραστῆς καὶ ἐμπειρίας. Κάθε ἐποχή, ἀνάλογα μὲ τὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν περιφρέσουσα ἀτμόσφαιρά της, παρεῖχε στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ ἀντίστοιχο λεξιλόγιο, καθὼς καὶ τὶς ἀνάλογες προσλαμβάνουσες ἔννοιες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐκφράσουν ἀρτιότερα τὴν ἐμπειρία ποὺ ζοῦσε ἡ Ἐκκλησία καὶ τὴν ὅποια ἔθετε σὲ ἀμφιβολία ἡ ἀρεστή. Οἱ ἔννοιες ὅντες, λόγος, πρόσωπον, φύσις, οὐσία, ύπόστασις, ὁμοούσιος, ἐνέργεια, θέλησις, γνωμικὸν θέλημα, ἐνυπόστατον, αὐθυπόστατον, ὑποστατικὴ ἔνωσις, ψυχή, νοῦς, λόγοι τῶν ὄντων κ.λπ. ἐλήφθησαν ἀπὸ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ φιλοσοφικὴ παράδοση καὶ ἐντάχθηκαν σταδιακὰ στὴ θεολογικὴ ὁρολογία τῆς Ἐκκλησίας ὑστερα ἀπὸ κατάλληλη ἐπεξεργασία καὶ μεταστοιχείωση, γιὰ νὰ ἀποδώσουν λεκτικὰ θεολογικὲς πραγματικότητες, τὶς ὅποιες βίωνε ἡ Ἐκκλησία ἐξαρχῆς. Συνεπῶς, ἡ ἰστορία τῶν δογμάτων, ἡ ὅποια ἔξετάζει τὴ γένεση, τὴ μορφολογία καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ δόγματος παρέχει τὸ ἀκριβὲς ὑπόβαθρο γιὰ νὰ μπορέσει νὰ λάβει χώρα καὶ νὰ μὴν εἶναι ἀνιστόρητη ἡ κακόδοξη ἡ θεολογικὴ ἐρμηνεία τοῦ δόγματος.

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ πλέον δογματικὸς θεολόγος τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, εἶχε θέσει ὡς προθεωρία στὸ ἔργο του Ἱερόδοσις ἀκριβῆς τῆς ὁρθοδόξου πίστεως τὴ διασάφηση τῆς φιλοσοφικῆς ὁρολογίας, καθὼς καὶ τὴν παρουσίαση τῶν κυριότερων αἰρετικῶν διδασκαλιῶν. Πολὺ νωρίτερα ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τῆς δογματικῆς στὸ πλαίσιο τῆς σχολαστικῆς θεολογίας, ὁ Δαμασκηνὸς συστηματοποίησε μὲ ἐπιστημονικὴ ἀκρίβεια τὴ δογματικὴ θεολογία τῶν προηγούμενων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐκλαμβάνοντας τὸ ὑλικὸ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν αἵρεσεων ὡς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἔκθεση τοῦ ὁρθόδοξου δόγματος. Συνάμα, ἀπὸ τὸ παραπάνω ἔργο του δὲν λείπουν ἀναφορές καὶ σὲ ποικίλες ἐπιστημονικὲς καὶ φιλοσοφικὲς γνώσεις τῆς ἐποχῆς του²¹.

21. Βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἱερόδοσις ἀκριβῆς τῆς ὁρθοδόξου πίστεως, κείμενο-μετάφραση-εἰσαγωγή-σχόλια Νίκου Ματσούκα, Θεσσαλονίκη 1976. Διαλεκτικά, κείμενο-μετάφραση-εἰσαγωγή-σχόλια Νίκου Ματσούκα, Θεσσαλονίκη 1995. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΝΙΚΟΥ, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Α', Εἰσαγωγὴ στὴ θεολογικὴ γνωσιολογία, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 102, 144.

Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὸ ἰστορικὸ πλαισίο τῆς ἐμφάνισης τῶν δογμάτων, ἡ σύγχρονη θεολογικὴ ἐρμηνευτικὴ χρειάζεται νὰ ἐντοπίσει καὶ νὰ ἐκφράσει τὰ παντὸς εἴδους προβλήματα ποὺ καθιστοῦν ἀναγκαία τὴν ἐρμηνεία καὶ ἀνανοηματοδότησή τους.²² Ετοι, ἡ ὅλη πορεία καὶ ἐξέλιξη τῆς δυτικῆς θεολογίας καὶ πνευματικότητας, ἡ νεώτερη εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφικὴ σκέψη, ἡ ἐμφάνιση νέων αἰρέσεων ἀλλὰ καὶ νέων ὑπαρξιακῶν προβλημάτων τοῦ ἀνθρώπου, οἱ σύγχρονες περὶ ἀνθρώπου ἀντιλήψεις στὴ φιλοσοφία, στὴν ψυχολογία, στὴν κοινωνιολογία, στὴν οἰκονομία, στὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες, καθὼς καὶ στὶς βιοτεχνολογικὲς ἔρευνες καὶ ἐφαρμογές, οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ ἔκλειψη τοῦ ὑποκειμένου στὴν ἐποχὴ τῆς μετανεωτερικότητας, ἡ οἰκολογικὴ κρίση, τὰ προβλήματα τοῦ τρίτου αόσμου, ἡ τεχνολογικὴ ἐπανάσταση στὴν κυβερνητικὴ καὶ στὴν πληροφορική, ὁ ὑπερκαταναλωτισμὸς καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ ἀέναη εὐφορία, καὶ, τέλος, τὸ φαινόμενο τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ οἱ νέες συνθῆκες ζωῆς χρειάζεται νὰ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψη στὴν ἐρμηνεία τῶν δογμάτων. Όπως οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας προσελάμβαναν μὲ εὐχέρεια τὴ γλῶσσα, τὰ προβλήματα, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴ φιλοσοφικὴ ὁρολογία τῆς ἐποχῆς τους, ἔτοι καὶ ἡ θεολογικὴ ἐρμηνεία τῶν δογμάτων σήμερα χρειάζεται νὰ εἶναι ἀνοικτὴ καὶ πάντοτε σὲ διάλογο μὲ τὶς σύγχρονες ἀναζητήσεις καὶ τὴν ἀντίστοιχη φιλοσοφικὴ ὁρολογία. Τὰ παραπάνω εἶναι ἀνάγκη πάντοτε νὰ φιλτράρονται ἀπὸ τὴ διαχρονικὴ λατρευτικὴ καὶ ἀσκητικὴ ἐμπειρία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς σύγχρονες μορφές καὶ ἐμφάσεις τοῦ λειτουργικοῦ καὶ ἀσκητικοῦ βιώματος, οἱ ὅποιες εἶναι δυνατὸ νὰ ἐπιδροῦν καὶ νὰ ἐπηρεάζουν τὴν ἐρμηνεία τῶν δογμάτων²². Ο τρόπος ποὺ λατρεύεται καὶ κοινωνεῖται ὁ Χριστὸς ὡς Θεός, ὁ τρόπος ποὺ βιώνεται ἡ παρουσία τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὴ λειτουργικὴ καὶ ἀσκητικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας σχετίζεται ἀμεσα μὲ τὴν περὶ Χριστοῦ καὶ Ἅγιου Πνεύματος δογματικὴ θεώρηση. Συνεπῶς, ἡ ἐρμηνεία τοῦ δόγματος ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν δογματολόγο καὶ τὴ γνώση τοῦ ἰστορικοῦ πλαισίου τῆς ἐμφάνισης τῶν δογμάτων ἀλλὰ καὶ τὴ γνώση καὶ ἐπαφὴ μὲ ὅλα τὰ σύγχρονα ζεύματα τῆς σκέψης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἴδιαίτερα μὲ τὴ σύγχρονη φιλοσοφία. Συνάμα, ὁ δογματολόγος ὀφείλει νὰ γνωρίζει καὶ τοὺς ἄλλους θεολογικοὺς τομεῖς καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀσκεῖ τὸ ἐρμηνευτικὸ του ἔργο σὲ σχέση καὶ ἀλληλεξάρτηση μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ. Παράλληλα, ἡ θεολογία καὶ ἡ ἐρμηνεία τῶν δογμάτων ἐπι-

22. ZIZIULAS JOHN, *Lectures in Christian Dogmatics*, ſ.π., σ. 4.

βάλλεται νὰ εῖναι διαρκῶς ἀνοικτὴ στὰ ζητήματα τῆς χριστιανικῆς οἰκουμένης, στὴ σύγχρονη κοινωνίᾳ, στὴ ζωή, στὸν πολιτισμό, στὸν κόσμο διόπλιθο.

Άν ἡ παραπάνω πολυπροσωπικὴ θεολογικὴ θεώρηση εἶναι ζητούμενο τῆς δογματικῆς θεολογίας, ἡ ποιμαντικὴ εὐαισθησία καὶ ἡ δημιουργικὴ σκέψη τοῦ δογματολόγου εἶναι ἀπαραίτητο προαπαιτούμενο. “Οπως ἥδη τονίστηκε, ἡ μέθοδος καὶ ἡ δομὴ τῆς ὁρθόδοξης δογματικῆς θεολογίας βασίζεται κυρίως στὴ δομὴ τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ἡ ὁποία καὶ ἐπεκράτησε ἀνέκαθεν στὴ βαπτισματικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ δομὴ αὐτὴ ἀφορᾶ τὴν ἴδια τὴν οἰκονομία τῆς σωτηρίας, δπως βιώνεται στὴν Ἐκκλησία. Ἡ θεματικὴ διαίρεση τῆς δογματικῆς σὲ ἀνεξάρτητα κεφάλαια, ὅταν δὲν συνδέεται μὲ τὴ δομὴ τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καὶ δὲν ἀλληλοπεριχωρεῖ ἀλλὰ ἀπομονώνει τὰ κεφάλαια αὐτά, εἶναι δυνατὸ ὅχι μόνο νὰ παλινδρομεῖ στὴ σχολαστικὴ μεθοδολογία ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴ βιβλικὴ καὶ πατερικὴ μέθοδο τῆς θεολογίας καὶ νὰ μὴν ἐκφράζει ὁρθόδοξα τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στὴν αἴση καὶ στὴν ἰστορία ἀλλὰ καὶ τὸ ἔργο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας²³.

Ἐρμηνεία τῶν δογμάτων καὶ θεολογικὸς διάλογος

‘Ο κανόνας τῆς λατρείας εἶναι ὁ κανόνας τῆς πίστεως καὶ ἀμοιβαία ἡ πίστη δὲν εἶναι ἀφηρημένη καὶ ἰδεολογικὴ στάση ἀλλὰ ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία καὶ ζωή. Ἡ θεολογικὴ ἐρμηνεία τοῦ δόγματος ἀλλάζει τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ποιότητα τῆς ποιμαντικῆς πράξης τῆς Ἐκκλησίας. ’Ετσι, ἡ ποιμαντικὴ δράση δὲν εἶναι ἔνας ὄποιοσδήποτε ἡθικὸς ἀκτιβισμὸς ἀλλὰ τρόπος ζωῆς καὶ τρόπος ὑπάρξεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν Ἱεραποστολικὴ δράση. Ἡ πίστη γίνεται μαρτυρία καὶ τρόπος ζωῆς καὶ ὅχι ἀφηρημένη διακήρυξη μιᾶς ἀλήθειας, ἡ ὁποία δὲν παρέχει νόημα καὶ πλήρωμα ζωῆς.

Στὶς μέρες μας οἱ ὁρθόδοξοι ὀφείλουμε νὰ προσερχόμαστε στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς ἑτερόδοξους χριστιανοὺς ὅχι ἀντιπαραθέτοντας ἀπλῶς τὴν ἰστορικὴ τεκμηρίωση γιὰ τὴν ἀρχαιότητα τῆς δογματικῆς ἐκφραστῆς ἀλλὰ κυρίως τὴν ὁρθόδοξη ἐρμηνευτικὴ νοηματοδότηση τοῦ δόγματος, παρουσιάζοντας τὸ κρίσιμο θεολογικό του περιεχόμενο γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἥδη ἀναφέραμε. Τὸ ἔργο αὐτὸ προϋποθέ-

23. ZIZIOULAS JOHN, *Lectures in Christian Dogmatics*, ὕ.π., σ. 4-5.

τει συνάμα γνωριμία μὲ τὶς ἰστορικές, θεολογικὲς καὶ πολιτισμικὲς συνθῆκες ποὺ διαμόρφωσαν τὴν ἴδιαίτερη δογματικὴ διδασκαλία στὸ χῶρο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Προτεσταντικῶν Ὀμολογιῶν. Προώθηση τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου σημαίνει ἀλληλοκατανόηση καὶ ἀγῶνας γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀλήθειας τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστης καὶ ἐμπειρίας. «Ἡ ἀλήθεια δὲν ἀποδεικνύει τὸν ἔαυτό της θριαμβολογώντας βερμπαλιστικὰ πάνω στὶς ἄλλες ἀλήθειες...». Ἡ ὁρθόδοξη παράδοση δὲν ταυτίζεται μὲ ἔναν καὶ μοναδικὸ πολιτισμὸ ἀλλὰ σαρκώνεται μέσα σὲ κάθε ἀνθρώπινο πολιτισμό. Ὁφείλει νὰ ἀναδείξει τὴν ἀληθινὴ οἰκουμενικότητα καὶ ἀνεκτικότητά της. Ἡ ἀλήθεια, λοιπόν, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐκλαμβάνεται ὡς δογματισμὸς καὶ ἀποκλειστικότητα ἀλλὰ ὡς ἐρμηνευτικὴ πρόταση καὶ δυνατότητα νὰ προσέλθει σὲ διάλογο καὶ σχέση μὲ τὸν ἄλλον. Ἄν ἡ ἀλήθεια εἶναι κάτι ποὺ ἀπλῶς κατέχεται ἢ κληρονομεῖται ἀτομικὰ ἢ συλλογικὰ σὰν ἔνα μουσειακὸ ἢ γνωστικὸ ἀντικείμενο τοῦ παρελθόντος, τότε ἡ ἀλήθεια ἐμφανίζεται νὰ ἔχει αἰχμαλωτισθεῖ στὸ παρελθόν, δίχως νὰ διαθέτει καμία κοινωνικὴ δυναμικὴ στὸ παρόν καὶ στὸ μέλλον. Ἡ προώθηση τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου σημαίνει ἀκόμη καὶ τὴν ὑπέρβαση γλωσσιῶν, ἰστορικῶν καὶ πολιτισμικῶν προβλημάτων ποὺ συνετέλεσαν στὴν ἀπομάκρυνση καὶ στὴν ἀμοιβαίᾳ ἀποξένωση. Σὲ κάθε περίπτωση, ἀπαιτεῖται διάκριση τῶν θεολογικῶν ἀπὸ τοὺς μὴ θεολογικοὺς συντελεστὲς στὴ δογματικὴ ἐκφραση τῆς πίστεως. Ἡ γλῶσσα δὲν μπορεῖ νὰ αὐτονομεῖται καὶ νὰ ἀποβαίνει νάρθηκας ἢ σαρκοφάγος τῆς ἀλήθειας.

Τὸ παράδειγμα τοῦ διαλόγου τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὶς Προοχαλκηδόνιες Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς εἶναι στὶς μέρες μας εὐγλωττο²⁴. Μιὰ νέα ἐποχὴ στὶς σχέσεις τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὶς Ἀρχαῖες Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες φαίνεται νὰ ἔχει ξεκινήσει στὶς τελευταῖς δεκαετίες, ὕστερα μάλιστα καὶ ἀπὸ τὴν ἔντονη ἀνάπτυξη τῆς «Ἐκκλησιολογίας» καὶ τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὸ γενικότερο κλίμα οἰκουμενικοῦ διαλόγου καὶ ἐπικοινωνίας μὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες ἢ Ὁρθοδοξία κατὰ τὸν 20^ο αἱ. προέκρινε τὴν δημιουργία σχέσεων, θεολογικοῦ διαλόγου καὶ πορείας πρὸς τὴν ἔνωση μὲ τὶς Ἀρχαῖες Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες, οἵ διοῖες βρίσκονται πλησιέστερα πρὸς τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες. Δε-

24. Βλ. σχετικὰ YANGAZOGLU STAVROS, «Le regard théologique et ecclésiologique sur le dialogue entre l’ Église orthodoxe et les Églises non chalcedoniennes», *Science et Esprit* 65.1-2/2013, σσ. 97-115.

καπέντε αιώνες άμοιβαίας καχυποψίας καὶ ἐχθρότητας ἔδωσαν τὴ θέση τους σὲ μία νέα περίοδο σχέσεων. Ὅτι ἀπὸ τίς πρῶτες ἀνεπίσημες συζητήσεις μεταξὺ Ὁρθοδόξων καὶ Ἀνατολικῶν κατεβλήθη προσπάθεια νὰ διευκρινιστοῦν οἱ θεολογικὲς παραδόσεις τῶν δύο πλευρῶν ὡς πρὸς τὸ χριστολογικὸ δόγμα, τὸ ὅποιο ἀποτέλεσε καὶ τὴ μοναδικὴ αἵτια τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς διαιρεσης. Εἶναι σημαντικὸ ὅτι ἀναγνωρίζεται πὼς ἡ ἴδια αὐθεντικὴ ὁρθόδοξη χριστολογικὴ πίστη διατηρήθηκε καὶ στὶς δύο παραδόσεις, ἀν καὶ ἐκφράστηκε μὲ διαφορετικὴ θεολογικὴ δογμολογία. Ἡ διαφορετικὴ αὐτὴ ἐκφραση στὴ δογματικὴ δογμολογία ἔγινε, ὅμως, στὸ πλαίσιο τῆς ἀδιάκοπης συνέχειας τῆς ἀποστολικῆς παραδόσης καὶ ἀπὸ τίς δύο πλευρές. Ἐτοι, ἀντὶ νὰ καταδικάζει ἡ μία πλευρὰ τὴν ἄλλη, οἱ ἐκφράστεις καὶ τῶν δύο παραδόσεων σὲ μία ἀρμονικὴ ἐκδοχὴ μποροῦν νὰ δώσουν δυνατότερη περιγραφὴ τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνανθρώπησης. Συνεπῶς, γιὰ τοὺς Μή-Χαλκηδονίους εἶναι πλέον σαφὲς ὅτι «στὴ μία σεσαρκωμένη φύση τοῦ Λόγου οἱ δύο φύσεις συνέχισαν νὰ ὑφίστανται». Πέρα ἀπὸ τὸ κυρίαρχο χριστολογικὸ ζήτημα, τὸν διάλογο τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὶς Ἀρχαῖες Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες ἀπασχόλησε καὶ μία σειρὰ ἀπὸ ἐκκλησιολογικά, λειτουργικά καὶ ποιμαντικὰ ζητήματα. Ἄν, λοιπόν, ἀναγνωρίζεται ὅτι ἡ βάση τῆς ἐνότητας καὶ τῆς κοινωνίας μεταξὺ Ὁρθοδόξων καὶ Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι ἡ συνεχὴς πιστότητα στὴν ἀποστολικὴ παραδόση, σύμφωνα μὲ τὴν κοινὴ ἐκκλησιολογικὴ ἀντίληψη, ἡ ἐνότητα αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ περιορίζεται μόνο σὲ ὅμολογιακὲς συμφωνίες στὸ χριστολογικὸ δόγμα. Ὡστόσο, κανένα βῆμα δὲν ἔγινε ἀκόμη πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἀρσης τῶν ἀναθεμάτων καὶ τῆς ἀποκατάστασης τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας. Ἐνδεχομένως, τοῦτο νὰ ὀφείλεται σὲ ὅρισμένες ἐκκρεμότητες τοῦ Ἰδιου τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου ἢ ἀκόμη στὴν ψυχολογικὴ καὶ γεωγραφικὴ ἀποξένωση τῶν δύο οἰκογενειῶν Ἐκκλησιῶν ἢ ἀκόμη σὲ συντηρητικὲς καὶ ἰδεολογικὲς ἀντιδράσεις ὅρισμένων στοιχείων ἐκατέρωθεν. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ οἱ δύο οἰκογένειες Ἐκκλησιῶν ὀφείλουν νὰ προχωρήσουν στὴν οἰκοδόμηση τῆς ἐνότητας μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονή, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ὅποιαδήποτε φονταμενταλιστικὴ ἐκδήλωση καὶ συνάμα νὰ ἀποκλεισθεῖ κάθε εἶδος δογματικοῦ μινιμαλισμοῦ. Ὁποιαδήποτε τάση παραθεώρησης τῶν βιβλικῶν, πατερικῶν, ἐκκλησιολογικῶν, λειτουργικῶν καὶ κανονικῶν πλαισίων καὶ συνάμα ἡ ζηλωτικὴ ἐμμονὴ στὶς πολεμικὲς ἀγκυλώσεις τοῦ παρελθόντος, ἄλλα καὶ ἡ ὅμολογιακοῦ τύπου πρόσδεση σὲ ἓνα εἶδος ἰδεολογικῆς ὁρθοδοξίας τοῦ γράμματος καὶ μιᾶς ἐκκλησιολογικῆς «καθαρεύουσας» ποὺ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐνότητας μεταξὺ τῶν διηρημένων χριστιανῶν, μπορεῖ νὰ ἀκυρώσει στὴν πράξη ὅλη τὴν πρόοδο καὶ τὴ δυναμικὴ τοῦ διαλόγου.

Ἐπίλογος

Τὰ πάντα στὴ ἡσὴ τῆς Ἐκκλησίας χρειάζεται νὰ ἐρμηνεύονται καὶ νὰ κατανοοῦνται γιὰ νὰ βιώνονται καὶ νὰ λειτουργοῦν ἡσωτικὰ σὲ κάθε ἐποχή. Ὁπως ἡ Ἅγια Γραφὴ δίχως ἐρμηνεία ἀποβαίνει νεκρὸ γράμμα, τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας κινδυνεύουν νὰ μετατραποῦν σὲ ἴστορικὰ καὶ μουσειοκὰ μνημεῖα, ὅταν ἀπλῶς συντριβοῦνται καὶ ἐκθέτονται, ὅταν δὲν προσεγγίζονται ἐρμηνευτικὰ καὶ ἡσωτικὰ γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἐρμηνευτικὴ αὐτὴ ἀναγκαιότητα βρίσκεται στὴν ἴδια τὴ φύση καὶ τὴ λειτουργία τῶν δογμάτων, καθ’ ὅσον αὐτὰ τὰ ἴδια ἀποτελοῦν ἐρμηνεία τῆς Ἅγιας Γραφῆς μὲ συγκεκριμένη γλωσσικὴ σάρκα. Ἔργο τῆς δογματικῆς θεολογίας εἶναι ἡ ἴστορικὴ καὶ θεολογικὴ τεκμηρίωση, καθὼς καὶ ἡ ἐρμηνευτικὴ προσέγγιση τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας σὲ ἀρρητη σχέση μὲ τὴ λατρευτικὴ καὶ βιωματικὴ ἐμπειρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, σὲ διάλογο μὲ τὴ φιλοσοφία, τὸν πολιτισμὸ καὶ γενικότερα μὲ τὴν περιφρέσουσα ἀτμόσφαιρα κάθε ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ θεμελιώδη ὑπαρξιακὰ προβλήματα τοῦ ἄνθρωπου. Ὡς συστηματικὴ ἐπέκταση τῆς Ἱστορίας τῶν Δογμάτων, ἡ δογματικὴ θεολογία στοχεύει στὴν κατάδειξη τοῦ σωτηριολογικοῦ καὶ ὑπαρξιακοῦ περιεχομένου τῶν δογμάτων γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο, στὴν κριτικὴ καὶ ἐρμηνευτικὴ τους ἀνάλυση κατὰ τρόπο κατανοητὸ ἀπὸ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Καθὼς τονίσαμε, ἡ δογματικὴ δὲν ἀποσκοπεῖ ἀπλῶς στὴ γνώση ἀλλὰ στὴν ἐρμηνευτικὴ προσέγγιση καὶ ἀνάδειξη τοῦ σωτηριολογικοῦ περιεχομένου τῶν δογμάτων γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο ὀλόκληρο. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ δογματικὴ θεολογία εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναδεικνύει καὶ νὰ φανερώνει τὴν κεντρικὴ θέση τῶν δογμάτων στὴ ἡσὴ καὶ στὸ ἥθος τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπισημαίνει τὴν ὁργανικὴ σχέση τῆς λατρείας μὲ τὴ δογματικὴ διδασκαλία τῆς. Ἔτσι, ἡ ἔρευνα καὶ ἀνάλυση τῆς δογματικῆς ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται σὲ σχέση καὶ ἀλληλεξάρτηση μὲ τοὺς ἄλλους θεολογικοὺς τομεῖς ἀλλὰ καὶ μὲ ὀλόκληρη τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ λειτουργικὴ ἡσῷ. Ἐπιπλέον, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐρμηνεύθει ἡ σημασία τῆς δογματικῆς διατύπωσης, ἡ ὅποια ἔλαβε χώρα μετὰ ἀπὸ τὶς προκλήσεις τῶν αἵρετικῶν διδασκαλιῶν, δηλαδή, γιὰ ποιμαντικοὺς καὶ σωτηριολογικοὺς λόγους καὶ ὅχι θεωρητικὰ ἢ ἵδεολογικά. Τὸ γεγονός αὐτὸ ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ταυτότητα τῆς πίστεώς της ἐμπνέεται καὶ καθορίζεται ἀπὸ τὸ Ἀγιον Πνεῦμα ποὺ συνεργεῖ στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ μέσα στὴν Ἱστορία, φανερώνοντας τὶς καίριες ὄψεις τῆς ἀλήθειας γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἄνθρωπου, ἀποκαλύπτοντας τὴν ἐσχατολογικὴ προοπτικὴ καὶ πορεία τῆς Ἐκκλησίας. Συνεπῶς, ἡ θεολογικὴ βάση τῶν δογμά-

των εἶναι κατ' ἔξοχὴν βιβλικὴ καὶ ἐκκλησιολογική. Τὰ δόγματα ἀποτελοῦν βιβλικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ γεγονότα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν κοινότητα καὶ διαμιορφώνονται μέσα σ' αὐτήν. Σὲ καμία περίπτωση τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι θεωρητικὲς ἢ ἰδεολογικὲς διακηρύξεις, ἄσχετες μὲ τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησιολογικὴν ταυτότητα καὶ τὴν ἐσχατολογικὴν προοπτικὴν τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ δόγματα δὲν εἶναι λογικὲς προτάσεις τῆς πίστεως ἢ δικανικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας, οἱ δόποις ἀπευθύνονται αὐτονομημένα στὴ διανοητικὴ σύλληψη, ὅπως συνέβη στὴ σχολαστικὴ θεολογία τοῦ Μεσοίωνα, ἀλλὰ ἔχουν ἀμεσες ὑπαρκτικὲς διαστάσεις γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Γι' αὐτὸν ἀκριβῶς καὶ ἔργο τῆς δογματικῆς θεολογίας εἶναι ἡ κατάλληλη ἐπέκταση καὶ ἐρμηνευτικὴ διασύνδεση τῶν δογμάτων μὲ τὰ θεμελιώδη ὑπαρξιακὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου σὲ κάθε ἐποχή.