

το προσυπογράφω. Εσύ, ωραία βασίλισσα, θα πας μαζί τους
ή θα μείνεις μαζί μου;

ΙΣΑΒΕΛΛΑ

Έγδοξε ομόλογέ μας, θα πάω μαζί τους. Μια γυναικεία φωνή
τσως φωνεί χρήσιμη, όταν υπάρχει επιμονή στις δυο πλευρές
για ορισμένους όρους.

ΕΡΡΙΚΟΣ

Πάντως, θ' αφήσεις να μένειν μαζί μου η πρηγκίπισσα Αικατερίνη.
Αυτό είναι το πρώτο αίτημά μου και όρος αποφάσιστος.

ΙΣΑΒΕΛΛΑ

Έχει την άδεια μου να μείνει.

(Βγαίνουν άλλοι εκτός από τον βασιλιά Ερρίκο, την πρηγκίπισσα Αικατερίνη
και την ακόλουθη της Άλενη)

ΕΡΡΙΚΟΣ

Ομορφη, πανέμορφη Αικατερίνη, θα θελήσεις να διδάξεις
ένα στρατιώτη λόγια τέτοια που να τρυπώσουν στο αυτί χωρίς
κατ να συνηγορήσουν για τον έρωτά του στην ευγενική καρδιά της;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η μεγαλειότητά σου θα κοροϊδέψει. Δεν ξέρω να μιλώ το Εγγλέζικό σου.

ΕΡΡΙΚΟΣ

Ομορφη Αικατερίνη, αν μ' αγαπήσεις πολύ με τη γαλλική καρδιά σου, θα
χάρισματα να σ' ακούω να το λες με τα σπασμένα αγγλικά σου. Πώς σου
φάνηματα, Κάιτη;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Pardonnez-moi, δεν ξέρω τι λέει, «Σου φαίνομα». .

ΕΡΡΙΚΟΣ

«Σου φαίνομα», πάτει να πει, «μουάζω». Για παράδειγμα, εσύ μου
φάνεσσατ σαν άγγελος.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

(Στην Άλενη) Que dit-il — que je suis semblable à les anges?

ΑΙΚΗ
Οui, vraiment, sauf votre grâce, ainsi dit-il.

ΕΡΡΙΚΟΣ

Αυτό είπα, καλή μου Αικατερίνη, και σου το βεβαύω χωρίς να
χωρινίζω.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο bon Dieu, les langues des hommes sont pleines de tromperies!

ΕΡΡΙΚΟΣ

Τι λέει η ωραία κόρη; Ότι οι γλώσσες των ανδρών λένε φευτές;

ΑΙΚΗ

Οui, ότι γλώσσες ανδρών όλο φευτά, λέγει πρηγκίπισσα.

ΕΡΡΙΚΟΣ

Η πρηγκίπισσα μιλάει ίσια κατ σταράτα σαν την καλύτερη Αγγλίδα. Μα
το Θεό, Αικατερίνη, η ερωτεύη μου εξαμολύνησε ταυτότητα απόλυτα με τα
ελάχιστα που καταλαβαίνεις από τη γλώσσα μου. Χάρισμα που δεν
μπορείς να μιλήσεις καλύτερα αγγλικά, διότι, αν μπορούσες, θα μ'
ένισσες βασιλιά τόσο απλοίχα, που θα νόμιζες ότι πουλήτρια το χήρια μου
για ν' αγγράσω το στέμμα μου. Δεν ξέρω τρόπους να φιλολογώ τις
ερωτικές μου φράσεις, παρά μόνο να σου πω το απλοϊχό μου, «ΣΥ'
αγαπώ!» Κι αν με πιέσεις να σου πω χάρι αλλο επός από, «Εσύ μ'
αγαπάς;» θα τα χάσω. Απάντησε μου επιλεκτικά, σε παρακαλώ, να
δώσουμε τα χέρια κατ να κλείσει η συμφωνία. Λοιπόν, τι λες, χωρίς;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Sauf votre honneur, να καταλάβω πρέπει.

ΕΡΡΙΚΟΣ

Μα το Θέό, αν μ' αναγκάστεις να γράψω στίχους ή να χορέψω για χάρη
σου, Κάιτη, θα τα χάσω. Γιατί στη μεν στιγμούργηθε δεν ξέρω να βρίσκω
ούτε λέξεις ούτε μέτρα, στο δε χορό δεν έχω καμιά ικανότητα στο ρυθμό,
αν και χρειάζω σε λογικά μέτρα τις ικανότητές μου. Αν γάτα να
καταπέται γιανδίκα χοροπρόωντας σαν βατράχι ή πηδώντας στη σήλα του
αλόγου μου ντυμένος μ' όλη μου την πανοπλία, χωρίς να θέλω να

καυχθώ, εύχολα θα είχα βρεθεί πάνω από μια γυναίκα. 'Η, αν έπρεπε να παίξω γροθίες για να κερδίσω την αγάπη της χωρίας μου ή να επιχειρήσω ακροβατικά μαζί με τ' άλλο γένος για να την κάνω να μου χαμογελάσει, θα βρέφαχα χωντήματα σαν χαστότης και θα τραμπολίζομουνα πάνω στο άλλο σαν μάιμο χωρίς να πέφτω. Ομως, μα το Θεό, Καίτη, δεν μπορώ να δείχνω λιγοτέλειος από έρωτα, ούτε να φιλοφρονήσεις. Εγώ ξέρω να δίνω το λόγο μου, που είναι σαν όρχος — κι αυτό το κάνω μόνο όποτε είναι μεγάλη ανάγκη — χωρίς ποτέ να τον παραβαίνω, όσο και αν πιεστώ. Αν δεν μπορείς ν' αγαπήσεις έναν σύντροφο που η όψη του είναι αυτή που είναι και δεν θα πάθει τίποτα έξω ο όλιος την κάψη λιγάκι παραπάνω, έναν άνθρωπο που ποτέ δεν κοιτάζεται φιλάρεσκα στον καθημέτη, τότε δε σε το βλέμμα σου μάγειρας να γίνει και να μου προσθέσει όσα καρυκεύματα χρειάζονται για να σ' αρέσω. Σου μιλάω σαν απλούς στρατιώτης: αν μπορείς να μ' αγαπήσεις γι', αυτό που είμαι, πάρε με. Αν όχι, σου λέω αλήθεια πως θα πεθάνω, αλλά, μα το Θεό, όχι για σένα. Κι ίμως, είμαι μαζί σου ερωτευμένος! Στη ζωή σου, χαλή γιαν Καίτη, κοίταξε να βρεις σύντροφο απλούχο αλλά σταθερό, γιατί αυτός από ανάγκη θα σου ανήκει, αφού δεν θα 'χει το χάρισμα να ερωτοτροπεί αλλού. Οι άντρες που έχουν έμφυτη ευφρόσειται και κερδίζουν τις χωρίες με τα στιγάχια τους, βρίσκουν το ίδιο εύκολα τον τρόπο να τους ξεφύγουνε αργότερα. Δεν τα ξέρεις αυτά; Ο χαλός ρήγορας φλύαρος λογάρις είναι, οι στίχοι ένα τραγουδάκι του συριού, ο ακριβάς μηρός πλαδαρένει, το στητό χορμί καμπουρέζει, το μαύρο γένι αστρίζει, οι βόστρυχοι του κεφαλιού γίνονται φαλάκρα, τ' ομορφο πρόσωπο μαραίνεται, το ζωηρό μάτι θαυμάνει: αλλά μια καλή καρδιά, Καίτη, είναι ο ήλιος και το φεγγάρι ή, μάλλον, ο ήλιος κι όχι το φεγγάρι, γιατί πάντα λάμπει και ποτέ δεν αλλάζει, γιατί πάντα κρατάει με συνέπεια την πορεία του. Αν θέλεις τέτοιο σύντροφο, πάρε εμένα. παίρνοντάς με, παίρνεις στρατιώτη, πάρνεις βασιλιά. Εγώ σου μίλησα για την αγάπη μου — εσύ τι λες; Μίλησε, ωράτα μου, και μίλησε μου ωραία, σε παροχαλώ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Είναι δυνατό αγάπη να έχω στην επημεμπή Γαλλίας;

ΕΠΡΙΚΟΣ

Ναι, δεν μπορείς ν' αγαπήσεις εχθρό της Γαλλίας, Καίτη. Άλλα, αν σηματίστες εμένα, αγαπάς τον φίλο της Γαλλίας, γιατί εγώ αγαπάω τόσο πολύ τη Γαλλία, που δεν θέλω ν' αποχωριστώ ούτε ένα χωριό της. Τη θέλω δικαί μου! Και, Καίτη, άμα η Γαλλία είναι δικαί μου κι εγώ δικός σου, τότε δικαί σου είναι η Γαλλία κι εσύ δικαί μου.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Να καταλάβω δεν γίνεται αυτό τι λες.

ΕΠΡΙΚΟΣ

Δεν γίνεται, Καίτη; Τότε να σου το πω στα γαλλικά, όμως οι λέξεις σίγουρα θα κρέμονται από τη γλώσσα μου όπως η νιόσποντρη απ' το λακαρό του άντρα της: δύστολα θα ξεκολλήσουν από κει! Je quand sur la possession de France, et quand vous avez le possession de moi — χάτσε, τώρα τι λέμε; Άγιε Διονύσε, βοήθ με, βάνε κι εσύ ένα χεράκι! Νονc νότε est France, et vous êtes mienne. Καίτη, μου είναι πιο εύκολο να καταχτήσω διλή τη Γαλλία παρέ τα πω ένα γαλλικό παρασύνων απ' δύσα είπα. Με τα γαλλικά μου δεν μπορώ να τε συγκυνήσω, μπορό μόνο να σε διασχέδων.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Sauf votre honneur, le français que vous parlez, il est meilleur que l'anglais lequel je parle.

ΕΠΡΙΚΟΣ

'Οχι, σου τ' αρκίζουμαι, δεν είναιτ, Καίτη. Εσύ μιλάς τη γλώσσα μου το ίδιο λόθιος που μιλάω εγώ τη δικιά σου. Άλλα, αυτό που θα σου πω, σου φτάνουν τ' αγγλικά σου να το καταλάβεις: μπορείς να μ' αγαπήσεις;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δεν μπορώ να πω αυτό.

ΕΠΡΙΚΟΣ

Μπορεί να μου το πει κάποιος απ' τους δικούς σου; Να τους ρωτήσω! Έχα, το ξέρω πως μ' αγαπάς, και το βρέδω, όταν θα πας στο διαμέρισμά σου, θα ρωτήσεις αυτήν εδώ την ακόλουθο σου για μένα, και το ξέρω, Καίτη, πως θα κατασχένεις αυτά ακριβώς που αγαπάς απόνω μου. Όμως, καλή μου Καίτη, να είσαι επικεκτή στις επιχρίσεις σου, πόσο μάλλον,

ευγενούς πριγκίπισσα, επειδή εγός σ' αγαπάδι τόσο απόλυτα. Αν κάποια
γένεια δικώ μου, Κάτη — δότοι μέσα μου πιστών πως θα γίνεις — θα
σ' έχω χερδίσει μετά από σκληρή μάχη και γι' αυτό θα πρέπει να
γεννήσεις καλό στρατιώτη. Δεν είμαστε ωκανοί εσύ κι εγώ, με τη βούθιεια
του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Γεωργίου, να χάνουμε έναν γιο, μισό
Γάλλο και μισό Αγγλό, που να φτάσει ώς την Κωνσταντινούπολη και ν'
αφοράξει τον Τούρκο σουλτάνο από τα γένη; Τι λες, άστρο μου κρίνο,
ιδιο μ' αυτό που έχει η χώρα σου στο ίμβλημά της;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πώς το ξέρω αυτό;

ΕΡΡΙΚΟΣ

Αυτό θα το μάθεις αργότερα τώρα πρέπει μόνο να μου το υποσχεθείς.
Υποσχέσου μου, Κάτη, ότι εσύ απ' τη μεριά σου θα προσταθήσεις ως
Γαλλίδα για να γεννηθεί ένα τέτοιο αγόρι κι εγώ, απ' τη μεριά μου, ως
Αγγλός, βασιλιάς και σάρανδος, θα εκτελέστο το χαθήρον μου. Τι απάντηση
μου δίνεις, la plus belle Katherine du monde, ma très chère et divine déesse?

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

H Majesté σας ξέρει πολλά fausse γαλλικά για να ξεγελάσσετ la plus sage
demoiselle de France!

ΕΡΡΙΚΟΣ

Στο διάδολο τα απατηλά γαλλικά μου! Μα την τυχή μου, και αυτό σου το
λέω στη μητρική μου γλώσσα, σ' αγαπώ, Κάτη. Όμως, δεν μπορώ να
ορκιστώ στην ίδια αυτή τυχή μου ότι κι εσύ μ' αγαπάς, αν και οι χρήστοι
της καρδιάς μου θέλουν να με χολαρέψουν και μου λένε πως μ' αγαπάς,
παρά την άθλια εντύπωση που κάνει το προσωπό μου. Τώρα μου ρχεται
να καταραστώ τη φιλοδοξία του πατέρα μου! Όταν μ' έσπερνε είχε στο
νου τους εμφύλιους πολέμους: γι' αυτό πλάστηκα μ' εμφάνιση τόσο
αγρια και ύφος αιδερένιου άντρα που, διαν πρωτοπαρουσιάζομαι για
γαμπρός μπροστά στη γυναίκες, τις τρομάζω. Άλλα, σε βεβαιώνω,
Κάτη, πως, όσο θα μεγαλώω, θα βελτιώνεται η όψη μου. Παρηγορά
δικιά μου είναι πως τα γεράτεα, αυτός ο μέγας καταστροφέας της
χαλλονής, εμένα δεν μπορούν να μου χειροτερέψουν το πρόσωπο. Θα με
πάρεις άντρα σου, αν με πάρεις, στη χειρότερη φάση μου και, όσο θα με

χαίρεσσαν δικό σου, αν με χάιρεσσα, θα βλέπεις πως συνέχεια θα
βελτιώνομαι. Γι' αυτό πες μου, πανεμορφη Αικατερίνη, με θες δικό σου;
Αφησε κατά μέρος τα κορτσάτικα κοκκινίσματα, ομολόγησε τη θέλει η
καρδιά σου με ύφος βασιλικό, πίσσε μου το χέρι και πες μου, «Ερρόκο της
Αγγλίας, είμαι δικά σου! Καν μόλις τα λόγια σου αυτά ευλογήσουν τ'
αυτιά μου, εγώ θα σου φωνάξω, «η Αγγλία είναι δικά σου, η Ιρλανδία
είναι δικά σου, η Γαλλία είναι δικά σου και ο Ερρίκος Πλανταργενέτης
είναι δικός σου», αυτός ο Ερρόκο που μπορεί να μην είναι ο καλύτερος
βασιλιάς, είναι, όμως, σίγουρα ο καλύτερος σύντροφος. Μίλα ω' ασχούστω
αυτό το μουσικό χομπάτι, γιατί η φωνή σου είναι μουσική και τ' αγγλικά
σου βραίνουνε χομπαστά αγγλικά σου. Με θέλεις;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Να θέλει και ο ροι μον πέρε.

ΕΡΡΙΚΟΣ

Αυτός το θέλει και πολύ μάλιστα, Κάτη μου. Το θέλει, Κάτη.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τότε κι εγώ θέλω αυτό.

ΕΡΡΙΚΟΣ

Γι' αυτή σου την καυβέντα, σου φιλώ το χέρι και σε ανομάλω βασιλικό
μου.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Laissez, mon seigneur, laissez, laissez! Ma foi, je ne veut point que vous
abaissez votre grandeur, en baisant la main d'une de votre seigneurie indigne
serviteur. Excusez-moi, je vous supplie, mon très puissant seigneur,

ΕΡΡΙΚΟΣ

Tote, θα σου φιλήσω τα χέλι, Κάτη.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Les dames et demoiselles pour être bâisées devant leur noces, il n'est pas la
costume de France.

ΕΡΡΙΚΟΣ
Κυρία διερμηνέα, τι λέτι;

ΑΛΙΚΗ
Ότι δεν είναι façan pour les χωρές de France — δεν ξέρω το baiser αγγλικής γλώσσας.

ΕΡΡΙΚΟΣ
Φιλάω.

ΑΛΙΚΗ
Η μεγαλείότης σας entend καλύτερα que moi.

ΕΡΡΙΚΟΣ
Δεν συνηθίζεται στη Γαλλία οι κοπέλες να φιλιούνται προτού παντρευτούν:
αυτό ήθελε να πει.

ΑΛΙΚΗ
Oui, vraiment.

ΕΡΡΙΚΟΣ
Ω Καίτη, οι αστηρές συνήθειες υποχωρούν μπροστά στους μεγάλους πεμπόνες. Κάτη μου αγαπημένη, εσύ κι εγώ δεν είναι δυνατό να εγκλωβιστούμε στα στενά όρια των συνηθειών ενός τόπου: εμείς δημιουργούμε αυτό που θα γίνεται συνήθεια, Κάιτη, και η ελευθερία που πηγάδζει από το αξέωμά μας κλίνει το στόμα κάθε επιχειρή, όπως εγώ θα κάνω με το δικό σου, γιατί μου αρνήθηρες ένα φιλί με επιχείρημα τη σεμνότυφη συνήθεια του τόπου. Λοιπόν, υπομονή και υποταγή! (Τη φαλάτι) Έχεις μαργεία στα κεληπή σου! Το γλυκό τους ággyγμα ξέρει να λέει πιο πολλά απ' όσα ούλο μαζί το Εθνικό Συμβούλιο της Γαλλίας, ναι, τα χεῦτη σου μπροστών να πέσουν τον Ερρίκο πιο εύκολα απ' όσο μια γενική αναφορά δύλων των γηγεμόνων. Να, έρχεται ο πατέρας σου.

(Ξαναπάίνουν ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Ισαβέλλα, ο δούκας της Βουργουνδίας,
ο Έξτερφ, ο Γουεστμάρλαντ, Γάλλοι και Αγγλοί άρχοντες)

ΔΟΥΚΑΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ
Ο Θεός να έχει καλά τη μεγαλείότητά σας. Τι κάνετε εδώ, μαθαίνετε στην πριγκίπισσα μας αγγλικέ;

ΕΡΡΙΚΟΣ

Θέλω να μάθει πως την αγαπώ, κι αυτό τα αγγλικά μου ξέρουνε να το λένε πολύ καλά.

ΔΟΥΚΑΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ

Κι αυτή δεν μαθαίνει εύκολα;

ΕΡΡΙΚΟΣ

Η γλώσσα μας είναι αρκετά τραχιά και οι δικοί μου τρόποι δεν είναι πιο ύπειοι. Αφού, λοιπόν, δεν έχω ούτε τη φωνή ούτε τη διάθεση να κολακέψω, δεν καταφέρω να ξορκίσω με μαχού πο το πνεύμα της αγάπης μέσα της για να πορφουσαστεί με την αληθινή μορφή του.

ΔΟΥΚΑΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ

Συγχαρήστε την ελευθεροποιία μου, θα σας δώσω εγώ την απάντηση. Αν θέλετε να την ξορκίσετε, πρέπει να σχηματίσετε κύκλο γύρω της. Γιατί, αν επικαλεστέστε σ' αυτήν τον έρωτα με την αληθινή μορφή του, θα εμφανιστεί τυφλός και γυμνός. Μπορείτε, λοιπόν, να καταχρίνετε μια παρθένα που το πρόσωπό της κορχανίζει από σεμνότητα, εάν αρνηθεί να δεχτεί την παρουσία ενός τυφλού, γυμνού πατέντου ξεγυμνώνοντας τον εαυτό της; Άρχοντά μου, δύσκολα θα συναντούστε σ' αυτό οποιαδήποτε χόρη.

ΕΡΡΙΚΟΣ

Κι όμως, συναντούν και κλείνουν τα μάτια, γιατί ο έρωτας είναι τυφλός και επιβάλλεται.

ΔΟΥΚΑΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ

Άρα, δικαιολογούνται, κύριέ μου, αφού δεν βλέπουν τη κάθηνα.

ΕΡΡΙΚΟΣ

Άρα, καλέ μου άρχοντα, πες στην Αυτοκερίνη σου να κλέψει τα μάτια και να συναντείται.

ΔΟΥΚΑΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ

Έγώ θα της κλείσω το μάτι να συναντείται, κύριέ μου, ίδια εσείς γη μάθετε τη σημαίνετε το νέυμα μου για να το καταλάβετε γιατί οι κοινές δύμα μεγαλώσουν στη ζεστό περιβάλλον και από πάντων προφύλαγμάνεται.