



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΙ. ΒΕΡΤΟΥΓΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΓΚΟΥΤΡΗΣ

‘Ο μανικός τῆς Φιλολογίας, τοῦ “Ερωτος καὶ τοῦ Θανάτου.  
(‘Εκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του)

Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν τὸν Ἰωάννη Συκουτρή, τὸ ὄνομά του δὲν λέει θεάσιας τίποτε. “Οσοι ὅμως τὸν ξέρουν, διαισθάνομαι ὅτι τὸν ἔχουν συνδέσει μέσα τους μὲ κάτι τὸ σκανδαλῶδες, σχεδὸν μυθικό. Στὴ μορφολογία τοῦ παραμυθιοῦ, ἡ περίπτωσή του φαίνεται ἀρχετυπική: ‘Ἐνας ἄνδρας ὑψηλῆς καύσεως, ἀναμφισβήτητα ἔκτακτος, προκαλεῖ τὸ φθόνο μικρόνοιων δμοτέχνων του, οἱ δῆποιοι τὸν πολεμοῦν λυσσαλέα. Μόνο ποὺ τὸ τέλος δὲν εἶναι εὐτυχές. Ὁ ἥρως μας διδηγεῖται στὸν αὐτοχειριασμό: Ἀκροκόρινθος, 21 Σεπτεμβρίου 1937.

Άπο τὴν Ἰωνία εἶχε ζεκινήσει ὁ Ι. Σ. Γεννημένος στὴ Σμύρνη τὴν 1η Δεκεμβρίου τοῦ 1901, ἥραχὺς τὸ δέμας, ἀσθενικὸς τὴν φύσιν, φοίτησε στὴν περιώνυμη Εὐαγγελικὴ Σχολή. Τὴ φιλολογία σπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Τὸ πέρας τῶν σπουδῶν του συμπίπτει μὲ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Ὁ ξεριζωμένος Συκουτρής καταφεύγει γιὰ δύο χρόνια στὴν Κύπρο, καθηγητὴς στὸ Ιεροδιδασκαλεῖο Λάρνακος. Τὸ 1925, ἀφοῦ παντρεύεται τὴ Χαρά Πετυχάκη, ἀναχωρεῖ μὲ ὑποτροφία τοῦ Πανεπιστημίου γιὰ τὴ Γερμανία. Θὰ παραμείνει δύο ἔξαμηνα στὴ Λειψία καὶ ἔξι στὸ Βερολίνο. Τὰ χρόνια τῆς Γερμανίας ἀποτελοῦν περίοδο ὑψηλῆς ἐπιστημονικῆς παραγωγικότητας, τὴν καλύτερη τοῦ Συκουτρῆ. Προσαρμόζεται τάχιστα στὰ γερμανικὰ ἀκαδημαϊκὰ εἰωθότα, κατακτᾶ σὲ βάθος τὴ γερμανικὴ γλῶσσα, συμμετέχει στὰ φροντιστήρια καὶ τοὺς κύκλους τῶν ἱερῶν τεφάτων τῆς γερμανικῆς κλασικῆς φιλολογίας (Wilamowitz, Jaeger, Maas, Koerte), δημοσιεύει ἔξοχως διεισδυτικές ἐργασίες στὰ ἐγκυρότερα περιοδικὰ τῆς χώρας. Οἱ λεπτὲς καὶ δξυνούστατες ὑφολογικὲς παρατηρήσεις του στὸν Εὐαγγόρα τοῦ Ἰσοχράτη, στὸν Ἐπιτάφιο τοῦ Δημοσθένη καὶ στὶς ἐπιστολὲς τῶν Σωκρατικῶν τὸν ἀναδεικνύουν ὡς ἔναν ἀπὸ τοὺς διαύτερους γνῶστες τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πεζοῦ λόγου.

Τὸ 1929 ὁ Ι. Σ. παλινοστεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἐπόμενη χρονιὰ ἐκλέγεται ὑφηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Ὁ Συκουτρής δὲν εἶναι πιὰ μό-

νον δι μονήρης ἐρευνητής στὰ γερμανικὰ σπουδαστήρια καὶ δι συντάκτης αὐτηρῶν ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν. Ἀρχίζει τις παραδόσεις του, ἔχει φοιτητές, προσελκύει ἑτερόκλητα πλήθη, ιδρύει Φιλολογικὸ Κύκλο καὶ Ἐπιστημονικὸ Φροντιστήριο, κάνει διμήλιες καὶ διαλέξεις σὲ ἐπαρχιακὲς πόλεις, συμμετέχει σὲ δημόσιες ἀκαδημαϊκὲς ἀντιπαραθέσεις. Αὐτὸς ποὺ τὸν διακρίνει εἶναι δι δεινὴ εὐγλωττία του, δι ἀμεσότητα στὴν ἐπικοινωνία, δι παρρησία καὶ κυρίως τὸ πάθος του σὲ κάθε δραστηριότητα ποὺ ἀναλαμβάνει. Ο νεαρὸς ὑφηγητής δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴ φιλολογία σὰν στεῖρο σχολαστικισμὸ καὶ ἔνορη ἀκαδημαϊκὴ ἐνασχόληση. Χωρὶς νὰ περιφρόνει τὸ γράμμα – τὸ κατέχει ὅστον ὅλης! – ἀναδεικνύει τὸ πνεῦμα. Δὲν ἔλεπει τὰ ἀρχαία κείμενα σὰν στατικὰ μνημεῖα τοῦ παρελθόντος· προβάλλει τὴν ἀξία τους γιὰ τὸ παρὸν καὶ βιώνει βαθιὰ μέσα του μὰ διαρκὴ καὶ πυρέσσουσα συνομιλία μαζί τους. Καὶ τοῦτο ἔχει τὸ χάρισμα νὰ τὸ μεταβιβάζει στοὺς μαθητές του. Η διδασκαλία του ἔξελιστεται σὲ μία μυσταγωγία, σὲ μία παιδευτική, δηλαδὴ ἐρωτική, κατὰ Πλάτωνα, βίωση.

Πνεῦμα πολυμερές καὶ φιλέρευνο ἀσκεῖ – ἡ, δι ἐπιμείνουμε, βιώνει – τὴ φιλολογία καὶ κατὰ βάθος καὶ κατὰ πλάτος. Απὸ τὴν κριτικὴ τοῦ κειμένου ὡς τὴν αἰσθητική· ἀπὸ τὸν Ἀντιφώντα ὡς τὴ λογοτεχνία τῆς ὑστερης ἀρχαιότητας καὶ ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ ἐπιστολογραφία ὡς τὸν Παλαμᾶ. Μελετᾷ Σαΐζπηρ, ἀναλύει Γκάιτε, σχολάζει Νίτσε, μεταφράζει Βέρμπερ.

Τὸ 1934 ἔρχεται τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνος, τὸ ἔργο μὲ τὸ δόποιο κυρίως συνδέεται συνεργικὰ ὁ Συκουτρῆς στὴ μνήμη τῶν Ἑλλήνων λογίων. Τὸ ἔργο αὐτὸς καὶ ίδιως δύο κεφάλαια ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή του Ὁ παιδικὸς ἔρως εἰς τους ἀρχαίους Ἑλληνας καὶ Πλατανικὸς ἔρως καὶ χριστιανικὴ ἀγάπη θὰ χρησιμοποιήσει ἀργότερα τὸ καθηγητικὸ κατεστημένο τοῦ Ἀθήνησι γιὰ νὰ κηρύξει μιὰ λυσσαλέα καὶ χυδαία ἐκστρατεία ἐναντίον του, ὅταν ὁ Ι. Σ. θέλησε νὰ διεκδικήσει θέση τακτικοῦ καθηγητῆ στὸ Πανεπιστήμιο.

Ο ὑφηγητῆς Συκουτρῆς οὐδέποτε προήχθη σὲ καθηγητή. Τὸ καλοκαίρι τοῦ '37 ἐπισκέπτεται τὴ Γερμανία, τὴ χώρα ὅπου ἀνδρώθηκε ἐπιστημονικά, καὶ διαπιστώνει ἴδιοις δύμασι τὴ ναζιστικὴ έρευνα. Ἐπιστρέφει τὸν Αὔγουστο. Στὶς 21 Σεπτεμβρίου παίρνει μόνος γιὰ τελευταία φορὰ τὸν ἀνηφορικὸ δρόμο γιὰ τὸν Ἀκροκόρινθο. Κύριος οἶδε τί ἀναδεύονταν μέσα του· πόσο λογιῶν τσακίσματα ἐλάμβαναν χώρα ἐντός του, συναισθηματικά, ἰδεολογικά, ὑπαρξιακά.

Ο Ι. Σ. ὑπῆρξε μιὰ ὄλως ἔχωριστὴ περίπτωση στὴν πολυτιστικὴ ιστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ μεσοπολέμου. Πνεῦμα κατ' ἔξοχὴν ἀριστοκρατικό, κράτησε ἀνυποχώρητα τὶς δικές του ἀπόψεις, μακρὰν κάθε συρμοῦ καὶ λαίκισμοῦ. Στὸ δημοτικισμὸ δὲν προσεχώρησε, η μάζα οὐδέποτε τὸν ἐνέπνευσε, πορεύτηκε ἀταλάντευτα μόνος ἐπενδύοντας τὶς ίδεες του μὲ ὅλο τὸ πῦρ τῆς ψυχῆς του. Στάθηκε πανταχόθεν ἐλεύθερος γιατὶ ὑπῆρξε βαθύτατα αὐθεντικός. Προσπάθησε νὰ ἀπαντήσει στὰ θεμέλιωδη ἐρωτήματα ποὺ θέτει ὁ ἀνθρώπος, νὰ τὸν ἀνεβάσει ἀπὸ βιολογικὴ μονάδα σὲ ὑψηστὴ ἥθικὴ ὄντότητα. Τὸ ἀν συμφωνοῦμε μὲ τὶς ἀπαντήσεις ποὺ ἔδωσε εἶναι τὸ τελευταῖο. Κι ὁ ίδιος ίσως δὲν συμφώνησε. Γι' αὐτὸν θαρρῶ πώς στὸ πρόσωπό του ἀποτυπώνεται ἀριστα ἡ τραγικότητα τοῦ πάντοτε ἀνικανοποίητου καὶ ἡρωικοῦ ἀνθρώπου.