

Masaccio

San Giovanni di Valdarno, 21 Δεκεμβρίου 1401 - Ρώμη, 1428



Masaccio

Συχνά, όταν η φύση δημιουργεί ένα εξαιρετικό πνεύμα σε κάποια τέχνη, δεν το αφήνει μόνο, αλλά δίπλα του δημιουργεί ταυτόχρονα ένα δεύτερο, για να αλληλοπρωθίζονται και μέσω της άμιλλας να μπορούν να είναι χρήσιμα. Ανεξόρτωτα από τα δύο από χοινού απολαμβάνουν με το να τραβούν προς τα εμπρός ενωμένοι, αποκτούν και οι επήγονοί τους ένα παράδειγμα για τη μελέτη και τη φιλοπονία, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να αποκτήσουν και αυτοί τη δέξια και τα πλεονεκτήματα που εντοπίζουν στους προγόνους και τα οποία εξιμούν κάθε μέρα. Απόδειξη γι' αυτό δίνει το γεγονός ότι στη Φλωρεντία ζούσαν την ίδια εποχή οι Filippo, Donatello, Lorenzo, Paolo Uccello και ο Masaccio, και ο καθένας ήταν στην τέχνη του εξαιρετικός. Μ' αυτόν τον τρόπο δεν ξεπεράστηκε μόνο ο παλιός, Χονδροειδής και σκληρός τρόπος που είχε διατηρηθεί ως τότε, αλλά και οι επίγονοι ενθουσιαστήρων και προωθήτρων στα θαυμάσια επιτεύγματα που βλέπουμε στις ημέρες μας.

Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες σ' εκείνους τους μάστορες, του με τους κόπους τους μας έδειξαν τον δρόμο από του οποίο φτάνει κανένες στις υψηλότερες κορφές. Και σ' ό,τι αφορά τη ζωγραφική, χρωστάμε τη γνώση της ιδιαίτερα στον Masaccio. Γιατί είναι αυτός που, αποζητώντας τη δό-

ζα, έφτασε στη διαπίστωση ότι δεν πρέπει να ζητά κανείς τίποτε άλλο στη ζωγραφική εκτός από την απομίμηση της φύσης μέσω του σχεδίου και του χρώματος, όπως προέρχονται από αυτήν, και δύτις όποιος μψείται άριστα τη φύση, είναι αυτός που έχει επιτυχία. Επειδή κατάλαβε αυτή την αλήθεια, κατέφερε μέσω διεξοδικής μελέτης να ανήκει στους πρώτους που ξεπέρασαν, στο μεγαλύτερο μέρος, τη σκληράδα και τις ατέλειες της τέχνης. Έκανε την αρχή δινοντας στης μορφές του αραίες στάσεις, κίνηση, δύναμη και ζωή, και στα αντικείμενα μια φυσική αναλογία, όπως δεν κατάφερε κανείς να το κάνει ως τότε. Εκτός αυτού, η σωστή του κρίση του καθοδήγησε να ανασηνωρίσει πως όλες οι μορφές που φαίνονται να στέκονται στην άκρη των ποδιών τους και δεν πατούν σταθερά στο έδαφος είναι ουσιαστικά αφύσικες. Όποιος σκεδιάζει κάτι τέτοιο αποδείχνει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα από σημύρηνση. Σ' αυτόν τον τομέα την αρχή είχε κάνει κιόλας ο Paolo Uccello και κατέφερε πολλά σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες αυτής της νέας μεθόδου της ζωγραφικής. Ο Masaccio ίμως, που σε μερικά πράγματα διαφέρει από τον Uccello, σχεδίαζε σημαντικές στις πιο διαφορετικές απόψεις και καλύτερα από οποιονδήποτε άλλου πριν απ' αυτόν. Προσέδιδε στα έργα του αραία ευόπητα και τρυφερότητα, ενσωμάδωζε τα κύρια χρώματα των προσώπων και των σωμάτων με τα χρώματα των ενδυμάτων, τα οποία απέδιδε με λήγες πτυχώσεις, ανάλαφρα, όπως είναι στη ζωή και στην πραγματικότητα. Αυτό αφέλησε πολύ τους καλλιτέχνες, και πρέπει να θεωρηθεί ως ο εφευρέτης αυτού του τρόπου απεικόνισης, αφού τα έργα που έγιναν πριν από αυτόν μπορεί να τα αποκαλέσει κανείς απλώς ζωγραφική, ενώ τα δικά του ζωή, αλήθεια και φύση.

O Masaccio γεννήθηκε στο Castel San Giovanni in Valdarno και λένε ότι μπορεί κανείς ακόμη να δει εκεί μερικές

μορφές τις οποίες δημιούργησε όταν ήταν ακόμη μικρό παιδί. Ήταν άνθρωπος πολύ αφηρημένος και εσωστρεφής, όμοιος με κάπουν που η κλίση του και η σκέψη του είναι αποκλειστικά στραμμένες προς την τέχνη και γι' αυτό δεν καταπιάνεται ιδιαίτερα με τις δικές του υποθέσεις, πολύ πρισσότερο με τις υποθέσεις των άλλων. Επειδή λοιπόν με κανέναν τρόπο δεν σκεπτόταν τις έργοιτες και τα πράγματα της καθημερινότητας, δεν έδινε σημασία σ' αυτά που φορούσε ούτε ενδιαφερόταν για τα διανεκτά που έδινε, εκτός αν είχε απόλυτη ανάγκη. Έτσι ονομαζόταν απ' όλους όχι Tommaso, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, αλλά Masaccio (μακρύς, ακατάστατος Θαυμάς)¹, όχι επειδή ήταν ένας άνθρωπος των ελαττωμάτων —αντίθετα, είχε μεγάλη καλούσην— αλλά απλώς εξαιτίας της απημελησίας του, η οποία ίμως δεν τον εμπόδιζε να καταπιάνεται με άλλα πράγματα που του προξενούσαν ευχαρίστηση.

Την εποχή που o Masolino da Panicale² ζωγράφιζε το παρεκκλήσι των Brancacci στην εκκλησία Santa Maria del Carmine στη Φλωρεντία, καταπιάνόταν για πρώτη φορά με την τέχνη του προσπαθώντας όσο μπορούσε να προσανατολιστεί με βάση τον Filippo και τον Donatello, παρ' όλο που η τέχνη τους ήταν διαφορετική από τη δική του. Προσπαθούσε ακατάπαυστα να παραστήσει τις μορφές του ζωντανές, κινούμενες και φυσικές. Σχέδιο και περίγραμμα, καθώς και

1. Το πλήρες όνομά του ήταν Tommaso di Ser Giovanni.

2. Masolino σημαίνει: ο μικρός Θωρηκός. Το πραγματικό του όνομα είναι Tommaso di Cristoforo Fini από το Panicale (1383-1447). Τα κυριότερά του έργα είναι οι τοιχογραφίες στην εκκλησία και στο Βασιλικό την Καπέλα Brancacci και η σχέση του με τον Masaccio παραμένει ένα πρόβλημα αδιευχέριστο μέχρι σήμερα.

η χρωματικότητα, διαφέρουν τόσο πολύ από τα ανάλογα των παλιών μαστόρων, που οι εικόνες του, χωρίς αμφιβολία, μπορούν να συγχρίθουν με οποιοδήποτε νεότερο δημιούργημα στην περιοχή του σχεδίου ή της ζωγραφικής. Ήταν πολύ προσεκτικός στη δουλειά του και υπέροχος και θυμιάστιος στα θέματα της προοπτικής, όπως φαίνεται σ' έναν από τους πίνακες του που περιέχει ένα πλήθος μικρών μορφών και δείχνει πώς ο Χριστός θεραπεύει τον δαιμονισμένο. Σ' αυτό το έργο υπέρχουν πολλά οικοδομήματα, που παρουσιάζουνται με αραία προοπτική, έτσι που μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ταυτόχρονα το εξωτερικό και το εσωτερικό των σπιτιών αυτών, επειδή ο Masaccio, παρά τη μεγαλύτερη δισκολία, δεν αντιμετωπίζει το οικοδομικό σύνολο από μπροστά αλλά από τη γωνία, Περισσότερο από όλους μάστορες επιχειρούσε να αποδώσει γυμνές μορφές και σμαριώντες μ' έναν τρόπο άγνωστο στο παρελθόν. Είχε ελαφρύ χέρι και επέδειξε, όπως ειπώθηκε κιόλας, μεγάλη απλότητα στην απόδοση των ενδιμασιών. Απ' αυτόν προέρχεται ένας πίνακας σε τέμπερα: η Παναγία που με τον γιο της στην αρχαλιά της αναπαντά τα πάνω στην ποδιά της αγίας Άννας. Στην εκκλησία των Carmine στην Pisa ζωγράφισε μια εικόνα για ένα παρεκκλήσιο του πλάγιου κλίνους: την Παναγία με το Βρέφος και στα πόδια της μερικά αγρελάκια που παίζουν μουσική. Ανόμεσά τους ένα παιίζει το λαό το χαρούντανες και γεμάτες κίνηση. Κάτω, στην στη Θεοτόκο βρίσκονται ο ἄγιος Πέτρος, ο ἄγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο ἄγιος Ιουλιανός και ο ἄγιος Νικόλαος, οίοι μορφές οιοζόντανες και γεμάτες κίνηση. Κάτω, στην predella, βλέπει κανείς σημένες από τη ζωή εκείνων των αγίων σε μικρές μορφές και στη μέση την Προσκύνηση των Μάγων. Εδώ υπάρχουν μερικά ἀλογά ζωγραφισμένα εκ του φυσικού και είναι τόσο όμορφα, όπως θα το επιθυμούσε

χανείς. Η ακολουθία των Μάγων είναι υπομένη με διάφορες ενδυμασίες σύμφωνα με τη μόδα εκείνης της εποχής. Τέλος, υπάρχουν από πάνω, σε πολλές μικρές εικόνες, πολλοί άγιοι γύρω από έναν Εσταυρωμένο.

Ο Masaccio μετά το πέρας αυτού του έργου επέστρεψε από την Pisa στη Φλωρεντία και εκεί ζωγράφισε σε έναν πίνακα δύο γυμνές μορφές, μια ανδρική και μια γυναικεία, σαν να γίνουν ζωντανές. Όμως δεν αισθανόταν πολύ άνετο στη Φλωρεντία και αθινόμενος από την αγάπη του προς την τέχνη αποφάσισε να πάει στην Ρώμη, για να διδαχτεί εκεί πώς θα ξεπερνά τους όλους μαστόρους. Έστι και έκανε. Στην Ρώμη η δόξα του έφτασε στο αποχορούφωμα. Για τον καρδινάλιο του San Clemente ζωγράφισε μια τονχογραφία σε ένα παρεκκλήσιο της εκκλησίας San Clemente με θέμα το Πάθος του Χριστού ανάμεσα στους δύο ληστές και σκηνές από τη ζωή της μάρτυρος αγίας Αικατερίνης. Ζωγράφισε επίσης πολλές εικόνες σε τέμπερα, που κατέ τη δήμωση της Ρώμης (1527) καταστράφηκαν όλες ή κάθηκαν.

Ο Masaccio ήθελε να αναλάβει ένα μέρος των εργασιών στην εκκλησία του San Giovanni, όπου είγαν ζωγραφίσει προηγουμένως για τον πότα Μαρτίνο ο Pisanello κατ' o Gentile da Fabriano. Στο μεταξύ όμως έμαθε ότι ο Cosimo de' Medici, ο οποίος τον προστάτευε πολύ και ο οποίος του είχε βοηθήσει συχνά, γύρισε από την εξορία, και γι' αυτό πήγε πάλι στη Φλωρεντία. Εκεί είχε πεθάνει ο Masolino da Panicale και ο Masaccio ανέλαβε τη ζωγραφική στο παρεκκλήσιο Brancacci, στην εκκλησία της Carmine, την οποία εκείνος άφησε απελείωτη. Πριν όμως αναλάβει αυτό το έργο, ζωγράφισε, μάλλον σαν δοκιμή και για να δείξει πόσο τελειοποιήθηκε στην τέχνη του, τον ἄγιο Παύλο. Μ' αυτό το έργο επέδειξε πραγματικά πολλά προτερήματα. Γιατί το χεφόλι του αγίου έχει κάτι το μεγαλειώδες και το ζωντανό

και νομίζεις πως το μόνο που του λέπει είναι η ομιλία. Επίσης, όποιος δεν ξέρει κάτι για τον άγιο Πάνιο θα αναγνωρίσει σ' αυτόν την ευγένεια της ρωμαϊκής πανδείας και ταυτόχρονα την ανίκητη δύναμη ενός θεϊκού πνεύματος, του οποίου κάθιτε φροντίδα είναι στραμμένη προς την πίστη. Στο ίδιο έργο επέδειξε ο Masaccio την ικανότητά του να ζωγραφίζει τόσο καλά τα αντικείμενα, τα οποία, όπως αντιμετωπίζονται επί των κάτω προς τα άνω, αμφικρύνονται στο μέτι, κάτι το θυμαστό. Όταν εργαζόταν σ' αυτό το έργο ο Masaccio, εγκαταδέσπηρε η προσαναφερόμενη εκκλησία Santa Maria del Carmine και αυτός, σε ανάμυηση αυτού του γερονότος, ζωγράφισε σε μονοχρωματική ζωγραφική στο Chiostro, πάνω από την πόρτα που οδηγεί στο μοναστήρι, όλα τα σχετικά με τα εγκαίνια, και μάλιστα πολύ πιστά στην πραγματικότητα. Με την ευκατιρία απεικόνισε τα πρόσωπα πολλών πολιτών, έτσι ώστα με τα επαναφόρια και τις κουκούλες τους συμμετέχουν στη λιτανεία. Φαίνεται μάλιστα η πόρτα του μοναστηρίου και ο θυρωρός με το κλεδί στο χέρι. Σ' αυτό το έργο είναι δόλα τέλεια, γιατί ο Masaccio ήζερε πολύ καλά να τακτοποιήσει στη σύνθεσή του, που είχε για φόντο την πλατεία, τις μοιρές σε οιδάες των πέντε ή των έξι. Σημά σύμφωνα με την πραγματικότητα. Τα πόδια δόλων πατούν σταθερά στο έδαφος, όπως συμβαίνει στην ίδια τη φύση.

Ο Masaccio επέστεψε τώρα στη δουλειά του στο παρεκκλήσιο των Brancacci, όπου ανέχισε την ιστορία με τον άγιο Πέτρο, που είχε ξεκινήσει ο Masolino, και κατά ένα μέρος την οικολήρωσε. Στην επόνα, όπου βαπτίζει ο άγιος Πέτρος, θαυμάζεται πολύ μια μορφή που, τρέμοντας από το κρύο, βρίσκεται ανάμεσα σ' αυτούς που βαπτίζονται. Αυτή η μορφή, που έχει αποδοθεί με πολύ τρυφερό τρόπο, αντιμετωπίζεται από τους παλιούς και τους νεότερους καλλιτέχνες

με δέος και θαυμασμό, ενώ αμέτρητοι είναι οι μάστορες που μέχρι σήμερα επισκέπτονται αυτό το παρεκκλήσιο, στο οποίο πραγματικά υπέρχουν μερικά κεφάλια τόσο αραιά και ζωντανά, ώστε μπορεί κανείς να ομολογήσει πως κανένας άλλος της εποχής του δεν σχετίζεται τόσο άμεσα με τους νεότερους δύο αυτούς.

Η τέχνη του Masaccio είναι άξια κάθιτη επαίνου, αφού αυτή άνοιξε τον δρόμο προς τον αραιό τρόπο απεικόνισης της εποχής μας. Αυτό φαίνεται καὶ από το γεγονός ότι οι φημισμένοι γλύπτες και ζωγράφοι που έγραψαν μετά απ' αυτόν ασκήθηκαν σ' εκείνο το παρεκκλήσιο. Μεγάλη είναι η φήμη του έργου του Masaccio σε όλες τις εποχές, όμως υπέρχει και η άποψη, η αναστόρεται η σταθερή θέση πολλών, πως θα κατόρθων ακόμη περισσότερα, αν δεν τον άρπαξε ο θάνατος στα είκοσι επτά του μόλις χρόνια. Συνέβη από φθόνο και καταδίωξη ή συνέβη επειδή εξαρετικά φαινόμενα δεν διαρκούν συνήθως πολύ; Όπως και να έχει το πράγμα, έφυγε στα καλύτερά του χρόνια και τόσο γρήγορα, που δεν έλειψαν οι γνώμες πως πέθανε από δηλητήριο και όχι τυχαία. Ο Filippo Brunelleschi λένε ότι είπε, σαν έμαθε τον θάνατό του: «Ο θάνατος του Masaccio είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια», και λυπήθηκε ιδιαίτερα που εκείνος πέθανε, γιατί είχε για πολύ αγωνιστεί να τον μάθει τους νόμους της προστυχής και της αρχιτεκτονικής. Τα οστά του Masaccio τάφηκαν στην εκκλησία των Carmine το 1443 και μολονότι τότε δεν τοποθέτησαν κανένα μνημείο στον τάφο του, επειδή όσο ζούσε δεν είχε ιδιαίτερα αναγνωριστεί, τιμήθηκε μετά τον θάνατό του με επιτάφιες επιγραφές.