

ΕΤ CETERA

Τεχνητή νοημοσύνη vs Άνθρωπη σοφία:
Ποιά θά έπικρατήσει;

(μιά συνομιλία μέ τόν καθηγητή Πληροφορικής καί εἰδικό τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο γιά τό παρόν καί τό μέλλον τῶν Μηχανῶν καί τήν έπιδρασή τους στήν ποίηση)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΚΕΙΜΕΝΟ: ANNA ΓΡΙΒΑ

Kυριακή πρωί. Άγνωφορίζω πρός τό Παγκράτι, μέ προορισμό ένα καφέ πίσω ἀπό τόν λόφο τοῦ Άρδηττοῦ. Πάντα μέ συγκινοῦσε αὐτή ή περιοχή. Τις γιατί στόν νοῦ μου δ' Άρδηττός εἶναι συνδεδεμένος μέ τά Μικρά Έλευσίνια Μυστήρια τῆς ἀρχαιότητας, ἀλλά καί μέ τόν Σεφέρη, ἀφοῦ κάπου ἐκεῖ, στά πλαϊνά τοῦ λόφου, βρίσκεται τό σπίτι του. Αὐτή τή φορά ὅμως δέν ἐπισκέπτομαι τή συγκεκριμένη πλευρά τῆς πόλης οὔτε γιά νά νιώσω τήν αὔρα τῶν ἀρχαίων τελετῶν οὔτε γιά νά θυμηθῶ έναν ἀπό τούς πιό ἀγαπημένους μου ποιητές. Ἔρχομαι γιά έναν λόγο πού σχετίζεται πολύ περισσότερο μέ τό παρόν καί τό μέλλον παρά μέ τό παρελθόν. Όδεύω στό ραντεβού πού ἔδωσα πρό ήμερων μέ έναν ἀπό τούς πιό διακεκριμένους διεθνῶς Ἑλληνες ἐπιστήμονες, δ' ὅποιος ἔξειδικεύεται στήν Τεχνητή Νοημοσύνη καί ἔχει μεγάλο ἔρευνητικό ἔργο στόν τομέα αὐτό, τόν Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο, καθηγητή Πληροφορικῆς στό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς. Άνυπομονώ νά συζητήσω μαζί του γιά... ποίηση. Παράδοξο; Καθόλου! Ή ἀνάπτυξη τοῦ ChatGPT ἔχει ἀπό καιρό «θορυβήσει» τούς ποιητές. Ἀλλοτε ἀστειεύμαστε γι' αὐτό, ἀλλοτε πειραματίζόμαστε μέ τά ἔργα πού μπορεῖ νά συνθέσει ή μηχανή, κι ἀλλοτε συζητᾶμε μεταξύ μας γιά δσα διαβάζουμε, προσπαθώντας νά καταλάβουμε τί συμβαίνει τώρα καί τί θά συμβεῖ ἀργότερα. Πάντοτε ὅμως νιώθω πώς, ἐπειδή δέν κατέχουμε τήν ἐπιστημονική γνώση, ύπάρχουν πράγματα πού μᾶς διαφεύγουν, πού τά ἀντιμετωπίζουμε διαισθητικά ή μέ ἔρμηνες οἱ ὅποιες ἀγγίζουν περισσότερο τήν ἐπιστημονική φαντασία παρά τήν πραγματικότητα... Αὐτός ήταν καί ὁ λόγος γιά τόν δποίο, μιά μέρα πού συζητούσαμε μέ τήν δμάδα τῆς Πομπηΐς σχετικά μέ τήν Τεχνητή Νοημοσύνη, σκέψαμε πώς θά ήταν ώραία ίδεα νά πάρουμε μιά συνέντευξη ἀπό τόν πλέον εἰδικό, καί μάλιστα έναν εἰδικό πού ὅχι μόνο ἔχει τή γνώση, ἀλλά χαρακτηρίζεται συγχρόνως ἀπό εὐρύτητα παιδείας, ή δποία τοῦ ἐπιτρέπει νά βλέπει τήν ἐπιστήμη καί τίς προόδους τῆς καί μέσα ἀπό σκοπιά φιλοσοφική.

Εύελπιστω πώς ή συζήτηση πού καταγράφω παρακάτω θά σᾶς φανεί τόσο χρήσιμη, διαφωτιστική και ἐνδιαφέρουσα ὅσο φάνηκε και σ' ἐμένα...

Ἄγαπητέ Θέμη, κατ' ἀρχάς θά ἥθελα νά σέ εὐχαριστήσω πού δέχτηκες τήν πρόσκληση νά παραχωρήσεις στήν Ποιητική αὐτή τή συνέντευξη. Θά ἥθελα νά ἀρχίσουμε ἀπό τόν βασικό προβληματισμό πού ἐγείρεται τόν τελευταῖο χρόνο στόν ποιητικό, ἀλλά και στόν εὐρύτερο καλλιτεχνικό, χῶρο σέ σχέση μέ τις δυνατότητες τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης (και κυρίως τοῦ ChatGPT): Μπορεὶ ἡ μηχανή νά υπερκεράσει τήν πρωτότυπη ἀνθρώπινη ποιητική ἔμπνευση; Μπορεὶ δηλαδή, πέρα ἀπό τήν ἀνασύνθεση και τή μίμηση τῶν ὑπαρκτῶν ποιητικῶν «μοντέλων», πού τήν ἔχουμε δεῖ ὡς ἐπί τό πλεῖστον νά ἐφαρμόζει, νά ἀναπτύξει νέα εἰδή ποίησης, νέες καλλιτεχνικές πρωτοπορίες, νέους δημιουργικούς δρόμους; Καταλαβαίνεις πώς μέσα ἀπό αὐτό τό ἐρώτημα θά ἥθελα νά μᾶς μιλήσεις εὐρύτερα γιά τόν τρόπο μέ τόν ὅποιο «σκέπτεται» και λειτουργεῖ ἡ μηχανή σέ σχέση μέ τήν καλλιτεχνική δημιουργία.

Θά ἥθελα κι ἐγώ ἀπό τή μεριά μου νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν εύκαιριά πού μοῦ δίνετε γι' αὐτή τήν πολύ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη. Γιά νά ἀπαντήσουμε στά ἐρώτήματα περί τῆς σχέσης μεταξύ τεχνητῆς νοημοσύνης και τέχνης, θά ἥταν ἀποραίτητο νά σκεφτοῦμε: Τί είναι ἄραγε ἡ καλλιτεχνική δημιουργία; Νομίζω πώς ή γνήσια καλλιτεχνική δημιουργία, στήν ύψηλότερη μορφή της, είναι μιά ἐσωτερική ἔμπειρια. Τό προκύπτον βίωμα είναι τόσο ἰσχυρό ὅστε συνεπαίρνει τόν καλλιτέχνη, ἐπιζητώντας νά ἔχοδηλωθεῖ σέ μιά «ἀπτή» δημιουργία. «Όλο αὐτό τό βίωμα παραπέμπει στήν κυρίαρχη παρουσία τῆς ψυχῆς του, πού πραγματικά πάλλεται ἀπό ἀγάπη, συγκίνηση και ἔμπνευση γιά τό ἀντικείμενο τῆς καλλιτεχνικῆς του. ἔχφρασης καθώς πραγματοποιεῖ τή δημιουργία. Θά λέγαμε πώς πρόκειται γιά μιά ἰδιαίτερου τύπου ἐσωτερική «ἐρωτική σχέση». Καί βέβαια, ή νόηση βοηθᾶ στή σύλληψη, πάντα σέ συνεργασία μέ αὐτή τήν ἐσωτερική δραστηριότητα πού περιέγραφα προηγουμένως.

Νά συμπληρώσω ἔδω δτι μέ τήν παραπάνω περιγραφή ἐννοῶ πώς καλλιτεχνική δημιουργία μπορεῖ νά πραγματοποιήσει ὅχι μόνο αὐτός πού δρίζουμε ως καλλιτέχνη, ἀλλά και ἔνας οἰκοδόμος, ἔνας ἐπιπλοποιός, ἔνας φιλόσοφος, ἔνας δάσκαλος – και καταλαβαίνετε δτι αὐτό ἀφορᾶ κάθε ἐξωτερίκευση τοῦ ἑαυτοῦ. Καί βέβαια, ἡ καλλιτεχνική δημιουργία ἔχει τίς διαβαθμίσεις της. Στήν πιο «χαμηλή» της μορφή, ή παραγόμενη σύνθεση θά ἔμοιαζε περισσότερο σάν μιά σύνθεση ἐξαρτημάτων κατώτερης ποιότητας, τά δποτία σχηματίζουν μιά μέτρια, μιά λίγο πολύ κοινότοπη σύνθεση, μιά καρικατούρα ἡ μιά κακοτεχνία.

Τώρα ἄς μιλήσουμε και γιά τίς δυνατότητες τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης γενικότερα, και εἰδικότερα γιά τό ChatGPT. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (TN, Artificial Intelligence, AI) είναι ἔνα γνωστικό πεδίο, ὑποπεδίο τῆς ἐπιστήμης τῆς

Πληροφορικής, στό όποιο δύμας οι έρευνητές πολλές φορές, είσαγοντας ίδες διάπο αλλούς έπιστημονικούς χώρους και πεδία, δύναται ή γνωστική ψυχολογία, ή φιλοσοφία, τά μαθηματικά, ή βιολογία, ή γλωσσολογία, άναπτυσσούν κάποιες θεωρίες, μοντέλα και συστήματα μέ σκοπό τη διαμόρφωση διοκληρωμένων συστημάτων τά όποια μιμούνται, κατά κάποιο τρόπο, τήν άνθρωπινη νοημοσύνη και συμπεριφορά.

Στήν TN δύμιλούμε γιά τήν άναπαράσταση και τήν έπεξεργασία τής γνώσης, διόπου ως γνώση προσδιορίζουμε κάτι εύρυτερο διάπο τήν δργάνωση και τήν έπεξεργασία τής πληροφορίας, πού άφορά τήν έπιστημη τής Πληροφορικής. Όριζουμε τήν άναπαράσταση τού κόσμου μέσω τῶν ίδιοτήτων διαφόρων άντικειμένων και τῶν δυναμικά έξελισσόμενων σχέσεών τους. Πρόκειται γιά άναπαράσταση άφηρημένων έννοιῶν και πραγματικοτήτων, δύναται ό χώρος, ό χρόνος, οι νόμοι τής φυσικής πραγματικότητας ή τής πραγματικότητας τῶν άνθρωπων και τῶν κοινωνιῶν τους κ.λπ.

Έπισης, στήν TN μιλούμε γιά δύο μεγάλες ύποπεριοχές, τή συμβατική και τή μή συμβατική TN. Στόν χώρο τής συμβατικής TN, έχουμε τό πεδίο τού Λογικοῦ Προγραμματισμοῦ μέσω τής Μαθηματικής Λογικής (Προτασιακή και Κατηγορηματική Λογική) και τής Άσαφοῦς Λογικής μέσω τής Θεωρίας Συνόλων (Θεωρία Συνόλων + Λογική + Γλωσσολογία), τής Έπεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και τής Άναγνώρισης και Παραγωγής Γλώσσας και Φωνής (μέ στοιχεία άπό τή γλωσσολογία), τής παραγωγής και έκτελεσης σχεδίων, πλάνων πού έξελισσονται μέσα στόν χρόνο, τῶν Σημασιολογικῶν Δικτύων και τῶν Πλαισίων/Σεναρίων (μέ ίδες άπό τή γνωστική ψυχολογία). Άπό τόν χώρο τής μή συμβατικής TN, θά μπορούσαμε νά άναφερθούμε στά Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, πού χρησιμοποιούν ίδες άπό τή βιολογία, τή δομή και τή λειτουργία βιολογικῶν νευρικῶν κυττάρων, στούς Γενετικούς Άλγορίθμους, πού χρησιμοποιούν ίδες άπό τή γενετική (δομή DNA), και στούς Έξελικτικούς Άλγορίθμους, πού χρησιμοποιούν ίδες άπό θεωρίες έξελιξης κ.λπ. Βέβαια, όλα αύτά είναι ένα μικρό μέρος τού καταλόγου, άλλα δέν θά έπεκταθώ περαιτέρω.

Η περίπτωση τῶν προγραμμάτων συνομιλίας (Chat Bots), δύναται ChatGPT, έντάσσεται στόν χώρο τής Έπεξεργασίας, Κατανόησης και Παραγωγής Φυσικής Γλώσσας. Ειδικά γιά τό ChatGPT, θά πρέπει νά άναφέρουμε τή χρήση τεχνηκῶν Μηχανικής Μάθησης (Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα), μέσω έπιβλεπόμενης ή μή έπιβλεπόμενης μάθησης. Τό ChatGPT έχει χρησιμοποιήσει έναν άπίστευτα μεγάλο δύκο βιβλίων και έπιστημονικῶν άρθρων, καθώς και άλλες πηγές, τίς όποιες έχει άποθηκεύσει, δργανώσει και προεπεξεργαστεί, ώστε νά μπορεῖ νά τίς διαχειριστεί σέ πραγματικό χρόνο. Έπισης, έχει έκπαιδευτεί άπό συζητητές (άνθρωπους) ώστε νά μπορεῖ νά πραγματοποιήσει διάλογο εύγενικό, άποδεκτό, κατανοητό και φιλικό. Έτσι, ο διάλογος μέ τό ChatGPT είναι πολύ εύχαριστος, και κατά τή διάρκειά του μᾶς δίνει τήν φευδαίσθηση ότι κατανοεῖ τά έρωτήματά μας και άπαντά σ' έμας τίς διάφορες έρωτήσεις. Μπο-

ρεῖ ἐπίσης νά τοῦ ζητηθεῖ νά «δημιουργήσει» ποιήματα, καὶ τό κάνει ἐμφανίζοντας ἔνα ἐντυπωσιακό (γιά μηχανή) ἀποτέλεσμα.

Οὐμως, ὃς καταλάβουμε καλά ὅτι τό ChatGPT, ἀν ἀφαιρέσει κανείς τά δεδομένα κειμένων, εἰκόνων κ.λπ. μέ τά ὅποια τό ἔχουν τροφοδοτήσει, δέν διαθέτει ἐμπειρία ζωῆς δέν διαθέτει γενικῶς ἐμπειρίες. Ἀς μή μᾶς ἐντυπωσιάζει λοιπόν τό γεγονός ὅτι μπορεῖ νά γράψει ἀκόμη καὶ λογισμικό, νά ἀναπαραγάγει εἰκόνες, νά συνθέσει εἰκόνες μέ κείμενο ποιητικῆς ἢ μή ποιητικῆς μορφῆς.

Ἡ «δημιουργία» τοῦ ChatGPT δέν εἶναι ἐπιστημονική ἢ καλλιτεχνική δημιουργία. Εἶναι μιά παρουσίαση στοιχείων τά ὅποια ἔχει «ἀποστηθίσει» μέ τρόπο φιλικό καὶ κατανοητό γιά τόν ἀναγνώστη.

Γιά νά δώσω μιά ἀναλογία, εἶναι σάν νά ἔχουμε ἔναν πολυμαθή ὁ ὅποιος μπορεῖ νά μᾶς μιλήσει μέ μεγάλη λεπτομέρεια γιά τήν κολύμβηση, τά στοιχεῖα τῆς, τίς τεχνικές κ.λπ., ἀλλά δέν ἔχει ποτέ του κολυμπήσει ὁ Ἰδιος καὶ δέν μπορεῖ κάν νά συλλάβει τά παιχνίδια στό νερό, τήν προσωπική ἐμπειρία ὅταν τό νερό κυλᾶ πάνω στό πρόσωπό μας, ὅταν κολυμπᾶμε ἢ κάνουμε ἔνα μακροβούτι, τούς ξχους, τά κύματα, τό βίωμα τῆς ἀπόλυτα γαλήνιας θάλασσας, τό πέταγμα τῶν γλάρων, τή μαγική ἐμπειρία τῆς δύσης τοῦ ήλιου στό βάθος τοῦ ὄριζοντα, τά χρώματα τῆς θάλασσας πού ἀλλάζουν καθώς περνάει ἡ ὥρα, ὅλη αὐτή τήν ὑπέροχη πολυεμπειρία πού σχετίζεται μέ τή θάλασσα, ἢ ὅποια ἔχει ἐμπνεύσει τόσους καὶ τόσους καλλιτέχνες.

Σύμφωνα μέ αὐτά, θά μποροῦσα νά ὑποστηρίξω ἐπομένως μέ δισφάλεια ὅτι ἡ μηχανή δέν μπορεῖ νά ὑπερκεράσει τήν πρωτότυπη ὄνθρωπινη ποιητική ἐμπνευμή. Δέν μπορεῖ, πέρα ἀπό τήν ἀνασύνθεση καὶ τή μίμηση τῶν ὑπαρκτῶν ποιητικῶν «μοντέλων», πού ἔχουμε δεῖ ώς ἐπί τό πλείστον νά κάνει, νά ἀναπτύξει νέα εἴδη ποίησης, νέες καλλιτεχνικές πρωτοπορίες, νέους δημιουργικούς δρόμους.

Ἄν θεωρήσουμε πώς ὁ ὄνθρωπος σέ μεγάλο βαθμό, δπως δρίζει καὶ τό ἐμπειριστικό μοντέλο τοῦ John Locke, δημιουργεῖ ἰδέες καὶ θεωρίες ξεκινώντας ἀπό τά αἰσθητηριακά ἐρεθίσματα τοῦ περιβάλλοντος, θά μποροῦσε μέ ἀνάλογο τρόπο καὶ ἡ μηχανή νά μεταβεῖ ἀπό τά ἐρεθίσματα-δεδομένα πού εἰσάγει σέ αὐτήν ὁ ὄνθρωπος σέ δικές της ιδέες καὶ θεωρίες;

Ο Τζών Λόκ, νομίζω, ἐπιθυμεῖ, μεταξύ ἀλλων, νά θεμελιώσει μιά ἐμπειριστική γνωσιοθεωρία, καθώς μᾶλλον δέν ἀποδέχεται τή δυνατότητα τῆς ἐνορατικῆς ἀντίληψης γιά τή γνώση. Βέβαια, θά ἔλεγα ὅτι πράγματι, σέ ἔναν συντριπτικό βαθμό, ἡ γνώση πού διαθέτει ἔνας ὄνθρωπος γιά τόν κόσμο προέρχεται ἀπό τό σύνολο τῶν ἐμπειριῶν του καὶ τή συνακόλουθη συλλογιστική, πού τόν διδηγεῖ σέ νέα συμπεράσματα. Όμως τό ἐρώτημα παραμένει: Μιά ἐμπειρία πού βιώνεται μέσω τῶν αἰσθήσεων εἶναι μιά ἀποκλειστικά αἰσθητική-ύλική

έμπειρία; "Η εἰναι ἀραγε μιά πολυδιάστατη έμπειρία, μέρος τῆς ὅποίας ἀποτελεῖ ἡ έμπειρία τοῦ αἰσθητοῦ;

Ἡ μηχανή δέν θά διαθέτει τέτοιου τύπου πολυδιάστατη έμπειρία, ἀκόμη καὶ ἂν κατορθώσουμε, μέσω κάποιων ρομπότ γιά παράδειγμα, νά ἀναπτύξουμε συστήματα τά δποια θά διαθέτουν, ἔστω, ὅλες τίς ψυχικές ίκανότητες τῶν αἰσθήσεων (ὄραση, ἀκοή, γεύση, δσφροηση, ἀφή). Θά μποροῦσε λοιπόν ίσως μιά μελλοντική μηχανή νά ἔχει τήν ίκανότητα νά ἀναπτύσσει θεωρίες γιά τή φυσική πραγματικότητα, ἀποστραγγισμένη δμως ἀπό τήν εύρυτερη έμπειρία πού ἀποκτᾶ ἔνας ἀνθρωπος ὅταν ἔρχεται σέ ἐπαφή μαζί της.

Οἱ καλλιτεχνικές συλλήψεις, δπως καί ἡ νόηση τοῦ ἀνθρώπου ἐν γένει, βασίζονται συχνά σέ μιά αἰσθητηριακή ἀντίληψη τοῦ κόσμου, ἐνῷ ἡ μηχανή μιλᾶ γιά τόν κόσμο βασιζόμενη σέ δεδομένα πού τροφοδοτοῦνται ἀπό τούς ἀνθρώπους προγραμματιστές της καί ἐπομένως περιορίζονται καὶ κατευθύνονται ἀπό τή συγκεκριμένη ὀπτική συγκεκριμένων ἀνθρώπων. Μήποτε μας γι' αὐτή τή διαφορά, πῶς μπορεῖ νά ἐπηρεάζει τό εύρος τῶν δυνατοτήτων τῆς μηχανῆς καὶ ἂν στό μέλλον υπάρχει ἡ πιθανότητα ἀμβλυνσης ἡ ἔξαλειφής της.

Πράγματι, ἡ ὀπτική τοῦ προγραμματιστῆ μέ κάποιον τρόπο ἀποτυπώνεται στό πρόγραμμα. Ἀπό τήν ἄλλη δμως, στήν TN προσπαθοῦμε νά ἀποκρυσταλλώσουμε σέ κώδικα λογισμικοῦ τήν ἀναπαράσταση τοῦ κόσμου δπως φανταζόμαστε ὅτι τή διαχειρίζεται δ μέσος ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος. Βέβαια, νομίζω, ούτε οἱ νευροεπιστήμες δέν ἔχουν ἀπαντήσει ἀκόμη πειστικά καὶ ὀλοκληρωμένα στό πῶς ἀκριβῶς ἀποθηκεύει, διαχειρίζεται καὶ ἐπεξεργάζεται έμπειρίες, γεγονότα κ.λπ. δ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος. Εἴμαστε ἀκόμη σέ ἐμβρυϊκό στάδιο σέ αὐτό τόν τομέα.

Θεωρῶ ὅτι ὅποιαδήποτε μηχανή κι ἂν φτιάξουμε, δσο ἔξελιγμένη κι ἂν είναι, δσο γρήγορη στούς συλλογισμούς καὶ στήν ἐπεξεργασία, δσο μεγάλη δυνατότητα ἀποθήκευσης δεδομένων κι ἂν ἔχει –καὶ ὅλα αὐτά ἔξαιρετικά ὑπέρτερα τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου–, ἂν καὶ θά μπορεῖ νά πραγματοποιεῖ κάποιες λειτουργίες καὶ δραστηριότητες πολύ, μά πολύ, καλύτερα ἀπό τόν πλέον εύφυη ἀνθρωπο, πάντα θά τής λείπει αὐτό τό ἴδιαίτερο, αὐτό τό ἔξωντικό –ἄλλα ὅχι στήν πραγματικότητα λιγότερο ἀπό το γιά δσους τό ἐρευνοῦντοιχεῖο, ἡ φυσή καὶ τό πνεῦμα, καὶ βέβαια κάτι ἀκόμη βαθύτερο, πού κάποιοι τό ἀποκαλοῦν «Ἐγώ».

Οἱ ἀνθρωποι χάρακτηρίζονται ἀπό ἔτερότητα καὶ ποικιλία, γεγονός πού συμβάλλει στή μοναδικότητα τῆς ἔκφρασής τους, ἡ ὅποία δέν είναι ἀπόλυτα προβλέψιμη. Ἀντιθέτως, οἱ μηχανές πού γνωρίζουμε μέχρι τώρα χάρακτηρίζονται ἀπό μιά δμοιόμορφη, ἀπόλυτα ντετερμηνιστική ἀνταπόκριση, ἀνά-

λογα μέ τά δεδομένα πού ἔχουν καί τό πρόβλημα πού τούς ζητεῖται νά λύσουν. Η τέχνη ὅμως βασίζεται στή μοναδικότητα, τήν ἔμπνευση καί τό ἀπρόβλεπτο. Ἀραγε στό μέλλον θά ύπάρχουν μηχανές μέ τέτοιες δυνατότητες καί χαρακτηριστικά; Μήπως διαγράφεται ἐνα τέτοιο μέλλον ὅταν γίνει ἐφαρμογή καί ἐκτεταμένη χρήση τῶν κβαντικῶν ὑπολογιστῶν;

Όμολογουμένως, ὅχι μόνο οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά διλόκληρη ἡ Δημιουργία (τό σύμπαν στό σύνολό του) καί ἡ φύση (ἡ φυσική δημιουργία στόν πλανήτη μας) χαρακτηρίζονται ἀπό αὐτό τό στοιχεῖο τῆς ποικιλίας – τόσο μεγάλης πού δέν μπορεῖ κανές νά βρει δύο πανομοιότυπα ὄντα ἡ σώματα, ἡ ὀκόμη καί φαινόμενα, γύρω μας. Ἐτοι, βλέπουμε μιά μοναδικότητα τόσο στή φύση ὅσο καί στίς ἐκδηλώσεις της, παρά τά παρόμοια στοιχειώδη χαρακτηριστικά πού μοιράζονται δύο ὄντότητες. Φαίνεται, ἡ εύλογα ὑποθέτουμε, ὅτι οἱ φυσικοί νόμοι εἶναι πανομοιότυποι σέ δλη τήν ἐκταση τοῦ σύμπαντος καί σέ δλη τή διάρκεια τοῦ χρόνου.

Όμως, ἀν καί ὁ μή ντετερμινισμός εἶναι ἀγκιστρωμένος στά βάθη τῆς οὐσίας τῆς ὑλοενέργειας, ἀρχίζει νά συγκλίνει πρός ἔναν ντετερμινισμό ὅσο ἐξετάζουμε ὅλο καί πιό σύνθετες δομές. Παρ' ὅλα αὐτά, καί ἐνῶ οἱ δομές γίνονται, τουλάχιστον σέ ἐπίπεδο βασικῆς ὀργάνωσης (γιά παράδειγμα, τό ὀνθρώπινο σῶμα μέ τά συστήματα ὀργάνων ἡ τά πλανητικά συστήματα), σέ μεγάλο βαθμό ντετερμινιστικές, οἱ ἐκδηλώσεις περιλαμβάνουν προβλέψιμες ἀλλά καί ἀπρόβλεπτες πλευρές, πού διαφοροποιούνται. ὅχι μόνο στόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί σέ κάπως ἐξελιγμένα ὄντα, δπως τά ζῶα. Αὐτό δείχνει ὅτι πρέπει νά ύπάρχει ἔνας ίδιαιτερος παράγοντας, τόν ὅποιο ίσως θά μπορούσαμε νά ἀποκαλέσουμε συνείδηση καί ίδιαιτερότητα στήν προσωπικότητα καί τόν χαρακτήρα στά ἐξελιγμένα ὄντα.

Αὐτή ἡ μοναδικότητα στήν ὀντίληψη, τήν ἐκδήλωση καί τήν ἔκφραση ἔχει, δπως φαίνεται, μεγάλη συγγένεια μέ τή λεγόμενη «καλλιτεχνική δημιουργία». Ὁπως ἀνέφερα καί προηγουμένως, ὀκόμη καί ἀν ἀναπτυχθοῦν ὑπερεγγία». Ὁπως ἀνέφερα καί προηγουμένως, πού θά λειτουργοῦν σέ ὑπερταχύτητες καί ἔξελιγμένοι κβαντικοί ὑπολογιστές, πού θά λειτουργοῦν σέ ὑπερταχύτητες καί πιθανῶς θά ᔁχουν καί τή δυνατότητα μή ντετερμινιστικῆς «συμπεριφορᾶς», τό περιεχόμενο τῆς ὀντίληψής τους θά εἶναι φευδοαισθητηριακό, μέ τήν ἔννοια ὅτι οἱ ὑπολογιστές πάντα θά ύπολείπονται δσον ἀφορᾶ τίς διαστάσεις τῆς ἐμπειρίας, ὀκόμα καί ἀν διαθέτουν ἐξαιρετικά ἐξελιγμένο τρόπο ἔκφρασης. Θά διαφέρουν δηλαδή στήν ποιότητα τοῦ εἶναι. Γιά τήν ἀκρίβεια, ὅχι μόνο θά ύστεροῦν, ἀλλά δέν θά ᔁχουν καθόλου μερίδιο στό οὐσιαστικό εἶναι, παρόλο πού μπορεῖ νά ύπερτεροῦν στήν ποιότητα τοῦ φαίνεσθαι.

Πολλές φορές οἱ καλλιτέχνες λένε πώς μέσω τῆς τέχνης τους καλύπτουν ἐσωτερικές ἀνάγκες καί κίνητρα. Οἱ μηχανές ὅμως, δπως τίς ξέρουμε μέχρι σήμερα, δέν ᔁχουν κάποιο κίνητρο· ἐκτελοῦν ἐντολές. Ποιά εἶναι ἡ ἐπίπτωση

στό άποτέλεσμα τῆς τέχνης πού παράγει ή μηχανή λόγω τῆς ἀνυπαρξίας τέτοιων ἐσωτερικῶν διεργασιῶν ἐντός της;

Στήν TN προσπαθοῦμε νά μοντελοποιήσουμε ἀκόμη καί τίς ἔννοιες τῶν ὄντων γκῶν, τῶν κινήτρων, τῶν συναισθημάτων. Μπόροῦμε δηλαδή νά φτιάξουμε συστήματα πού θά λειτουργοῦν μιμούμενα ἔξελιγμένα ὅντα μέ τέτοια χαρακτηριστικά. Τά ἴδια δύμας τά προγράμματα δέν ἔχουν ἀνάγκες, κίνητρα καί συναισθήματα.

Όπότε, καί πάλι, ή ὅποια «καλλιτεχνική δημιουργία» τῶν μηχανῶν, ἐνῶ μπορεῖ νά παράγει ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα, θά στερεῖται οὐσιαστικού περιεχομένου. Κατά τή γνώμη μου, τό ἀποτέλεσμα τῶν μηχανῶν θά είναι ἐντυπωσιακό, καί πιθανῶς χρήσιμο, ἀλλά κατά πόσο ἀραγε θά περιέχει γνήσια καινοτομία καί ἔμπνευση ὅταν λείπει ή οὐσία;

Η μηχανή, προκειμένου νά δόδηγηθεῖ στούς στόχους της, ἔξαγει ἀποτελέσματα ἀκολουθώντας μιά σειρά ἀλγορίθμικῶν βημάτων, πού συνιστοῦν τήν «ἀποδεικτική» διαδικασία της. Τό θεώρημα τῆς μή πληρότητας τοῦ Gödel δύμως ἔδειξε ὅτι δέν μποροῦν νά ἀποδειχθοῦν ὅλες οἱ ἀληθεῖς προτάσεις, δηλαδή δέν είναι ὅλα τά πράγματα ἀποδεῖξιμα. Αὐτό προφανῶς θέτει ἔναν *de facto* περιορισμό στή λειτουργία τῆς μηχανῆς, στόν δόποιο δέν ὑπόκειται κατ' ἀνάγκη ὁ ἀνθρωπός, καθώς μέσω τῆς φαντασίας του μπορεῖ νά διατυπώνει ἀλήθειες χωρίς νά ἔχει ύποχρεωτικά προηγηθεῖ κάποια ἀποδεικτική διαδικασία. Αὐτό τό στοιχεῖο τῆς φαντασίας δέν διαφοροποιεῖ ριζικά τόν ἀνθρωπο ἀπό τή μηχανή δύον ἀφορᾶ τήν καλλιτεχνική δημιουργία;

Μοῦ ἔχετε θέσει ἔρωτήματα πού κανονικά θά χρειάζονταν βιβλία ὀλόκληρα γιά νά τά ἀπαντήσω πειστικά καί ὀλοκληρωμένα. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, πράγματι διάσημος μαθηματικός Κούρτ Γκαϊντελ ἀπέδειξε ὅτι ὑπάρχουν μαθηματικές προτάσεις οἱ δόποιες, ἐνῶ είναι ἀληθεῖς ὅποτε καί γιά δόποια δεδομένα τίς ἔξετάζουμε, δέν μποροῦν νά ἀποδειχθοῦν – ὅτι δέν ὑπάρχει συλλογιστική διαδικασία η δόποια νά μπορεῖ νά δόδηγηθεῖ στήν ἀπόδειξη τῶν προτάσεων αὐτῶν. Δηλαδή, θά λέγαμε πώς η ἀλήθεια είναι ὑπερσύνολο τῆς ἀπόδειξης καί τῆς συλλογιστικῆς πού δόδηγει σέ αὐτήν. Αὐτό είναι πραγματικά ἐντυπωσιακό καί σοκαριστικό γιά ἔκείνους πού πιστεύουν ὅτι μέ τή συλλογιστική ἀπόδειξη θά φτάσουμε σέ ὅλες τίς ἀλήθειες.

Τγήρξε ένας γνωστός μαθηματικός, δι Σρινιβάσα Ραμανούτζαν, πού ἔζησε ἀπό τό 1887 ὥς τό 1920, αὐτοδίδακτος, μέ σχεδόν καθόλου ἐκπαίδευση στά καθαρά μαθηματικά, δόποιος εἶχε ἐντυπωσιακή συνεισφορά σέ διάφορα πεδία τῆς ἐπιστήμης τῶν μαθηματικῶν, ὅπως η μαθηματική ἀνάλυση, η θεωρία ἀριθμῶν, οἱ ἀπειροστικές σειρές, τά συνεχῆ κλάσματα. Όταν τόν κάλεσαν στό Πανεπιστήμιο τοῦ Κέμπριτζ καί τούς παρουσίασε τά ἔξαιρετικά πολύ-

πλοκα μαθηματικά του, τοῦ ζήτησαν τίς ἀποδείξεις γιά νά μπορέσουν νά τά δημοσιεύσουν. Ο ίδιος δέν πολυκαταλάβαινε τί θά πεῖ ἀπόδειξη καί ύποστήριζε δτι ὁ θεός τοῦ μιλοῦσε στόν ὑπνό του! Τίς προτάσεις του καί τά θεωρήματά του τά ἐπεξεργάζονταν καί προσπαθοῦσαν νά τά ἀποδείξουν ἐπιφανεῖς μαθηματικοί γιά τά ἐπόμενα ἔκατο χρόνια. Καταλαβαίνετε μέ αὐτό τό παράδειγμα τούς περιορισμούς τῶν μηχανῶν καί τήν ύπεροχή τοῦ πνεύματος.

Μέ ποιόν τρόπο μποροῦμε νά εἴμαστε ἀσφαλεῖς ἐναντι τῶν μηχανῶν; Θεωρεῖς πώς θά μποροῦσαν κάποια στιγμή νά ἀναπτύξουν ἐνα δικό τους «ἐνστικτο αὐτοσυντήρησης» καί νά θέσουν τόν ἔκατό τους στό ἐπίκεντρο; Καί σέ μιά τέτοια περίπτωση, τό πρόβλημα θά μποροῦσε νά λυθεῖ «βγάζοντάς τες ἀπό τήν πρίᾳ», σταματώντας σέ μιά ὥρα ἀνάγκης δλο τόν μηχανισμό τοῦ Διαδικτύου, ἡ κάτι τέτοιο εἶναι πλέον ἀδύνατον;

Σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά αισθανόμαστε ἀσφαλεῖς ἀπέναντι στίς μηχανές καί στήν πιθανή Τεχνητή Ύπερνοημοσύνη πού μποροῦν νά ἀναπτύξουν. Δέν θά μποροῦσαν νά ἀναπτύξουν ἀπό μόνες τους ἐνστικτο αὐτοσυντήρησης, γιατί δέν ἔχουν ἀντίληψη οὔτε τῆς γεννησης, οὔτε τῆς ζωῆς, οὔτε τοῦ θανάτου. Θά μποροῦσαν δμως νά προγραμματιστοῦν ὡστε νά διαθέτουν προσομοιωμένο ἐνστικτο αὐτοσυντήρησης. Ἀν φροντίσουμε ὡς προγραμματιστές νά ὑπάρχει μηχανισμός τερματισμοῦ, αὐτός θά ὑπάρχει. Ἀν προγραμματιστοῦν νά μήν ἔχουν τέτοιο μηχανισμό, δέν θά τόν ἔχουν. Ωστόσο, τό ἀκόμη μεγαλύτερο πρόβλημα μέ τή Μηχανική Μάθηση εἶναι δτι, δταν ἐκπαιδεύεται ἔνα Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο, δέν γνωρίζουμε τί γνωρίζει καί τί δέν γνωρίζει.

Ποιά εἶναι ή δική σου πρόβλεψη γιά τό βραχυπρόθεσμο καί τό μακροπρόθεσμο μέλλον τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης; Τί θά ἔλεγες εἰδικότερα στούς καλλιτέχνες τοῦ λόγου; Μήπως θά πάφει τελικά νά εἶναι ἀναγκαῖος ὁ ρόλος τους;

Τό μέλλον τῆς TN εἶναι ἀπρόβλεπτο. Υπάρχουν ἐκατομμύρια ἐρευνητές πού ἀσχολοῦνται μέ αὐτό τό θέμα. Ἀπρόβλεπτη γιά ἐμένα εἶναι καί ἡ χρήση της. Σίγουρα θά φέρει μιά ἐπανάσταση. Τό θέμα εἶναι ἀν θά φέρει καί μιά φυλακή γιά τό ὀνθρώπινο πνεῦμα. Η γνήσια καλλιτεχνική δημιουργία δέν ἔχει τίποτα νά φοβηθεῖ· οί μετριότητες δμως θά δυσκολευτοῦν πολλ.

Θέμη, ἐκ μέρους τῆς ὅμαδας τῆς Ποιητικῆς σέ εὐχαριστοῦμε θερμά γιά ὅσα μάθαμε ἀπό τή συνέντευξη αὐτή.

Ἐγώ σᾶς εὐχαριστῶ.