

POST WAR (το τραγούδι σε mp4 στο πεδίο των πολυμέσων)

Πόλεμος ή ειρήνη τι είναι τελικά

Θα σας το πω εγώ μ' απλά ελληνικά

Και κλήθηκα να πάω να υπηρετήσω

Το χρέος μου και τη ζωή ν' αποκαταστήσω

Η πατρίδα πάνω απ' όλα

Και όταν μπήκαν οι εχθροί

Καθόλου δεν σκεφτήκαμε τα όχι και τα μη

Στη μάχη με τα μούτρα ενάντια στον εχθρό

Για πάμε φιλαράκια μου

Μη σκέφτεστε, σκοτώ!

Και γύρισα πίσω νικητής θα έλεγε κανείς

Πίσω στο σπιτάκι μου σώος και αβλαβής

Όμως εγώ δε γύρισα

Και είμαι ακόμα εκεί,

Δεν βγαίνω από το σπίτι μου

Έχω εγκλωβιστεί.

Δεν θυμάμαι καν να φάω δεν μπορώ να κοιμηθώ

Μα εμένα η αλήθεια μου είναι έξω από εδώ.

Είναι στις μάχες, στα βουνά, στη φρίκη και στη βία

Δεν θυμάμαι καν ποιος είμαι.. Ποια ελευθερία;

Τι λέτε ρε μαλάκες; Ποιο μπράβο και ποιο ζήτω;

Σε μια κλωστή όλα κρέμονται

Κρατιέμαι από τον τοίχο

Ξυπνάω μες στον ύπνο από τα ουρλιαχτά

Σκιές , φωνές, φαντάσματα που είναι ζωντανά.

Ιδρώνω και φωνάζω σε άκυρες στιγμές

Κρίσεις-πανικού το είπαν

“Φίλε θα ζεις με αυτές”.

Δεν αντέχω άλλο πόνο, όχι άλλο πανικό,

Μα συνέχεια με στοιχειώνει κείνο το φρικιό.

(Γυναίκα)

Χάθηκες

Σκορπίστηκε η χαρά μου

Και όταν ήρθες πίσω

Πως να σε προσεγγίσω..

Άνοιξε τα φτερά σου

Και εγώ θα είμαι κοντά σου

Προσπάθησε έστω λίγο

Σου είπα δεν θα φύγω..

Ακούω που λένε για ήρωες για δοξασμένο βίο

Όμως αυτοί και ο πόλεμος με κάνανε θηρίο

Δεν βγαίνω δεν εργάζομαι δεν χαίρομαι τα απλά

Και εσείς ρε με συγχαίρετε για όλα τα δεινά
Με κάνατε έναν δήμιο , με κάνατε ένα τέρας
«Το καθήκον σου έκανες
Και το' φερες εις πέρας»(Γυναίκα)

Καλύτερα να πέθαινα στη μάχη σα χαμάλι
Παρά τώρα που γύρισα και είμαι σ' αυτό το χάλι

Χαρείτε με τη νίκη σας και για την ιστορία
Σκατά πάλι τα κάνατε, χωρίς καμιά σοφία.

Δε-με-νοιάζει-εσείς τι λέτε
Δε- με νοιάζουν όλ' αυτά
Τη ζωή μου θέλω πίσω
Χωρίς τα ουρλιαχτά.

Ακούστε με τι θα σας πω πολύ προσεκτικά
Με ανθρώπους παίζετε και όχι με σπαθιά
Σκεφτείτε άλλους τρόπους , ειρήνη να σκορπίσετε
Και όχι με τα όπλα ζωές να τεμαχίσετε.

Είναι ο νους σας τα λεφτά δεν προέχουν οι λαοί
Αλλά αυτή η μάσκα έχει παραφορεθεί.

Κάνετε πολέμους να κερδίσετε γαλήνη,
Ρε ποιον κοροϊδεύετε;
Είστε απλά κήνη!

Δεν χρειάζονται τα όπλα, ούτε οι σκοτωμοί

Το μόνο που χρειάζεται είναι η λογική

Είτε νικητής είτε ηττημένος,

Το ίδιο και το αυτό, είσαι πια χαμένος.

Γαμώ την ειρήνη σας, γαμώ και τις ψυχές σας,

Σκατά έχουν τα μέσα σας και οι επιλογές σας

Ακούστε με καλά λοιπόν εσείς γραβατομένοι

Που κυβερνάτε κόσμους και είστε μορφωμένοι

Δεν θέλω σχέση με εσάς, δεν θέλω με κανέναν

Παλεύω με τους δαίμονες και όσους με λατρεύαν.

Ανθρώπους -που -αγαπώ δεν αντέχω -ν 'αντικρίζω

Θυμάμαι το κακό και αυθόρμητα δακρύζω

Θέλω να ελπίζω , να ανθίζω, ν 'αγαπώ

Πως θα βγει από το μυαλό μου- το χαοτικό;

Συγχώρεση, γαλήνη- ψάχνω μέσα μου να βρω

Και μέρα που να ξημερώσει δίχως να κρυφτώ.

Αηδία , ενοχή , νιώθω μέσα μου ντροπή

Σύγχυση , μεγάλη συναισθηματική.

Και όταν πια βυθίζομαι και χάνω το μυαλό μου

Έχω εσένα που είσαι εκεί , δίπλα στο πλευρό μου..

(Γυναίκα)

Χάθηκες

Σκορπίστηκε η χαρά μου

Και όταν ήρθες πίσω

Πως να σε προσεγγίσω..

Άνοιξε τα φτερά σου

Και εγώ θα είμαι κοντά σου

Προσπάθησε έστω λίγο

Σου είπα δεν θα φύγω..