

I. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

(ΘΟΥΚΥΔ. II 34-46)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Σ' ΕΚΔΟΣΗ

ΑΘΗΝΑ 1977

I

Όταν ο Θουκυδίδης πέθανε, λίγο ύστερα από τα 400 π.Χ., το μοναδικό έργο της ζωής-του, η ιστορία του πολέμου ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Πελοποννησίους, δέν είχε ακόμα προφτάσει να τελειώσει. Ο θάνατος βρήκε τον αθηναίο ιστορικό να εκθέτει τα περιστατικά του 411 μόλις, κι' έτσι το τελευταίο μέρος του πολέμου, που βάστηξε ώς το 404, έμεινε να το συμπληρώσουν άλλοι. Ωστόσο ο Θουκυδίδης είχε αρχίσει να γράφει πρέν από τριάντα ολόκληρα χρόνια, από την πρώτη ώρα που άναψε ο πόλεμος—άνοιξη του 431—, επειδή πρόβλεπε ότι η σύγκρουση αυτή ανάμεσα στους Έλληνες θα σταθεί πολύ μεγάλη, άξια να την ιστορήσει κανείς, πιό πολύ από κάθε περασμένη.

Και δέν ήταν άλλες ασχολίες που τον έκαναν να προχωρεί έτσι αργά· γιατί από το 424, που βρέθηκε στρατηγός με μιά μοίρα του αθηναϊκού στόλου στη Μακεδονία και δέν κατόρθωσε να σώσει την Αμφίπολη από τα χέρια του Βρασίδα, ο Θουκυδίδης ζει είκοσι χρόνια εξορισμένος από την Αθήνα, το πιό πολύ στα χτήματα που είχε στη Θράκη, χωρίς πολιτική δράση καμιά, με μοναδικό σκοπό της ζωής-του να δώσει την ιστορία του πελοποννησιακού πολέμου. Και στην πατρίδα-του, που γυρίζει ύστερα από το 404, όταν πιά γίνεται ειρήνη και οι νικημένοι Αθηναίοι δίνουν αμνηστεία στους εξόριστους, ο Θουκυδίδης περνάει τα λίγα χρόνια της ζωής

που του μένουν αποτραβηγμένος, χωρίς ν' ανακατωθεί καθόλου στα δημόσια πράγματα. Όμως η συγγραφή προχωρεί πάντα μ' έναν πολύ σιγανό ρυθμό.

Οι δυσκολίες από την πρώτη στιγμή ώς την τελευταία μένουν μεγάλες, και οι εξωτερικές και οι εσωτερικές. Το υλικό της ιστορίας, όπου δέ βρέθηκε ο ίδιος μπροστά, ο Θουκυδίδης είναι αναγκασμένος να το μαζεύει ταξιδεύοντας σε διάφορα μέρη, για να μελετήσει τους τόπους και να γνωρίσει τις πολιτείες που πήραν μέρος στον πόλεμο, για να χρησιμοποιήσει, όσο του επιτρέπουν, τα δημόσια αρχεία-τους, και ακόμα για να βρεί ανάμεσα στους ανθρώπους όσο μπορεί πιο πολλούς και πιο αξιόπιστους μάρτυρες να του ιστορήσουν τα περιστατικά του πολέμου, εκστρατείες, πολιορκίες, μάχες κλπ. Ακόμα βρίσκεται στην ανάγκη να συγκεντρώσει και να συμπληρώσει το υλικό που του χρειάζεται και με αλληλογραφία, προπαντός από εκεί που δέν μπορεί ο ίδιος να πάει να το μαζέψει, από την Αθήνα, που κρατεί κλεισμένες τις πύλες-της στον εξόριστο, και από κάθε πόλη που ζεί κάτω από την αθηναϊκή επιβολή.

Το υλικό τώρα αυτό, που του δίνεται κομματιαστό και ανακατωμένο, ο Θουκυδίδης έχει να το κατατάξει και να το δουλέψει κριτικά: μέσα από τις αντιφατικές πληροφορίες των άλλων, τις παραποιημένες είτε από μεροληφία είτε και από λησμοσύνη, πρέπει να πιστοποιήσει τί και πώς έγινε στ' αλήθεια. Στο τέλος τα περιστατικά που εξακριβώνει ζητάει να τα τοποθετήσει μέσα στη συνέχεια του πολέμου, να τα σχετίσει μεταξύ-τους, να εχτιμήσει τη βαρύτητά-τους και τις συνέπειές-τους, να ξεχωρίσει και να παραλείψει ό,τι βλέπει ασήμαντο—

με δυό λόγια: από τη χρονογραφική καταγραφή νικοχωρίσει στην ιστορική σύνθετη. Η συγγραφή ήμως αργεί και γιατί ο Θουκυδίδης έχει ν' αγωνιστεί να εξηγήσει τον εαυτό-του πίσω από το έργο-του, κι' ας είχε πάρει μέρος ο ίδιος στον πόλεμο, κι' ας είχε δοκιμαστεί από αυτόν με την εξορία πρώτα, που τον εκράτησε τα καλύτερα χρόνια της ζωής-του μακριά από την Αθήνα, ακόμη περισσότερο όμως με τις περιπέτειες της πατρίδας-του, που δέν έπαψε να την αγαπάει, και δταν εκείνη τον είχε διώξει.

Καιρό πολύ του κοστίζει και η εξωτερική μορφή του έργου. Δέν είναι στο Θουκυδίδη καθόλου εύκολο να βρεί την έκφρασή-του σε μιά γλώσσα σχετικά αδούλευτη ακόμα και που για πρώτη φορά τώρα—θα έλεγα και για τελευταία—τη βασανίζουν τόσο, εξαντλώντας και τις ακρότατες εκφραστικές δυνατότητες, ώσπου να μπορέσει να δώσει μορφή σ' ένα στοχασμό τόσο πύκνο και ακριβολογημένο. Όταν τέλος σκεφτούμε, ότι φτάνει μιά ώρα που ο ιστορικός νιώθει να τον βαραίνει το χρέος, πρίν ακόμα τελειώσει τη συγγραφή-του, να την αναθεωρήσει από την αρχή συστηματικά και βασικά, δέ θα μας φανεί παράξενο, πώς ο θάνατος, που έρχεται σχετικά γρήγορα—ο Θουκυδίδης μόλις θα είχε περάσει τα εξήντα-του χρόνια—, δέν τον βρίσκει να χαίρεται τελειωμένο το έργο-του. Το χειρόγραφο μένει σταματημένο μέσα σε μιάν ασυμπλήρωτη φράση: και ἀφικόμενος πρώτον ἐς Ἔφεσον θυσίαν ἐποιήσατο τῇ Ἀρτέμιδι· τί έγινε δεύτερα, ο Θουκυδίδης δέν επρόφτασε να το γράψει.

Ποιός είναι αυτός που παίρνει τώρα πάνω-του να

εκδώσει τη μισοτελειωμένη ιστορία· αν η έκδοση γίνεται γιατί ο ίδιος ο Θουκυδίδης το ζήτησε, όταν ένιωσε το θάνατο να φτάνει, ή αν οι κληρονόμοι-του ενεργούν αυτόβουλα· πότε ακριβώς κυκλοφορεί το έργο στην Αθήνα— γενικά όλα τα εκδοτικά προβλήματα της ιστορίας του Θουκυδίδη μένουν λίγο πολύ άλιτα. Ένα μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα· ο σεβασμός του εκδότη μπροστά στο χειρόγραφο πρέπει να στάθηκε απόλυτος. Το αφήκε ασυμπλήρωτο, έτσι όπως έμεινε από το συγγραφέα, χωρίς να θελήσει να του αλλάξει ούτε μιά φράση. Το υλικό το αδούλευτο από τα κατοπινά χρόνια του πολέμου, που θα βρέθηκε βέβαια μέσα στα σημειώματα του ιστορικού, έμεινε αχρησιμοποίητο και χάθηκε.

Και τί δέ θα δίναμε για να μπορέσουμε να διαβάσουμε ιστορημένη από το Θουκυδίδη την τελευταία δραματική περίοδο του πολέμου, από τις μεγάλες επιτυχίες των Αθηναίων στην Προποντίδα ώς τη στιγμή που οι Σπαρτιάτες μπαίνουν στη νικημένη Αθήνα και αρχίζουν να γκρεμίζουν τα τείχη-της μέσα στους ήχους των αυλών και τη μεγάλη χαρά των παλιών συμμάχων των Αθηναίων, που γιορτάζουν την πρώτη-τους λεύτερη μέρα ύστερα από πόσα χρόνια! Ωστόσο και αυτό που πρόφτασε να μας αφήσει ο ιστορικός είναι από τις πιο μεγάλες κληρονομίες που μας εχάρισε το αρχαίο πνεύμα. Όχι βέβαια γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μάς σήμερα να μάθουμε τις λεπτομέρειες από έναν πόλεμο που έγινε πρίν από δύο χιλιάδες τετρακόσια κάπου χρόνια και που οι άμεσες συνέπειές-του έχουν χαθεί μέσα στους αιώνες. Τα περιστατικά του πελοποννησιακού πολέμου δέν μπορεί να ενδιαφέρουν το σημερινό άνθρωπο—δέ μι-

λώ για τον ειδικό ιστορικό—παρά μονάχα γιατί τα ιστόρισε ο Θουκυδίδης, γιατί στάθηκαν το υλικό που πάλεψε να καταχτήσει και μ' αυτό να εκφραστεί μιά ψυχή δυνατή και μεγάλη. Στην ιστόρηση του πολέμου αυτού, και έτσι μισή που μένει, μπορούμε να ξαναζήσουμε σε διλητού την ένταση των αγώνων του Θουκυδίδη με τη ζωή και με το λόγο, κι' ακόμα την απέραντη αγάπη και πίστη που έχει στην πόλη-του και στον άνθρωπο—και αυτό είναι που μας την κάνει τόσο πολύτιμη.*)

II

Ο επιτάφιος λόγος είχε οριστεί στην Αθήνα από πιό παλιά να λέγεται κάθε χρόνο για τους νεκρούς του πολέμου την ημέρα που τους έθαβαν επίσημα στο νεκροταφείο του Κεραμεικού (ιδές σχόλια κεφ. 35,1). Γρήγορα ο λόγος συγκεντρώνει ορισμένα θέματα—δανεισμένα λίγο πολύ από ανάλογα ποιητικά είδη, τους θρήνους και τα εγκώμια—και παίρνει κάποια μορφή σταθερή, που είναι υποχρεωμένοι να τη σεβαστούν όλοι οι ρήτορες. Η συντηρητικότητα της ελληνικής δημιουργίας γενικά είναι γνωστή. Σ' έναν Επιτάφιο έπρεπε ν' ακουστεί πρώτα απ' όλα πλατύς ο έπαινος των νεκρών της χρονιάς εκείνης και ν' αναλυθεί το πολεμικό-τους έργο. Δεύτερο απαραίτητο στοιχείο του λόγου ήταν ο έπαινος των προγόνων και της πολιτείας, που έβγαλε τέτοιους άντρες. Τέλος έπρεπε να κεντριστούν οι νεότεροι πολίτες για

*) Ιω . Κακριδή, Ανθρωπιστικά 18xx. 44x.

ανάλογα κατορθώματα και να παρηγορηθούν αυτοί που είχαν χάσει τους δικούς-των.

Η χορική ποίηση του Πινδάρου και του Βακχυλίδη τον αθλητή που νίκησε στους γυμνικούς αγώνες τον δοξάζει και με το να υμείς την πατέριδα που τον εγένησε και τον ανάθρεψε, ακόμα με το να υψώνει το κατόρθωμά-του και να το φέρνει κοντά στο μεγάλο έργο ενός μυθικού προγόνου, ενός ήρωα, που πήρε μέρος είτε στην τρωική είτε στην αργοναυτική είτε σ' όποιαν άλλη μεγάλη μυθική επιχείρηση. Το ίδιο και ο επιτάφιος λόγος δίνει αξία στο έργο των νεκρών που θέλει να τιμήσει με το να το παρουσιάζει σαν αντάξια συνέχεια από το έργο των μυθικών πρώτα Αθηναίων, που έδιωξαν τις Αμαζόνες από την Αττική και χτυπήθηκαν με τους Θηβαίους για χάρη των Αργείων, με τους Αργείους ύστερα για χάρη των παιδιών του Ηρακλή από το έργο των Αθηναίων ύστερα, που πολέμησαν και νίκησαν τους Πέρσες στην αρχή του αιώνα· του δίνει τέλος αξία και με το να το παρουσιάζει κάτω από τη σκέπη μιάς πολιτείας, που θρέφει και μορφώνει τον πολίτη-της με περισσήν αγάπη σα μάνα, γιατί τον εγένησε το ίδιο-της το χώμα, δέν τον εδέχτηκε ξένο, φερμένο από άλλους τόπους, για να τον ανέχεται μόνο σαν προγονό.

Τον επιτάφιο λόγο πάνω σ' αυτούς που είχαν σκοτωθεί το πρώτο καλοκαίρι του πελοποννησιακού πολέμου παρουσιάζεται στο δεύτερο βιβλίο του Θουκυδίδη να τον βγάζει ο Περικλής. Διαβάζοντάς-τον δέ βλέπουμε στην αρχή, γιατί δέν μπορεί να ειπώθηκε το φθινόπωρο του 431 ακριβώς όπως μας δίνεται. Ο Θουκυδίδης ζούσε α-

κόμα τότε στην Αθήνα, θα πήρε μέρος στην τελετή, και έτσι που είναι βέβαιο πως στάθηκε γνώριμος στενός του μεγάλου πολιτικού, δέ θα μας ήταν δύσκολο να φανταστούμε ότι ζήτησε και πήρε ένα αντίγραφο από το λόγο, για να τον καταχωρίσει ύστερα στο έργο-του. Πρίν όμως προχωρήσουμε στο πρόβλημα, αν ο Περικλής μπορεί να είπε τον Επιτάφιο όπως τον βρίσκουμε στο Θουκυδίδη, είναι ανάγκη να ιδούμε πρώτα τη διάρθρωσή-του :

1. **Προοίμιο** (35). Μεγάλος ο φόβος ν' αδικήσει ο ρήτορας τους νεκρούς, είτε γιατί τα λόγια-του θα σταθούν πιό κάτω από τα έργα-τους, είτε γιατί δέ θα κατορθώσει να κάνει τους ακροατές-του να τον πιστέψουν.
2. **Ἐπαινος των προγόνων** (36,1)· **των πατέρων** (36,2)· **της σύγχρονης γενιάς** (36,3). Ωστόσο τα έργα των πολέμων δέ θα αναλυθούν· θα εξεταστεί μόνο ποιά στάθηκε η πολιτεία και ποιοί οι τρόποι της ζωής του Αθηναίου, που εχάρισαν τόση δύναμη στην πατρίδα-του (36,4).
3. **Ἐπαινος της αθηναϊκής πολιτείας** και των τρόπων που ζεί ο Αθηναίος (37-41,4).
4. **Ἐπαινος των νεκρών** (41,5-42).
5. **Παραινετικός λόγος**, α' στους πολίτες (43)· β' στους γονείς των νεκρών (44)· γ' στα παιδιά και στ' αδέρφια-τους (45,1)· δ' στις χήρες (45,2).
6. **Επίλογος** (46).

Το διάγραμμα του λόγου είναι πολύ καθαρό. Τα κεφάλαιά-του, ο ἐπαινος των προγόνων, της πολιτείας και

των νεκρών, η παραίνεση στους πολίτες και στους συγγενείς που πενθούν, ξαναγυρίζουν, όπως είδαμε, τυπικά σε κάθε επιτάφιο. Ακόμα και την ευθύνη του ρήτορα, που πρέπει ένας αυτός και με λόγια μόνο να κατορθώσει να ισοζυγάσει τόσων νεκρών το έργο (35,1), δέν είναι μόνο ο Περικλής που τονίζει.

Και όμως, κάπως καλύτερα αν προσέξουμε και συγχρίνουμε τον Επιτάφιο του Θουκυδίδη με τους λίγους άλλους που μας εσώθηκαν από την αρχαιότητα, θ' αρχίσουν να γεννιούνται μέσα-μας όλο και πιο δυνατές υποψίες, αν έχουμε στ' αλήθεια να κάνουμε μ' έναν γνήσιο λόγο του Περικλή. Πρώτα πρώτα που μερικά από τα καθιερωμένα κεφάλαια παρουσιάζονται αδυνατισμένα πολύ, σα να τ' αναφέρει ο ρήτορας όχι γιατί τους δίνει σημασία, παρά γιατί πρέπει να τ' αναφέρει. Έτσι ο έπαινος των νεκρών (41,5-42) είναι άν όχι σύντομος, άμως εντελώς απρόσωπος και άσχετος με τα ειδικά περιστατικά του 431, τόσο μάλιστα που θα μπορούσε να ειπωθεί για κάθε πολέμου τους σκοτωμένους. Τών προγόνων ο έπαινος βρίσκεται περιορισμένος σε μιά μόνο φράση (36,1), εκεί που στους άλλους επιτάφιους ο ύμνος των παλιών Αθηναίων, όσοι πήραν μέρος στους μυθικούς και στους μηδικούς πολέμους, πιάνει ολόκληρα κεφάλαια. Έπειτα δέν αναφέρεται εδώ κανένα έργο πολεμικό, μήτε παλιό μήτε τωρινό, και ούτε γίνεται καθόλου υπαινιγμός στο σύγχρονο πόλεμο, που οι Έλληνες τον πολεμούν με τόση σκληρότητα. Σα να μή λογαριάζει και πολύ ο Περικλής ούτε τους μεγάλους προγόνους ούτε της χρονιάς τους νεκρούς, που έχει ωστόσο κύριο χρέος να υμνήσει. Ακόμα και ότι οι Αθη-

ναίοι είναι γέννημα της Αττικής, κάτι που οι άλλοι ρήτορες δέν κουράζονται να το μνημονεύουν πλατιά, στο Θουκυδίδη το πολύ θα μπορούσε κανείς να το βρεί χρυμένο σ' έναν υπαινιγμό μονάχα, βαλμένον κι' αυτόν παράμερα μέσα σε μιά μετοχή (36,1 τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες). Όλη η προσοχή του Περικλή συγκεντρώνεται στον ύμνο της αθηναϊκής πολιτείας, που πιάνει και το πιό μεγάλο μέρος του λόγου (37-41,4). Θαρρείς και αυτός ήταν ο κύριος σκοπός-του, όχι να τιμήσει τους νεκρούς.

Είναι όμως και μερικές άλλες λεπτομέρειες του λόγου, που άν τις κοιτάζουμε καλύτερα, θα δυναμώσουν τις αμφιβολίες-μας: ο Περικλής μιλώντας μπροστά σ' ένα πραγματικό ακροατήριο, για να δείξει πόσο δύσκολο είναι να πει τον έπαινο που ταιριάζει, μπορεί ποτέ να χώρισε τους ακροατές-του σε κείνους που πήραν μέρος στο έργο το πολεμικό και ακούν με ευνοϊκή διάθεση, και σε κείνους που δέν επήραν και γι' αυτό βρίσκουν υπερβολικό τον έπαινο 'από ζήλια, ἀν. τυχόν ακούσουν κάτι πάνω από τη δύναμή-τους' (35,2);—Είναι εύκολο να πιστέψουμε πως ο Περικλής θα αποφάσιζε να παρουσιάσει το έργο των νεότερων τόσο χτυπητά πιό πάνω από των παλιών τα κατορθώματα, πιό πάνω και από τα μηδικά και από τα μυθικά ακόμα (36,1-3), αντίθετα από το γενικό αίσθημα των Ελλήνων, που είχαν υψώσει τους προγόνους-των σε άφταστες ιδανικές μορφές;—Μπορούσε να παρουσιάσει τους νεκρούς πιό πολύ σα νικημένους παρά σα νικητές (43,1 τέλ.) και να συστήσει σε όσους έμειναν στη ζωή να εύχονται να σκοντάψουν λιγότερο (43,1), τη στιγμή που οι Αθηναίοι

στις ασήμαντες μάχες της πρώτης χρονιάς δέν είχαν πάθει καμιά σοβαρή ήττα;—Μπορούσε ο Περικλής, ο άντρας της Ασπασίας, να δοξάζει πάνω απ' όλες τη γυναικα, 'που τ' θνομά-της θ' ακουστεί δόσο γίνεται πιό λίγο μέσα στους άντρες, είτε για καλό είτε για κακό;' (45,2)

Τις υποψίες που μας γεννάει η μελέτη του ίδιου του λόγου, μας τις υψώνει σε βεβαιότητα η σύγχρισή-του με τα άλλα μέρη της ιστορίας και γενικά η κριτική ανάλυση του έργου ολόκληρου: από τον Επιτάφιο του Θουκυδίδη είναι ζήτημα αν και δυό φράσεις ανήκουν στο λόγο που είπε πραγματικά ο Περικλής του 431· πίσω από αυτόν βρίσκεται κρυμμένος και μιλεί ο ίδιος ο Θουκυδίδης σε καιρούς δικούς-του και με σκοπούς δικούς-του.

'Οτι ο Θουκυδίδης, αμέσως μόλις ξέσπασε ο πόλεμος, πήρε την απόφαση να τον ιστορήσει, μας το λέει στα πρώτα πρώτα λόγια-του: Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ἔντεγραφε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναῖων ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου... 'Οτι έζησε και το τέλος-του, θα το δυμπεραίναμε από τους σχετικούς υπαινιγμούς-του, καθώς πραγματεύεται περιστατικά πιο παλιά, κι' ἀν ακόμα δέ μας το ἐλεγε ρητά πάλι στο δεύτερό-του προοίμιο (5,26,5 ἐπεβίων διὰ παντὸς τοῦ πολέμου). 'Οταν άρχισε να γράφει ήταν νέος ακόμα, τριάντα μόλις χρονών, δόμως με σκέψη ώριμη. Η φιλολογική ανάλυση εύκολα μπόρεσε να πιστοποιήσει πόσην επίδραση είχε δεχτεί ο νέος και από τη σοφιστική κίνηση, που είχε φουντώσει ακριβώς την εποχή εκείνη. Και ένα από τα κύρια δόμως χαραχτηριστικά του έργου,

η εξαντλητική προσπάθεια για μιάν αντικειμενικά εἴκα-κριβωμένη αλήθεια, είναι και αυτή μιά κατάχτηση του νέου Θουκυδίδη· από την πρώτη στιγμή που αποφασίζει να γράψει την ιστορία του πολέμου νιώθει το χρέος να δώσει τα γεγονότα όχι ρωτώντας όποιον όποιον, σύτε όπως του αρέσει, παρά καί γι' αυτά που είδε με τα μάτια-του καί για ό,τι πήρε από τους άλλους, αφού πρώτα εξετάσει δόσο μπορεί πιό καλά, πώς ακριβώς έγινε το κάθε τί (1,22,2).

Η συγγραφή δόμως τραβάει σε μάκρος μεγάλο, βαστάει τριάντα και περισσότερα χρόνια, χρόνια γεμάτα δοκιμασίες. 'Αν είναι αλήθεια ότι κάθε ψυχή μεγάλη είναι τόσο ευαίσθητη, ώστε και η παραμικρή εξωτερική αφορμή να μπορεί να της σταθεί πηγή για μιά πείρα βαθύτατη, ποιός και πόσος πρέπει να στάθηκε ο πλουτισμός της ψυχής του Θουκυδίδη στους σκληρούς εκείνους καιρούς! Οι περιπέτειες του πολέμου που παρακολουθούσε, μάχες μεγάλες, εκστρατείες υπερπόντιες, νίκες και καταστροφές ανεπάντεχες, τα ανθρώπινα πάθη που έβλεπε τον πόλεμο να τ' αφήνει να ξαμολιούνται, χωρίς κανένας θηβαϊκός νόμος να μπορεί να τα κρατήσει, οι άνθρωποι που μίλησε μαζί-τους, οι τόποι που γνώρισε, η εξορία-του, ακόμα ο ίδιος-του ο βαρύς αγώνας να δώσει την ιστορία του πολέμου—όλα αυτά δέν μπορεί παρά θα χαρίζουν στο Θουκυδίδη πείρα ψυχής μεγάλη.

Και έρχεται ξαφνικά μιά μέρα κι' ο Αθηναῖος, που κάποτε είχε πιστέψει αδίσταχτα στην υπεροχή της πατρίδας-του, γυρίζει γέρος σε μιάν Αθήνα νικημένη, για να ιδεί τα τείχη-της γκρεμισμένα, το λιμάνι έρημο, και την Ακρόπολη πάνω να την πατούν αγέρωχοι Σπαρτιάτες.

‘Αν όλα τ’ άλλα, όμως ότι και η τραγωδία της Αθήνας πέρασε από την ψυχή του Θουκυδίδη χωρίς να τη δοκιμάσει βαριά, δέ θα το παραδεχτούμε βέβαια εύκολα. Στην κάθε φράση, που ο ιστορικός γράφει γυρισμένος τώρα πίσω, είναι φυσικό να περιμένουμε πως θα σταλάζει μιά πείρα πολύ πιο βαριά· καλ μεστή από ό, τι πρίν από τριάντα χρόνια.

Να μπορέσει να πιστοποιήσει τους σταθμούς, που προχώρησε η σκέψη του Θουκυδίδη μέσα στα χρόνια που έγραφε, είναι ένα χρέος της φιλολογικής ερμηνείας από τα πιο μεγάλα. Όχι μόνο γιατί μιά τέτοια πιστοποίηση ρίχνει φώς δυνατό πάνω στο ίδιο το έργο και αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε τώρα καλύτερα· όχι μόνο γιατί με τον τρόπο αυτό γνωρίζουμε την ιστορία της ψυχής ενός ανθρώπου, που μας είναι ασύγκριτα πιο πολύτιμη από την ιστορία της εξωτερικής-του ζωής (πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε, τί έγραψε κτλ.): όποιος δοκιμάζει να ξαναπάρει τον πονεμένο δρόμο, που τράβηξε η ψυχή ενός μεγάλου ανθρώπου, και να ξαναχαρεί τη δύναμη-της, που κατορθώνει στον πόνο-της να δώσει μιάν έκφραση τόσο αισιόδοξη, όσο είναι ένα έργο που χαρίζεται στους ανθρώπους σαν ένα κτήμα έσ αιεί, αυτός βοηθεί και τη δική-του ψυχή να κερδίσει το δικό-της αγώνα.

Ωστόσο να παρακολουθήσουμε την ιστορία της ψυχής του Θουκυδίδη δέ μας είναι και τόσο εύκολο σήμερα, γιατί το μόνο που μπορεί να μας μιλήσει γι’ αυτήν είναι το μισοτελειωμένο έργο. Και το κακό είναι που δέ μας μιλεί μιά πολύ καθαρή γλώσσα. Στο πρώτο βιβλίο δίνονται οι αφορμές και τα αίτια της σύγκρουσης, στο

δεύτερο τί έγινε στα τρία πρώτα χρόνια του πολέμου. Το πιό φυσικό θα ήταν να πιστέψουμε, ότι τα δύο αυτά βιβλία πρέπει να γράφηκαν πιό νωρίς από τ’ άλλα και να ζητήσουμε εδώ να βρούμε τον πρώτο σταθμό στην εξέλιξη του ιστορικού. Και όμως η φιλολογική ανάλυση έδειξε ότι λίγο πολύ όλα τα κεφάλαια του πρώτου και αρκετά μέρη από το δεύτερο—μαζί με τον Επιτάφιο η τελευταία δημηγορία του Περικλή (60-64), ο χαραχτηρισμός του πολιτικού (65) κ.ά.—πρέπει άλλα χωρίς δισταγμό κανένα, άλλα με μεγάλη πιθανότητα να παραδεχτούμε ότι γράφηκαν στην τελευταία περίοδο, από το 404 και πέρα. Να υποθέσουμε ότι ο Θουκυδίδης περίμενε πρώτα να τελεώσει ο πόλεμος, για ν’ αρχίσει να γράφει; Δέ μας το επιτρέπει η ρητή που είδαμε πρίν δήλωσή-του στο προοίμιο. Δέ μένει άλλο παρά να δεχτούμε ότι η συγγραφή, αρχινισμένη από το 431, προχωρούσε κανονικά, όταν έζαφνα στα τελευταία χρόνια της ζωής-του ο Θουκυδίδης αποφασίζει να την αναθεωρήσει. Τί τον ανάγκασε σ’ αυτό και γιατί χρειάστηκε το πρώτο ακριβώς μέρος της ιστορίας να πάθει τόσην αλλαγή, θα ιδούμε αμέσως πιο κάτω.

Στις σελίδες αυτές δέν έχει βέβαια κανένα λόγο να εξεταστούν όλα τα προβλήματα που γεννάει μιά τέτοια πιστοποίηση—τί σώζεται από την αρχική σύνθεση, τί γράφηκε για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια, τί διορθώθηκε ποιό το σχέδιο και το νόημα της συγγραφής στην πρώτη-της μορφή· σε ποιά περίοδο ανήκει το περίφημο μεθοδολογικό κεφάλαιο 1,22· αν θα μπορούσαμε να πιστοποιήσουμε σταθμούς σημαντικούς στην εξέλιξη του Θουκυδίδη και μέσα στα χρόνια του πολέμου κτλ.

Εδώ μένει μόνο να ιδούμε, μιά και η φιλολογική ανάλυση έδειξε ότι και ο Επιτάφιος ανήκει στην αναθεώρηση, τί προκάλεσε την αναθεώρηση αυτή και ποιό το νόημά -της, χωρίς φυσικά να μπούμε στις λεπτομέρειες της έρευνας*).

Η πιό μεγάλη δοκιμασία του Θουκυδίδη στάθηκε αλήθεια η ήττα του 404. Και δέν ήταν μόνο που οι Αθηναίοι είχαν χάσει τον πόλεμο· ήταν και που είχαν πάψει να πιστεύουν στην ίδια-τους την πόλη. Σε μιάν Αθήνα νικημένη και ταπεινωμένη ήταν το μόνο φυσικό να ξαναγυρίζουν στην αρχή του πολέμου και να ρωτιούνται, αν άξιζε να τον προκαλέσουν με την αλύγιστη στάση τους. Λίγο να υποχωρούσαν στους Σπαρτιάτες τότε, να ακύρωναν να πούμε το ψήφισμα που έκλεινε τα λιμάνια της αθηναϊκής αρχής και την αθηναϊκή αγορά στους Μεγαρίτες, θα μπορούσαν να ξεφύγουν όλη αυτή την περιπέτεια. Η μερίδα των λακωνόφιλων, που ποτέ δέν είχε λείψει εντελώς από την Αθήνα και που πάντα ζητούσε τη συμμαχία με τη Σπάρτη για μιά κοινή ηγεμονία πά-

*) Σημειώνω εδώ τη σπουδαιότερη σχετική βιβλιογραφία: E. Schwarfz, Das Geschichtswerk des Thukydides, β, έκδ. (1929), M. Poehl, Nachr. Gött. Gesellsch. 1919, 1920, W. Schadewaldt, Die Geschichtsschreibung des Thukydides (1929), F. Jacoby στη διατριβή της R. Zahn, Die erste Periklesrede (1934), A. Grosskinsky, Das Programm des Thukydides (1936), H. Pätzler, Das Problem der Geschichtsschreibung des Thukydides und die thukydideische Frage (1937), F. Germann, Neue Forschungen zu Thukydides, D. Lit.-Zeit. 1937, H. Berke, Thukydides (1938), I. Karpathis, Epitaphios - Interpretationen, Wien. Studien 59, 1939 και Νέα Εστία 33, 1943.

νω στους Έλληνες, είχε τώρα αποδειχτεί πώς συλλογιόταν σωστά. Η καταστροφή είχε αρχίσει να φαντάζει σα μιά δίκαιη πληρωμή για την αδιαλλαξία της Αθήνας απέναντι στη δεύτερη μεγάλη πόλη της Ελλάδας, ακόμα και για το σκληρό φέρσιμο-της στους άλλους Έλληνες, που από σύμμαχοι είχαν καταντήσει υπήκοοι-της. Και ποιός έφταιγε για όλα αυτά περισσότερο από τον Περικλή; Αυτός ήταν που κυβερνούσε τότε λίγο πολύ ανεμπόδιστα την Αθήνα και κήρυχνε σταθερά: καμιά υποχώρηση στους Πελοποννησίους!

Και στο Θουκυδίδη ο κλονισμός από την ήττα στάθηκε είπαμε μεγάλος, μα η δική-του ψυχή ήταν πολύ δυνατή και δέ λύγισε· δέν αρνήθηκε αυτός ούτε την παλιά Αθήνα και την ηγεμονία-της ούτε το μεγάλο-της τέκνο. Καθώς στεκόταν τώρα στο τέλος του πολέμου, άρχισε να βλέπει σαν πιό καθαρά όχι μόνο την αρχή και τη συνέχειά-του· πίσω από τις φαινομενικές-του αφορμές, πολύ πιό πίσω από αυτές, είδε τα πραγματικά-του αίτια. Τώρα καταλάβαινε πως τον πόλεμο δέν τον προκάλεσαν ένα δυό τυχαίες αφορμές, το μεγαρικό ψήφισμα ή οι προστριβές των αντιπάλων για την Ποτείδαια και την Κέρκυρα, όπως είχε πιστέψει μαζί με τον άλλο κόσμο και ο ίδιος άλλοτε· τον προκάλεσε η βαθιά, αγεφύρωτη αντίθεση ανάμεσα στις δύο πολιτείες. Κι' ήταν η Σπάρτη που φοβόταν την αντίπαλη πόλη, που δύο και μεγάλωνε από τα περσικά και δώθε, γι' αυτό και θέλησε να την αφανίσει. Μαζί και οι δύο να κυβερνήσουν την Ελλάδα ήταν αδύνατο, η σύγκρουση ερχόταν λοιπόν σαν κάτι μοιραίο, έτσι κι' αλλιώς θα ξεσπούσε μιά μέρα. Η πολιτική του μη είκειν Πελοποννησίους, που ακοληγόθησαν

οι Αθηναίοι, δέν ήταν αυθαιρεσία ενάς πολιτικού, ήταν ανάγκη. Κι' ἀν η Αθήνα έχασε τον πόλεμο, ο Θουκυδίδης έβλεπε ότι σ' αυτό δέν έφταιγε ο Περικλής, που είχε σπρώξει την πόλη να τον αποφασίσει. Ούτε βέβαια παραδεχόταν πως με τον τρόπο αυτό η Αθήνα τιμωριόταν για τη σκληρότητά-της απέναντι στους Έλληνες υπηκόους-της, που ήταν κάποτε σύμμαχοί-της, μιά και ήξερε πως ο δρόμος που πήρε η παλιά συμμαχία ώς την τυραννική ηγεμονία των Αθηναίων πάνω στους άλλους ήταν ιστορική και αυτός ανάγκη. Άν εχάθηκε ο πόλεμος, εχάθηκε γιατί ο Περικλής πέθανε πολύ γρήγορα, χωρίς ν' αφήσει κανέναν πολιτικό χντάξιό-του, έναν που σαν κι' αυτόν να κυβερνάει σαν πρώτος ἀνὴρ το πλήθος, όχι να κολακεύει τις αδυναμίες-του και ν' αφήνει να τον τραβάει όπου θύμελε εκείνο.

Αυτήν την πίστη ο Θουκυδίδης γυρισμένος στην Αθήνα νιώθει το χρέος να τη μεταδώσει σε μιά γενιά, που κρίνει στενόκαρδα από τα αποτελέσματα και δέ βλέπει ό,τι και όπως αυτός βλέπει, κι' έτσι έφτασε να αρνηθεί το μεγάλο έργο των πατέρων-της. Για να μεταδώσει όμως την πίστη-του αυτή ο Θουκυδίδης, θα χρειαστεί να αναθεωρήσει το έργο-του συστηματικά, ξεχωριστά το πρώτο-του μέρος. Γιατί τα πραγματικά αίτια του πολέμου, όπως τα βλέπει τώρα, πρέπει να δοθούν στην αρχή της ιστορίας, πλάι στις εξωτερικές αφορμές. Ακόμη η υπεράσπιση της αθηναϊκής ηγεμονίας και της πολιτικής του πολέμου να ακουστεί από το στόμα του ίδιου του Περικλή, που στάθηκε ο πιό μεγάλος εκπρόσωπος της εποχής. Και ο Περικλής είχε πεθάνει από τον τρίτο κιόλας χρόνο του πολέμου.

Μέσα στις άλλες δημηγορίες, που συνθέτει ο Θουκυδίδης μετά το 404, για να φωτίσει την προϊστορία του πολέμου και τις αρχές-του, οι τρείς λόγοι του μεγάλου πολιτικού παίρνουν σημασία ξεχωριστή· ο πρώτος (1, 140-144) δικαιολογεί την πολιτική της αδιαλλαξίας απέναντι στη Σπάρτη και στους συμμάχους-της και τονίζει τις μεγάλες πιθανότητες της νίκης· ο δεύτερος, ο Επιτάφιος (2,35-46), δίνει το περιεχόμενο της αθηναϊκής πολιτείας· ο τελευταίος (2,60-64) εξαίρει την υπεροχή που χαρίζει η θαλασσοκρατορία στους Αθηναίους, και δικαιολογεί την αθηναϊκή ηγεμονία με όλες-της τις σκληρότητες.

Οι δημηγορίες αυτές, όπως μας τις δίνει ο Θουκυδίδης, είναι αδύνατο για λόγους πολλούς να ειπώθηκαν έτσι από τον Περικλή. Φαίνονται να έχουν μπροστάτους τον Αθηναίο του 431 και του 430, πραγματικά όμως γράφονται για να τις διαβάσει ο Αθηναίος της μεταπολεμικής εποχής. Άν τώρα ρωτούσες κανείς, πώς συμβιβάζεται μιά τέτοια αυθαιρεσία του Θουκυδίδη με την περίφημη αυστηρή αντικειμενικότητά-του, πρέπει να απαντήσουμε ότι η αρχαία ιστοριογραφία γενικά δέν νιώθει τον εαυτό-της υποχρεωμένο τόσον' αποδώσει πιστά ό,τι ειπώθηκε, όσο τον νιώθει για ό,τι έγινε. Οι λόγοι μένουν πάντα πιέ πολύ το εκφραστικό όργανο του συγγραφέα παρά πίστη απόδοση αυτών που είπαν πραγματικά τα διάφορα ιστορικά πρόσωπα, βασιλιάδες, πολιτικοί, στρατηγοί κ.ά. Ειδικά ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί τις δημηγορίες για να φωτίσει τα γεγονότα, να δείξει την εσωτερική-τους σύνδεση, τις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σ' αυτή ή σ' εκείνη την πολιτική απόφαση,

πόλεμο, εκστρατεία, συνθήκη κλπ.—ό,τι ο νεότερος ιστορικός, από τον Πολύβιο κιόλας, παρέχει σε υποκειμενικότερη μορφή πάρνοντας κάθε τόσο ο ίδιος το λόγο και κρίνοντας τα περιστατικά που διηγήθηκε. Γι' αυτό και οι λόγοι του Θουκυδίδη δέν είναι μόνο γραμμένοι στο ίδιο αχριβώς ύφος: δείχνουν και την ίδια οργάνωση της σκέψης όλοι.

'Ενας πραγματικός λόγος περιέχει αναγκαστικά ένα πλήθος στοιχεία επίκαια που είναι απαραίτητα για τη στιγμή εκείνη, χάνοντας όμως αμέσως ύστερα τη σημασία-τους. Γιατί να τα διατηρήσει στη μνήμη των ανθρώπων ο ιστορικός; Αντί γι' αυτό προτιμάει μιά σύνθεση, που συμπυκνώνοντας να δίνει το σωστό νόημα του ιστορικού γίγνεσθαι, ακόμα κι' άν δέν ήταν εντελώς συνειδήτο είτε στο ρήτορα που παρουσιάζεται να το φανερώνει, είτε στο λαό που τον ακούει τάχα. 'Ετσι ο λόγος, λυτρωμένος από κάθε εφήμερη επικαιρότητα, αληθινός από βαθύτερην άποψη, κερδίζει απόλυτην αξία μέσα στο ιστορικό έργο.

Για τον αρχαίον Έλληνα μιά τέτοια ελευθερία στη σύνθεση των λόγων ήταν κανόνας. 'Ετσι και ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσέας κρίνοντας τον Επιτάφιο του Θουκυδίδη (π. Θουκ. 18) στηρίζεται—σα σε κάτι αυτονόητο άλλωστε—στην προϋπόθεση ότι ο λόγος είναι έργο του ιστορικού και μόνο.

Με τον Επιτάφιο ο Θουκυδίδης θέλησε να δώσει την εικόνα του πολιτισμού της περίκλειας Αθήνας σε δλοτού το πλάτος και την πληρότητα. Καταλληλότερο πρόσωπο, που στο στόμα-του να βάλει την εικόνα αυτή, δέν

είχε άλλο από τον Περικλή, την πιό μεγάλη ίσως πνευματική μορφή μέσα στους 'Έλληνες πολιτικούς όλων των καιρών. 'Ετσι, παρ' όλο που ο έπαινος αυτός της αθηναϊκής πολιτείας είναι δημιουργία αποκλειστική του Θουκυδίδη, κάθε άλλο παρά που παρουσιάζεται αταριαστος στο ξένο στόμα. Από την άλλη μεριά με τον τρόπο αυτό η εικόνα της κλασικής Αθήνας κερδίζει δύναμη, καθώς ο Περικλής την παρουσιάζει σαν κάτι που υπάρχει, εκεί που ο Θουκυδίδης, άν μιλούσε με το ίδιοτο στόμα, θα την έδινε αναγκαστικά σαν κάτι που στάθηκε και δέν είναι πιά.

Θα μπορούσε κανείς να βρεί αφύσικο—και αλήθεια το βρήκαν μερικοί και από τους αρχαίους και από τους νεότερους κριτικούς— πώς ένας τόσο σημαντικός λόγος λέγεται για να τιμηθούν οι ελάχιστοι νεκροί της πρώτης χρονιάς, που δέν είχαν κάνει και τίποτα μεγάλο. Ο Επιτάφιος αυτός, ο μόνος που δίνει ο Θουκυδίδης από τους πολλούς που ειπώθηκαν στα χρόνια του πολέμου, αξιέζε λέσι πολύ πολύ να παρουσιαστεί να λέγεται μιά χρονιά που η πόλη είτε είχε πάθει μιά μεγάλη συφορά και χάσει πολλούς και αντρειωμένους πολίτες, είτε είχε νικήσει και δοξαστεί. «Σ' όποιο δήποτε άλλο βιβλίο ταίριαζε καλύτερα να μπει ο Επιτάφιος παρά στο δεύτερο.» Αυτή είναι η κρίση ενός παλιού, και η μόνη δικαιολόγηση που βρίσκει είναι ότι ο Θουκυδίδης, επειδή ήθελε να έχει ρήτορα τον Περικλή, που πέθανε αμέσως ύστερα, ήταν αναγκασμένος να κρατηθεί στην πρώτη χρονιά και έτσι το μικρό και ασήμαντο έργο-της να το τιμήσει περισσότερο απ' ό,τι στ' αλήθεια αξιέζε (Διονύσ. Αλικαρν. π. Θουκ. 18). Και όμως, όπως πολύ σωστά

τονίστηκε τώρα τελευταία, δέν ήταν καθόλου αταίριαστο πάνω από τους π ρ ω τ ο υ σ νεκρούς του πολέμου, όσο λίγοι κι' άν ήταν, ν' ακουστεί το τίμημα κάθε περασμένης και μελλοντικής θυσίας, η αιώνια Αθήνα στο πιό βαθύ-της νόημα.

'Αν ωστόσο στον Επιτάφιο δέν είναι ούτε το πρόσωπο του ρήτορα ούτε η ευκαιρία του λόγου διαλεγμένα πρόχειρα και αμελέτητα, μιά φορά ορισμένες δυσκολίες έπρεπε αναγκαστικά να γεννηθούν από τη στιγμή που ο Θουκυδίδης αποφάσισε την εικόνα της πνευματικής Αθήνας να τη δώσει στη μορφή ενός επιτάφιου λόγου, που το κέντρο-του είναι η τίμηση των νεκρών πάντα, όχι της πολιτείας. Σ' αυτή την αντίθεση ανάμεσα στην εξωτερική μορφή του λόγου με τον καθιερωμένο-της τύπο, που έπρεπε να σεβαστεί και ο Θουκυδίδης, και στον πραγματικό σκοπό που κρύβει ο Επιτάφιος, θα βρούν τη δικαιολόγησή-τους λίγο πολύ όλες οι απορίες που μας εγεννήθηκαν πρίν.

Ο σύντομος έπαινος των νεκρών κρατιέται εντελώς απρόσωπος και γενικός, γιατί ο Θουκυδίδης δέν ενδιαφέρεται ειδικά για τους λίγους πολεμιστές του πρώτου χρόνου μπροστά-του, καθώς γράφει, φαντάζουν οι νεκροί του πολέμου όλου, ο ι ν ι κ η μ έ ν ο ι νεκροί (πβ. 42,4.43,1). Ούτε και το παρανετικό μέρος είναι πλατύ, γιατί ούτε σ' αυτό πέφτει το βάρος του λόγου· ότι και εδώ και παντού ο στοχασμός του Θουκυδίδη κρατιέται βαθύς και δέν ξεπέφτει ποτέ σε κοινοτοπίες, δέν είναι βέβαια ν' απορήσει κανείς. Των παλιών προγόνων πάλι ο έπαινος, που είναι σε δυό λόγια μόνο περιορισμένος, δέ θα μας παραξενέψει τώρα, άμα θυμηθούμε πως πίσω

από τον Περικλή μιλεί ο Θουκυδίδης, που και στην αρχή του έργου-του τονίζει, πόσο κατώτερα από τη φήμη-τους είναι τα μυθικά και τα μηδικά κατορθώματα. Πάνω από τους παλιούς Αθηναίους θα υψωθεί τώρα η γενιά του Περικλή· δι, τι παρουσιάζεται σαν περιαυτολογία ενός σύγχρονου, καθώς φαίνεται να μιλεί ο Περικλής, ανήκει πραγματικά σε μιά νωπή, όμως αγύριστα περασμένη εποχή, αυτή που ήθελε ο Θουκυδίδης να δικαιώσει μπροστά στις νέες γενιές των ανθρώπων. Και επειδή—δίκαια ή άδικα, άλλο ζήτημα—πιστεύει πως οι γενιές αυτές είναι ανίκανες να κάνουν δι, τι κατόρθωσε η δική-του γενιά, φοβάται το φθόνο-τους και την απιστία-τους (35,2), εκεί που ο Περικλής, όταν μιλούσε το 431, όχι μόνο δέ θα διατύπωνε έτσι ωμά έναν τέτοιο φόβο—δέ θα μπορούσε να τον έχει κάνι, μιά και οι Αθηναίοι τότε, όπως έπαιρναν όλοι μέρος στον κοινόν αγώνα, έτσι κι' ένιωθαν όλοι τον εαυτό-τους ταυτισμένο με τους νεκρούς και με την πόλη.

Ούτε για τα περιστατικά του 431 μπορούσε ο Περικλής του Θουκυδίδη να μιλήσει—ο αναγνώστης τα ξέρει κιόλας από τα περασμένα κεφάλαια της ιστορίας—ούτε γενικά για τα έργα των πολέμων· μόνο το πνεύμα που δημιουργήσε και τα έργα αυτά και όλον τον πολιτισμό είχε εδώ θέση να τιμηθεί.' Όπως όμως παντού κρατιέται, ας είναι και εξωτερικά, η μορφή του επιτάφιου λόγου, έτσι κι' εδώ πρέπει να μή λείψει η πιθανοφάνεια ότι μιλεί ο Περικλής στους Αθηναίους-του. Κι' αλήθεια η δικαιολόγηση της παράλειψης: 'για τα πολεμικά έργα δέ θα μιλήσω, τα ξέρετε, σείς οι ίδιοι τα δημιουργήσατε με το αίμα-σας· θα τα εξηγήσω μόνο πώς έγιναν. Ο

λόγος-μου θα παρουσιάσει το δρόμο που έφερε σ' αυτά, με ποιά πολιτεία και από ποιούς τρόπους ζωής έφτασαν να γίνουν τόσο μεγάλα — η δικαιολόγηση αυτή κάθε άλλο παρά απίθανη φαίνεται.

Ο λόγος του Περικλή παρουσιάζεται εξωτερικά σαν επιτάφιος των νεκρών του 431^o πραγματικά, όπως συχνά ειπώθηκε, ο Θουκυδίδης έγραψε τον επιτάφιο της αθηναϊκής πολιτείας στην πιο κλασική-της μορφή.

III

Μπροστά στην καταστραμμένη πόλη του 404 ο ιστορικός συγκεντρώνει τη σκέψη-του στο μεγαλείο της παλιάς Αθήνας, τότε που την κυβερνούσε ο Περικλής. Δίχως ψεγάδια δέν ήταν ούτε εκείνη βέβαια· δέν έχουμε παρά να θυμηθούμε από το έργο του ίδιου του Θουκυδίδη μερικά ιστορικά μέρη. Και όμως ο Αθηναίος αυτός την αγαπάει και νεκρή με τόσο πάθος, ώστε να της χαρίζει την τελειότητα. Έτσι που παρουσιάζεται στον Επιτάφιο εξάπαντος δέν είναι η πραγματική Αθήνα: είναι ο μύθος-της, όπως τον εζωντάνεψε ο πόνος μιάς ψυχής μεγάλης. Με το φυσικό-της θάνατο η Αθήνα του 5ου αιώνα αφήνει όλες-της τις αδυναμίες, για να περάσει τέλεια στην αθανασία του μύθου.

Την υπεραχή-της η Αθήνα τη χρωστάει πάνω απ' όλα στο πολιτευμά-της, που δέ ζηλεύει κανενός ξένου τους νόμους· απεναντίας στέκει το ίδιο στους άλλους πρότυπο για μίμηση (37). Ωστόσο η αθηναϊκή δημοκρατία έχει ξεπεράσει το όνομά-της: γιατί τη δύναμη — το κράτος — δέν την αφήνει αποκλειστικά στου δήμου τα χέρια.

όταν είναι για τα ιδιωτικά-τους ζητήματα, οι πολίτες είναι μπροστά στο νόμο όλοι ίσοι, ακόμα και οι αριστοχράτες, οι 'ολίγοι' (συνειδητή αιχνηση: ἐς ὀλίγους - ἐς πλειόνας - πᾶσι). Η αθηναϊκή όμως δημοκρατία αρνείται τον εαυτό-της και για δεύτερη φορά: αντίθετα με ό,τι γίνεται στις ιδιωτικές σχέσεις, στα δημόσια πράγματα οι πολίτες δέν είναι μηχανικά ισοπεδωμένοι: εδώ δέν πάει όποιος με τη σειρά-του να κυβερνήσει· υπάρχει προτίμηση, και η προτίμηση αυτή γίνεται άποτο άρετῆς. Το αριστοκρατικό αξίωμα των ολίγων, ότι την πολιτεία ταιριάζει να την κυβερνούν οι κάτοχοι της αρετής μόνο, οι άριστοι, ξαναζεί σε μιά δημοκρατία, μόνο που εδώ την αρετή δέν την καθορίζει πιά η καταγωγή ή ο πλούτος, όπως στις γνήσιες αριστοκρατίες και ολιγαρχίες. Με πόση σοφία τα λόγια αυτά παρουσιάζονται να λέγονται από τον πολιτικό που, όπως μαρτυρεί άλλος ο Θουκυδίδης (2,65,9), ουσιαστικά κυβερνούσε αυτός σαν πρώτος πολίτης μέσα στους άλλους την πόλη της δημοκρατίας — έγινετο λόγω μὲν δημοκρατία, έργῳ δὲ υπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή !

Ζώντας με ισονομία και κυβερνημένος από τον καλύτερο ο Αθηναίος δέν είναι μόνο που σέβεται τον πλαίνο-του (37,2): είναι και που σέβεται και τον ίδιο τον εαυτό-του, γι' αυτό και δέν πατάει το νόμο (37, 3). Τον πολίτη τον κυβερνάει τώρα πιά μιά τόσο υψηλή συνείδηση, ώστε να είναι απέναντι-της πιό πολύ υπόλογος, αυτής το δέος να τον κρατάει να μήν παρανομήσει, όχι κανένας εξωτερικός φραγμός, η τιμωρία του νόμου είτε η προσταγή του άρχοντα. Σ' αυτήν ακριβώς την αυτόβουλη υποταγή-του στο νόμο, προπαντός τον άγραφο,

βρίσκει ο Αθηναίος την απόδειξη πως είναι λεύτερος.

Στον πολίτη της Αθήνας λίγη δέν είναι και η χαρά της ζωής (38). Οι δημόσιοι αγώνες και οι θυσίες μιά ύστερα από την άλλη· [οι ναοί και τ' άλλα χτίρια, που υψώνονται στην Ακρόπολη και στην αγορά]. η άνεση που του χαρίζει το σπίτι· τα καλά που του φέρνουν τα αθηναϊκά καράβια από τα πέρατα του κόσμου—όλα του ξεκουράζουν το πνεύμα από τον κάματο και τις στενοχώριες της ημέρας. Ποιός δέ θυμάται εδώ τους αυστηρούς περιορισμούς της Σπάρτης, που δέν επιτρέπει στον πολίτη της καμιά πολυτέλεια στο φαῖ-του, στο γνήσιμο-του, στο σπίτι-του;

Ωστόσο η υπεροχή της Αθήνας δέ δείχνεται μόνο όσο κρατεί ειρήνη· η πόλη ξεχωρίζει και στον τρόπο που αντικρίζει τον πόλεμο, εντελώς διαφορετικά από ό,τι η αντίπαλη Σπάρτη (39). Οι βαριοί νόμοι της δωρικής αυτής πολιτείας, τό δικαίωμα των εφόρων να διώχνουν όταν θέλουν τους ξένους από τη χώρα—οι περίφημες ξενηλασίες—, ο αδιάκοπος φόβος μήπως προδοθούν τα μυστικά της πόλης, η σκληρή άσκηση του πολίτη από παιδί ακόμα, η ακοίμητη προσποτική του κακού, όλα αυτά κάνουν το Σπαρτιάτη ταπεινό σκλάβο, με σώμα και ψυχή βαριά κουρασμένα κάτω από έναν καταναγκαστικό αγώνα δίχως σωμό. Ένα ένα τα στοιχεία της περίφημης σπαρτιατικής αγωγής, που και πολλοί Αθηναίοι ακόμα τα ζήλευαν, δείχνονται τώρα πόσο απόνθρωπα είναι και πόσο φτωχά τα αποτελέσματά-τους. Απέναντι στην πολιτεία αυτή, που παίρνει τον άνθρωπο, για να του νεκρώσει την ψυχή και να του στερήσει κάθε χαρά της ζωής, στέκει μιά πόλη που ανοίγει τις πύλες-

της σε εχτρούς και σε φίλους· αυτή δέ διώχνει τους ξένους, γιατί δέν έχει ανάγκη από μέσα εξωτερικά για να φυλαχτεί· ούτε δολιεύεται όπως η Σπάρτη· την υπεροχή της η Αθήνα τη στηρίζει στην ψυχική-της αντοχή, και αυτήν δέν μπορεί να της την κλέψει κανείς. Ούτε βασανίζει τον πολίτη-της· στην ειρήνη τον θέλει να ζει λεύτερος και ξένοιαστος—επίτηδες διαλεγμένοι οι μειωτικοί χαραχτηρισμοί: άνειμένως διαιτώμενοι και δραθυμίᾳ· και τα ελαττώματα γίνονται εδώ προτερήματα. Έτσι μπορεί και στην ώρα του πολέμου λεύτερος πάλι να πάρει πάνω-του τον κίντυνο, γιατί θα το θέλει ο ίδιος, όχι γιατί θα δουλεύει στο νόμο. Και η νίκη θα έρθει βέβαια να στεφανώσει έναν τέτοιον εύψυχο, όχι τον άψυχο δούλο.

Φιλοκαλοῦμέν τε μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας... (40,1-3). Ο λαός αυτός αγάπησε την ομορφιά και όμως έμεινε απλός· αγάπησε τη θεωρία, την επιστήμη, και όμως δέν έχασε την ορμή που είχε για δράση. Είτε πλούσιος ο Αθηναίος είτε φτωχός κοιτάζει να ξεπεράσει τα λόγια, για να φτάσει σ' ένα έργο. Και πάλι η φροντίδα αυτή του καθενός για τη δική του τη δουλειά και για το δικό-του το σπίτι δέν τον κάνει αδιάφορο για της πολιτείας τα πράγματα. Γιατί όποιον δέ θέλει να πάρει μέρος στα πολιτικά, στην Αθήνα τον βλέπουν σαν έναν άνθρωπο άχρηστο, όχι ήσυχο. Η φιλοσοφία του άπραγμόνως ζῆν, μιάς ζωής αποτραβηγμένης από την ταραχή του κόσμου, δέν έχει καμιά θέση εδώ. Κι' ούτε είναι αλήθεια που λένε, πως ο Αθηναίος είναι μόνο λόγια· το λόγο τον χρειάζεται, για να του δείξει το δρόμο που έχει να πάρει μιά σωστή ενέργεια. Εκεί

όμως που στους άλλους η συλλογή και το ζύγιασμα γεννούν το δισταγμό, και μόνο η άγνοια και η ασυλλογιστιά την τόλμη την παράλογη, ο Αθηναίος έχει τόση δύναμη ψυχής, ώστε και να αναμετράει καλά καλά τον κίντυνο και να τολμάει ύστερα να τον αντικρίσει· μοναχά αυτός συνταιρίζει τη σκέψη και τη δράση, τη θεωρία και την πράξη.*)

Η αντίθεση με τους πολλούς συνεχίζεται και σ' ένα άλλο σημείο, στην άρετή—την κοινωνική, όχι την πολεμική (40,4-5): μοναχά ο Αθηναίος κερδίζει τους φίλους-του με το καλό που τους κάνει, όχι που του κάνουν, κι' ακόμα παραστέκει από τα μισικά χρόνια τον έναν και τον άλλον, γιατί τον στηρίζει η πίστη ότι ζεί λεύτερος, όχι γιατί υπολογίζει το συμφέρο-του, όπως οι Λακεδαιμόνιοι, που νομίζουν τὰ μὲν ἡδέα καλά, τὰ δὲ ἔνυμφέροντα δίκαια (5,105,4).

'Με δύο λόγια· λέω πως η πόλη-μας στο σύνολό-της πρώτο είναι το σχολείο της Ελλάδας· έπειτα ο κάθε ἀντρας ο πό μάς θα μπορούσε, μου φαίνεται, ο ίδιος σ' ένα πλήθες φανερώματα της ζωής και με την πιό μεγάλη ευστροφία μαζί και χάρη να παρουσιάσει τον εαυτό-του αὐταρκό' (41,1). Στη φράση αυτή, που δίνει το καταστάλαγμα όλων όσων ειπώθηκαν, η Αθήνα έχει υψωθεί και έχει γίνει η 'παίδευση' της Ελλάδας όλης—ο άλλος κόσμος, ο βάρβαρος, δέν υπάρχει για τον 'Ελληνα—, παράλληλα ο πολίτης-της μιά προσωπικότητα ακεραιωμένη, όχι μιά απλή βίδα μέσα στον κυρίαρχο οργανι-

*) Για τον τρόπο που σχηματίζει εδώ το συλλογισμό-του ο ρήτορας ιδέει σχόλ. 40,2-3.

σμό της πολιτείας χωρίς καμιά διακή-της ζωή μή αλλα. 'Οπως η Αθήνα σαν πόλη έχει και στην ειρήνη και στην πόλεμο απόλυτην αυτάρκεια (36,3), δέν και το ίδιο άτομο είναι ένας κόσμος ολοκληρωμένος με υψηλό διαύτου. Και το πιό σημαντικό διάματα· το ακεραιωμένο αυτό άτομο δέν είναι μόνο που δέ βρίσκεται σε πόλεμο με την πόλη σα σύνολο· είναι και που μοναχά μέσα σ' αυτή κατορθώνει να ακεραιωθεί. 'Άτομο και πολιτεία, ανεπιτυχητής της προσωπικότητάς και εξυπηρέτηση του συνόλου: στη μοναδική σύνθεση που πραγματώνει ο Αθηναίος του Επιταφίου οι δύο αυτές δύναμες βρίσκονται υπροπημένες· και η πίστη του αθηναίου πολίτη στην πόλη του φτάνει να γίνει τόσο μεγάλη, ώστε να μή διστάζει να θυσιάσει την ατομική-του ευτυχία για την ευτυχία της ολότητας—να τη θυσιάσει όχι σα δούλος μιάς αλεχώριστης μάζας, παρά σα λεύτερο άτομο μέσα σε μιά πραγματική κοινωνία ανθρώπων, καθώς αντικρίζοντας το έργο της Αθήνας έρχεται και την αγαπάει σαν εραστής· καθώς ακόμα φτάνει στην επίγνωση, πως 'ευτυχία θα πεί λευτεριά, λευτεριά θα πεί ψυχή δυνατή' (42-43).

Σε μιά τέτοια πολιτεία και σ' έναν τέτοιο πολίτη ταιριάζει όλου του κόσμου ο θαυμασμός· οι εχτροί της Αθήνας και οι υπήκοοί-της, δέν και να μήν το θέλουν, οι γενιές οι σύγχρονες και οι μελλούμενες, όσο μεγάλο δικότους έργο κι' άν έχουν, έρχονται και θα έρχονται να σταθούν μπροστά στο θαύμα της Αθήνας, χωρίς να μπορούν να το καταλάβουν, δέν και να το αγαπούν, δέν και να το μισούν. —Τί τον θέλουμε τον επικό και το λογογράφο, για να μας υμήσει με τις υπερβολές-του;

Εμείς την κάθε θάλασσα και στεριά την αναγκάσαμε ν' ανοίξει δρόμο στην τόλμη-μας, και σε κάθε τόπο στήσαμε μαζί μνημεία αθάνατα καί για τα κακά καί για τα καλά που μας έτυχαν.³ Στη δόξα της Αθήνας έρχεται να παρασταθεί μάρτυρας δέλη η ἀψυχή φύση (41,4). Και των νεκρών-της ο τάφος περίλαμπρος—όχι εκεί που κείτονται τόσο, παρά εκεί που η δόξα-τους μένει για να μνημονεύεται αιώνια σε κάθε ευκαιρία που δίνεται, είτε στο λόγο είτε στην πράξη. Γιατί τών ανθρώπων των ξεχωριστών τάφος είναι η γῆ ολόκληρη...⁴ (43,2-3) Ο Αθηναίος έφτασε να καταχθίσει απόλυτα καί το χώρο και το χρόνο.

Ο πολεμικός τόνος που διαπερνάει δέλη την έκθεση της πολιτείας αυτής των Αθηναίων είναι χτυπητός. Παντού χρυφή και φανερή η αντίθεση με την αντίπαλη Σπάρτη. Και την αντίθεση αυτή ο Περικλής τη βλέπει δχι πάνω πάνω, για να παραδεχτεί ότι την εγένησε ο πόλεμος ή και τ' αντίμαχα υλικά συμφέροντα. Τον Αθηναίο και το Σπαρτιάτη είναι ο ψυχικός του καθενός κόσμος που τους χωρίζει αγεφύρωτα.—Τη διαφορά της ιωνικής και της δωρικής ψυχής δέν τη βρίσκουμε μοναχά εδώ να τονίζεται. Ο ίδιος ο Θουκυδίδης βάζει στο πρώτο-του βιβλίο τους Κορινθίους, για να ξεσηκώσουν τη Σπάρτη ν' αποφασίσει τον πόλεμο, να εξαίρουν τις ψυχικές ικανότητες του Αθηναίου σε ρητήν αντίθεση με του Σπαρτιάτη (1,70,2-4): ‘οι Αθηναίοι νεωτεριστές και γρήγοροι για να σκεφτούν κάτι και για να βγάλουν πέρα στην πράξη δέ, τι αποφάσισαν. Οι Σπαρτιάτες μοναχά για να κρατήσουν δέ, τι έχουν, και να μήν πάρουν

καμιά πιό κάτω απόφαση, και στην πράξη να μή πάρουν ούτε σ' ό, τι είναι ανάγκη. Και πάλι εκείνοι τολμούν και πέρα από δέ, τι μπορούν, και τραβούν στὸν κίνητο πέρα από δέ, τι ένας μετρημένος νούς δέ, αφήνε, και δέ κάνουν ποτέ την ελπίδα στις δύσκολες ώρες⁵ τούτοι συνηθίζουν να κάνουν πάντα πιό λίγο από δέ, τι μπορούν, και να μήν εμπιστεύονται ούτε σε δέσα ένας μετρημένος νούς παρουσιάζει για βέβαια, και να φαντάζονται δέ τι δέ θα γλιτώσουν ποτέ από τις δύσκολες ώρες. Κι' ακόμα εκείνοι ακούραστοι, τούτοι αναβλητικοί, εκείνοι δέλη την ώρα έξω από την πόλη-τους, τούτοι αδιάκοπα χωμένοι μέσα στη δική-τους...’

Ο χαραχτηρισμός δύμας του Περικλή στον Επιτάφιο ξεχωρίζει και από των Κορινθίων και από τους άλλους σε κάτι βασικό· εδώ δέν έχουμε τον Αθηναίο ν' αντιτάζεται στο Δωριέα με τις χαραχτηριστικές, δύμας αναγκαστικά περιορισμένες ιδιότητες της φυλής-του. Τον Ίωνα και τη μονομέρειά-του έχει φτάσει να τα ξεπεράσει ο Αθηναίος του Θουκυδίδη, για να κερδίσει μέσα-του έναν κόσμο τέλειο, πλασμένο από τις πιό αντιθετικές ικανότητες ενός Ίωνα μαζί κι' ενός Δωριέα, το ίδιο όπως είδαμε την αθηναϊκή πολιτεία να έχει ξεπεράσει τη μονομέρεια της δημοκρατίας, για να υψωθεί σε μιά σύνθεση πιό ολοκληρωμένη· το ίδιο όπως η αττική τραγωδία ή και ο Παρθενώνας πάνω στην Ακρόπολη συνταιριάζουν αρμονικά ιωνικά μαζί και δωρικά στοιχεία.

Σαν Έλληνας ο Αθηναίος έχει βέβαια κατορθώσει να φέρει σε ισορροπία τις ορμές της ψυχής και του κορμού· δύμας πέρα από μιά τέτοια ισορρόπηση και μονάχα

αυτός τώρα φτάνει να ισοζυγιάσει μέσα στην ψυχή-του ένα πλήθος αντίμαχες αξίες της ζωής, κάθε μιά στο μέτρο της: δημοκρατική και αριστοκρατική μαζί πίστη, ισονομία και προτίμηση ἀπὸ ἀρετῆς, λευτεριά του ατόμου μαζί και υποταγή σε ἀρχοντες και σε νόμους γραμμένους κι' ἀγραφους· χαρούμενη κατάφαση της ζωής και καρτερία τη σκληρή ώρα του πολέμου· αναμελιά και ευψυχία, φιλοκαλία και φιλοσοφία· φιλοκαλία που μένει στην απλότητα, φιλοσοφία που δέν εκθηλύνει περήφανη ομολογία της φτώχιας και κυρήγγημα του πλούτου· φροντίδα του σπιτιού μαζί και των πολιτικών· μιά δράση που δέν αποχτηνώνει πνίγοντας τη σκέψη, μιά σκέψη που δέ χαλαρώνει την ενεργητικότητα γεννώντας δισταγμούς ἄκαρους· αποκοτιά και συλλογή, ἔργο μαζί και λόγος αξεχώριστα—κλείνοντας και συνταιριάζοντας μέσα-του όλες αυτές τις αντίνομες αξίες ο Αθηναίος ζει ακεραιωμένος σαν ἀτόμο και σαν πολίτης σε μιά 'τελειότητα κτήσεως ἀγαθῶν', για να χαρεί απεριόριστα δυνατός δλα τα πλούτη της ανθρώπινης ψυχής, χωρίς να χάνει μαζί και τη χάρη και την ευχινησία-του.

Σιγά σιγά ο Αθηναίος ξέφυγε τη στενή αντιπαράσταση με το Σπαρτιάτη και υψώθηκε αντικρύ σε όλους τους ανθρώπους, απομονώθηκε. Στο τελευταίο κεφάλαιο (40) πρίν από την ανακεφαλαίωση, που θα παρουσιάσει την Αθήνα σαν υπέρτατη μορφωτική πηγή για την Ελλάδα δλη (41), είναι χαραχτηριστικό διτι την έντονη αντίθεση με την αντίμαχη πόλη, όπως την ακούσαμε στο κεφάλαιο των πολεμικών (39,1 διαφέρομεν τῶν ἐναντίων...), την έχει αντικαταστήσει η απόλυτη κατηγόρηση (φιλοκαλοῦμεν, φιλοσοφοῦμεν, πλούτῳ χρώμε-

θα...) και η αντίθεση με όλους τους ανθρώπους (μόνοι νομίζομεν, διαφερόντως τόδε ἔχομεν..., δ τοῖς ἄλλοις..., ἐνηντιώμεθα τοῖς πολλοῖς).

Η μοναδική αυτή ακεραίωση του Αθηναίου, καθώς σωστά παρατήρησαν, δέν μπορεί βέβαια να ταιριάσει με την εικόνα του ανθρώπου, όπως τη δίνει ο Ηρόδοτος με το στόμα ενός παλιού Αθηναίου, από τους πιό σοφούς, του Σόλωνα (1,32): 'όλα μαζί τα καλά να τα έχει κανείς, έτσι άνθρωπος που γεννήθηκε, είναι αδύνατο, το ίδιο όπως και καμιά χώρα δέ φτάνει να δίνει στον εαυτό-της όλα όσα έχει ανάγκη· ἀν έχει το ένα, της λείπει το άλλο. 'Οποια τώρα έχει τα πιό πολλά, αυτή είναι η πιό καλή. 'Έτσι και ο ένας άνθρωπος δέν έχει καθόλου αυτάρκεια· έχει τούτο, θα του λείπει εκείνο...' Σε συνειδητήν αντίθεση με τη μετρημένη αυτή σοφία, που αντλεί από την πείρα της ζωής και κρατεί το θυητό στα στενά μέσα σύνορα που του όρισε ένας φθονερός θεός, υψώνεται στον Επιτάφιο ο λαμπτρός μύθος του ανθρώπου και της πολιτείας με την απόλυτην αυτάρκεια και ευδαιμονία, τόσο που να μήν έχει ανάγκη καμιά ούτε από την άλλη γή και τους ανθρώπους-της—ούτε και από τον ουρανό. Η λέξη 'θεός' δέν ακούεται ούτε μιά φορά στον Επιτάφιο.

'Οτι χωρίς θεούς δέν μπορεί να σταθεί για πολύ καμιά πολιτεία, ήρθαν στιγμές εξάπαντος που και ο Θουκυδίδης το ένιωσε παρ' δλη την αθετα-του. Πολύ πιό καθαρά δύμως και πολύ πιό συχνά του δόθηκε να καταλάβει, πόσο δύσκολο είναι μιά δημοκρατία να μήν ξεπέσει στην οχλοκρατία, η ανάπτυξη της ατομικότητας να μήν

τραβήξει τον άνθρωπο μακριά από το σύνολο και να μήν τον φέρει σε πόλεμο μαζί-του, η ευστροφία να μήν καταστήσει επιπολαιότητα, η φιλοκαλία σπάταλη πολυτέλεια, η χαρά της ζωής να μήν κάνει τον άνθρωπο δειλό κι' εγωιστή, η φιλοσοφία άχρηστο για τη δράση, η δράση ανίκανο για τη σκέψη—πόσο δύσκολο και επικίντυνο είναι να κερδίσει ο ένας άνθρωπος και η μιά πολιτεία τις αξέις που πραγματώνουν από μιά μιά οι άνθρωποι και οι πολιτείες όλες. Για να θελήσει όμως ο Θουκυδίδης να χαρίσει την τελειότητα αυτή στην Αθήνα-του, θα πει πως την είχε πολύ δυνατά αγαπήσει και πιστέψει.

Την πίστη αυτή και την αγάπη η καταστροφή του 404 δέν την αδυνάτισε, όπως θα περίμενε κανείς τη δυνάμωσε. Ο Επιτάφιος γράφεται ακριβώς τώρα που ο Θουκυδίδης ζεί μέσα σ' ερείπια και από το πνεύμα της παλιάς πόλης δέ μένει λίγο πολύ τίποτε. Κι' άν ο Αθηναίος αυτός, όπως μας δίνεται εδώ, δέν έζησε στ' αλήθεια ποτέ, τί σημαίνει; Μιά φορά ζεί στα στήθη ενός μεγάλου, που ακατάβλητος κρατάει μέσα-του την εικόνα μιάς Αθήνας τέλειας—με όλο το πάθος ενός εραστή, που δέ βλέπει στο πρόσωπο που λατρεύει παρά μόνο ομορφιές και τελειότητες. Η εξορία, ο πόλεμος, η καταστροφή, τίποτα δέν έχει κουράσει τη δυνατή αυτή ψυχή. Θαρρείς κι' ένας νέος είκοσι χρονών, που η ζωή δέν τον εδοκίμασε ακόμα, μας ζωντανεύει εδώ το όνειρό-του, την τέλεια πολιτεία. Αλήθεια, η Αθήνα του Περικλή τί ανάγκη έχει από έναν Όμηρο ή ένα λογογράφο για να την υμνήσει; Ένας ιστορικός, ο πιό ακέραιος μέσα σε όλους τους αιώνες, υψώνει εδώ το μνημείο της απέραντης δόξας-της καθόλου πιό ταπεινό από τα μνημεία

της επικής και της λογογραφικής τέχνης των Ελλήνων!

'Οτι ο Θουκυδίδης έγραψε πρώτος μιάν αντικείμενη κά πιστωμένη έκθεση ενός πολέμου, διτί είναι ο πρώτος που μας έδωσε την αυστηρή ιστορική μέθοδο, είναι βέβαια κάτι πολύ μεγάλο. Κι' ίμως υπάρχει μιά δεύτερη νίκη του Θουκυδίδη, σαν ανθρώπου τώρα, κι' αυτή μας γεννάει το θαυμασμό ακόμα πιό βαθύ: ύστερα από τόσα που είδε και έζησε, διτί εξακολουθεί ώς το τέλος της ζωής-του να πιστεύει στην Αθήνα και στον Αθηναίο με τόση δύναμη, διτί η ψυχή-του κρύβει και στα εξήντα-του χρόνια τόσο μύθο, είναι κι' αυτό μιά χάρη δοσμένη μονάχα στους ξεχωριστούς. Ο ιστορικός που παλεύει νικ δώσει διτί ακριβώς έγινε, που βλέπει και περιγράφει τη ζωή όπως είναι, μικρή και ταπεινή, που δίνει την παθολογία του πολέμου σε όλη-της την ωμότητα (3,82-84), που δέ δειλιάζει να αναγνωρίσει στον ανθρώπινο αγώνα συχνά τα πιό ταπεινά ελατήρια, ο ψυχρός αυτός πραγματιστής κρατάει ακόμα στην ψυχή-του θέση, για ν' ανθίσει εκεί ένας τέτοιος μύθος ανθρώπου, μιά τέτοια μυθική πολιτεία. Και η πιό πικρή και πολύχρονη πείρα δέν έχει τη δύναμη να μαράνει τη μυθική λαχτάρα της ψυχής αυτής: μέσα-της ζεί πάντα φωτεινή κι' αγέραστη η εικόνα ενός ανθρώπου τέλειου και μιάς πολιτείας τέλειας. Να έχεις ένα τόσο καθαρό μάτι για να βλέπεις τους ανθρώπους ώς τα μύχια της ψυχής-τους και την ίδια στιγμή να κλείνεις τόσην αγνότητα ψυχής, ώστε να μπορείς να ξεπερνάς τους ανθρώπους για να φτάσεις ώς τον άνθρωπο, στην πείρα και στη γνώση να είσαι τόσο γέρος, στην πίστη και στην αγάπη τόσο νέος, είναι κι' αυτό μιά αντινομική σύνθεση, που μόνο ένας μεγάλος μπορεί

να τη ζήσει σε τόσην ένταση. Πόσο δυνατά πρέπει να χτυπούσε η καρδιά αυτή για να βαστάξει τόσον πόνο! Στ' ατέλειωτα χρόνια της εξορίας να κρατήσει το μύθο της αθηναϊκής πολιτείας, όχι αυτής που ήταν πραγματικά—αυτής που είχε ο δικός-της πόθος αναστήσει, και ύστερα το δράμα αυτό να το υψώσει μπροστά στους Αθηναίους του 400, που η συφορά τους είχε καταντήσει δειλούς και άπιστους—να το κρατήσει υψωμένο μπροστά στις ατέλειωτες γενιές των ανθρώπων πάνω στη γῆ, ακόμα κι' όταν η ίδια από αιώνες πολλούς θα είχε πάψει να χτυπάει!

III

Πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη νεότερη Ελλάδα η μετάφραση των αρχαίων κλασικών στη γλώσσα-μας και πόσες οι δυσκολίες που αντικρίζει ο μεταφραστής γνωνικά, έχει εξεταστεί πλατιά σε ειδική σχετική μελέτη,*) δέ χρειάζεται λοιπόν να μιλήσουμε εδώ. Στον Επιτάφιο τις μεταφραστικές δυσκολίες τις γεννούν έξω από τις διαφορές που χωρίζουν βασικά τα νέα ελληνικά από τα αρχαία, από το ένα μέρος η μοναδικά δύσκολη γλώσσα του Θουκυδίδη (φράση με πυκνωμένο το νόημα, στρυφή σύνταξη, ιδιαίτεροι γραμματικοί σχηματισμοί), από το άλλο ο πανηγυρικός τόνος του λόγου, που χρησιμοποιεί και τις αξίες της μορφής όχι λίγο (έχταση, ηχητική, θέση της λέξης)**).

*) Ι. Θ. Κακριδή, Το Μεταφραστικό Πρόβλημα (1946).

**) Ιδές Ι. Θ. Κακριδή, Ερμηνευτικά Σχόλια στον Επιτάφιο του Θουκυδίδη (1941).

αυτές η μετάφραση δέν μπόρεσε να τις ξεπεράσει, είτε γιατί οι εκφραστικές ικανότητες και δυνατότητες της νεολληνικής μας μένουν ακόμα άγνωστες, είτε και γιατί η γλώσσα-μας πραγματικά δέν μπορεί να εκφράσει ισάξια έναν λόγο τόσο στριψύ και ποιητικό μαζί, όπως του Θουκυδίδη στον Επιτάφιο—δέν μπορεί ακόμα ή δέ θα μπορέσει ποτέ. Να εκφραστούμε τόσο πυκνά, όσο ο Θουκυδίδης, αυτό δέ θα γίνει καμιά φορά δυνατό, γιατί μας έχουν λείψει μιά για πάντα οι πολλές συνθετικές μορφές της έκφρασης (απαρέμφατα, συχνοί πτωτικοί προσδιορισμοί, μετοχές, μεγάλες περίοδες και άλλα). Σ' αυτό η νεολληνική απόδοση θα υστερεί πάντα από το αρχαίο πρωτότυπο, όπως άλλωστε υστερεί κάθε μετάφραση, άλλη εδώ, άλλη εκεί.

Η απαραίτητη όμως προϋπόθεση για μιά—τέλεια βέβαια όχι, ωστόσο ικανοποιητική μετάφραση των παλιών κλασικών είναι, να προχωρήσουμε στη γνώση της γλώσσας-μας, να μάθουμε καλά τί λέγεται, κι' ακόμα τί μπορεί να ειπωθεί, χωρίς βέβαια να παραβιάσουμε τη φύση της, όμως και χωρίς ν' αφήσουμε καμιά-της δυνατότητα αδοκίμαστη. Βάζω αμέσως πιό κάτω ένα κεφάλαιο από τον Επιτάφιο, όπως το μετάφρασε ο Βηλαράς πρίν από εκατό και πάνω χρόνια: η διαφορά από τη σημερινή απόδοση δείχνει πόσο γνωρίσαμε και πόσο δουλέψαμε στο μεταξύ τη γλώσσα-μας. Από εδώ κι' εμπρός θα τη γνωρίσουμε πιό καλά και θα τη δουλέψουμε πιό σύντονα· έτσι δέ θα χρειαστεί να περάσει ένας αιώνας πάλι—τα παιδιά-μας κιόλας, ας ελπίσουμε, θα διαβάζουν τη σημερινή μετάφραση και θα νιώθουν τη φράση-της τόσο αδούλευτη, τραχιά και κατώτερη από τη φράση του

Θουκυδίδη, όσο τη νιώθουμε εμείς τώρα στην απόδοση του Βηλαρά.

39.— Εξωρίζομε κι' από τους ενάντιους-μας στις πολεμικές γύμνασες με τούτα. Γιατί κρατάμε ανοιχτή την πολιτεία-μας για όλους, και δέν αποδιώγνουμε ποτέ κανέναν σαν ξένο, ή από μάθημα ή από θέαμα, το οποίον άντα να μή κρύβεται, ο οχτρός μπορεί να ωφεληθεί γλέποντάς-το· και τούτο από τι έχομε περσότερο θάρρο στα έργα από τη μεγαλοφυχία-μας, παρά από τις προετοιμασίες και γελάσματα. Εκείνη, πάλι στην αναθροφή-τους ευτύς με κοπιαστική γρήγορη από μικροί καταγένουνται στα αντρίκια έργα, μόνε εμείς οπου ζιούμε αμελημένα δέν προχωράμε λιγότερο σε Ισια κίντυνα μετ' εκεινών. Και το σημάδι, οπού οι Λακεδαιμονες δέ στρατεύουν στον τόπο-μας απατοί-τους, μόνε με όλους αντάμα, κι' εμείς άντα πάμε στων γειτόνων νικάμε τις περσότερες φορές δίχως κόπο πολεμώντας σε ξένη γή εκείνους οπου μάχονται για τα σπίτια-τους. Μήτε κάνας οχτρός έντεσε ακόμα σε ολόβολη τη δύναμή-μας από την έγνωση-μας για το ναυτικό, και από τι στελνύμαστε μ' έναν καιρό σε πολλά μέρη της στεριάς... Και μόλοπου διαλέμε καλύτερα την ανάπτυξη από την κοπιαστική γύμναση, και τη θεληματική αντρεία από τους νόμους, για να μπαίνουμε στους κιντύνους, ακολουθάει πάλι να μήν αποσταίνουμε προμιού έρθουν τα βάσανα, μήτε σαν φτάκωμε σε ταύτα, να φαινόμεστε κατώτεροι στην αποκότια αποτ' εκείνους, οπου κοπιάζουν ολάκαιρής-τους. ('Απαντα Ιω. Βηλαρά, ἐπιμέλεια Γ. Βαρβαρέτου, σ. 208)